

5. Een huis vol feest

Bijbelgedeelte:

- Lukas 15 vers 11-32

God nodigt je uit om voor altijd bij Hem te wonen

Vandaag lezen we het verhaal dat 'De gelijkenis van de verloren zoon' wordt genoemd. Het gaat over een jongen die wegliep van huis. Hij zoekt een huis vol plezier, zonder zijn vader. Het loopt helemaal mis met hem. Hij krijgt spijt en gaat weer terug naar het huis van zijn vader. Hij is hartelijk welkom bij zijn vader en ontvangt vergeving voor het verkeerde dat hij gedaan had. Het huis van de vader is daarna vol feest om te vieren dat hij terugkwam.

1. Heb je weleens iets verloren dat heel belangrijk voor je was? Hoe voelde je toen? Laat het maar zien door een gezichtje te tekenen dat dit laat zien. En als je het terugvond? Teken daar ook een gezichtje bij.

.....



2. Nu lezen we in Lukas 15 over een vader die zijn jongste zoon kwijtraakte. Hij liet zijn vader in de steek. Hij dacht meer plezier te beleven als hij zijn eigen gang kon gaan. Kun je nu



tekenen hoe de vader van deze jongen zich voelde?

3. De jongen dacht een heerlijk leven te hebben, een huis vol plezier, maar het liep heel anders af. Hoe kun je in vers 18 en 19 zien dat hij spijt heeft? Waar heeft hij nu eigenlijk spijt van?

.....

4. Lees nu vers 20. Hoe reageert de vader? Had je dat verwacht? Waarom wel/niet?

.....



5. Wij zijn net als deze jongen bij de Vader in de hemel weggelopen en doen net als hij waar we zelf zin in hebben. Dat gaat fout aflopen... Lees vers 18 nu nog eens. Wat kan je doen om terug te komen bij de Vader in de hemel?

.....
.....
.....

6. We hebben in vers 20 al iets van het karakter van de vader gezien. Je kunt meer over hem lezen in vers 22-24. Wat kun je hier leren over hoe de Vader in de hemel is?

.....
.....
.....

7. De vader maakte zijn huis vol feest toen hij zijn zoon terugvond. De jongen die zoveel verkeerd had gedaan was hartelijk welkom bij zijn vader. Kijk eens in Lukas 15 vers 7. Waar is het feest als jij van de Heere God gaat houden en bij Hem terugkeert?



.....
.....
.....

8. Wie is er welkom in het huis van God de Vader? Hoe kom je in dat huis?

.....
.....
.....

9. Alleen als je zonden door de Heere Jezus weggenomen zijn kan je in dat mooie huis van God wonen. Een huis waar het altijd feest is, want God Zelf is daar. De Heere Jezus is daar nu ook, nadat Hij op aarde de straf op de zonden heeft gedragen. Weet je wat de Heere Jezus nu doet? Het staat in Johannes 14 vers 2.

.....
.....
.....

10. Maak een huis vol feest van de zaal waar je bent: versier ballonnen, maak slingers en er is dan ook vast wel iets lekkers te eten!

