

4. Een huis vol gebed

Bijbelgedeelte:

- Handelingen 4 vers 1-31

De Heilige Geest wil in jouw hart wonen

Een nieuwe les. We hebben al gezien hoe God als Schepper een huis maakte voor de mensen, dat zo prachtig, volmaakt was. Helaas hebben de mensen dat mooie huis vol blijdschap kapot gemaakt door verkeerde dingen te doen. Toch zagen we hoe God huizen vol verdriet en moeite kan veranderen in huizen vol van Gods zorg en vol van vergeving. Dat hebben we te danken aan wat de Heere Jezus op aarde wilde komen doen. Hij wilde sterven voor de zonden en is weer terug naar het huis van Zijn Vader gegaan. En nu? We gaan kijken naar een huis vol gebed en wat er dan gaat gebeuren!

Lees eerst met elkaar Handelingen 4 vers 1-31

1. Stel: je bent bijna jarig of je mag zomaar iets bedenken wat je graag wilt hebben... Neem een vel papier. Vouw het dubbel. Aan de linkerkant plak je 3 plaatjes uit een speelgoedcatalogus. Dit zijn dingen die je kunt zien en vastpakken. Aan de rechterkant schrijf je 3 dingen die onzichtbaar zijn, maar die je toch graag wilt hebben (bijvoorbeeld: liefde, blijdschap enz.).
2. Wie kan je geven wat je op je verlanglijstje hebt geschreven? Is dat voor beide lijstjes hetzelfde? Schrijf het er maar bij met een ander kleurtje.
3. In het verhaal van vandaag lezen we over Petrus en Johannes die in moeilijkheden komen omdat ze van de Heere Jezus houden en over Hem vertellen. Hoe is dat vandaag in ons land of in andere landen? Noem eens voorbeelden.
.....
.....
.....
4. Wat gebeurt er als het moeilijk wordt gemaakt voor Petrus en Johannes? Geven ze op? Lees Handelingen 4 vers 20 en 21. Waarom denk je dat ze dit doen?
.....
.....
.....
5. Natuurlijk is het niet fijn voor Petrus en Johannes wat er met hen gebeurt, maar ze weten wel hoe ze geholpen kunnen worden. Ze gaan naar mensen die ook in Jezus geloven. Dat lezen we in vers 23. Lees nu verder en kijk in vers 24. Wat doen de mensen daar?
.....
.....
.....



6. Bidden is praten met God. Dat is meer dan een verlanglijstje bij God neerleggen. Lees het gebed nog maar eens in vers 24-29. Het begint met te zeggen hoe groot en machtig God is. Hij heeft alles gemaakt. Dan lezen we over de moeilijke dingen die er zijn: mensen die Jezus en zijn volgers bedreigen. Je mag alles wat moeilijk is aan God vertellen. Zie je dat? Daarna, in vers 29 en 30 vragen de bidders een paar dingen. Welke dingen zijn dat? Zou je die aan de linkerkant of aan de rechterkant van jouw verlanglijstje zetten?

7. Lees vers 31. Wat gebeurt er met het huis dat vol was van het gebed? Waar werd het huis en de mensen vol van? Schrijf dat op in het huis.

8. De Heilige Geest wil in harten van mensen wonen. Hij komt als je daarom bidt. Om Jezus wil! Hoe kun je merken dat de Heilige Geest in je woont? Lees Handelingen 4 vers 31 nog maar eens en Galaten 5 vers 22 als je het antwoord niet zelf kan bedenken. Schrijf dat op in de handen.

9. Misschien wil je na deze les nog wel meer dingen op je 'onzichtbare' verlanglijstje zetten. Dat mag!

10. Maak de rebus.



Puzzel

