

Werkblad 4: God overwint door de Heere Jezus

Er was eens een tweeling die heel veel op elkaar leek. Een van de tweeling had iets heel ergs gedaan. Hij had iemand vermoord. Toen hij dat gedaan had, rende hij naar zijn broer om hulp. Zijn broer kende de Heere God. Snel verstopte zijn broer hem en deed zijn vuile kleren aan. De politie dacht dat hij de schuldige was. Pakte hem op en strafte hem voor de moord die zijn broer had gepleegd. Terwijl hij onschuldig was! Hij hield van zijn broer en daarom wilde hij dit doen. In de Bijbel staat ook iets dat hierop lijkt. Er is iemand gestorven, vanwege jouw zonden. Dat is de Heere Jezus. En als je in Hem gelooft, worden je zonden ook echt vergeven. Vandaag gaan we daar meer over leren.

1. Heb jij weleens iets goeds toch gedaan, wat je eerst niet wilde doen omdat je het niet leuk of te moeilijk vond? Vertel eens! Waarom deed je het dan toch?

2. We zien dit ook in het leven van de Heere Jezus.

> Lees Mattheüs 26 vers 36-46

a) Wat vraagt de Heere Jezus in vers 39 en 42?

b) Wat is die drinkbeker?

c) Was het mogelijk dat Hij deze beker niet hoefde te drinken?



.....

.....

.....

3. In de verzen die je net hebt gelezen, staat iets over de wil van de Heere Jezus en over de wil van Zijn Vader.

a) Wat wil de Heere Jezus en wat wil Zijn Vader?

b) Welke twee woorden vind jij passen bij de Heere Jezus als Hij kiest om te doen wat Zijn Vader wil?

>

>

4. Denk nog eens aan je eigen leven (vraag 1). Het is niet altijd makkelijk om te doen wat God van je vraagt. Het is zelfs heel moeilijk om altijd te luisteren naar God en geen zonden te doen. Hoe kunnen we toch God gehoorzamen?

.....

.....

.....

5. > Lees Lukas 9 vers 23

Wat vraagt de Heere Jezus aan Zijn discipelen? Als je iemand volgt, is die persoon je voorbeeld. Waarom is het zo belangrijk om Hem te volgen?

.....
.....
.....

6. > Lees Johannes 18 vers 1-8

Als Jezus spreekt, vallen al de soldaten op de grond. Wat zouden de soldaten gedacht kunnen hebben? Zouden ze bang zijn geweest? Schrijf in het wolkje wat de soldaat gedacht kan hebben.



7. > Lees Lukas 23 vers 33-43

Wat bijzonder dat deze misdadiger op het laatste moment gered mocht worden door de Heere Jezus! Het is nooit te laat om gered te worden. Maar waarom is het zo belangrijk om niet uit te stellen, maar de Heere God als belangrijkste in je leven te hebben?

.....
.....
.....



8. Bekijk het plaatje hieronder. Kun je in je eigen woorden uitleggen wat er met dit plaatje wordt bedoeld?



9. Maak een mooie herinnering aan deze les met woorden uit de Bijbel. 1 Korinthe 15 vers 57.
“Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.”

