

Werkblad 1: Beloofd is beloofd

Bijbelgedeelten: Genesis 12 vers 1-4, 15 vers 1-6, 21 vers 1-8

God doet wat Hij belooft

Je vader of moeder heeft je vast weleens iets fijns beloofd. Misschien hebben ze je wel een ijsje beloofd. Of beloofden ze dat je mag opblijven. De juf of meester op school belooft misschien wel een poosje extra voor te lezen als alle kinderen goed hun best doen. Maar weet je dat God, Die in de hemel woont, ook beloften aan jou geeft? We gaan vandaag horen wat de Heere belooft aan Abram en aan jou.

1. Wat is het mooiste dat weleens aan jou is beloofd door iemand thuis of op school? Schrijf of teken dat in een van de sterren op het werkblad.



2. Wat doe je zolang je nog niet gekregen hebt wat aan jou is beloofd?

.....

.....

.....

3. In Genesis 12 vers 1-4 lezen we dat de Heere iets aan Abram belooft. Eigenlijk zijn het wel drie beloften. Kijk maar eens of je in vers 2 de beloften kunt vinden.

.....

.....

.....

4. De Heere belooft dat Abram vader wordt en dat er uiteindelijk een heel groot volk zal komen: allemaal familie. Kun je een stamboom maken van jouw opa en oma? Hoeveel kinderen kregen zij? En hoeveel kleinkinderen? En wat denk je dat er gebeurt als al die kleinkinderen later ook weer kinderen mogen krijgen?



5. Heb je weleens meegemaakt dat iemand jou iets beloofde en dat je heel lang moest wachten tot het gebeurde? Of dat het helemaal niet gebeurde? Hoe voelde dat?



6. In Genesis 15 vers 1 zie je dat Abram bang was geworden. Aan welk woordje kun je dat zien? Waar denk je dat Abram bang voor was? Het helpt als je verder leest in vers 2-4.

.....
.....
.....

7. Kijk nu eens in vers 5. De Heere belooft het nog een keer dat Abram een grote familie krijgt. Hoe groot gaat Abrams familie worden?

.....
.....
.....

8. Abram had nog geen enkel kind van de Heere gekregen. Wat doet Abram nu God hem opnieuw belooft dat hij vader gaat worden? Lees vers 6 maar. Kun je uitleggen wat geloven is?

.....
.....
.....

9. Abram was 75 jaar toen God hem beloofde dat hij vader zou worden. Dat zien we in Genesis 12 vers 4. In Genesis 21 vers 5 lees je dat God doet wat Hij belooft! Hoelang moest Abram wachten tot God deed wat Hij had beloofd? Wat leer je daarvan?

jaar. Ik leer daarvan dat:

10. Uiteindelijk werd ook de Heere Jezus geboren in die grote familie van Abram. De zegen die God al in Genesis 12 vers 3 beloofd heeft, is gekomen! Daar staan best moeilijke woorden. Kun je uitleggen waarom de geboorte van de Heere Jezus zo'n grote zegen, zo iets belangrijks is?

.....
.....
.....

11. Denk je dat God ook iets aan jou belooft? Schrijf of teken Gods belofte op een ster. Je mag net zoveel sterren volschrijven of tekenen als dat je beloften weet. Maak van die sterren een mooie slinger die je boven je bed kunt hangen. Wat ga je doen met Gods beloften?

