

Bijbelles: Op reis met Ruth

Bijbelgedeelten:

- Ruth 1:1 – 2:23
- Ruth 4:13 – 22

God roept je, Hij wil voor je zorgen!

Het leven van Ruth is geen 'sprookje'. Ze is al jong weduwe. Ze reist met haar schoonmoeder van Moab naar Israël en komt zo in een ander land, in een andere cultuur terecht. Ze leeft daar als een arme vrouw. Geen makkelijk leven dus. Maar ze heeft de levende God leren kennen. Hij zorgt voor haar! Hij schenkt haar een nieuwe man, rijkdom en een zoon. Heel veel jaren later is zelfs de Heere Jezus een van haar nakomelingen.

1. Zoek in een krant of in een tijdschrift plaatjes op over het leven van iemand die leefde als Ruth (vluchteling, arm e.d.) en maak daarvan een collage. Praat over de volgende vragen: Als jij als Ruth zou moeten leven, hoe zou je dat vinden? Wat lijkt je leuk en wat absoluut niet?
2. Ruth kan je ook een vreemdeling noemen. Ze komt als vreemde in Israël wonen. Haar thuisland Moab staat niet gunstig bekend bij haar nieuwe burens. In Moab dienen ze namelijk niet de God die de Israëlieten dienen. Hoe zal Ruth zich gevoeld hebben, denk je?



Hoe ga jij om met mensen uit een ander land, die iets anders zijn dan jij?



Kun je uitleggen waarom?

.....

.....

.....

3. Door schoonmoeder Naomi heeft Ruth gehoord over de levende God. Vertelt Naomi aantrekkelijke dingen over God? Wat zegt ze eigenlijk? Lees Ruth 1:13, 20 en 21. Ruth antwoordt met: 'Uw God is mijn God.' Als jij de Heere God tegenover iemand anders zou moeten beschrijven, wat zou je dan over Hem zeggen? Schrijf het op in het vak op het werkblad.



4. Ruth valt op door wat ze doet voor haar schoonmoeder. Boaz valt op door wat hij doet voor Ruth. Lees over hem in de verzen vers 8, 9, 15 en 16 van hoofdstuk 2. God gebruikt mensen om een zegen te zijn voor anderen. Wat kan jij voor anderen doen, waardoor zij door jou heen iets kunnen zien van Gods zorg voor hen?

.....
.....
.....

In Ruth 2:12 zegt Boaz dat Ruth haar toevlucht genomen heeft onder de vleugels van de Heere, de God van Israël. Wat bedoelt Boaz daarmee?



.....
.....
.....
.....

5. Ruth trouwt met Boaz! Boaz wordt de 'losser' genoemd. Boaz, als lossers, verlost Ruth van het verdrietige leven dat ze leidt. Hoe kan de Heere Jezus jouw Lossers zijn?

.....
.....
.....

6. In Ruth 4:14 komen de vrouwen uit Bethlehem bij Ruth op kraamvisite. Wat zeg jij als je een pasgeboren baby'tje ziet? Zou jij zoiets zeggen als de vrouwen uit Bethlehem?

.....
.....
.....

7. Het Bijbelboek Ruth eindigt met allemaal namen. Generatie volgt generatie op. We komen dezelfde namen tegen in Mattheüs 1:3 – 6. Hier is de lijst nog veel langer en deze komt uit bij de geboorte van Jezus. Wat zegt het over Gods zorg?

.....
.....
.....



Werkblad Bijbelles - Op reis met Ruth

