



Les 5: De wapenrusting en Paulus en Silas



God overwint door het lijden heen



Thema

Romeinse soldaten droegen een beschermend pak wanneer zij oorlog voerden. Dat werd een wapenrusting genoemd. Een helm voor de bescherming van het hoofd, een pantser om het lichaam te beschermen en een zwaard om zich te verdedigen. Als christen hebben we een geestelijke wapenrusting nodig. Die is onzichtbaar, maar vormt een bescherming tegen de verleiding van de satan. Zelf zijn we te zwak in de strijd tegen satan en zijn verleiding om te zondigen. Als we biddend de wapenrusting hanteren die God ons aanreikt, hebben wij een bescherming tegen het kwaad, de zonden en de listige verleiding van satan. Deze wapenrusting ontvang je in geloof door de Geest van God. Elk onderdeel van de wapenrusting verwijst naar de kracht van de Heere Jezus om ons te beschermen. In deze vertelling ontdekken kinderen de verschillende onderdelen van de wapenrusting, terwijl ze tegelijk horen over Paulus en Silas in Filippi. Ondanks de strijd die zij ervaren, zingen ze tot eer van God. Ze zijn geen onoverwinnelijke superhelden geworden: integendeel, ze lijden pijn en afwijzing. Maar door het zingen vinden ze kracht (blijdschap) in het geloof in Jezus. Hij komt hen te hulp en beschermt hen. En wat nog belangrijker is: Gods Koninkrijk breidt zich daardoor uit. Gods overwinning gaat door tot Zijn Koninkrijk volkomen is en Jezus terugkomt. Dan mag je voor altijd genieten van de overwinning die Hij voor jou behaald heeft. Dat is de prijs die je wint, die je ontvangt: leven met God tot in eeuwigheid!

Bijbelgedeelten

Efeze 6:10-18

Handelingen 16:16-34

Kernboodschap

God overwint door het lijden heen.

Bijbelteksten bij de kernboodschap

Daarom, neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. (Efeze 6:13)

Aanleren Bijbeltekst

Daarom, neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. (Efeze 6:13)

Kerntoepassingen

Toepassing niet-gelovig kind: Geloven in de Heere Jezus is niet altijd makkelijk. God belooft wél altijd Zijn vrede en blijdschap, ook als het moeilijk is. Hij geeft écht geluk, wat je in andere dingen nooit zult vinden. Geloof daarom in de Heere Jezus en je zult gered worden!

Toepassing gelovig kind: Leven met God is niet altijd makkelijk. Anderen kunnen je plagen of pijn doen als je de Heere Jezus wilt volgen. God geeft je hiervoor geestelijke wapens en bescherming (zoals het schild van het geloof en de helm van de hoop). Door die biddend te gebruiken, helpt Hij je om te blijven staan in de strijd tegen de zonde. Straks mag je voor altijd genieten van de overwinning die God voor jou heeft behaald. Je krijgt leven met God tot in eeuwigheid.

Hulpmiddelen

Vertelplaten



Verteloverzicht

1. Paulus en Silas zitten gevangen. Ze hebben pijn. (Hand. 16:23)
2. Ze zijn niet bang. Ze bidden tot God. Hij zorgt voor hen.
3. Samen gaan ze zingen. Ze geven God alle eer. (Hand. 16:25)
4. Paulus en Silas hebben een geestelijke wapenrusting aan. Die beschermt je tegen de satan en de zonde. (Efeze. 6:13)
5. **Riem:** Alles in de Bijbel is waar. De Heere Jezus Zelf is de Waarheid. (Efeze. 6:14)
6. **Harnas:** Vertrouwen op de Heere en niet op de satan. (Efeze. 6:14)
7. **Sandalen:** Vertel anderen over de Heere God. (Efeze. 6:15)
8. **Schild:** Houd de pijlen van de satan tegen. Vertrouw helemaal op God. (Ef. 6:16)
9. **Helm:** Houd de hoop op de overwinning en het eeuwige leven. (Efeze. 6:17)
10. **Zwaard:** Leer Gods woorden kennen en te bewaren in je hart. (Efeze. 6:17)
11. Bid tot God. Luister naar Hem. Je hebt Jezus nodig om te strijden tegen de zonde en de satan. (Efeze. 6:18)
12. Paulus en Silas voelen de grond trillen. Alles springt open. Ze kunnen ontsnappen. (Hand. 16:26)
13. De bewaker vraagt: "Wat moet ik doen om gered te worden?" (Hand. 16:30)
14. "Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden. Vertrouw op Hem!" (Hand. 16:31)
15. De bewaker nodigt hen thuis uit, zodat ook zijn familie over de Heere kan horen. (Hand. 16:34)
16. Paulus en Silas worden vrijgelaten en mogen verder op reis. (Hand. 16:36)



Uitleg en achtergrondinformatie

Handelingen 16

Vers 16-18 Paulus en zijn reisgenoten Lukas, Timotheüs en Silas zijn in Filippi. Met 'het gebed' wordt de plaats van het gebed bedoeld. Daar hielden de Joden hun eredienst, buiten de stad, bij de rivier (zie vers 13). Het meisje was bezeten en kon daardoor de toekomst voorspellen. Let op de woorden van de slavin: 'dienstknechten Gods des Allerhoogsten'. Dit was ook één van de benamingen van de Romeinen voor hun oppergod. Bovendien staat er in het Grieks niet 'dé weg der zaligheid', maar 'een weg der zaligheid'. Ze zegt dus eigenlijk: 'Dit zijn knechten van één van de goden (al is het wel de Allerhoogste), die ons een bepaalde weg der zaligheid verkondigen.' Zo probeert de duivel het Evangelie dat Paulus brengt, ten onrechte voor te stellen als één van de manieren waarop je zalig kunt worden. Dat doet de duivel nu nog. Soms openlijk, soms verborgen in het hart van kerkgangers.

Paulus is er 'ontevreden' over, letterlijk staat er dat hij eronder gebukt gaat. Hij heeft medelijden met de slavin én het doet hem verdriet dat het Evangelie zo tegengewerkt wordt. 'En hij (de waarzeggende geest) ging uit te zelve ure', de Heere Jezus blijkt machtiger dan de duivel!

Vers 19-24 De meesters van de slavin merken dat ze niets meer aan haar kunnen verdienen, omdat ze de toekomst niet meer voorspelt. Ze trekken Paulus en Silas (Lukas en Timotheüs waren er misschien niet bij, of ze vielen minder op) naar de markt, het centrale plein van de stad, waar onder andere rechtgesproken werd. De 'oversten' (vers 19) zijn dezelfde als de 'hoofdmannen' (vers 20). Het zijn de zogenaamde 'twee-mannen' die de kolonie Filippi bestuurden en daar rechtspraken. De beschuldiging tegen Paulus en Silas is: (a) dat ze de stad in rep en roer brengen; (b) dat ze een godsdienst verkondigen ('zedes': manieren om God te dienen) die de Romeinen niet mogen aannemen. Daarbij worden ze 'Joden' genoemd; die stonden in sommige delen van het Romeinse Rijk bekend als oproermakers. Opnieuw een aanval van de duivel: Paulus en Silas worden gearresteerd en het Evangelie wordt publiekelijk voorgesteld als 'gewoonten die een Romein niet zou mogen aannemen'. Paulus en Silas worden geselsd; vastgebonden aan een paal en vervolgens lang geslagen op hun blote rug met een roede. De 'kerker' is een onderaards hol, dat zeer gevreesd was. Hun voeten worden besloten in een houten blok.

Vers 25 Paulus en Silas zitten opgesloten in een onderaardse kerker en toch blijft er een opening naar boven toe: het gebed. In het gebed mogen ze hun zorgen voor de Heere neerleggen. Hun pijn, hun gevangenschap, het feit dat de Evangelieprediking zo ernstig gehinderd wordt. Als ze hun zorgen kwijt zijn aan de Heere, kunnen ze ook lofzangen zingen, misschien psalmen. Ze zingen uit blijdschap omdat ze om Christus' wil lijden (Handelingen 5:41). De psalmen zijn bedoeld om God te eren, maar ze zijn ook een getuigenis voor de andere gevangenen (en de cipier). Ook hier zien we een les voor vandaag: In moeilijke omstandigheden wil de HEERE aangeroepen worden. En als we onze nood aan Hem mogen kwijtraken, dán kunnen we zingen in de diepte.

Vers 26-34 Een aardbeving is in de Bijbel soms een zichtbaar teken van God, dat Hij het gebed verhoort (zie Handelingen 4:31). Dat is het hier ook. Tegelijk is het ook de verhoring van het



gebed zélf. Want door de aardbeving komen Paulus en Silas vrij (zie vers 33), worden hun pijnlijke wonden verzorgd (vers 33) en kan de Evangelieprediking doorgaan (vers 32). De Heere blijkt almachtig en barmhartig. De stokbewaarder 'zou zichzelf omgebracht hebben'; onder de Romeinen werd zelfdoding als iets eervols beschouwd. Zo kon de stokbewaarder zich de schande van de doodstraf besparen.

Uit het roepen van Paulus blijkt zijn ontferming met degene die hem zo wreed had behandeld. De stokbewaarder 'sprong naar binnen', namelijk in het onderaardse kerkerhol en vraagt: 'Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde?' Hoeveel wist de stokbewaarder van de noodzaak om zalig (Grieks: gered) te worden? Misschien herinnerde hij zich de roep van de slavin, dat deze mannen een 'weg der zaligheid' verkondigen. Misschien hebben Paulus en Silas bij hun gevangenneming tot hem gesproken. Mogelijk heeft hij de psalmen gehoord. Daarbij is de aardbeving gebruikt om hem stil te zetten. Paulus en Silas doen twee dingen: Ze wijzen de stokbewaarder op de noodzaak om te geloven in de Heere Jezus Christus én ze spreken tot hem het Woord. Dat de Heilige Geest dit Woord heeft toegepast aan het hart, staat hier niet uitdrukkelijk vermeld, maar is wel volgens het geheel van de Schrift. Door het (toegepaste) Woord, niet door de aardbeving op zich, komt de cipier tot bekering.

Ook voor ons is het middel om behouden te worden het geloof. En het geloof is door het gehoor van het gepredikte Woord. Het geloof draagt vrucht in het leven van de stokbewaarder in de vorm van: barmhartigheid (hij wast en verzorgt Paulus' en Silas' wonden), gastvrijheid (hij ontvangt Paulus en Silas thuis en biedt hun een maaltijd aan) en de blijdschap van het geloof.

Vers 35-40 'De hoofdmannen' brachten berichten van de overheid over in de stad en waren te herkennen aan de roeden die ze droegen, dezelfde roeden waarmee Paulus en Silas eerst geslagen waren. De opdracht 'laat die mensen los' wordt wellicht gegeven omdat ze onder de indruk gekomen waren van de aardbeving. Paulus en Silas hadden als Romeinse burgers nooit gezeseld en onverhoord gevangen gezet mogen worden. Paulus doet nu een beroep op dit burgerrecht, opdat zo zijn Evangelieprediking, die in een kwaad daglicht was geraakt, in eer hersteld kan worden.

Efeze 6

Vers 10 Omdat christenen niet op eigen krachten stand kunnen houden, moeten ze vertrouwen op de Heere en op de sterkte van Zijn macht.

Vers 11 en 12 De wapenrusting verwijst naar de volledige uitrusting van een compleet bewapende soldaat. Deze bestaat uit schilden en wapens. Paulus beschildert het christelijk leven als een geestelijke strijd met de middelen van de Heere waar de vijand, de satan, niet tegenop kan.

Vers 13 Een christen kan niet vertrouwen op alleen menselijke middelen, maar hij moet de hele wapenrusting van God aannemen en daarmee weerstand bieden aan de aanval van de vijand.

Vers 14 Paulus herhaalt zijn aansporing om stand te houden tegen de gevreesde geestelijke vijanden, omdat de Heere Zijn volk niet hulpeloos heeft achtergelaten.

Vers 15 Gelovigen moeten altijd bereid zijn om het Evangelie te verkondigen.



Vers 16 en 17 Brandende pijlen waren bedoeld om houten schilden en andere verdedigingsmiddelen te vernietigen. Maar het schild van het geloof kan alle aanvallen van de duivel weerstaan.

Gods Woord is een machtig wapen dat gebruikt moet worden met de kracht van de Heilige Geest.

Vers 18 Het gebed is het grootste wapen van de geestelijke strijd. Het gebed moet een gewoonte zijn in het leven van een christen.



Vertelling

Inleiding

Vraag een kind naar voren te komen en doe het handboeien om achter zijn rug. Dit kunnen speelgoedhandboeien zijn of zelfgemaakte van karton en aluminiumfolie. Zeg tegen het kind dat het de hele morgen de handboeien om moet houden.

- ➔ *Vraag aan de andere kinderen: “Hoe zou (naam) dit vinden?”*
Waarschijnlijk geven de kinderen het antwoord dat dit niet leuk is.
- ➔ *Vraag aan de kinderen: “Zou hij/zij over een uurtje nog blij kijken als jullie aan het spelen/ knutselen zijn en hij/zij kan niet meedoen?”*
Leg aan de kinderen uit dat het niet fijn is om vastgebonden te zijn. Nu is het misschien even grappig, maar straks niet meer.
Vandaag gaat het ook over iemand die vastgebonden zit, maar die vanbinnen, in zijn hart, toch heel blij is.

Kern

- ➔ *Open de Bijbel bij Handelingen 16. Laat de Bijbel tijdens de vertelling openliggen.*



‘Klik’. Een grote sleutel draait in het slot van een grote, zware deur. Ontsnappen is nu onmogelijk! Het is koud, kil en donker in de gevangenis. En in die gevangenis zitten Paulus en Silas. Hun voeten zitten vast in houten blokken. Zo kunnen ze niet opstaan. Om hun handen zitten kettingen, zodat ze niet weg kunnen lopen. O, wat hebben ze een zere rug. Ze zijn heel hard geslagen. Zitten doet nu vreselijk pijn.

De cel waar Paulus en Silas zitten, is de plaats voor de zwaarste misdadigers. Wat voor ergs hebben ze dan gedaan, dat ze hierin gestopt worden? Paulus en Silas kijken elkaar aan. Ze snappen niet waarom ze hier zitten. Ze deden toch niets verkeerd? Ja, dat vinden de mensen uit de stad wel. Ze vinden het niet goed dat ze een vrouw hebben geholpen die ziek was. En toen werden ze als misdadigers opgepakt! Ze begrijpen het niet. Toch schreeuwen ze niet: laat ons eruit! Nee...

“Zullen we samen bidden, Silas?” vraagt Paulus. Silas knikt. Samen bidden ze tot God in de hemel. Ze weten dat de Heere Jezus heel zwaar heeft geleden toen Hij op aarde was. Veel zwaarder dan de pijn die zij nu hebben. En doordat ze bidden, praten met God, komen ze heel dichtbij Hem. Ze geloven en merken dat Hij voor hen zorgt en dichtbij hen is. Ze bidden niet alleen. Nee, ze beginnen zelfs te zingen. Zingen van blijdschap, omdat de Heere zo dicht bij hen is en ze in deze donkere cel toch gelukkig zijn!

In de gevangenis zitten ook andere gevangenen. Niet bij Paulus en Silas, maar in een andere



ruimte. “Hé, hoor eens!” zegt een gevangene tegen een andere gevangene. “Ik hoor zingen!” Dat zijn Paulus en Silas. Ze zingen! Ze willen zo graag de Heere God alle eer geven. Hij is zo goed. Hij is zo dichtbij. Dat geloven ze.

toepassing

Misschien voel jij je ook wel eens zo blij dat je gaat zingen van geluk. Dat doen Paulus en Silas hier ook. Misschien ben je wel eens heel blij over wat je hoort over de Heere God. Dan vertel je graag over Hem aan andere mensen. Dat deden Paulus en Silas ook graag. En ze hebben God zo lief dat ze nu voor Hem zingen.

Weet je wat het geheim is van Paulus en Silas? Paulus heeft er zelf over geschreven in een brief die in de Bijbel staat. Paulus heeft een wapenrusting aan. Ik zal eens uitleggen wat dat betekent. Misschien heb je weleens een Romeinse soldaat gezien.



Romeinse soldaat

➔ *Vraag aan de kinderen wat deze soldaat allemaal aan heeft. Wat herkennen de kinderen?*

Deze Romeinse soldaat heeft een wapenrusting aan als hij gaat vechten. Paulus zegt in de brief die hij aan christenen heeft geschreven:

➔ *Lees Efeze 6:11 voor: Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.*

De Heere God heeft alle mensen die in Hem geloven ook een wapenrusting gegeven. Dat zijn geen kleren die je lichaam beschermen, maar het zijn dingen die je hart beschermen tegen satan en de zonde. De satan wil dat je God niet liefhebt. Hij wil dat je van hem houdt en doet wat hij zegt. Hij wil graag mensen weghouden bij God en zorgen dat ze nooit meer gelukkig worden bij Hem. Hij wil dat mensen naar hem luisteren, zodat hij machtiger wordt dan God. Maar het is zo belangrijk om naar God te luisteren. Hij wil je bevrijden van de satan. En daarom geeft God jou een wapenrusting. Satan wil dat je soldaat in zijn leger blijft. Hij wil dat je luistert naar zijn stem. Maar de Heere Jezus roept je op om Hem te volgen. Hij kwam om zondige mensen terug te brengen bij God. Hij droeg de straf die wij hadden verdiend, zodat we een nieuw leven krijgen. Zodat we gaan leven voor God. Als je met heel je hart op de Heere Jezus vertrouwt, ben je gered. Dan hoor je bij Koning Jezus. Maar de satan probeert je nog steeds te verleiden tot zonde. Zodat God niet alle eer in je leven krijgt. Jezus volgen betekent daarom strijd. Vechten tegen de verleiding van de zonde. Daarvoor geeft God jou wapens. Paulus bedoelt niet dat jij ook moet gaan vechten zoals een Romeinse soldaat, maar dat je de wapenrusting als hulpmiddel moet gebruiken om het niet te verliezen van de satan. Als je met God wilt leven, probeert de satan je te verleiden tot zonden. Steeds is hij bezig om je toch zonden te laten doen. Om verkeerde dingen te zeggen of te denken, om niet te luisteren naar je ouders, om God niet lief te hebben boven alles. Als je gelooft in de Heere, wil je dat niet. En toch gebeurt het steeds weer. Bid en trek je wapenrusting aan, zegt Paulus.



Dan kun je vechten tegen de satan en God volgen in alles wat Hij van je vraagt.



Riem: Alles wat je in de Bijbel leest, is waar. De Heere Jezus Zelf is de Waarheid en daarom is Zijn Woord ook waar. Ook al zeggen mensen soms iets anders.



Harnas: De satan zegt steeds dat je het niet goed doet of het niet waard bent en dat je daarom niet naar de Heere Jezus mag komen. Door te vertrouwen op wat de Heere Jezus voor je heeft gedaan, ben je hiertegen beschermd en mag je weten dat je altijd welkom bent bij Jezus.



Sandalen: Met sandalen of schoenen kun je ergens heen lopen. Als je gelooft in de Heere Jezus mag je naar anderen toegaan om te vertellen over de Heere God.



Schild: Vroeger werd er in de oorlog gebruik gemaakt van brandende pijlen. De soldaten droegen een groot schild waar een natgemaakte dierenhuid op vast was gemaakt. Dan doofden de pijlen als ze er tegenaan kwamen. De satan vuurt ook pijlen op je af als je bij de Heere Jezus hoort. Hij wil dat je God niet helemaal vertrouwt. Door helemaal te vertrouwen op wat de Heere Jezus heeft gedaan, ben je beschermd tegen die aanvallen van de satan. Zoals je veilig bent achter een groot schild.





Helm: De satan wil proberen om je moedeloos te maken. Ervoor zorgen dat je alle hoop verliest. Maar met de helm houd je de hoop op je overwinning en het eeuwige leven met de Heere Jezus.



Zwaard: Het is belangrijk om Gods woorden (de Bijbel) te kennen en in je hart mee te dragen. Dat helpt je te strijden tegen de verleiding van de zonde.

toepassing En wat ook heel belangrijk is, is om te bidden, te spreken met God en naar Hem te luisteren. Daarmee laat je zien dat je zelf nooit kunt strijden tegen de satan en de zonde. Je hebt de Heere Jezus nodig! Hij wil je kracht geven om de wapenrusting aan te doen, vol te houden in de strijd en te overwinnen. De satan kan je zeggen dat het niet stoer is om in God te geloven. Dat je leven dan niet leuk is. Maar je kunt je hiervoor beschermen en God wil je helpen. Dan mag je straks voor altijd genieten van de overwinning die God voor jou heeft behaald. Dan krijg je een leven met God tot in eeuwigheid. Misschien wil je er nog meer over weten of heb je vragen. Dan mag je straks bij me komen om het te vragen.

➔ *Wat denken jullie? Hadden Paulus en Silas de wapenrusting aan gedaan?*

Ja, ze zongen. Ze loofden de Heere, diep in de nacht. Ze waren opgesloten, omdat ze in de naam van de Heere mensen vertelden over de Heere Jezus. En zelfs nu, terwijl ze in de gevangenis zitten, weten ze het zeker: God is erbij, Hij helpt ons en geeft ons kracht. Ze kunnen blij zijn in de Heere, zingen tot Hem, omdat God zo goed voor hen is en zij met hulp van de Heilige Geest de wapenrusting aangedaan hebben.



Tijdens het zingen voelen Paulus en Silas ineens de grond trillen. Het gaat steeds een beetje harder. Het is een echte aardbeving! Zo hard dat het houten blok waar hun voeten in vastzitten openspringt en de kettingen van hun handen vallen. De grote, zware gevangenisdeuren springen open. Wat een wonder! Het is de Heere God die dit doet! Paulus en Silas kunnen zo opstaan en naar buiten lopen.

Ineens zien ze daar de bewaker staan. Dat was de man die de gevangenen goed in de gaten moest houden. Wat ziet hij er bang en geschrokken uit! Ze begrijpen het wel. Als alle gevangenen gevlucht zijn dan ziet het er niet best uit voor deze man.



Dan zal hij gedood worden. “Wij zijn allemaal hier!” zegt Paulus. Zijn ze dan niet gevluht? Nee, alle gevangenen zijn er nog. De bewaker weet dat Paulus en Silas een God moeten hebben die machtig is! Ze mogen met hem mee lopen naar buiten. Buiten de gevangenis valt de bewaker bevend voor Paulus neer. “Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden?” Hij vraagt eigenlijk: “Wat moet ik doen om gered te worden?”

toepassing Heb jij dit ook al gezegd? Ben jij ook al gered? Heeft de Heere Jezus jou al gered van je zonden? Of moet je nog gered worden? Geloven in de Heere God is niet altijd makkelijk. Maar God kan je écht gelukkig maken. Hij wil je helpen, ook als is het soms niet makkelijk. Hij wil je leren geloven in Hem door de hulp van de Heilige Geest. Paulus en Silas geloofden in God en hadden het ook niet makkelijk. Hier op aarde kun je het soms moeilijk hebben. Anderen kunnen je pijn doen als ze weten dat je in God gelooft. Stel je vertrouwen op de Heere Jezus en neem Hem als je Redder (Zaligmaker) aan, net zoals de bewaker, dan mag jij ook voor altijd bij God leven. Daar spreekt Paulus graag over!

Paulus kijkt naar de bewaker. “Geloof in de Heere Jezus Christus!” zegt hij. “U moet helemaal op Hem vertrouwen en geloven dat Hij voor uw zonden is gestorven en dat Hij u het eeuwige leven zal geven. En dat wil God niet alleen aan u geven, maar ook aan uw hele gezin!” De bewaker kijkt blij en zegt: “Kom toch alstublieft naar mijn huis. Dan kunt u nog veel meer vertellen over de Heere Jezus. En dan kan ik gelijk uw rug schoonmaken om de pijn te verminderen.”



Samen met de bewaker gaan ze naar huis. “Kom, hier, allemaal! Ik heb twee mannen meegenomen die iets heel belangrijks te vertellen hebben. Jullie moeten het allemaal horen!” Paulus en Silas vertellen over de Heere Jezus. De Heilige Geest helpt hen daarbij. Hij zorgt ervoor dat het hele gezin van de bewaker de woorden van Paulus gaat geloven.

Slot

Als Paulus en Silas uitgesproken zijn, maakt de bewaker heel voorzichtig de ruggen van Paulus en Silas schoon. Hij smeert er een beetje zalf op, zodat de wonden kunnen genezen. Als hij daarmee klaar is gaan ze allemaal met Paulus mee. Hij doopt hen als teken dat ze vanaf nu bij God horen en dat Hij hun zonden vergeven heeft. De bewaker is zo blij, dat hij een grote tafel vol heerlijk eten laat klaarmaken, zodat Paulus en Silas genoeg kunnen eten en drinken. De volgende morgen worden Paulus en Silas vrijgelaten. Ze gaan verder op reis en vertellen onderweg anderen weer over de Heere Jezus.



Geef de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen over de vertelling.



