

# Er leefde eens... een monnik

**500 jaar geleden leefde in Duitsland een monnik. Zijn naam was Martin Luther. Hij zorgde ervoor dat er veel in de kerk veranderde. Hij is bekend geworden over de hele wereld.**

Wie was Martin Luther? Wat weet jij over hem? We maken een woordweb over Martin Luther om dat samen te ontdekken.



## **De stellingen van Martin Luther**

Het meest bekend is wat Luther gedaan heeft met zijn 95 stellingen. Het zijn 95 punten waarover hij met de belangrijke leiders van de kerk in zijn tijd wilde discussiëren. Luther was het met verschillende dingen in de kerk niet eens.

Wat gebeurde er bijvoorbeeld in de kerk?

- De hele kerkdienst was in het Latijn. Alleen de belangrijke mensen in de kerk, de leiders, konden verstaan wat er gezegd en gelezen werd. De gewone mensen konden zelfs het Bijbellezen niet verstaan.
- Er waren aflaten te koop. Een aflaat is een briefje waarop staat dat de straf voor je zonden minder is geworden. Als je iets verkeerd had gedaan, kon je zo'n aflaat kopen en dat wist je dat je straf bij God minder was geworden.
- De mensen in de kerk moesten veel goede werken doen. Dan zouden ze misschien gered kunnen worden van het oordeel van God. Maar omdat ze daar nooit zeker van konden zijn, waren veel mensen bang voor God. Luther ook.



- De mensen konden bidden tot de heiligen. Die zouden wel een goed woordje bij de Heere Jezus voor hen kunnen doen.
- In de kerk werd de mis bediend. Dat lijkt een beetje op het Heilig Avondmaal bij ons, alleen leerde de kerk dat de Heere Jezus steeds opnieuw geofferd wordt. En dat het brood en de wijn letterlijk in het lichaam van de Heere Jezus veranderde.

Met deze dingen was Martin Luther het niet eens. Weet je wat hij vond?

- De mensen moeten de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. En in de kerk moet geen Latijn gesproken worden, maar de taal van de mensen.
- Alleen de Heere Jezus kan de schuld die jij tegenover God hebt wegdoen. Het kopen van aflaten heeft geen enkel nut.
- Niet door het doen van goede werken, maar door het geloof in de Heere Jezus kun je voor altijd gered worden.
- Je kunt en mag niet tot de heiligen bidden; dat zijn maar gewone mensen. Bidden mag je alleen tot God doen.
- Niet de mis maar het Heilig Avondmaal moet bediend worden. De Heere Jezus is één keer geofferd – gestorven aan het kruis. Daar heeft Hij betaald voor de zonden. Daaraan denken we bij het vieren van het Heilig Avondmaal.



### **Martin Luther en de Bijbel**

Martin Luther heeft de Bijbel weer heel dicht bij de mensen gebracht. Het is heel bijzonder dat jij en ik de Bijbel in huis hebben. We kunnen er uit lezen. Je hoort ervan op school, thuis en in de kerk.

En hij heeft er ook voor gezorgd dat de dominee in de kerk de boodschap van de Bijbel vertelt.

In de kerk hoor je dat het geloof in Jezus je echt gelukkig maakt. Je kunt de zaligheid, dit geluk, niet verdienen door goede werken te doen. Je kunt het krijgen, helemaal voor niks, uit genade, door het geloof in Jezus.

### **Vragen**

1. Vind je het belangrijk dat je de Bijbel in je eigen taal kunt lezen? Waarom wel/niet?
2. Wat is een aflat? Waarom kan zo'n 'papiertje' niks helpen? Hoe kun je wel van je schuld tegenover God afkomen?
3. Het is toch belangrijk om goed te doen? Waarom leerde Martin Luther dan dat je door goede werken niet zalig kunt worden?
4. Luther was eerst bang voor God maar kwam erachter dat een gelovige niet bang voor God hoeft te zijn. Wat vind jij daarvan?
5. Weet jij wat het Avondmaal betekent? Hoe vind jij het als het Avondmaal gevierd wordt in de kerk?

### Mijn stelling

Martin Luther schreef zijn 95 stellingen.

In deze les heb je gehoord over wat Luther gedaan heeft en wat hij belangrijk vond.

Schrijf op een vel papier wat jij belangrijk vindt voor je geloof en maak daar een stelling van.

Hang je papier als een 'stelling' op aan de deur van de zaal.

### Lutherroos

Luther heeft zelf een logo gemaakt, dat hij bijvoorbeeld gebruikte op zijn brieven. Het is een roos. Wat betekent die roos?



Je mag nu de roos inkleuren of natekenen.

### Sola's

Wat Luther heeft gedaan en wat dat voor ons betekent, kun je goed onthouden aan de hand van de sola's. Sola is een Latijns woord, het betekent 'alleen'.

- Sola fide: alleen door geloof
- Sola scriptura: alleen door het Woord
- Sola gratia: alleen door genade

### Gesprek

Welke van deze sola's vind jij belangrijk? Waarom?

