



Profeten worden geroepen, zoals... *Jesaja*, toen hij in de tempel was.

om te onthouden ...

Van de profeet Jesaja heb je vast weleens gehoord. Hij heeft veel geprofeteerd over de Messias, die komen zou. Jesaja wordt daarom wel *de evangelist van het Oude Testament* genoemd.

Jesaja leefde ± 730 voor Christus, in Jeruzalem.

In Jesaja 6 ontmoeten we hem in de tempel, in het Heilige der heiligen. God laat hem in een visioen naar de ark kijken. De ark was het teken van *de aanwezigheid van God bij Zijn volk*.

In het visioen wordt de ark een troon, met engelen eromheen, ja, de hele wereld wordt een troon van God...

de Bijbel erbij...

#### Hoofdstuk 6

vers 2 Hoe heten de engelen? \_\_\_\_\_

vers 3 Wat roepen die engelen? \_\_\_\_\_

vers 5 Jesaja ziet al die glans. Wat beseft hij over zichzelf? \_\_\_\_\_

vers 6, 7 Op welke wijze wordt Jesaja aan de dienst van God gewijd? \_\_\_\_\_

vers 8 Wat vraagt de Heere? \_\_\_\_\_

Wat antwoordt Jesaja? \_\_\_\_\_

om over te praten ...

Als de HEERE spreekt, dan wint Hij mensen voor Zich in, dan moeten we gehoorzamen en Hem volgen.

Kun je nog meer voorbeelden hiervan noemen uit de Bijbel? Denk ook aan het spreken van Jezus in het Nieuwe Testament.

om te onthouden ...

'Heilig' betekent: afgezonderd, aan de dienst van God gewijd.

'Serafs' verwijst naar een woord dat *branden* betekent. Het geeft de lichtglans aan die de serafs uitstralen.



De seraf met een kool van het altaar ....