

	<ul style="list-style-type: none"> - Boor een gat in de bodem van de Pringles-bus of maak een gaatje met hamer en spijker. - Wanneer het jongere kinderen betreft, is het beter dit in de voorbereiding te doen.
	<ul style="list-style-type: none"> - Knip/snijd drie stroken van ongeveer 21x5,5 cm (dit zijn maten voor een standaard Pringles-bus). Ook deze stap is goed om al in de voorbereiding te doen. Of maak een voorbeeldstrook die kinderen kunnen aftekenen. - Maak deze stroken met een paar plakbandjes aan elkaar vast.
	<ul style="list-style-type: none"> - Buig de drie stroken in een driehoek en plak met plakband aan elkaar vast. - Zorg dat de glimmende zilverkant van het karton aan de binnenzijde zit. - Plaats de driehoekkoker in je Pringles-bus en duw hem voorzichtig tegen de onderkant. - De koker is ongeveer één cm korter dan de bus.
	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruik het deksel van de bus om een extra doorzichtige cirkel af te tekenen op de verpakingsresten. Dit om een extra laag te maken in de bus. (Of gebruik het rondje van het tekstkaartje op het andere werkblad.) - Knip de plastic cirkel uit en maak deze met een paar plakbandjes vast aan de buitenkant van de koker. - Zorg dat je de plakbandjes niet ziet, door ze buiten het zicht van de kartonnen driehoek te plakken.
	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of de tussenlaag goed vast zit. - Strooi hier voorzichtig glitters/sterretjes/kraaltjes op. - Je kunt ook kleine propjes laten maken van aluminiumfolie
	<ul style="list-style-type: none"> - Teken het deksel nog een keer af op bakpapier of vliegerpapier (of gebruik de cirkel van het tekstkaartje op het andere werkblad). - Lijm deze aan de binnenkant van het deksel voor een extra mooi effect. - Plaats het deksel op de bus en kijk door het gaatje. Tevreden met het resultaat? Lijm het deksel dan vast.



Evangeliestek

GELOVEN ALS EEN KIND

Zie de zon, zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar, overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!

Zie ik de zon, de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan.
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!

Zie de zon, zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar, overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!

Zie ik de zon, de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan.
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!

Zie de zon, zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar, overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!

Zie ik de zon, de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan.
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!

Zie de zon, zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar, overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!

Zie ik de zon, de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan.
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!

Zie de zon, zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar, overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!

Zie ik de zon, de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan.
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!

Zie de zon, zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar, overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!

Zie ik de zon, de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan.
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!
Heer', hoe heerlijk is Uw Naam!