

BIJLAGE

Maar kunnen wij door onszelf betalen?

God wil aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede [voldaan]; daarom moeten wij aan haar, óf door onszelven, óf door een ander, volkomenlijk [helemaal; alles] betalen.

HC
5.14

Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken?

Neen; want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen, die de mens gemaakt heeft; ten andere zo kan ook geen bloot schepsel den last van den eeuwigen toorn Gods tegen de zonden dragen en andere schepselen daarvan verlossen.

HC
5.12

Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen?

Zulk een, Die een waarachtig [echt] en rechtvaardig mens is, en nochtans [desondanks; toch] ook sterker dan alle schepselen, dat is, Die ook tegelijk waarachtig God is.

HC
5.13

Kan ook ergens een bloot [die alleen maar] schepsel gevonden worden, dat voor ons betale?

In generlei [geen enkele] wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder.

HC
5.15