

In hoofdstuk 22 haalt David Psalm 18 aan. Mooi om te zien dat concrete gebeurtenissen uit het leven van David terug komen in zijn psalmen. Ze zijn levensecht.

*Ik kan met U door sterke benden dringen,
Met mijnen God zelfs over muren springen.
Des HEEREN weg is gans volmaakt en recht;
Doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zegt.
Hij is een schild en schutsheer voor den vrome,
Voor wie tot Hem de toevlucht heeft genomen,
Wie is een God, als Hij, in tegenheên?
Wie is een rots, dan onze God alleen?*

Niet altijd teksten die direct te begrijpen zijn. Daarom hieronder een eigentijds voorbeeld om met elkaar te bespreken rondom de vraag: Ken jij God ook zo?



Ken jij zo'n god?
Met God storm ik af op
een leger.
Ken jij zo'n god?
Met God spring ik over
een muur.
Ken jij zo'n god?
Wat hij doet, is goed en
integer.
Ken jij zo'n god?

Zijn woord is betrouwbaar en puur.

Ken jij zo'n god?

Mijn schild. Wie bij hem schuilt, blijft leven.

Ken jij zo'n god? Mijn rots, God die mij heeft gemaakt,

Ken jij zo'n god? de HEER die mij macht heeft gegeven,

Ken jij zo'n god? Hij leidt mij. Hij maakt mij volmaakt.

Ken jij zo'n god?