

Opdracht

De Heere laat met de plagen zien Wie Hij is. Wat vraagt de Heere van ons? Je kunt het lezen in Spreuken 28:14a. Er zijn twee woorden die hierbij passen.

Welk woord kun je maken met de hagelstenen? En welk woord springt de sprinkhaan? Schrijf ze onder het plaatje op.

