

Invulpuzzel

Weet jij welke woorden de Heere Jezus gezegd heeft aan het kruis? Zoek de woorden op in het kruis en vul ze in de tekst in.

1. Vader, het hun; want zij weten niet wat ze
2., zie uw zoon; zoon, zie uw
3. Voorwaar zeg Ik u; zult Gij met Mij in het zijn.
4. Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij
5. Mij!
6. Het is!
7. Vader, in Uw handen ik Mijn

