

Na de uitstorting van de Heilige Geest is Gods Woord over de hele wereld verspreid. Alles is ook op schrift gesteld. Het Oude Testament in het Hebreeuws (taal van de Joden) en het Nieuwe Testament in het Grieks (taal van de wereld van toen). Allebei de talen gebruiken ook hele andere lettertekens. Het Hebreeuws kent geen klinkers en die taal lees je van rechts naar links.

Lees maar wat hier staat: (tekst uit Handelingen 11)

t n thcls srtP p ts dz m tt d mts n drh k n

---

Het Grieks lees je wel hetzelfde als bij ons, maar het Grieks uit de tijd van de Bijbel kende geen hoofdletters en leestekens en ze schreven alles aan elkaar!

Dus zo: (*schrijf het er maar goed onder*)

toenpetrusopgegaanwasnaarjeruzalemtwisttentegenhemdegenendieuitdebesnijdeniswaren

---

Hieronder volgt een geheimschrift dat erg veel op het Grieks lijkt. Los de tekst eronder maar op! (*let op hoofdletters en leestekens*)

a=α b=β c=χ d=δ e=ε f=φ g=γ h=η i=ι j=φ k=κ l=λ m=μ n=ν o=ο p=π

q=θ r=ρ s=σ t=τ u=υ v=ϖ w=ω x=ξ y=ψ z=ζ

δεηανδδεσηεερενωασμετηενενεενγροοτυεταλ

---

γελοοφδεενβεκεεερδεζιχητοτδεηεερε

---

ενηετισγεσχηιεδδατζιφεενγεηεελφααρ

---

σαμενπεργαδεερενινδεγεμεεντεεενεενγροτεσχηαρε

---

λεερενενδατδεδισχιπελενεερεσττεαντι

---

οχηεχηριστενεενενααμδωερδεν

---