

Deze puzzel gaat over de gelijkenis van de zaaier.
Trek lijnen tussen de stukken die bij elkaar horen.

Het zaad valt op verschillende plaatsen:

En dit betekent het:

... op de weg.
De vogels eten het op.

Die nu in de **goede aarde** bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoud.

... in de doornen.
De doornen verstikken het zaad

Maar **die in steenachtige plaatsen** bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd.

... op steenachtige plaatsen,
waar het niet veel aarde heeft.
Het zaad heeft niet veel wortels.
Als de zon begint te branden,
verdort het zaad.

Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die **bij den weg** bezaaid is.

... in de goede aarde.
Het zaad geeft veel vrucht.

En **die in de doornen** bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

