

Vul de ontbrekende woorden in: (Markus 1: 14-20)

En nadat overgeleverd was, ging naar Galilea en predikte het van het Koninkrijk van God,

en Hij zei: De is vervuld en het Koninkrijk van is nabijgekomen; bekeer u en het Evangelie.

En toen Hij bij de zee van wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren

En Jezus zei tegen hen: Kom Mij, en Ik zal maken dat u vissers van wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en Hem.

En toen Hij vandaar wat verdergegaan was, zag Hij, de *zoon* van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, die in het de netten aan het herstellen waren.

En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun Zebedeüs in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna.

Schrijf alle namen op van mensen die in dit Bijbelgedeelte worden genoemd:
Vind jij ze alle 7?

.....

.....

.....