

Wat een wonder. Abraham en Sara hebben een zoon. God deed wat Hij beloofd had. Izak hebben ze hun zoon genoemd. Dat betekent: hij lacht. Weet jij waarom ze hem zo hebben genoemd?

Zoek de volgende woorden op in de woordzoeker. De overgebleven letters vormen een zin

Abraham beloofd lacht geboren
Sara oud baby tent
Izak belofte

b	a	e	l	t	n	e	t
g	e	b	o	r	e	n	d
i	l	a	r	a	s	f	u
z	o	a	o	a	o	f	o
a	y	d	c	o	h	i	s
k	b	b	l	h	e	a	l
o	a	e	o	f	t	d	m
!	b	e	l	o	f	t	e

oplossing: _____