

Zet de onderstaande woorden op de juiste plaats in de samenvatting van het verhaal.

*Absalom, bewoners, David, Israëlieten, Jeruzalem, koning, luistert, rechter, rechtszaak, Stad, stam, Stadspoort*

Elke ochtend ging \_\_\_\_\_ al vroeg bij de \_\_\_\_\_ langs de weg staan. Daar praatte hij met alle mensen die naar de \_\_\_\_\_ kwamen omdat ze wilden dat de \_\_\_\_\_ over hen zou rechtspreken. Dan vroeg Absalom: "Uit welke stad kom je?" Zo iemand antwoordde dan: "Uit die en die stad van die en die \_\_\_\_\_" En Absalom zei dan tegen hem: "Je hebt wel gelijk in jouw zaak, maar de koning \_\_\_\_\_ toch niet naar je. Was ik maar de hoogste \_\_\_\_\_ in het land. Dan zou iedereen die een \_\_\_\_\_ had, naar mij toe komen. En ik zou wél eerlijk rechtspreken. Zo zorgde Absalom ervoor dat iedereen hem heel graag mocht. Toen kreeg \_\_\_\_\_ het bericht: "De \_\_\_\_\_ hebben de kant van Absalom gekozen." Toen zei hij tegen zijn dienaren in \_\_\_\_\_: We moeten snel voor Absalom vluchten. Want als hij zich haast, zullen we niet meer kunnen ontsnappen. Dan zal hij ons en de \_\_\_\_\_ van de stad allemaal doden.