

Deze weken denken we veel na over het lijden en sterven van de Heere Jezus.
Schrijf de 7 kruiswoorden hieronder heel mooi op. Tip: leer ze uit je hoofd...!

Als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha... Als ik hoor wat Jezus sprak:

1.....
.....(Lukas 23: 34a)

2.....
.....(Johannes 19: 26b /27a)

3.....
.....(Lukas 23: 43)

4.....
.....(Mattheüs 27: 46)

5.....(Johannes 19: 28b)

6.....(Johannes 19: 30)

7.....
.....(Lukas 23: 46b)