



Titel:	DE VLUCHT VAN VASYL EN IRINA
Auteur:	<i>J. Kranendonk-Gijssen</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	9-12 jaar
Aantal blz.:	96
Prijs:	€ 9,95

Inhoud:

Oorlog in Oekraïne. Hoe spannend is het als er opeens oorlog komt? Rusland valt op meerdere plaatsen Oekraïne binnen. Vasyl en zijn zus Irina kunnen daardoor niet meer naar school. Hun vader gaat als vrijwilliger vechten in het leger. Al snel blijkt dat Vasyl, Irina en hun moeder niet langer in Irpin kunnen blijven wonen. In deze voorstad van Kiev wordt het te gevaarlijk. Ze moeten vluchten... Dat betekent veel achterlaten. Heel veel. Ondanks alle verdriet en ellende is er ook iets moois. Tijdens hun vlucht zingen ze, onder de grond in het metrostation, christelijke liederen! Een spannend verhaal van een negenjarige jongen die samen met zijn zevenjarige zusje en zijn moeder moet vluchten voor het oorlogsgeweld. Een realistisch boek dat de oorlog in Oekraïne dichtbij brengt.

Beoordeling:

Een helaas heel actueel boek over de eerste dagen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Goed geschreven vanuit het gezin van Vasyl en Irina. De spanning en de onrust die deze oorlog meebrengt wordt goed beschreven. Maar ook worden mooie lijnen naar God als Trooster en Helper beschreven, het zingen in het metrostation onder leiding van de zondagsschool (!) juf. Warm aanbevolen dit actuele boek omdat ook onze kinderen deze oorlog en de gevolgen ervan in hun directe nabijheid zullen hebben gemerkt. Mooi is ook dat Vasyl en Irina uiteindelijk op weg mogen gaan naar Holland onder Gods zorg.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	HET NERO-BEVEL <i>deel 8 van serie de 'Campers'</i>
Auteur:	Johan Leeftang
Omslag/ill.:	Albert Bloemert / Adri Burghout
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	132
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

De 'Campers' (Sander, Rhodé en Michiel) gaan met de ouders van Sander en Rhodé op vakantie. In hun, tot camper omgebouwde vrachtauto, rijden ze naar een camping in Nijmegen. 's Middags maken ze een fietstocht die leidt naar een oude fabriek waar de afgelopen nacht brand is gesticht. Sander ontdekt een vreemde handtekening op een bord bij de ingang. Nero II staat erop. Terug op de camping wordt er gewaarschuwd dat er de laatste dagen telefoons, kledingstukken, drankflessen en dergelijke gestolen worden. De campers maken een boevenval, maar helaas weet de dief te ontsnappen. Op de camping werkt Claudio van Nimwegen, het is een vriendelijke maar vreemde man. Hij vertelt veel over de geschiedenis van Nijmegen. Bijna iedere avond zijn de brandweersirenes te horen. De Campers proberen zoveel mogelijk bij de branden te zijn. Tijdens een bbq op de camping staat opeens het campinggebouw in brand. Ook hier ontdekt Sander dezelfde handtekening als bij de andere branden. De Campers gaan overdag vaak op pad, maar ze proberen ook te ontdekken wie de branden aansteekt. Als ze een verlaten huis binnengaan, ontdekken ze dat Claudio de pyromaan is. Door de slimme Sander komen ze te weten waar de volgende brand plaats zal vinden. De ouders zijn een paar nachtjes naar huis en de Campers gaan een spannende nacht tegemoet. Ze gaan naar de kerk waar ze de pyromaan verwachten. Claudio wordt daar op heterdaad betrapt. Door de te hulp geroepen politie, wordt hij gearresteerd. Maar dan horen ze dat Claudio voordat hij op pad ging, weer op de camping brand heeft gesticht.

Beoordeling:

Dit achtste en laatste deel van de Campers is een spannend boek waarin ze weer van alles beleven. Door het verhaal heen kom je veel over Nijmegen en de bezienswaardigheden daar te weten. Ook over de Tweede Wereldoorlog in en rond Nijmegen worden interessante wetenswaardigheden verteld. Doordat er af en toe een stukje vanuit de figuur, die zich Nero noemt, wordt geschreven, kom je erachter wat de pyromaan denkt en van plan is. Dit laatste deel heeft een duidelijk einde waaruit blijkt dat de Campers niet meer onder deze naam bestaan. Het boek heeft een positief christelijke strekking.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	JIPPIE VAKANTIE!
Auteur:	<i>Janny den Besten</i>
Omslag/ill.:	<i>Marijke Duffhauss</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	9-12 jaar
AVI:	E5
Aantal blz.:	140
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Het is zomervakantie, maar Jens en Jolien zijn niet blij: papa heeft zijn voet geblesseerd. De huttentocht in Oostenrijk kan niet doorgaan. Papa en mama boeken een huisje op een vakantiepark in Nederland, met het plan om van daaruit op de fiets de omgeving te verkennen. Jens en Jolien vinden dit maar niets. Een fietsvakantie is suf en saai! Eenmaal op hun vakantiebestemming heeft de tweeling steeds te maken met pech. Zo veel pech, dat Jens voor de grap zegt dat ze er wel een challenge van kunnen maken. Als ze tijdens de vakantie tien keer pech hebben, krijgen ze een beloning: een dagje naar het Klimbos! De pech-challenge zet de vakantie in een ander licht. Jens en Jolien maken de gekste en grappigste pechdingen mee, én ze moeten toegeven dat die fietsvakantie veel leuker is dan ze dachten. De spannende vraag blijft: hebben ze genoeg pech om dat dagje Klimbos te winnen?

'Jippie, vakantie!' is een boek vol humor en avonturen in de serie over de tweeling Jens en Jolien.

Beoordeling:

Een heel herkenbaar boek. Vlot en eigentijds geschreven boek wat kinderen snel zullen uitlezen. Mooie illustraties door het gehele boek. Handig is de geschiedkundige uitleg over bijvoorbeeld de oude stad Naarden. Een duidelijke christelijke identiteit ontbreekt letterlijk in het boek. Is wel indirect aanwezig door de goede contacten binnen gezin en familie. Een zomers boek wat ook in een andere periode van het jaar prima gelezen kan worden.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	JOËL EN JAEL OP BEROEPENJACHT
Auteur:	<i>Janwillem Blijdorp</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	9-12 jaar
Aantal blz.:	266
Prijs:	€ 12,95

Inhoud:

Meester Kapitein vraagt aan de klas van Joël en Jael of ze al weten wat ze later willen worden. De meeste kinderen uit groep 8 hebben hier nog niet echt over nagedacht. Daarom besluit meester Kapitein om de klas kennis te laten maken met verschillende beroepen, door op excursie te gaan of mensen op school uit te nodigen. Joël en Jael en hun klasgenoten komen in korte tijd van alles te weten over het beroep van kok, brandweer, politie, boer, journalist en nog veel meer. Bovendien beleven ze door deze beroepenjacht een paar ontzettend leerzame en vooral ook superleuke weken met elkaar!

Beoordeling:

Een prachtig boek voor de groep 8 leerlingen. Allerlei beroepen komen langs in dit boek. Ze geven de kinderen heel veel inzicht in de verschillende beroepen, van brandweer, boswachter, vuilnisophaler, politie e.d. Mooie illustraties zijn door het hele boek verwerkt en passen als één geheel in het boek. Christelijke identiteit is op natuurlijke manier verweven in de tekst. Alles speelt zich af in groep 8 met meester Kapitein. Een lekkere dikke pil die zowel jongens en meisjes inzicht geeft in de verschillende beroepen. Echt een vondst om dit op deze wijze uit te geven.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	LIZZY – TIJD VOOR ACTIE
Auteur:	<i>Jolanda Dijkmeijer</i>
Omslag/ill.:	<i>Linda Heijnekamp</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	9-12 jaar
AVI:	M4
Aantal blz.:	146
Prijs:	€ 11,95

Inhoud:

Ik ben Lizzy, dol op dieren (vooral op zijdehoentjes), op mijn allerliefste (en soms superirritante) zus Laura, op modeontwerpen en sinds kort ook op skaten (stoer hè?). En, o ja, natuurlijk ook op schrijven. Vandaar dus dit dagboek. Voor het geval je het nog niet wist: ik zit op De Bron, in groep 8 bij meester Visser. Een superleuke klas! Dit jaar hebben we (alweer) een nieuwe in onze klas. David. Hij is cool. Er is namelijk iets anders wat je moet weten: De Beestenboel gaat dicht! De kinderboerderij waar Masons opa vrijwilliger is). Dat kan toch niet?! Ik kan niet geloven dat iedereen dit zomaar laat gebeuren. Sterker nog: ik vind dat dit niet mag gebeuren. Het is tijd voor actie! Voordat het te laat is. Nu alleen nog een goed plan bedenken...

Beoordeling:

Dit is het dagboek van Lizzy. Per dag schrijft zij haar belevenissen in de klas en in het gezin op. Het dagboek levert daardoor soms hele korte zinnen en verhalen op. En er zit uiteraard ook een doorlopende lijn over de meesters in de klas en de actie voor de Kinderboerderij de Beestenboel. Identiteit is op een natuurlijke manier verweven in het dagboek. Een dagboekstijl levert veel pagina's op, maar minder een doorlopend spannend verhaal.

Eindoordeel:

Aanbevolen





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2022

Leeftijd 10-12 jaar



Titel:	ONDERZOEK DE KERKGESCHIEDENIS
Auteur:	<i>C. de Bode en M.J. Ruissen</i>
Omslag/ill.:	<i>Henk van den Brink</i>
Uitgeverij:	De Ramshoorn, Goes
Leeftijd:	groep 7 en 8
Aantal blz.:	91
Prijs:	€ 15,95

Inhoud:

In dit boek wordt de kerkgeschiedenis behandeld. Het is de tweede in een serie van vier delen. De methode is ook goed geschikt om op scholen te gebruiken.

Beoordeling:

Op een boeiende en overzichtelijke manier proberen de schrijvers de kerkgeschiedenis te vertellen voor de kinderen. Op deze manier leren kinderen de leiding van de Heere met Zijn kerk op aarde. Aan het eind van elke les staat een verwerking. Ook staat er bij elk hoofdstuk een tekening. Hierdoor komt het verhaal nog dichter bij de kinderen en door de verwerking komt het verhaal nog een keer aan de orde. Ook wordt het nog een keer in een samenvatting kort weergegeven. Na tien lessen staat er een repetitie. Dit is bruikbaar op scholen en minder voor thuis of op de zondagsschool. Ook bij dit tweede deel is weer een apart werkboek beschikbaar.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen, vooral voor scholen en thuisgebruik





Titel:	ACHTERVOLGING IN DE WILDERNIS <i>deel 4 FOCUS serie</i>
Auteur:	<i>Leendert van Wezel</i>
Uitgeverij:	Uitgeverij Mes, Vierhouten
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	105
Prijs:	€ 7,25 (na 31-12-22: € 8,95)

Inhoud:

Dit is alweer het 4e deel uit de superspannende FOCUS serie. Steven heeft een prijs gewonnen: een reis door de wildernis in Estland onder begeleiding van een professionele gids en een natuurfotograaf. Het blijkt dat ze niet alleen beren, wolven en lynxen tegenkomen. En Steven doet met behulp van zijn vrienden in Nederland een bijzondere ontdekking die het hele reisgezelschap in groot gevaar brengt... Steven probeert hulp te halen, maar wordt achtervolgd door de wildernis. Kan hij ontsnappen of niet? Intussen werken de vrienden in Nederland aan een oplossing. Het wordt een race tegen de klok... Maar uiteindelijk worden de achtervolgers gearresteerd en is Steven veilig.

Beoordeling:

Ook dit deel is een spannend boek om te lezen. De delen volgen elkaar niet op en daardoor zijn ze afzonderlijk van elkaar te lezen. Er spelen zich verschillende gebeurtenissen af in het boek, waardoor het zeker geen saai boek is om te lezen. De spanning loopt gaandeweg op en daardoor wil je snel verder lezen om te weten hoe het afloopt. De voorkant van het boek spreekt al gelijk aan en dat nodigt hierdoor uit om te gaan lezen. Het boek kan door zowel jongens als meisjes gelezen worden. Het is een boek wat gemakkelijk leest en past goed bij deze leeftijdsgroep. In het boek wordt verschillende keren benoemd dat je op God mag vertrouwen en dat Hij bestaat. Ook wordt er benoemd hoe belangrijk het is dat je Bijbel leest en bid.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	BEDREIGD DOOR NOODWEER
Auteur:	Ronald Kalkman
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	132
Prijs:	€ 11,90

Inhoud:

Seth en Else gaan met hun families op vakantie naar Zwitserland. De nieuwe tent van Seth is nog maar net opgezet als er een enorm noodweer losbarst. De woeste bergbeek stroomt over, maar gelukkig worden ze net op tijd gered door de campingbaas. De gevolgen van het noodweer zijn enorm: het dorp is afgesloten van de buitenwereld en de tent is vermorzeld onder een groot rotsblok. Gelukkig komt de volgende dag het leger in actie om het dorp te helpen. Diezelfde dag vinden Seth en Else op hun kampeerveld een schatkistje. Maar als ze het meenemen, worden ze overvallen door twee mannen. Als Seth en Else gaan kijken bij de militaire helikopter zien ze de twee mannen lopen. Die blijken veel gevaarlijker te zijn dan ze hadden gedacht.

Beoordeling:

Dit boek is geschreven voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar. Net als de andere boeken van deze schrijver is dit een spannend boek om te lezen en het leest vlot weg. Het is een losstaand boek en er zijn geen delen aan vooraf gegaan. In de eerste hoofdstukken van dit boek gebeurt er niet veel bijzonders, maar naar het einde toe gebeuren er een aantal dingen waardoor het boek een spannende invulling krijgt. Het boek past goed bij de leeftijd en door de gebeurtenissen die plaatsvinden wil je snel verder lezen. Er zit geen christelijke boodschap in het boek. Er komt geen enkele keer iets van het geloof naar voren. Maar voor deze leeftijd is het een leuk boek om te lezen. Het boek ademt verder een positieve sfeer.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van een duidelijke christelijke strekking.



Titel:	STENEN WACHTER
Auteur:	Henk Koesveld
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 11 jaar
Aantal blz.:	251
Prijs:	€ 16,90

Inhoud:

Rafaël is novice, leerling, in het klooster van Coucy, tijdens de Honderdjarige Oorlog. Samen met koopmanszoon Nicolas moet hij op pad om een opdracht uit te voeren. Ridder Enguerrand, heer van het machtige slot Coucy, wil dat de jongens bij Crécy gaan zoeken naar het kistje dat zijn vader daar verloren is tijdens een veldslag. Dat kistje moet hen leiden naar de felbegeerde schat van de ridders van de Tempelorde. Rafaël en Nicolas zijn niet de enigen die op zoek zijn naar deze schat. Tijdens de zoektocht worden ze geschaduwde door mannen die ook hun zinnen op de schat hebben gezet. Als zelfs Nicolas zich verdacht gaat gedragen, weet Rafaël helemaal niet meer wie hij kan vertrouwen. Intussen komt er steeds meer onrust en opstand in het land. Het Franse leger verliest een veldslag en moet veel geld betalen aan de Engelsen. Dat zorgt voor weerstand bij het gewone volk. In de chaos die overal heerst, komt ook Rafaël in gevaarlijke situaties terecht. Maar elke keer is er een mysterieuze, reusachtige man die hem helpt... Een spannend historisch jeugdboek over de Honderdjarige Oorlog (tussen 1337 en 1453) in middeleeuws Frankrijk.

Beoordeling:

Dit boek is geschreven voor jongens vanaf 11 jaar. Het is een spannend boek en het is een historisch jeugdboek, omdat het zich afspeelt tijdens de Honderdjarige oorlog (1337-1453). Dit boek zal zeker aanspreken en ondanks dat het een historisch jeugdboek is, is het boek makkelijk te lezen. Het is hedendaags geschreven en daarom goed te volgen. Het is deze schrijver daarom opnieuw gelukt om een historisch boek in duidelijke en hedendaagse taal aan te bieden aan kinderen. Er zit geen christelijke boodschap in het boek. Er komt geen enkele keer iets van het geloof naar voren. Maar voor deze leeftijd is het een leuk boek om te lezen. Het boek ademt verder een positieve sfeer.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van een duidelijke christelijke strekking



Titel:	IK BEN NOOR
Auteur:	<i>Els de Jong</i>
Omslag/ill.:	<i>Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	Om Sions Wil, Alblasterdam
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	85
Prijs:	€ 9,95

Inhoud:

Noor krijgt net voor de zomervakantie te horen dat ze gaan verhuizen, omdat haar vader ontslag gekregen heeft en hij dus ander werk moest zoeken. Dat heeft hij gevonden in de buurt van Woerden. Ze gaan bij het nieuwe huis kijken en dan is Noor toch enthousiast, zeker als ze hoort dat ze een hond krijgt. Het betekent wel dat ze afscheid moet nemen van haar beste vriendin Tanja. Het worden drukke weken, maar aan het begin van de vakantie kunnen ze verhuizen. Op de nieuwe school krijgt ze al snel andere vriendinnen. Anne wordt haar beste vriendin en met haar beleeft ze van alles. Rakker wordt haar nieuwe hondje. Tussen de middag mag ze een keer bij Anne eten. Op weg naar school eten ze een appel en gooit Anne haar klokhuis in een sloot. Noor doet hetzelfde, maar haar klokhuis komt terecht op de voorruit van een auto. De automobilist wordt heel kwaad, pakt Noor vast, neemt haar mee in de auto en rijdt met haar naar school. De man is de dominee en hij wil een gesprek met de directeur. Noor heeft een paar pijnlijke plekken op haar arm. Anne en Noor krijgen straf en moeten hun excuus aanbieden in de pastorie. 's Avonds hebben de ouders een gesprek met de predikant. Gelukkig valt het gesprek met de dominee mee. In de herfstvakantie kan Tanja niet komen logeren. Noor mag nu bij Anne logeren. Samen gaan ze hengelen. Anne moet haar hengel lostrekken. Als hij losschiet, komt het haakje terecht in de oorschelp van Noor. Ze moeten het haakje bij de huisarts laten verwijderen. De vier vriendinnen gaan met de bus naar Woerden, naar de markt en doen boodschappen. Op de terugweg blijkt dat Anne haar tas in een winkel heeft laten staan. Anne en Noor blijven in de bus zitten. Ze denken dat de bus dezelfde weg terugneemt, maar ze komen in Amsterdam terecht. De bus rijdt naar de remise en de meiden dwalen door Amsterdam. Een man wil hen helpen, maar als hij Anne vastgrijpt, merken ze dat hij geen goede bedoelingen heeft. Het regent en Noor valt. Gelukkig ontmoeten ze een mevrouw van het Leger des Heils. Die zorgt ervoor dat de ouders hen ophalen.

Beoordeling:

Het is een boek dat makkelijk leest, met behoorlijk wat spanning. De christelijke achtergrond is duidelijk aanwezig. Dit blijkt o.a. uit het bidden en Bijbellezen, de Bijbelverhalen op school en de kerkgang. Toch kunnen er kritische vragen gesteld worden bij de inhoud. Het is niet reëel dat een meisje van 11 jaar pas bij een verhuizing betrokken wordt als de koop al bijna rond is en de ouders alleen nog een paar dagen bedenktijd hebben. Verder is het de vraag of het lukt in een paar weken alles te regelen, zodat Noor al in de tweede week van de vakantie kan verhuizen. Je kunt je afvragen of het pedagogisch verantwoord is als een dominee zo boos wordt, een meisje vastgrijpt en meesleurt de auto in, terwijl het duidelijk is dat dit niet kan en mag. Ouders kunnen aangifte doen bij de politie over dit gebeuren. Een jongere moet vertrouwen kunnen hebben in een predikant, ondanks fouten die gemaakt kunnen worden. Deze gebeurtenis leidt tot een negatieve beoordeling van het boek. Anne en Noor worden terecht bang voor de man in Amsterdam, maar kunnen dit ook worden voor de predikant en dan wordt een vertrouwensverband erg lastig.

Eindoordeel:

Niet aanbevelen



Titel:	NOODKREET UIT HET REGENWOUD <i>De jonge rangers, deel 5</i>
Auteur:	<i>Janwillem Blijdorp</i>
Uitgeverij:	Mes, Vierhouten
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	182
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Naar aanleiding van de twee natuurfilms die de Jonge Rangers Amy, Eto en Hu met Hu's vader in Botswana hebben gemaakt, krijgt het drietal het verzoek jeugd-ambassadeur te worden van het Wereld Natuur Fonds. Hierbij hoort een reis naar Brazilië. Het is de bedoeling dat ze daar een nieuwe film gaan maken, tegen de illegale houtkap en de verwoesting van het regenwoud. Na de nodige bedenkingen reizen de kinderen, samen met de filmcrew van Hu's vader en Gamba, de vader van Eto, af naar Brazilië. Daar blijkt lang niet iedereen blij te zijn met hun komst. Er zijn zelfs mensen die koste wat het kost willen voorkomen dat de nieuwe film er komt...

Beoordeling:

Dit boek is het vijfde deel van de serie 'de jonge rangers'. Alle delen kunnen afzonderlijk van elkaar gelezen worden. Dit boek is voor zowel jongens als meisjes geschreven. Het is een leuk boek om te lezen, met leerzame elementen zodat je ook leert hoe wij als mensen met de natuur om behoren te gaan. Daarnaast zit er ook genoeg spanning in het spannend boek, waardoor je snel verder wil lezen. Net als de voorgaande delen uit deze serie weet de schrijver je als lezer snel te binden. Het is een leuk boek voor deze leeftijd. Het leest ook gemakkelijk en er zit een goede opbouw in het boek. Ook de woordkeuze past goed bij deze leeftijd. Er zit geen christelijke boodschap in het boek. Er komt geen enkele keer iets van het geloof naar voren. Maar voor deze leeftijd is het een leuk boek om te lezen. Het boek ademt verder een positieve sfeer.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van een duidelijke christelijke strekking





Titel:	PHILLIS WHEATLEY <i>Het slavenmeisje dat schrijfster werd</i>
Auteur:	<i>Simonetta Carr</i>
Omslag/ill.:	<i>Matt Abraxas</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	10-12 jaar
Aantal blz.:	69
Prijs:	€ 14,95

Inhoud:

In 1761 komt Phillis als slaaf aan in Amerika na een lange boottocht uit Afrika. Phillis kwam terecht bij de familie Wheatley en die gaven haar de mogelijkheid om te leren lezen en schrijven. Ze kreeg ook les in aardrijkskunde en geschiedenis. Gedichten schrijven deed Phillis graag. Toen ze 13 jaar oud was werd een gedicht van haar in de krant geplaatst. Zes jaar later wordt haar eerste bundel uitgegeven. Phillis was de eerste Afrikaans-Amerikaanse auteur waarvan een boek verscheen. De onafhankelijkheidsoorlog met Engeland was één van de redenen dat haar tweede boek nooit uitgegeven is. Phillis schrijft over vrijheid en rechtvaardigheid. Phillis vertrouwde erop dat God een bedoeling had met haar leven. Dat God het daarom toeliet dat ze als slaaf werd verkocht. Op 31 jarige leeftijd overleed Phillis.

Beoordeling:

Het is een positief, christelijk boek. Het leven van Phillis wordt uitgebreid beschreven. Vooral hoe ze schrijver is geworden en haar werk als schrijver. Het boek bevat een mooie boodschap. Ook staan er mooie platen in. Er worden veel feiten beschreven, dit maakt het boek wel lastig en minder interessant voor de aangegeven leeftijdscategorie. Hierdoor blijft het gelezen gedeelte ook minder goed hangen.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	DE ONVERGETELIJKE STAGEMEESTER
Auteur:	<i>Hans Mijnders</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 9 jaar
AVI:	M5
Aantal blz.:	109
Prijs:	€ 10,90

Inhoud:

Groep 8 krijgt onverwachts een nieuw klasgenootje. Hij heet Raimond. De klas vindt dat hij vreemd doet. Okay, hij is pas verhuisd en moet wennen aan de nieuwe omgeving, maar waarom is hij zo stil en teruggetrokken? Vreemd is dat de juf het voor hem opneemt en dat doet ook de nieuwe stagemester Roel. Dit is een meester die iets doet wat ze nog nooit hebben gezien: hij komt op een skateboard naar school. Ook Raimond moet een spreekbeurt houden en hij vertelt de klas over de stoornis autisme die hij heeft. Iedereen vindt het knap dat hij dit voor de hele klas over zichzelf vertelt.

Beoordeling:

In het boek vinden we geen expliciete christelijke boodschap terug. Wel krijgen kinderen in deze leeftijd te horen wat de stoornis autisme betekent voor iemands leven.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	OVER DE STREEP
Auteur:	<i>Rijk Arends</i>
Omslag/ill.:	<i>Corné van der Horst</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
AVI:	E5
Aantal blz.:	124
Prijs:	€ 11,50

Inhoud:

Een boek met verschillende boodschappen. Groep 8 heeft een nieuwe stagejuf, die op het idee komt om de kinderen politieke partijen op te laten richten. Het gaat erom dat je met een plan komt wat de meeste stemmen krijgt en ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen (personeel). Naast de hoofdpersoon Victor maken we ook kennis met andere leerlingen, zoals Mirjam, een vluchteling uit Syrië en Lars het nieuwe klasgenootje. Tussen die twee klikt het duidelijk niet. Lars doet er alles aan om Mirjam dwars te zitten? Waarom doet hij dat? Het boek neemt de lezer ook mee naar een ander deel (cursief geschreven) uit het leven van Victor. Het plan van de partij 'Kamp Nu' wint en de klas gaat op kamp. Hier komt de spanning tussen Mirjam en Lars tot een climax. De juf en de meester besluiten dat het tijd wordt voor een bijzonder spel.

Beoordeling:

De schrijver is het gelukt om een spannend en hedendaags boek te schrijven. Het heeft ook een duidelijke christelijke strekking, waarbij veel aandacht is voor de gevolgen van pesten. In de personen van de juf en de meester lezen we hoe we hier mee om kunnen gaan.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2022

Leeftijd 10-12 jaar



Titel:	VLAMMENSPEL
Auteur:	<i>Herman Wilbrink</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 11 jaar
AVI:	M6
Aantal blz.:	132
Prijs:	€ 11,90

Inhoud:

De schrijver geeft ons een inkijk in het werk van de brandweer in Apeldoorn. In de stad vinden bij winkelpanden verschillende explosies plaats. Hoofdpersoon is brandweerman Sander en hij wil weten wie hier achter zit en waarom iemand dit doet. Het boek kent een spannende ontknoping.

Beoordeling:

Het boek is een aanrader voor kinderen die geïnteresseerd zijn in de wereld van de brandweer. Moeilijke brandweertermen worden uitgelegd. Mooi is dat er aandacht is voor veiligheid. In het boek klinkt ook een christelijke boodschap door.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	ZO GEK NOG NIET!
Auteur:	<i>Paulien Rijnveld-'t Lam</i>
Omslag/ill.:	<i>Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	Om Sions Wil, Alblasserdam
Leeftijd:	9-12 jaar
Aantal blz.:	93
Prijs:	€ 9,95

Inhoud:

Tegenover het pleintje waar Stefan altijd voetbalt, staat een hoog gebouw. Hij denkt dat het een bejaardenhuis is. Op de tafel in de kamer ziet hij de kerkbode liggen met omcirkeld "Maatje Gezocht". Waarom heeft zijn moeder het omcirkeld? Zijn moeder wordt maatje in dat hoge gebouw, maar is het een bejaardenhuis? Nee, volgens zijn vrienden wonen er mensen die gek zijn. De ouders van Stefan zeggen: daar wonen mensen die ziek zijn in hun hoofd en niet gek. Op een dag gaat Stefan met een vriend op onderzoek uit in het gebouw. Stefan mag met zijn moeder mee naar haar maatje Hanny. Het is op een woensdagavond. Ze eten met Hanny mee in het restaurant, ze eten patat met een frikandel. Na het eten doen ze nog een spelletje Mens erger je niet. Dan gaan ze naar huis, Stefan belooft de volgende week terug te komen. Stefan krijgt een steeds betere band met Hanny en vindt het gezellig om naar haar toe te gaan. Op een dag krijgt zijn moeder een telefoontje Hanny is weg en haar scootmobiel ook. De hele klas gaat helpen zoeken. Als Hanny na veel avonturen gevonden wordt, mag heel de klas bij haar in het restaurant patat komen eten.

Beoordeling:

Het is een spannend boek om te lezen. Er spelen zich verschillende gebeurtenissen af in het boek, waardoor het zeker geen saai boek is om te lezen. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het is een boek met duidelijke christelijke strekking.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	ONTDEKKING IN KRAKAU
Auteur:	<i>Rina en Maria Molenaar</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert, Rob Scheurwater en Paul Oole</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	128
Prijs:	€ 10,95 – E-Book € 7,99

Inhoud:

Het is vrijdagmiddag en meester Daniel deelt zijn plan met groep acht. Op de afscheidsavond belooft het een groot spektakel te worden en alle groepachters mogen hieraan hun bijdrage leveren. Lynn gaat na schooltijd snel naar huis want oma is zoals gewoonlijk op bezoek. Daar wacht haar een grote verrassing. Oma nodigt Lynn uit voor een reisje naar Krakau, een grote stad in Polen. Lynn weet al snel waarover ze haar presentatie voor de afscheidsavond wil houden: Krakau in de Tweede Wereldoorlog. Eenmaal in Krakau beleven oma en Lynn allerlei avonturen en ontmoeten ze meneer Jacob. Hij leidt oma en Lynn door Krakau rond en laat hen plaatsen zien, die aan de Tweede Wereldoorlog doen terug denken. Hij vertelt hen ook een verhaal over Lina een Joods meisje uit Krakau. Het laatste deel van het verhaal wil meneer Jacob vertellen tijdens de afscheidsavond waar hij ook bij aanwezig wil zijn. Maar dat loopt anders dan gedacht. Meneer Jacob mist zijn vliegtuig. Lynn moet het podium op zonder dat Jacob er is, het huilen staat haar nader dan het lachen. Opeens beginnen de mensen te klappen, wie komt daar de zaal binnen, is dat meneer Jakob? Nu vertelt hij het hele verdrietige, maar mooie verhaal over Lina.

Beoordeling:

Het is een mooi boek met een historisch karakter, maar in een modern jasje. Er wordt aan de hand van overblijfselen in de stad Krakau, een mooie indruk gegeven van wat er in de stad in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Het laat ook zien dat we op deze manier niet met bepaalde bevolkingsroepen om moeten gaan. Ik kan dit boek aanbevelen voor de kinderen vanaf 10 jaar. Het boek heeft een mooie christelijke strekking. Daarom kan ik het aanbevelen voor de kinderen van de zondagsschool.

Eindoordeel:

Warm aanbevelen



Titel:	LIFELINER 2 – VALS SPEL
Auteur:	<i>Adri Burghout</i>
Omslag/ill.:	<i>Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	Mes, Vierhouten
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	140
Prijs:	€ 9,95

Inhoud:

Hardloper Leendert loopt in Zwitserland de Jungfraumarathon. Vlak voor de finish wordt hij door een medeloper opzettelijk getackeld. Wie is er zo gemeen en heeft die persoon nog meer plannen? Albert, verpleegkundige op de Lifeliner 2 helikopter, is met zijn Patricia op vakantie in Zwitserland en maakt deze onsportieve actie, als toeschouwer van dichtbij mee. Eenmaal weer in Nederland draait Albert zijn laatste diensten met het Lifeliner 2 team. Hij gaat stoppen als verpleegkundige op de heli. Zullen die laatste diensten rustig verlopen? En in het bijzonder hoe zal zijn laatste dienst gaan? Leendert knijpt zijn ogen samen. Dat lijkt een mens, schiet door hem heen. Hij kijkt snel om zich heen, maar er is verder niemand in de buurt. Hij beweegt niet. Maar ik kan hier niet blijven wachten. Hij ziet dat het vuur aan weerszijden van het gravelpad oprukt. Als hij nu niets doet, is het te laat. Leendert wacht geen seconde meer en spurt richting de persoon. De rook bijt in zijn keel.

Beoordeling:

Het is een leuk en spannend boek. Je leest het in één adem uit. Er gebeuren wel veel dingen op verschillende plaatsen, dat vind ik zelf soms lastig om de lijn vast te houden. Maar bij de Lifeliner 2 gebeurt er ook van alles, dus logisch dat dit in het boek ook zo gaat. Het is niet echt een boek met een christelijke strekking. Behalve dat er 1x over een schietgebed wordt geschreven, merk je niks van een christelijke levensstijl.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	DE DRIE... EN DE BENDE VAN DE SJACHERAAR <i>herdruk deel 1 in de serie van 'De Drie'</i>
Auteur:	<i>Laura van den Berge-Goudzwaard</i>
Omslag/ill.:	<i>Rino Visser</i>
Uitgeverij:	De Ramshoorn, Goes
Leeftijd:	10 jaar en ouder
Aantal blz.:	119
Prijs:	€ 12,95

Inhoud:

Niels, Tim en Louise wonen in Noordkerke en gaan op de fiets over de Gringeldam naar het Prins Maurits College in Middelhaven. Vooral Louise vindt het stukje over de Gringeldam niet plezierig. Op een maandagmorgen krijgt Tim een lekke band en zien ze een zwarte BMW aan komen rijden. De man stopt bij een afvalbak: hij kijkt even goed en stopt een pakje in de prullenbak. Aan het eind van de middag is het pakje weg. De volgende maandag halen ze een pakje uit de afvalbak. Op de envelop staat een code die Tim opschrijft. In de herfstvakantie besluiten ze naar de Gringeldam te gaan. Op het pakje staat nu een andere code. In het pakje zit een autosleutel. Na een tijdje zien ze een oud brikkie van een autohandelaar uit Noordkerke. Niels rijdt langs het bedrijfje. Ze proberen de code te kraken. In de krant lezen ze over gestolen auto's. Bij de garage in Noordkerke zien ze de bestuurder van de BMW. Tim wordt in zijn kraag gepakt, maar na een smoes mag hij weg. De volgende maandag zijn ze te laat op school en moeten ze voor straf karweitjes doen. Ze moeten naar het postkantoor en ontdekken bij een garage de zwarte BMW. Na onderzoek blijkt de man de eigenaar van het bedrijf. Als ze na een klassenavond met de bus naar huis gaan, zien ze bij een andere garage de BMW. Tim gaat 's nachts op pad, maar wordt gesnapt. Niels en Louise bellen de volgende morgen de politie en vertellen alles aan de ouders van Niels. Ze bevrijden Tim en drie mannen worden opgepakt. Alleen de bestuurder van de BMW kan ontkomen. De drie vrienden krijgen een beloning.

Beoordeling:

Het is een spannend boek met veel gebeurtenissen. Kinderen zullen het boek in één keer uitlezen. Leuk zijn de woordspelingen van de aardrijkskundige namen, zoals Middelharnis en Grevelingendam. Bij het wijzigen van de vorige druk was het mogelijk beter geweest om het boek in de tegenwoordige tijd te (her)schrijven. Dat zou de spanning en de beleving ten goede komen. Het christelijk gehalte van het boek komt niet zo goed uit de verf. Er wordt gesproken over bidden en naar de kerk gaan, maar dit heeft verder weinig inhoud in het boek. Alleen na de ontknoping van de diefstal wordt er in een enkele zin iets meer over gezegd. De zorg voor elkaar blijkt wel duidelijk in het boek.

Eindoordeel:

Aanbevolen



Titel:	LOODS MET EEN LUCHTJE <i>deel 1 in de serie 'De amateur experts'</i>
Auteur:	<i>Janneke van Reenen</i>
Omslag/ill.:	<i>Rob Scheurwater / Daan van Oostenbrugge / Corné van der Horst</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	10 jaar en ouder
Aantal blz.:	108
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Sam vindt dat hij in een saai dorp woont. Zijn vader leest in de krant dat je met een opzetstuk op je mobiel de fijnstof in je omgeving kan meten. Sam heeft last van astma en vindt het een goed idee. Het is verdacht dat er op een kaart met recente metingen op internet één groen vlaggetje staat tussen allerlei roze vlaggetjes. Waarom bij de verffabriek een groen vlaggetje? Samen met zijn zus Sophie voert hij verschillende metingen uit. Bij hun meting zien ze een roze kleur. Met Mart, zijn jongere broertje, gaat Sam de volgende dag op het terrein kijken. Als ze naar huis willen, is het hek gesloten. Vader vindt hun fietsen en ontdekt Mart achter het hek. De eigenaar is enorm boos. Vrijdagmiddag gaan ze weer een meting uitvoeren. Ze zien het hek openstaan en merken dat een loods niet op slot is. In verfblikken ontdekken ze poeder en er hangt een vreemde geur in de loods. Ze klimmen in een vrachtwagen. Als de mannen bij de auto komen, duiken ze weg achter de gordijnen. Voor Sam en Sophie er erg in hebben, rijdt de vrachtwagen weg in de richting van de Duitse grens. Sam krijgt last van zijn astma. Gelukkig worden ze niet ontdekt door het piepend geluid van Sam. Als de twee mannen willen gaan eten, klimmen ze uit de wagen en verstoppen ze zich in de struiken. De mannen zien de douane het parkeerterrein oprijden en hebben opeens haast om weg te komen. Sam en Sophie gaan naar de douaniers en vertellen hun verhaal. De douane en de politie komen meteen in actie. In de loods wordt een druglaboratorium ontdekt. De politieagent die hen naar huis brengt, krijgt een melding van een BMW, die de grens over wil. Sam herkent de man van de verffabriek. Gelukkig komen ze veilig thuis.

Beoordeling:

Het is een erg spannend boek, waarin de kinderen veel ondoordachte dingen doen, waarop ze door hun ouders later terecht aangesproken worden. Gelukkig loopt het goed af. Ze leren veel over metingen, drugs en de politie en douane. Kinderen zullen het boek in één adem uit willen lezen. Het christelijke element komt in dit boek heel weinig voor: een keer wordt er gebeden voor het eten. Dat laatste had in het boek nog verder uitgewerkt kunnen worden.

Eindoordeel:

Aanbevolen