

Titel:	BEDREIGD DOOR WESPEN <i>Bedreigd</i>
Auteur:	<i>Ronald Kalkman</i>
Omslag/ill.:	<i>Corné v.d. Horst</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
AVI:	M5
Aantal blz.:	134
Prijs:	€ 11,90

Inhoud:

In de tuin van Seth zitten wesp en dat vindt hij niets. Zijn moeder wordt door een wesp gestoken en krijgt een allergische reactie. Else, de vriendin van Seth, belt 112. Gelukkig komt er snel een ambulancebroeder. Mama wordt naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig loopt het goed af. Seth en Else gaan op zoek naar het wespennest. Papa gebruikt een spuitbus om de wesp uit te roeien. Seth en Else zuigen de dode wesp op, maar Seth wordt toch gestoken. Hij raakt helemaal in paniek. Een klusjesman verwijdert het plafond en ontdekt een groot wespennest. Tot hun schrik ontdekken ze in de tuin een grote wesp, een Aziatische hoornaar. Op school leren ze veel over CO2 en luchtvervuiling. Ze moeten een werkstuk maken. Er wordt geprobeerd om de hoornaar te vangen en te voorzien van een zendertje, zodat ze het nest kunnen vinden. Met behulp van een drone wordt het nest ontdekt. Seth en Else mogen het terrein niet op. Als ze over het hek klimmen, volgen er spannende momenten. Gelukkig kan het nest van de hoornaar weggehaald worden. Ze krijgen een beloning en gaan het geld geven aan een natuurorganisatie.

Beoordeling:

Het is een leerzaam boek met veel bijzonderheden over wesp, hoornaars en aandacht voor de natuur. Het christelijk element wordt uitgewerkt in bidden en danken en in een positieve, Bijbelse manier van het omgaan met de natuur. Voor kinderen die van de natuur houden bevat het boek veel informatie. Het is een spannend boek, maar wel realistisch geschreven.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	DE KUNSTROOF
Auteur:	<i>Leendert van Wezel</i>
Omslag/ill.:	<i>Vanderperk Groep, Groot Ammers</i>
Uitgeverij:	<i>Uitgeverij Mes, Vierhouten</i>
Leeftijd:	<i>Vanaf 10 jaar</i>
Aantal blz.:	<i>117</i>
Prijs:	<i>€ 7,45 na 31-12 € 8,95</i>

Inhoud:

Steven, Joyce, Karel, Sanne en Thea studeren hard voor hun eindexamen. Onverwacht staat hen een grote verrassing te wachten. Daardoor kunnen ze na hun examens op vakantie met hun eigen boot. Onderweg naar Maastricht vangen ze een bijzonder en verontrustend gesprek op. Maar tegen de tijd dat het doordringt dat dit alles te maken heeft met een grote kunstroof, is het al te laat en zitten ze midden in de problemen. Op een afgelegen eiland midden in een verlaten afgravinggebied begint het er slecht voor hen uit te zien. Wat een avontuurlijke vaarvakantie moest worden, wordt een levensgevaarlijk kat- en muisspel en een race tegen de klok.

Beoordeling:

Een spannend boek, waar veel in gebeurt. Het leest heel makkelijk en eigenlijk wil je niet stoppen, tot je het helemaal uitgelezen hebt. Door de getuigenissen, die de hoofdpersoon geeft, komt de christelijke identiteit heel duidelijk naar voren. Dat wordt er niet bovenop gelegd, maar het wordt er op een heel natuurlijke manier in verweven.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	DE ONVERGETELIJKE GYMMEESTER
Auteur:	<i>Hans Mijnders</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	10-12 jaar
Aantal blz.:	109
Prijs:	€ 10,90

Inhoud:

Groep 8 krijgt een nieuwe gymmeester. Meester Rob. Hij woont in een caravan waar allerlei gymtoestellen omheen staan. De meiden van de klas zijn gelijk verliefd op hem. Van juf Sterre krijgt de klas een opdracht: er is een fotowedstrijd en alle leerlingen van de klas moeten een foto maken met hun knuffel. Vol trots lopen ze met hun knuffels door het dorp. Maar wat is er met Mohamed aan de hand? Steeds vaker gaat hij niet mee met de anderen van het groepje. En de juf doet zo geheimzinnig. Groep 8 maakt zich grote zorgen om hem. Dan staat plotseling, tijdens de gymles, de vader van Mohamed in de gymzaal. Ruw pakt hij Mohamed beet en sleept hem de gymzaal uit. De leerlingen en meester Rob blijven verbaasd achter. De leerlingen van groep 8 zijn het niet eens met de manieren van zijn vader. Ze willen verhaal gaan halen bij de vader van Mohamed. Joep sluipt rond het huis van Mohamed en wat hij dan ziet en hoort... Hij schrikt er van. Hij krijgt daardoor ook de gelegenheid om een unieke knuffelfoto te maken.

Beoordeling:

Dit boek is spannend voor jongens en meisjes. Er wordt van alles beleefd, maar er zitten ook leermomenten in. In het boek komt omzien naar elkaar wel naar voren. Er zit niet een duidelijke christelijke identiteit in.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar een christelijke strekking ontbreekt.





Titel:	DE SCHILDERIJENROOF <i>De amateur experts, deel 2</i>
Auteur:	Janneke van Reenen
Omslag/ill.:	Rob Scheurwater / Daan van Oostenbrugge / Albert Bloemert
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	109
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Sophie moet voor school een werkstuk maken over een schilderij. Sam wil iets weten over vissen op schilderijen. Bij de oude school in hun dorp zien ze iets verdachts. Ze bezoeken het museum in de stad. Het blijkt later dat een schilderij uit dit museum gestolen is. Als Sam met zijn broertje gaat vissen, vindt Mart een plastic zak met stukjes van een schilderijlijst. Sophie vindt ook een stukje bij de oude school. Sam en Sophie gaan op onderzoek uit en ontdekken platen van schilderijen. Na het afgaan van het alarm kunnen ze net op tijd wegvlugten. Samen gaan ze naar het Stedsmuseum in Den Haag. Daar ziet Sophie een man die haar bekend voorkomt. Ook hier wordt een schilderij gestolen. Daarna gaan ze naar het Havenmuseum in Scheveningen. Sam ontdekt dat er een stekkertje van het alarm bij een schilderij losgemaakt is. Ze vertellen aan de politie wat ze de afgelopen week gezien hebben. Na hun tip wordt een dief opgepakt. De leider van de bende wordt opgepakt in de oude school in hun dorp. De politie komt bij hen thuis vertellen wat er gebeurd is.

Beoordeling:

Het is een erg spannend boek, waarin de kinderen veel beleven. Ze leren veel over schilderijen van een onbekende schilder en over schilderijen met vissen. Kinderen zullen het boek in één adem uit willen lezen. Het christelijke element komt in dit boek heel weinig voor: een keer wordt een christelijk lied kort aangehaald. Dat had in het boek nog verder uitgewerkt kunnen worden.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar een duidelijke christelijke strekking ontbreekt





Titel:	GEHEIMSCRIFT
Auteur:	<i>Paulien Rijnveld – 't Lam</i>
Omslag/ill.:	<i>Tabitha van der Hoek / Jan den Ouden</i>
Uitgeverij:	Om Sions Wil. Alblasserdam
Leeftijd:	9-12 jaar
Aantal blz.:	128
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Leon heeft voor zijn verjaardag een metaaldetector gekregen. Op een middag gaat hij samen met zijn hond Lina naar het strandje. Uiteraard neemt hij zijn detector ook mee. En wat vindt hij allemaal... bierdopjes... schroeven... lipjes... alleen maar troep. Net voordat hij naar huis wil gaan, gaat de detector wéér piepen. Leon graaft dieper en dieper. Luna snuffelt in het gat. Hebbes! Een vreemd potje. Jammer genoeg zit het potdicht! Pas thuis ontdekt Leon wat erin zit. Een armband... En dan begint er een zoektocht. Van wie is de armband? Wat betekenen de raadsels op de gevonden briefjes? Zijn zus Marja helpt mee. Als ze niet meer weten hoe ze verder moeten, vertellen ze alles aan hun ouders. Ze ontdekken dat het een morsecode is, wat op het briefje staat. De armband is van Bertha en de foto die erbij zit, is van haar vriend. Uiteindelijk vinden ze Bertha, een oude dame in het verzorgingstehuis. Ze is heel verdrietig als ze de foto en de armband ziet. Ze vertelt over haar grote liefde. Helaas mochten ze niet met elkaar omgaan van zijn ouders. Ze zijn elkaar uit het oog verloren maar ze is haar vriend nooit vergeten. 'Zo ging dat vroeger', zegt papa, 'alsof je alleen van iemand kon houden die ook rijk was. In Gods ogen zijn we allemaal gelijk.'

Beoordeling:

Een spannend boek voor jongens en meisjes. Het leest gemakkelijk en vlot door de wat grotere letter. Het is duidelijk een christelijk boek. Er wordt gelezen uit de bijbel en gebeden en gedankt. Mooi om te lezen, is ook de reactie van Bertha als zij haar armband terugkrijgt. Op blz. 113: 'Ik kan het bijna niet geloven. Deze heeft dus al die tijd onder de grond gelegen en is nu op een bijzondere manier bij mij teruggekomen. God doet nog steeds wonderen!'

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	GODS WOORD ONDER DE ROMA <i>Een deel uit de historische jeugdverhalenserie</i>
Auteur:	<i>J.F. Benschop</i>
Omslag/ill.:	<i>Henk van dan Brink</i>
Uitgeverij:	De Ramshoorn, Goes
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	165
Prijs:	€ 16,95 – abonneeprijs: € 11,95

Inhoud:

Maria is een meisje dat opgroeit in Roemenië, in een Roma gezin. De Roma zijn een armoedig zigeunervolk en vaak niet christelijk. Om uit de armoede te komen heeft de vader van Maria een plan bedacht. Geen goed plan, Maria's vader wil namelijk naar West-Europa om daar met bedelen en stelen geld te verdienen. Later gaat hij zelfs met het hele gezin op bedeltocht. Ze worden betrapt, dat heeft heel wat gevolgen. Dankzij de hulp vanuit Nederland, door leerlingen van de Gomarus Scholengemeenschap, verandert er veel ten goede in de verschillende Romadorpen. Ook in het dorpje waar Maria woont. Zij komt in gesprek met deze mensen en gaat nadenken over alles wat ze zeggen en doen en over hun geloof. Haar vader is het er niet met, maar als ze voor hem een nieuw huis bouwen, wil hij wel meer van ze weten. Als het huisje waar Maria's gezin woont door onoplettendheid in brand gevlogen is, krijgt vader bezoek van een vreemde man, hij komt met een mooi voorstel dat vader niet kan afslaan. Met hulp van de jongeren uit Nederland krijgen ze een nieuw huis. Van de evangelisatiebijeenkomsten waar Maria komt, houdt ze diepe indrukken aan over. Ze leert manden vlechten die haar uit de armoede helpen. Maria mag in haar God steeds beter leren kennen en van zijn grote daden genieten. Als Maria 54 jaar oud geworden is, denkt ze terug, aan de mooie en verdrietige dingen maar het mooiste wat zij in haar leven heeft mogen ontvangen is haar geloof.

Beoordeling:

Het is een mooi en aangrijpend boek met een christelijke boodschap. De schrijver van dit boek is betrokken geweest bij deze hulpverlening. Hij heeft met eigen ogen mogen zien dat het brengen van Gods Woord daar gezegend wordt. Op de nieuwe aarde zullen er bij de menigte van mensen ook zijn die behoorden tot het Romavolk. Het is te hopen dat je door het lezen aangespoord wordt om ook bezig te mogen gaan in Gods Koninkrijk op welke wijze dan ook.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	HET HUNEBED <i>Serie 'Campers', deel 7</i>
Auteur:	<i>Johan Leeflang</i>
Omslag/ill.:	<i>Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn 2021
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	137
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Dit boek is het 7^e deel in de serie Campers. Direct in het eerste hoofdstuk word je het verhaal ingetrokken en wil je gelijk door naar hoofdstuk twee. De hoofdpersonen Sander, Rhodé en Michiel, beter bekend als Campers verblijven in hun zomervakantie, enkele tijd in Drenthe. Als ze te maken krijgen met een criminele bende, die schilderijen willen stelen van een schatrijk echtpaar, wordt het gevaarlijk spannend, want wat begint met een onschuldige logeerpartij, eindigt in een ontvoering.

Beoordeling:

Het is een spannend boek om te lezen, zeker geen saai boek dus. Dat zie je al op de voorkant van het boek. De omslag nodigt uit om te gaan lezen. Het boek is geschikt voor zowel jongens als meisjes en het mooie is, dat je, ongemerkt veel interessante dingen over de geschiedenis leert. Wat dat betreft heeft het boek (en dat is het eigene van de serie Campers) een educatieve functie. Het is een boek dat gemakkelijk leest en past bij deze leeftijdsgroep. Het is een christelijk boek, waar gebed en vertrouwen op God duidelijk wordt benoemd.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	HET MEISJE ZONDER NAAM
Auteur:	<i>Rijk Arends</i>
Omslag/ill.:	<i>Corne van der Horst</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 11 jaar
Aantal blz.:	128
Prijs:	€ 11,90

Inhoud:

Lotte is een Joods-christelijk meisje dat eind jaren dertig in Duitsland woont. Het geweld en de haat tegen Joodse mensen neemt steeds meer toe. Lotte wordt van school gestuurd. Op een nacht lopen de spanningen in de buurt hoog op. Joodse winkels worden vernield en de synagoge wordt in brand gestoken. Lotte kan niet langer veilig in Duitsland blijven. Haar ouders besluiten haar weg te laten gaan. Samen met haar broertje en zusje wordt ze op de trein naar Nederland gezet. Vandaar gaan ze per boot naar Engeland. Zal ze haar familie nog terugzien?

Beoordeling:

De auteur neemt de lezer mee in de wereld van de jaren dertig in Duitsland. Hij beschrijft op een invoelende wijze het leven van Lotte en haar familie. Zeer geschikt om kinderen kennis te laten maken met een stukje geschiedenis.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	JULIA'S GROTE AVONTUUR
Auteur:	<i>C. van den End</i>
Omslag/ill.:	<i>Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	Om Sions Wil, Alblasserdam
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	96
Prijs:	€ 11,45

Inhoud:

Julia zit in de laatste weken van groep 8 en ze zijn druk bezig met de voorbereidingen van het afscheid. Ze gaan nog de laatste leuke dingen doen en dan de afscheidsavond. Julia heeft samen met haar vriendin Lisanne een leuk lied gemaakt, wat ze met heel de klas gaan zingen. Als ze afscheid heeft genomen, mag ze iets uitkiezen om samen met moeder te gaan doen. Ze kiest ervoor om naar Rotterdam te gaan, om daar lekker te gaan shoppen en te eten en overnachten op de SS Rotterdam. Het grote Hotelschip. Ook wil ze heel graag met de watertaxi een tocht maken over de rivier. Daar beleeft ze een spannend en angstig avontuur.

Beoordeling:

Het is een leuk boek dat je in één keer uitleest. Het leest heel makkelijk en is fijn geschreven. Het werk van de HEERE in een mensen leven, loopt er als een rode draad doorheen. De gebeurtenis met de watertaxi is zo beschreven dat je het ook echt ziet en voelt gebeuren. Dat vind ik knap. Het berust dan ook deels op een waargebeurd ongeluk.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	LAAT ME NIET STIKKEN
Auteur:	<i>Hanneke de Hoog</i>
Omslag/ill.:	<i>Vanderperk Groep, Groot Ammers</i>
Uitgeverij:	Uitgeverij Mes, Vierhouten
Leeftijd:	10-12 jaar
Aantal blz.:	151
Prijs:	€ 7,95

Inhoud:

Voor Michiel is het niet meer mogelijk om nog langer thuis te wonen. Hij kreeg steeds meer foute vrienden. Hij mag bij zijn oom Jack en tante Sandra in huis komen wonen. Dan wordt op een middag alles uit de schuur gestolen. Oom Jack verdenkt Michiel dat hij hiermee te maken heeft. Een paar dagen later is Michiel samen met zijn vriend Roan in het bos. Ze hebben een paar cobra's en willen die op de hei laten ontploffen. De eerste geeft een geweldige knal, maar bij de tweede gaat het goed fout. Er breekt brand uit. Omdat Michiel bang is hiervoor gepakt te worden, vlucht hij. Eerst gaat hij nog langs bij een klasgenoot, Ailyn. Zij heeft namelijk zijn rugtas meegenomen vanaf de hei. Wanneer hij bij haar komt, ziet en hoort hij dingen die afschuwelijk zijn. Michiel vlucht verder, richting België. Dan krijgt hij een verontrust berichtje van Ailyn: 'Help mij'. Michiel besluit naar haar terug te gaan. Samen met de politie weet hij haar te bevrijden.

Beoordeling:

Het is een boek met een spannend verhaal voor jongens en meisjes. Avontuurlijk, maar ook wel herkenbaar. Jongeren kunnen zomaar door verkeerde vrienden in het nauw komen. De christelijke identiteit zit door het boek heen verweven.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	LIZZY, EEN FANTASTISCH AFSCHEIDSFEEST
Auteur:	<i>Jolanda Dijkmeijer</i>
Omslag/ill.:	<i>Linda Heijnekamp</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	134
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Lizzy zit in groep 8 en schrijft in haar dagboek wat ze meemaakt. Een echt meidenboek. Het gaat over de laatste weken in groep 8. De meester die ziek wordt. Meester Joop, die meester Visser gaat vervangen. Het afscheidsfeest wat ze mogen organiseren. Maar dat valt nog niet mee. Iedereen wil wat anders. Toch komt het goed en het wordt een succes. Ondertussen komt haar tante Esther uit Canada over. Zij gaat trouwen met de organist uit de kerk, Paul. De poes Juul krijgt jonkies. Lizzy moet een werkstuk maken over wat ze wil worden. Lizzy mag mee met haar tante Esther naar het naaiatelier van Maya, voor haar bruidsjurk. Dan komt Lizzy op het idee om ook naaister te worden en ze vraagt of ze Maya mag interviewen voor haar werkstuk. Ze mag zelfs een dagje mee komen kijken in het atelier. Lizzy bedenkt als ze na de kerkdienst Paul het lied 'Wat de toekomst brenge moge', hoort spelen, dat dit lied heel passend zou zijn op het afscheidsfeest. Ze vraagt of Paul wil spelen. Haar tante wil er wel bij dwarsfluiten. Samen met haar vriend David, mag Lizzy een afscheidstoespraak houden in bijpassende kostuums. Deze kostuums leent ze bij het atelier. Zo wordt het een mooi afscheidsfeest. Gelukkig is meester Visser er ook bij. Hij spreekt hen toe, 'dat de Heere God met jullie meegaat'.

Beoordeling:

Een echt meidenboek, minder geschikt voor jongens. Het is een duidelijk christelijk boek. Bijvoorbeeld op blz. 99 staat: Iedereen is van waarde. Papa zei, (ik vroeg het aan tafel) 'dat dat betekent dat het niet uitmaakt of je veel of weinig kunt, groot of klein, dik of dun bent. In Gods ogen ben je waardevol, kostbaar. Omdat jij jij bent, door God geschapen.' Heere God, help mij dat te begrijpen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	MYSTERIEUZE VERDWIJNINGEN BIJ DE MISJKAN
Auteur:	<i>Corné Stout</i>
Omslag/ill.:	<i>Roelof van der Schans</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	192
Prijs:	€ 11,95

Inhoud:

Een spannend boek wat speelt in de tijd van Salomo. De hoofdpersoon is Micha. Zijn vader Joram is priester in Gibeon. Samen met het meisje Hadássa gaat hij op zoek naar de twee zilveren trompetten die gestolen zijn. Hij krijgt te maken met mensen, die hem op allerlei manieren proberen tegen te werken om achter de waarheid te komen. Zijn vader wordt hierin vals beschuldigd. Micha houdt vol en hoewel Hadássa eerst spoorloos is, ontmoet hij haar later weer. Zij geeft hem belangrijke informatie, waardoor Joram vrijgesproken kan worden en de trompetten gevonden worden. Echter, voordat het zover is, maakt Micha heel wat spannende avonturen mee!

Beoordeling:

Dit boek is voor kinderen vanaf 10 jaar en ouder heel geschikt om op een spannende en boeiende manier kennis te maken met de cultuur en de godsdienst van het volk Israël. Af en toe zijn er wel wat moeilijke woorden gebruikt, maar de doorgaande vertelling en de spanning, neemt de jonge lezer vast en zeker mee, waardoor hij of zij het boek uit wil lezen. Het boek bevat een handig overzicht van de hoofdpersonen en een kort, verklarend woordenlijstje. Dit boek is uiteraard een fictief verhaal, maar wel Bijbels-historisch gefundeerd.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2023

Leeftijd 10-12 jaar



Titel:	UCHTENDBOEKJE DEEL II <i>Elke morgen een gedachte vanuit de psalmen</i>
Auteur:	<i>Aleid Nijhof - Schreuder</i>
Omslag/ill.:	<i>Aleid Nijhof en Albert Bloemert (vormgeving)</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	10-12 jaar
Aantal blz.:	144
Prijs:	€ 11,95

Inhoud:

Het boekje begint met een morgengebed van Matthew Henry uit 'Leren bidden'. Het is een gebed om Gods licht, het wijzen van de weg door Hem, het bewaren voor al het kwaad en om Zijn hulp. In 18 hoofdstukken wordt stilgestaan bij een psalm of een gezang. Door de onderverdeling kan er 119 ochtenden lang een kort stukje gelezen worden. Voor elke morgen is er een les, tip, gedachte, waarschuwing of opwekking. Het boekje heeft ook een handige begrippenlijst, als je bijvoorbeeld extra uitleg zoekt over ... en dan staan er 23 kernwoorden.

Beoordeling:

Een waardevol geschenk voor (alle) kinderen (in de leeftijd van 10-12 jaar).

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	ONDERDUIKERS IN ARTIS
Auteur:	<i>Hanneke Stark-ten Voorde</i>
Omslag/ill.:	<i>Corné van der Horst/Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	10-12 jaar
Aantal blz.:	160
Prijs:	€ 11,95

Inhoud:

Het is in de zomer van 1941, Laurens is een jongen die in Amsterdam woont en de zoon is van de directeur van Artis. In de vakantie mag hij zijn vader helpen met het verzorgen van de dieren en het repareren van de hokken en de verblijven. Als Laurens op een nacht ligt te slapen, wordt hij wakker van een vliegtuig dat overvliegt. Hij gaat zijn bed uit om te kijken en ziet dat het vliegtuig bommen gooit op een trein, die op het rangeer terrein achter de dierentuin staat. Er breekt een brand uit in de trein, maar ook zijn er verblijven in de dierentuin, die geraakt worden. Hij gaat snel zijn vader helpen. Dit is het begin van een heel spannend verhaal. Wie zijn opeens die vreemde verzorgers en medewerkers die er rondlopen in de dierentuin? En waar komt die oude mevrouw opeens vandaan die elke dag rondloopt in de dierentuin? Laurens volgt haar een keer als ze tegen sluitingstijd niet naar de uitgang gaat, maar opeens bij het wolvenverblijf verdwenen is. Hij gaat op onderzoek uit.

Beoordeling:

Echt een super spannend boek. Het berust op waarheid. Ik vind het erg goed dat er op deze manier aandacht is besteed aan gebeurtenissen van de 2e Wereld Oorlog waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. Heel leerzaam. Ook vind ik het mooi dat er duidelijk naar voren komt dat de hulp alleen van de HEERE te verwachten is. dat loopt als een rode draad door het boek heen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	RACE TEGEN DE KLOK <i>Serie: de jonge rangers (deel 6)</i>
Auteur:	<i>Janwillem Blijdorp</i>
Omslag/ill.:	<i>Vanderperk Groep, Groot Ammers</i>
Uitgeverij:	Mes, Vierhouten
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	198
Prijs:	€ 7,75

Inhoud:

Een race tegen de klok is de rode draad in het boek. De schrijver neemt ons mee met de reizigers Eto, Amy en Hu. Ze zijn teleurgesteld. De drie jonge Rangers zijn naar Brazilië geweest om een film te maken over de verwoesting van het regenwoud. Het zag er naar uit dat de film er niet mocht komen. Een nieuwe president doet veel veranderen. Hij deelt de zorgen over milieu en hij heeft steun nodig voor de strijd voor het behoud van het regenwoud. Nu komt de film er wel. Hiervoor moeten ze weer op reis. Naar Namibië, maar ook naar Nederland, waar ze zijn uitgenodigd voor de promotie van hun film. Daar worden ze geconfronteerd met een gewelddadige actiegroep. Volgens hen is het nodig dat een paar mensen sterven om de rest van de mensheid te redden. Er dreigt een bomaanslag waarbij slachtoffers zullen vallen. Iemand wordt gegijzeld. De sfeer is om te snijden en de spanning neemt toe. Pas op het laatste moment wordt de gijzelaar gered en de bom ontdekt.

Beoordeling:

Dit boek is het deel zes uit de serie 'de jonge Rangers'. Het is opnieuw een spannend en leerzaam deel. De christelijke identiteit zit door het boek heen verweven.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	ROSA'S CREACLUB Rosa
Auteur:	Ingrid Medema
Omslag/ill.:	Albert Bloemert / Esther Leeuwerik
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	173
Prijs:	€ 11,95

Inhoud:

Het verhaal is een soort dagboek waarin Rosa vertelt over haar belevenissen. Vooral de opdrachten (challenges) spelen een belangrijke rol. Rosa houdt van lijstjes en nieuwe uitdagingen. Samen met haar vriendin Maartje probeert ze de opdrachten af te maken. Een hobbywinkel in het dorp bestaat 50 jaar. Er wordt een Super Knutsel Challenge georganiseerd met als hoofdprijs een reis naar Parijs. Drie teams doen mee aan de opdrachten. Ze moeten een werkstuk maken over een bepaald thema en krijgen daarvoor een doos met materialen die gebruikt moeten worden. Na de tweede middag valt het team van Maarten en Joost af. De laatste middag kan eerst niet doorgaan, omdat de winkel en het atelier gedeeltelijk onder water staan. Rosa denkt dat Joost hiermee te maken heeft, maar later blijkt dat de oma van Joost in de war is en aan de kraan gedraaid heeft. De laatste creamiddag wordt erg spannend: ze moeten iets maken met als thema 'Parijs'. Het team van Rosa wint. Ze mogen met de trein naar Parijs en slapen twee nachten in een hotel. Er wordt van hen een portret gemaakt door een kunstenaar en ze hangen een slotje van het andere team aan een brug.

Beoordeling:

Het is geen boek om rustig van te worden: de hoofdpersoon (Rosa) heeft veel ideeën, maar komt hyperactief over. Regelmatig wordt ze door haar vriendin (Maartje) daarin gecorrigeerd. Bij meisjes die ook last hiervan hebben, zal het boek voor veel 'prikkel's zorgen. De tekeningen en opmaak van de pagina's zorgen ook niet voor een rustige bladspiegel; dat komt de concentratie bij het lezen niet ten goede. Een christelijke strekking is in het boek niet te vinden: je leest nergens iets dat met het christen-zijn te maken heeft. Hooguit dat Rosa zich realiseert dat ze wel snel haar oordeel over Joost klaar heeft en dit probeert te veranderen, maar daarbij wordt niet verwezen naar de Bijbelse boodschap.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar een duidelijke christelijke strekking ontbreekt.



Titel:	ROVERS OP DE VELUWE <i>B&B Weltevree deel 1</i>
Auteur:	<i>Janwillem Blijdorp</i>
Omslag/ill.:	<i>Richard van de Pol</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	10-12 jaar
Aantal blz.:	162
Prijs:	€ 12,95

Inhoud:

Vader Zandstra is het helemaal zat, iedere dag in de file! Samen met moeder gaat hij een paar dagen naar een bed & breakfast op de Veluwe. Het bevalt ze zo goed dat ze besluiten deze B&B over te nemen. Met hun vier kinderen verhuizen ze, vanuit de randstad, naar B&B Weltevree. Ook opa en oma gaan mee. Vader gaat de B&B runnen en heeft het druk met het bouwen van nieuwe kamers. Joas, Dorinda, David en Lianne hadden niet veel zin om te verhuizen, maar ze wennen snel. Ze mogen met de boswachter een tocht maken. Lianne heeft al snel een manege ontdekt. Ze beleven allerlei avonturen. Zo staat Joas opeens oog in oog met een wolf. Voor de gasten van de B&B zetten ze een speurtocht uit. Maar dan horen ze schoten en vinden ze een dode wolf. Even later staat er een man, met een doek voor zijn gezicht gebonden, voor hen. Hij bedreigt hen: ze mogen tegen niemand iets over de dode wolf zeggen. Dorinda heeft echter net de boswachter aan de telefoon. Als er later weer geschoten wordt op een wolf, komt de politie een boerenzoon op het spoor. Dankzij de oplettendheid van Dorinda wordt deze man herkend.

Beoordeling:

Dit boek is het eerste deel van een nieuwe serie rondom B&B Weltevree. Een boek met een spannend verhaal voor jongens en meisjes. Avonturen, leerzame gedeeltes, grappige raadsels, het zit er allemaal in. De christelijke identiteit zit door het boek heen verweven.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	SPANNING IN HET GEMAAL
	<i>Serie: Daan en Femke – deel 10</i>
Auteur:	<i>Jan van den Dool</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	Mes, Vierhouten
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	90
Prijs:	Actieprijs: € 7,45 vanaf 31-12 € 8,95

Inhoud:

Het is winter en er ligt ijs. Daan en Femke gaan samen naar een dorp verderop schaatsen. Onderweg komen ze langs het gemaal. Het lijkt wel of ze achter één van de ramen, het gordijn zien bewegen. Hier willen ze meer van weten. De volgende dag gaat Femke samen met haar vriendin naar het gemaal. Ze nemen de kortste weg en gaan dwars door de weilanden. Bij het gemaal ontdekken ze dat er inderdaad iemand woont. Melissa wordt in het gemaal vastgehouden door haar oom. Ze willen Melissa zo snel mogelijke meenemen, maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Inmiddels zijn ook Daan en zijn vriend bij het gemaal gekomen. Met elkaar maken ze een plan, bellen de politie en nemen Melissa mee. Haar oom rent achter hen aan en komt lelijk te vallen. Hij moet naar het ziekenhuis. Melissa hoeft niet meer terug naar haar oom en mag op de boerderij van de familie Van Berg en Bravenboer komen wonen.

Beoordeling:

Dit boek is het tiende deel van de serie van Daan en Femke. Een spannend boek voor jongens en meiden. De christelijke identiteit is in het boek aanwezig.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	VERZET EN VERRAAD OP DE WETTERHOEVE
Auteur:	<i>Gerrit de Boer</i>
Omslag/ill.:	<i>Vanderperk Groep / Lipke Visser</i>
Uitgeverij:	Mes, Vierhouten
Leeftijd:	9-12 jaar (hoofdpersonen in het boek zijn al bijna 16 jaar)
Aantal blz.:	109
Prijs:	€ 8,95

Inhoud:

Het verhaal speelt zich af in het merengebied van Friesland, waar Bauke en Wieger Hiemstra spannende avonturen beleven. Het is oorlog en de Duitsers worden steeds brutaler. Bauke en Wieger zijn een tweeling van bijna 16 jaar oud. Ze gaan meehelpen in het verzet. Ze brengen krantjes rond. Ook wordt er stiekem naar Radio Oranje geluisterd. Op een avond krijgen ze een onverwachte gast. Het wordt allemaal heel spannend als er een verklikker in de kerk blijkt te komen. De tweeling helpt meerdere mensen, om uit de handen van de Duitsers te blijven, waaronder een meisje dat met een veewagen wordt gebracht. Ze heet Harmke en Wieger vindt haar wel heel leuk. De oorlog drijft hen aan het eind van het boek uit elkaar.

Beoordeling:

In het boek worden veel Friese woorden gebruikt. Gelukkig staat de uitleg in de voetnoten. Er staan enkele tekeningen in het boek, die zijn zwart/wit en eenvoudig. Het boek heeft een open einde en je zou graag willen weten hoe het is gegaan met Harmke en of Wieger haar ooit nog heeft gezien. Het is een duidelijk christelijk boek. Vader leest bijvoorbeeld uit Jesaja 58: 7 en legt uit waarom. Een spannend boek dat misschien wel wat moeilijk is voor een 9 jarige. Eerder geschikt voor 12 jaar en ouder.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	VONKENREGEN <i>Serie brand meester!</i>
Auteur:	<i>Herman Wilbrink</i>
Omslag/ill.:	<i>Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 11 jaar
Aantal blz.:	121
Prijs:	€ 11,90

Inhoud:

Sander is brandweerman. De brandweer moet een controle uitoefenen bij een vreugdevuur. Dit gebeurt allemaal volgens de regels, tenminste dat denken ze. Later in het boek ontdekt Sander een schuur waar allemaal pallets naar toe gebracht worden. Hij vertrouwt dit niet. Op een warme middag wordt de brandweer gevraagd om de kinderen wat verkoeling te geven. De nacht daarna mogen de kinderen op school slapen. Sander heeft nachtdienst. Er komt een melding op de pieper: P1 buitenbrand. Wanneer ze aankomen, zien ze dat er een oranje gloed over de stad waait. Allemaal vonken. Direct worden er meer voertuigen opgeroepen. De brandweerauto van Sander wordt uit een melding gehaald, om naar een schoolgebouw te gaan waar ook brand is. Sander krijgt al een draai in zijn maag en wanneer ze bij de school komen, wordt zijn vermoeden bevestigd. Het is de school waar de kinderen slapen. Direct komt er iemand naar hem toe en roept: 'Vindt hem!' 's Middags heeft Sander van de juf gehoord dat er een jongen bang is en als hij bang is, verstopt hij zich in kasten of onder dingen. De hele school staat in brand, maar Sander en een collega gaan naar binnen om te kijken of er nog kinderen binnen zijn. Na lang zoeken vinden ze de jongen. Hij wordt gered.

Beoordeling:

Dit boek is één van de boeken in de serie Brand meester! Het is een spannend boek met onderaan de pagina's extra uitleg over bepaalde termen binnen de brandweer. Het boek is los van de andere delen te lezen, al wordt er soms ook verwezen naar andere delen. De christelijke identiteit is in het boek aanwezig.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	WOESTIJNKIND
	<i>Serie: Vervolgde kerk, deel 15</i>
Auteur:	Arna van Deelen
Omslag/ill.:	Albert Bloemert/ Roelof van der Schans
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	10-12 jaar
Aantal blz.:	160
Prijs:	€ 11,95

Inhoud:

Sahra is een meisje van 10 jaar en woont in de woestijn van Somalië. Ze geloven in Allah en leven volgens de regels van het Moslim geloof. Het is niet makkelijk om een woestijnkind te zijn. Sahra moet moeder helpen en voor de dieren zorgen. Elke keer als het gras en water op is, trekken ze verder om nieuwe plekken te zoeken waar de dieren kunnen eten en drinken. Dan blijven ze daar een poos en trekken weer verder. Sahra is een eenzaam meisje, dat goed voor de dieren zorgt. Ze komt tot geloof in Isa de profeet van de Christenen. In Somalië is het heel gevaarlijk om in Hem te geloven, dus mag ze er niet over praten. Op een dag komen ze aan op een hele mooie plek waar al meer mensen wonen. Hier blijven ze. Maar dan worden de zorgen en de problemen alleen maar groter. Vader neemt opeens een andere vrouw, Haar moeder wordt weggestuurd. Haar broer Diric wordt meegenomen door de soldaten, en als Sahra hoort dat ze moet trouwen met een wadaad dan neemt ze het besluit om te vluchten. Ze komt in allerlei gevaren terecht, maar Isa helpt haar en biedt steeds weer uitkomst.

Beoordeling:

Een heel mooi boek waarin duidelijk het nomadenleven beschreven wordt. Ook mooi om te zien en te lezen hoe God werkt, ook al zijn er geen bijbels en kennen ze Hem niet. Hij maakt zich bekend en dan verandert alles.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	WULFERTS GROOTSTE WENS
Auteur:	<i>J. Kranendonk-Gijssen</i>
Omslag/ill.:	<i>Rino Visser</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 11 jaar
Aantal blz.:	103
Prijs:	€ 10,50

Inhoud:

Wulfert Floor is een jongen die op een boerderij bij Driebergen woont, in de tijd van Napoleon (rond 1800). Al jong heeft hij één grote wens: hij zou zijn hele leven aan de Heere willen geven. Zijn lievelingslied is Psalm 143:10 "Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden." Wulfert maakt ingrijpende dingen mee, als kind en ook als hij getrouwd is. Daardoor kan hij ook andere mensen begrijpen die moeilijke dingen meemaken. In die tijd houden ze samenkomsten in boerderijen. Wulfert gaat ook preken, maar hij noemt het liever "oefeningen." Hij is tot zegen voor veel mensen, maar wordt niet erg oud. Ook op zijn sterfbed mag hij nog goed van de Heere spreken. Zijn grote wens is vervuld.

Beoordeling:

Dit boek is een kerkhistorisch boek voor jongens en meisjes. Dit is alweer de vierde druk. Het boek is makkelijk te lezen en vertelt niet echt spannende gebeurtenissen. Wel gebeuren er ingrijpende dingen, er overlijden veel mensen in dit boek. Toch is het niet een somber boek. De rode lijn is een eenvoudig vertrouwen op de Heere. Je leert uit het boek een stukje (kerk)geschiedenis, en wie in Langbroek of Driebergen woont, zal ook namen en gebouwen herkennen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen voor ieder die graag iets wil weten van de "kleine kerkgeschiedenis".





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2023

Leeftijd 10-12 jaar



Titel:	ZUSJE VAN PAPIER
Auteur:	<i>Lijda Hammenga</i>
Omslag/ill.:	<i>Corné v.d. Horst / Paul Oole / Lisette Morée</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	136
Prijs:	€ 11,50

Inhoud:

De oma van Diego laat de tweelingbaby's in een mand in de metro achter. Een journaliste ontdekt de baby's, maakt een foto en zet een artikel in de krant. Tessa is door haar ouders geadopteerd. Ze wil later op zoek naar haar echte ouders in Brazilië. Ze verdiept zich in het land. Haar ouders geven haar de rozenkrans, die bij Tessa gevonden werd. Boukje worstelt met haar afkomst en schrijft in haar dagboek stukjes aan haar papieren zus. Ze voelt zich vaak eenzaam, omdat haar moeder overbezorgd is. Na bemiddeling van de ouders van Thomas mag Boukje met hen mee op vakantie naar Frankrijk. De moeder van Thomas maakte een schilderij van Boukje, om aan haar ouders te geven. Tessa, haar broer en haar ouders mogen de camper van opa en oma lenen. Ze gaan ook naar Frankrijk. Op de camping gebeuren vreemde dingen: er blijken twee meisjes te zijn die sprekend op elkaar lijken. Boukje voelt dat het meisje haar zusje is. Ze is erg ongerust als blijkt dat het meisje tijdens een storm gewond geraakt is. Het blijkt dat ze tweelingzusjes zijn. Diego is nog steeds op zoek naar zijn zusjes. De journaliste komt na 10 jaar in zijn restaurant en belooft op zoek te gaan naar de tweeling.

Beoordeling:

De problemen rond adoptie worden op een mooie, realistische manier beschreven, zowel van de ouders, als van de adoptieouders en de kinderen. Het boek ademt een positieve christelijke sfeer. Er wordt op een open manier over de Bijbel gesproken en Tessa leert om al haar zorgen bij God te brengen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

