

Titel:	BARDO IN TURKIJE
Auteur:	<i>Ben de Raaf</i>
Illustraties:	<i>Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	Mes, Vierhouten
Leeftijd:	Vanaf 9 jaar
Aantal blz.:	156
Prijs:	€ 9,45

Inhoud:

Het boek begint met het moment dat er in het gezin van de tweeling Bart en Carolien het nieuws wordt gehoord over een aardbeving in Turkije. Onderweg naar school komt de tweeling langs het islamitisch centrum. Daar ontmoeten ze Fatima, die veel zorgen heeft over haar familie. Weer later komt agent Meindert aan huis met een vraag: of hun hond Bardo naar Turkije mag om te helpen, mensen op te zoeken onder het puin. Bart en Carolien mogen ook mee. Dat is groot nieuws, ook op school. Net voor hun vertrek zingt de klas Psalm 121 voor hen. Zo vertrekken ze naar de Turkse plaats Antakya (vroegere Antiochië). Bart en Carolien gaan met Bardo op zoek naar overlevenden. Bardo ruikt op enig moment mensen onder het puin van de boekwinkel van de familie Yilmaz. Een reddingsteam gaat aan de slag. Een vrouw met haar kinderen, een tweeling wordt onder het puin gevonden en gered. Later wordt ook de vader (zwaargewond) gevonden.

Beoordeling:

Een spannend en mooi boek om te lezen, het sluit aan bij de actualiteit en het heeft een duidelijke christelijke strekking.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	DE GROENE RACE VAN SIEM EN MEES
Auteur:	<i>Lianne Biemond</i>
Omslag/ill.:	<i>Paul Oole</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 9 jaar
AVI:	M5
Aantal blz.:	94
Prijs:	€ 11,50

Inhoud:

In het dorp van Siem mogen van iedere school twee leerlingen uitgekozen worden voor de kindergemeenteraad. Siem en zijn neef Mees worden op hun school gekozen om hun plan voor te stellen in de kindergemeenteraad. Ook Saar, het buurmeisje van Siem, komt in de kindergemeenteraad. Siem en Mees hebben een plan om in het dorp meer bomen te planten. Siem vindt het allemaal erg leuk maar ook heel spannend. Hij moet namelijk verschillende keren een presentatie houden of iets zeggen. En dat vindt hij lastig, want hij stottert. Gelukkig wordt hij goed begeleid door juf Anouk. Hij durft zelfs mee te doen aan de kinderburgemeester verkiezingen. Als het plan van Saar, een bijenhotel bij elke school, op de eerste plaats eindigt, is Siem wat teleurgesteld. Maar daarna wordt hij uitgekozen om de nieuwe kinderburgemeester te worden! Dan blijkt dat er nog genoeg geld over is, om het plan van Siem en Mees ook uit te voeren.

Beoordeling:

Een leuk boek voor jongens en meiden over verkiezingen voor een kindergemeenteraad en een kinderburgemeester. Een gevoelig onderwerp wordt besproken, namelijk stotteren. Je wordt meegenomen in de denkwereld van Siem, hoe hij het stotteren ervaart. Maar ook hoe fijn het is om gesprekken te voeren met iemand die hem daarbij helpt. In dit boek merk je alleen iets van de christelijke identiteit tijdens de installatie van de kindergemeenteraad. Dan maakt Siem de keuze voor de tekst: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig.'

Eindoordeel:

Aanbevolen



Titel:	DROMEN VAN APPLAUS
Auteur:	<i>Leonie Dieleman</i>
Omslag/ill.:	<i>Hester Nijhoff</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Voor jong en oud
Aantal blz.:	32
Prijs:	€ 13,95

Inhoud:

Een kudde olifanten krijgt te horen dat het opperhoofd een olifant zoekt om hem naar een dorp hoog in de bergen te brengen. Het is een eer als je daar, als olifant voor wordt uitgekozen. De ene olifant voelt zich nog beter en geschikter als de andere. Ze dromen allemaal al over het applaus wat ze zullen krijgen. Dan komt er een man om hulp vragen. Niemand wil met hem mee, want dan zijn ze wel enkele dagen weg. En misschien missen ze dan het opperhoofd. Alleen Grootgrijs wil wel mee. Hij helpt de man en gaat medicijnen halen voor de mensen uit zijn dorp. Als hij met de medicijnen aankomt, juicht en applaudisseert heel het dorp. Hij komt moe en gerimpeld terug bij de kudde. Het opperhoofd is er al. Grootgrijs wordt uitgelachen door de andere olifanten. Maar dan kiest het opperhoofd voor Grootgrijs. Hij krijgt de eervolle opdracht om het opperhoofd te begeleiden naar het dorp, ver weg in de bergen.

Beoordeling:

In dit mooie, kleurige prentenboek gaat het over de tegenstelling van eigen eer en iets voor een ander overhebben. Het wordt duidelijk dat niet je uiterlijk of wat je kan, het belangrijkste is. Maar heb je iets voor een ander over? Of denk je alleen aan jezelf? Hoewel de christelijke identiteit ontbreekt, is dit een boekje om over door te spreken en Bijbelse lijnen te trekken.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	EEN BIJZONDERE SCHOOL <i>Verhalen over Gods kinderen in het onderwijs</i>
Auteur:	<i>B. Hoogwerff</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
Aantal blz.:	70
Prijs:	€ 13,50

Inhoud:

In 1833 vertelt meester Van Londen dat Aart, 22 jaar oud, is gestorven. Hoewel iedereen verdrietig is, zegt de meester ook dat Aart nu echt gelukkig is. Een tijdje later sterft ook meester Van Londen, hij is 25 jaar geworden. Hij getuigt, door middel van een zelfgeschreven grafschrift, van de hoop die in hem leefde. Hij mocht op een gegeven Jezus hopen. In 1838 wordt het schooltje bezocht door een inspecteur. Het boekje van Hellenbroek wordt dan afgekeurd. Als er een nieuwe wet komt waarin staat dat alleen ingeënte kinderen naar school mogen, geeft dat veel zorgen. Na een inval in de school, wordt deze in 1877 zelfs gesloten. Pas in 1924 werd er weer een christelijke school geopend.

Beoordeling:

Een boek met historische verhalen geschreven voor jonge kinderen. Achter op het boek staat voor kinderen vanaf 7 jaar, maar voor veel kinderen zou vanaf 10 jaar meer geschikt zijn. De bijpassende tekeningen geven de sfeer van vroeger goed weer. Het boek heeft 10 hoofdstukken, met (losse) verhalen, die zich in heel verschillende tijdsperken afspeelen. Het zijn waargebeurde verhalen, waarin Gods Woord de belangrijkste plaats krijgt.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	FEEST BIJ HET KASTEEL! <i>Tess & Jess, deel 6</i>
Auteur:	<i>Geesje Vogelaar-van Mourik</i>
Omslag/ill.:	<i>Erik van den Broek / Trish Flannery</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
AVI:	M4
Aantal blz.:	92
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Omdat het kasteel vijfhonderd jaar bestaat mogen alle groepen meedoen aan een wedstrijd. De moeder van Tess en Jess wil, samen met andere moeders, kleding naaien voor de kinderen. De juf vindt het een goed plan en zo krijgen alle kinderen kasteelkleden! Daarna gaan ze in hun mooie kleden naar het kasteel. Nadat Bram in de gracht is gevallen en er weer uitgetrokken is, mogen ze het kasteel bekijken. Aan het eind worden ze verschillende keren op de foto gezet, daarna gaan ze weer terug. Ze krijgen bezoek in de klas en ze horen dat ze de eerste prijs hebben gewonnen! Dan worden ze nog een keer op het kasteel uitgenodigd. Daar staat een maaltijd op hen te wachten.

Beoordeling:

Een gezellig boek voor jonge lezers. Door het grote lettertype en het M4 niveau, kunnen de kinderen het al snel zelf lezen. De grappige illustraties passen goed bij het verhaal. Op eenvoudige wijze wordt duidelijk gemaakt dat niet je mooie kleden het belangrijkste zijn, maar dat je, net als Mozes, een kind van de Heere mag zijn.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	GEVAAR IN DE SLOOT
Auteur:	Margriet de Graaf
Omslag/ill.:	Hester Nijhoff
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
AVI:	M5
Aantal blz.:	68
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Het gaat niet goed met de zwaan die Luuk en Bram in het park vinden. Luuk fiets snel naar huis en zijn moeder belt met de Wildopvang. Eerst moeten ze met de dierenambulance bellen. Die brengt de zwaan naar de Wildopvang. 's Avonds kan Luuk er niet van slapen. Moeder en Luuk waren snel naar het park gegaan en hadden de dierenambulance nog gezien. Die mijnheer vertelde dat ze verderop in de vieze sloot een vrouwtjeszwaan hadden gevonden, met kleintjes, die dood waren. Daarom was de zwaan zo verdrietig. De zwaan zou direct naar de Wildopvang gebracht worden, want hij was niet gewond. Maar wel van binnen in zijn hart, denkt Luuk. Zijn moeder troost hem. Het gaat niet zo goed met de zwaan. Op school moeten ze een spreekbeurt houden. Luuk wil zijn spreekbeurt over de opvang houden en ze kijken voor informatie op internet. Samen met zijn moeder gaat Luuk de volgende dag weer naar de opvang. Gelukkig gaat het weer beter met de zwaan. Er zijn kleine zwaantjes en daar zorgt de zwaan nu voor. Zijn moeder maakt er een filmpje van. In de sloot ontdekken Luuk en Bram vaten die stinken. Ze bellen de politie. De spreekbeurt gaat heel goed en aan het eind zegt Luuk: 'Ik heb een actie bedacht om spullen te verzamelen voor de Wildopvang'. Drie weken later mogen Luuk en Bram erbij zijn als de zwanen worden losgelaten. 'Dag knobbelzwaan', fluistert Luuk. 'Veel geluk'.

Beoordeling:

In het verhaal klinkt een duidelijke christelijke boodschap door. Dat je goed voor de natuur moet zorgen. Maar ook dat je ervoor mag bidden. Bijvoorbeeld als Luuk niet kan slapen, troost moeder hem, dat de zwaan misschien een ander vrouwtje leert kennen in de opvang. 'Is het gek om voor een dier te bidden?' 'Nee hoor', zegt mama, 'Je mag overal voor bidden.' 'Dan ga ik voor hem bidden'. 'Doe dat', zegt mama, 'God weet wat goed is,'

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	HELDEN VAN DE TJALKSTRAAT <i>Jens en Jolien, deel 10</i>
Auteur:	<i>Janny den Besten</i>
Omslag/ill.:	<i>Linda Bikker</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
AVI:	E5
Aantal blz.:	136
Prijs:	€ 11,95

Inhoud:

Het boek is er één uit de serie Jens en Jolien, een tweeling die van grapjes en streken houdt. Deze keer lijkt het niet goed af te lopen, ze hebben de buurt boos gemaakt. Lukt het Jens en Jolien om het weer goed te maken? Ze verzinnen van alles, maar niets lijkt te lukken. Totdat ze op het idee komen om één van de burens te helpen met een rolstoelbus. Een mooi plan, alleen lijkt dat onmogelijk. Totdat de wethouder op hun verjaardag komt en vertelt dat de gemeente de aanschaf voor de bus vergoedt.

Beoordeling:

Leuk is dat het boek geschreven is rondom een spreekbeurt, met weetjes over het vieren van je verjaardag in verschillende landen. Het boek is qua taalgebruik plezierig om te lezen, maar een duidelijke christelijke strekking ontbreekt.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	HET BESTE VAN KITSKLAS Stripboek
Auteur:	Daan van Oostbrugge
Illustraties:	Linda Bikker
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	6-12 jaar
Aantal blz.:	72
Prijs:	€ 8,95

Inhoud:

In dit stripboek lees je allerlei verschillende belevenissen van de Kitsklas. Van het samenwerken omdat ze bezig zijn met een project, tot het maken van een schoolreisje. Naast de (grappige) verhalen en belevenissen zitten er ook puzzels en weetjes in, waardoor je meer te weten komt over bepaalde onderwerpen. Alle leerlingen zitten op basisschool De Leergier.

Beoordeling:

Naast de verhalen zijn er ook leerzame elementen waardoor het een afwisselend en leuk stripboek is.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van een duidelijke christelijke strekking.





Titel:	HET SUPERGEHEIME HANDBOEK <i>Hoe voed ik mijn meester en juf op?</i>
Auteur:	Bram Kasse
Omslag/ill.:	Daan van Oostenbrugge
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
AVI:	E5
Aantal blz.:	90
Prijs:	€ 11,50

Inhoud:

Vier kinderen vinden het tijd om hun meester en juf te gaan helpen. Dit doen ze op veel verschillende manieren. Zo bedenken ze leuke opdrachten. De ouders moeten de klas opruimen voor de meester. De juf neemt nooit brood mee, daarom bestellen ze pizza voor de juf. Dit schrijven ze allemaal op in een geheim handboek. Het boek eindigt grappig met een uitdaging voor de meester.

Beoordeling:

Dit boek is geschikt voor jongens en meisjes vanaf 7 jaar. Het leest makkelijk. Ook is het een humoristisch boek met herkenbare situaties voor leerlingen op de basisschool. Het boek is geschreven door een christelijke schrijver, maar het boek is neutraal geschreven.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	IZA EN DE PAARDEN IN DE STORM
Auteur:	Simone Foekens
Illustraties:	Michel de Boer
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
AVI	E4
Aantal blz.:	69
Prijs:	€ 9,90

Inhoud:

Opnieuw een Iza boek uit de serie, nadat er 8 Iza boeken verschenen zijn. De vakantie begint niet zo goed, want iedereen heeft de griep. Daarom gaan Iza, Job en Noor mee naar de manege die op het vakantiepark staat. Dit vinden ze erg leuk en ze helpen graag met het schoonmaken van de huisjes, stallen uitmesten en ze helpen met het ponyrijden. Op een gegeven moment gaan ze een buitenrit maken, maar het stormt en ze denken dat ze deze rit wel kunnen maken. Een jongentje van het vakantiepark (Niek) wil ook graag mee maar dat mag helaas niet. Hij is zo boos dat hij wegloupt. Als ze gaan rijden zien ze dat de zee erg woest is, dat hebben ze nog nooit gezien en ze kijken met grote ogen. Ze merken dat het gevaarlijk is en gaan snel terug. Als ze thuis komen dan staan papa en mama al te wachten en te zwaaien. Ze zijn erg boos dat ze gegaan zijn. Maar gelukkig ook weer blij dat er niets is gebeurd. Maar dan gaat thuis de telefoon en waar is Niek? De kinderen hebben Niek niet meer gezien nadat hij te horen kreeg dat hij niet meer mee mocht. Ze gaan overal zoeken en papa gaat met de auto op zoek naar Niek. Ook Noor en Iza gaan op zoek naar Niek. Dan vinden ze gelukkig Niek en helpen een moeder met haar baby omdat hun huisje onder water is gelopen.

Beoordeling:

Het is een leuk en aansprekend boek voor deze leeftijd. Het is goed geschreven en er staan geen moeilijke woorden in. De christelijke identiteit komt in dit boek niet naar voren.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van een duidelijke christelijke strekking.





Titel:	KERSTFEEST OP SCHOOL MET PAPA PANOV
	<i>Sanne en Sam serie, deel 8</i>
Auteur:	<i>Michel de Boer</i>
Omslag/ill.:	<i>Michel de Boer</i>
Uitgeverij:	Mes, Vierhouten
Leeftijd:	7-9 jaar
AVI:	M5
Aantal blz.:	67
Prijs:	€ 8,95

Inhoud:

Er komt een nieuw meisje in de klas bij Sanne, Sam en Levi. Ze komt uit Oekraïne. De juf gaat een verhaal voorlezen, over vader Panov. Vader Panov is schoenmaker in Rusland. Hij leest elke dag uit de oude Bijbel. Dan droomt hij dat Jezus tegen hem spreekt: 'Morgen kom ik bij je langs.' De volgende dag ziet vader Panov Jezus niet. Hij heeft wel de straatveger een warme kop koffie gegeven en aan de arme moeder met haar baby zijn mooiste babyschoentjes. Na schooltijd nemen Sam en Levi Marya, het nieuwe meisje, mee om samen te spelen. De volgende dag leest de juf verder. Vader Panov is verdrietig, de hele dag heeft hij uitgekeken naar Jezus, maar Hij is niet gekomen. Vader Panov heeft nog verschillende mensen geholpen. Terwijl de tranen bij vader Panov over zijn wangen lopen, ziet hij opeens al die mensen bij hem in de kamer staan. Dan hoort hij de stem van Jezus. 'Waar was U?' vraagt vader Panov. 'Iedere keer dat jij iemand hielp, heb je Mij geholpen. Wat je voor een ander doet, dat doe je voor Mij.' Als Marya een naar bericht uit Oekraïne krijgt, maken alle kinderen een tekening voor de kinderen in Oekraïne. Tijdens het schoolkerstfeest vertelt de juf een Bijbelverhaal en mogen de kinderen iets opzeggen en zingen. Na de pauze spelen ze het verhaal van vader Panov na.

Beoordeling:

Dit achtste deel van de serie Sanne en Sam is goed los te lezen. De leuke tekeningen passen goed bij het verhaal. Het meisje, een vluchteling uit Oekraïne, geeft het boek een actueel thema. In dit boek is het bekende verhaal van vader Panov verwerkt. Hieruit wordt duidelijk dat we, door iets voor anderen te doen, dat eigenlijk voor Jezus doen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2023

Leeftijd 7-9 jaar



Titel:	KLEUR HET JAAR DOOR <i>Kleurplaten bij de christelijke feestdagen</i>
Illustraties:	<i>Linda Bikker</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	4-10 jaar
Aantal blz.:	23 kleurplaten
Prijs:	€ 12,50

Inhoud:

23 kleurplaten die betrekking hebben op de christelijke feest- en gedenkdagen. Bij de tekeningen staan bijpassende (Bijbel)teksten. Er zijn platen voor de Doop, Kerst, Oud- & Nieuwjaar, Goede Vrijdag/Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Heilig Avondmaal, Ambt, Belijdenis, Israël, Hervormingsdag, Bid- en Dankdag.

Beoordeling:

Deze ringband bevat 23 kleurplaten. De tekeningen zijn gedrukt op stevig papier met een scheurrandje zodat ze ook als kaart gebruikt kunnen worden. Voor allerlei gelegenheden zijn er mooie tekeningen met bijpassende teksten. De (ingekleurde) kaarten kunnen ook gebruikt worden om namens de zondagsschoolkinderen te versturen, als bemoediging/medeleven.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	MEES EN TIJN EN HET AVONTUUR MET DE EEND
Auteur:	<i>Ina van der Beek</i>
Omslag/ill.:	<i>Melanie Broekhoven</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
AVI:	E4
Aantal blz.:	67
Prijs:	€ 10,50

Inhoud:

Mees, Tijn en Seth bedenken een heel goede grap. Daarvoor gebruiken ze de lokeend van de vader van Seth. Dat is een nep[eend, maar hij lijkt net echt. De grap lukt goed, maar dan gaat het mis. Een boze mijnheer pakt de eend en neemt hem mee. Maar de eend moet terug naar de vader van Seth! Wat moeten de jongens doen? Ze zoeken de bestelbus. Dan zien ze de bus pakketjes bezorgen. Seth vraagt aan de man of hij een pakketje mag bezorgen. Ondertussen kruipen Tijn en Mees in de bus om de eend te zoeken. Maar dat gaat mis, de bus gaat rijden. Ze horen Dirk, de pakketbezorger, bellen met zijn vrouw. Ze moeten naar het ziekenhuis. De baby komt. Morgen zal hij de pakketjes wel bezorgen. Hij parkeert de bus in de garage. Nu zitten de jongens opgesloten. Ze klimmen op de bus om door een raampje te ontsnappen. Dat lukt, maar Mees bezeert zijn enkel en been. Dan gaat het regenen. De jongens verstoppen zich in een schuurtje. Daar staat een kruiwagen. Mees mag erin gaan zitten terwijl Tijn duwt. Ze weten de weg niet naar huis en dan gaat het weer regenen. Ze kruipen in een droge sloot, onder de kruiwagen. Als er een politieauto aankomt, gaat Tijn naar ze toe. De politie brengt hen weer thuis en daar vertellen ze alles. Vader brengt, samen met Tijn, de kruiwagen weer terug. De agent zegt: 'Gelukkig is het goed afgelopen. Maar ik hoop dat jullie beseffen dat jullie heel dom bezig zijn geweest.' 'Het spijt mij', zegt Mees zacht. 'Mij ook', zegt Tijn.

Beoordeling:

Een spannend jongensboek, met mooie illustraties. Het leest gemakkelijk. Helaas vind je in het boek niets van een christelijke achtergrond. Daardoor is dit boekje minder geschikt om uit te delen tijdens het kerstfeest van de zondagsschool.

Eindoordeel:

Aanbevolen



Titel:	ONRUST IN WOERDEN
Auteur:	<i>Els de Jong</i>
Omslag/ill.:	<i>Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	Om Sions Wil
Leeftijd:	Vanaf 9 jaar
Aantal blz.:	104
Prijs:	€ 11,45

Inhoud:

Jaap en Koos zijn twee broertjes die in het jaar 1813 in Woerden wonen. Het is de tijd aan het eind van de Franse bezetting en ze hebben gehoord dat de Fransen vertrokken zijn uit Woerden. Uit school rennen ze naar het plein voor het gemeentehuis om te luisteren naar de toespraak van de Burgemeester. Het dorp viert feest, de vlaggen komen tevoorschijn en worden opgehangen. Maar is het wel echt waar? Zijn de Fransen wel echt verdreven? Na een paar dagen komen er toch weer Franse soldaten terug in het dorp. Dan gebeuren er een heleboel nare dingen in Woerden. Jaap en Koos moeten vluchten voor de soldaten, samen met hun oom waar ze op dat moment logeren omdat vader en moeder naar opa en oma moesten. Gelukkig heeft oom Pieter een gang gemaakt vanuit z'n kelder waaruit ze ongezien kunnen vluchten naar de boot. Daarmee varen ze naar de grienden en verschuilen ze zich tussen het riet. De Franse soldaten slaan aan het plunderen en er vallen veel gewonden en er zijn zelfs 24 mensen omgekomen. Als ze na een paar dagen terug komen in het dorp vinden ze daar alles kapot geslagen en vernield. Gelukkig zijn ze zelf gespaard gebleven.

Beoordeling:

Een spannend verhaal. Met een geschiedenis waar ik nog nooit van gehoord had. Het is mooi om op deze manier de geschiedenis levend te houden en door te geven aan onze kinderen. Het geloof in, en de afhankelijkheid van de Heere, maar ook de dankbaarheid voor Zijn bewaring spelen een belangrijke rol in dit boek

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	TIKKIE ANDERS!
Auteur:	<i>Janco Bunt-Koster</i>
Omslag/ill.:	<i>Hester Nijhoff</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
AVI:	M5
Aantal blz.:	136
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Mats is jarig, hij wordt 9 jaar en krijgt een cadeau op wielen. Het is een piano, waar hij heel blij mee is. Pap speelt: 'Verjaardag is een fijne dag, we vieren samen feest. Wees dankbaar dat je leven mag, wat is God goed geweest.' Mats heeft een plannetje met zijn piano. Hij speelt buiten op zijn piano en Rosa zingt erbij. Hij legt zijn pet erbij voor geld. Er is nog iets leuks. In de herfstvakantie gaan ze naar een vakantiepark. Mats mag zijn piano ook meenemen. Op het park logeren ook veel mensen uit de Oekraïne, die gevlucht zijn. Ze zijn heel anders dan Mats en Rosa. Broer en zus ontdekken vreemde dingen. Ze helpen een moeder en dochtertje, die hun kat kwijt zijn. Ze vinden de kat niet. Bij het asiel halen ze een ander poesje voor het meisje. Ze willen het geld gebruiken wat ze opgehaald hebben met het piano spelen. Maar dat hoeft niet, papa schenkt het geld. Mats en Rosa leren te zorgen voor anderen, die het minder goed hebben als zij, maar ook dat dieren belangrijk zijn.

Beoordeling:

Een leuk boekje voor jongens en meisjes. Niet zo moeilijk te lezen en met leuke illustraties. Het boek ademt een positief christelijke sfeer. Bijvoorbeeld de uitspraak van mam: 'Talenten heb je van de Heere gekregen. De één heeft een kooktalent, de ander is goed in het verzorgen van dieren en jij kunt prachtig piano spelen. Het zou mooi zijn als je je talenten mag gebruiken tot eer van de Heere.' Op een mooie manier is deze boodschap verweven in het verhaal.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	VASYL EN IRANA KUNNEN NIET NAAR HUIS <i>Oorlog in Oekraïne</i>
Auteur:	<i>J. Kranendonk-Gijssen</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert / Roelof v.d. Schans</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	7-9 jaar
Aantal blz.:	102
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

De ouders van Wouter en Marianne nemen vluchtelingen uit Oekraïne in huis: een jongen van 9 jaar (Vasyl), een meisje van 7 jaar (Irina) en hun moeder. Papa gaat hen bij de Poolse grens ophalen. Voor iedereen is het spannend. Wouter en Marianne maken een welkomtbord en leren wat Oekraïense woorden. Via een vertaalapp op de mobiel kunnen ze elkaar dingen duidelijk maken. Vasyl en Irina krijgen nieuwe kleren en andere dingen. Het blijkt dat ze allemaal hun eigen gewoontes hebben; dat is soms lastig. Wouter wordt jaloers, omdat hij denkt dat Vasyl en Irana voorgetrokken worden en van alles krijgen en mogen doen. Vasyl voelt zich vaak verdrietig, omdat alles zo anders is en hij naar zijn vader verlangt. Via Zoom kan hij lessen volgen op zijn eigen school en hoort hij over de aanslag op de Krimbrug en over de bombardementen. De kinderen gaan elkaar langzamerhand steeds beter begrijpen. Op de verjaardag van Irana staat hun vader plotseling voor de deur. Met een hulptransport mogen ze mee naar Oekraïne, maar ze gaan wel mee terug naar Nederland, omdat het in hun eigen land te gevaarlijk is.

Beoordeling:

Het boek ademt een positieve christelijke sfeer: de gasten krijgen een Oekraïense Bijbel en kunnen op die manier meelesen, zoals ze thuis gewend zijn. Zingen en bidden speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven. In de kerk is er een tolk die alles vertaalt. Er wordt een goed beeld geschetst van de grote problemen (ook voor kinderen) rond de oorlog in de Oekraïne.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	VRIENDEN OP DE VLUCHT
Auteur:	<i>M.H. Karels-Meeuse</i>
Illustraties:	<i>Melanie Broekhoven</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
AVI:	M5
Aantal blz.:	88
Prijs:	€ 11,50

Inhoud:

Victor wordt wakker op zijn verjaardag en hoort een vreemd geluid. Hij is gelijk klaarwakker. Hij krijgt een hond voor zijn verjaardag en noemt hem Vriend. Victor woont in Oekraïne. Zijn vader is soldaat en moet vechten aan het front. Omdat Victor vaak alleen is, krijgt hij deze hond. Als de oorlog steeds dichterbij komt, moet Victor vluchten. Hij moet dan naar een land waar hij nog nooit van heeft gehoord. Dat is Nederland. Dit is een land waar hij alles over wil weten. Hij gaat samen met zijn moeder, andere bekenden én zijn klasgenootje Vera, maar mag hij Vriend ook meenemen? In het verre Nederland komen ze bij opa Boer en leren daar heel veel dingen over Nederland, die ze vanuit Oekraïne helemaal niet kennen. Hij komt in een taalklas met een lieve juffrouw en zij vertelt ook uit de Bijbel. Victor krijgt nieuwe, Hollandse vrienden. Eén daarvan is Thera. Zij heeft ooit haar trui weggegeven aan een actie voor Oekraïne. Wat is ze verbaasd als ze ziet welke trui Vera nu draagt!

Beoordeling:

Indrukwekkend en mooi boek om te lezen. Het laat goed zien wat kinderen meemaken nu er oorlog in Oekraïne is en daarom ook een leerzaam boek. De christelijke identiteit komt een aantal keer nadrukkelijk naar voren.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	HET GEHEIM VAN DE TABERNAKEL <i>Dagboek voor kinderen</i>
Auteur:	<i>M. Quist</i>
Omslag/ill.:	<i>Danker Jan Oreel</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
Aantal blz.:	380
Prijs:	€ 15,90

Inhoud:

Dit dagboek begint met het lied van Mozes. De woestijnreis en met name de bouw en dienst van de tabernakel wordt uitgebreid besproken. Van alle voorwerpen, gebruikte materialen voor de bouw en de offers wordt uitgelegd wat de betekenis daarvan is. Het dagboek eindigt als het volk met Jozua de Jordaan oversteekt. Achterin het dagboekje zijn nog extra stukjes opgenomen voor de feestdagen.

Beoordeling:

Voor iedere dag staat er een kort Schriftgedeelte uit de Bijbel, passend bij het dagboekstukje. Na de duidelijke uitleg staan er twee vragen voor de kinderen. Er staat ook een psalm om te zingen bij. Alles wat met de tabernakel te maken heeft, komt aan de orde. Achter alle voorwerpen en offers zit een geheim. Dit wordt in korte stukjes uitgelegd. Iedere keer weer wordt verwezen naar Jezus Christus en de vergeving die alleen door Hem te verkrijgen is. Het boekje is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, om alleen te lezen of samen te lezen en erover door te spreken.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	GERED! <i>Echt gebeurde verhalen voor kinderen</i>
Auteur:	<i>Peter Dirksen</i>
Omslag/ill.:	<i>Everett Historical</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
Aantal blz.:	110
Prijs:	€ 11,50

Inhoud:

Twaalf verhalen, over een brand in Staphorst, een oude parabel over de gebarsten kruik, een man die zijn plaats in een klein vliegtuigje op wil geven voor een meisje met een dodelijke slangenbeet. Over een jongeman die een ongeval krijgt en jaren later zelf iemand aanrijdt, een sporter die op zondag geen wedstrijd wil lopen, over de watersnood. Een moslim die de Heere Jezus leert kennen en na veel verdrukkingen op een wonderlijke manier bevrijd wordt, over een dief die een dienaar wordt en een man die uit het koude water gered wordt, nadat de Titanic is gezonken. Een visser die overboord slaat, maar toch gered wordt, een voetballer die de Heere wil gaan dienen en over kerst in oorlogstijd.

Beoordeling:

Een boek voor kinderen met waargebeurde verhalen. De titel is: Gered, dat loopt ook als een rode draad door dit boek heen. Niet alleen wordt verteld over mensen die gered worden uit benauwde situaties, maar ook hoe deze zondige mensen gered worden door de Heere Jezus. De zorg van de Heere klinkt door alle verhalen heen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

