

<b>Titel:</b>	<b>HOUD VOL!</b> <i>Heruitgave van 'Gemar tow'</i>
<b>Auteur:</b>	M. Kanis
<b>Omslag:</b>	Albert Bloemert
<b>Uitgeverij:</b>	De Banier, Apeldoorn
<b>Leeftijd:</b>	Vanaf 12 jaar
<b>Aantal blz.:</b>	155
<b>Prijs:</b>	€ 12,95

#### Inhoud:

Op 14 mei 1948 spreekt David Ben Goerion de bekende woorden: 'Vandaag is er een nieuwe staat geboren: de staat Israël'. Direct daarna wordt Israël van alle kanten aangevallen. Ook de kibboets in Degania waar Sam woont, krijgt het zwaar te verduren. Ondertussen is zijn vriend Asjer samen met Ilan in Jeruzalem. In de oude stad proberen zij met zo'n 250 Joden de vijand tegen te houden. Helaas is het Arabisch Legioen te sterk voor hen. Vele Joden sneuvelen in de strijd. Zo ook Chananja, de leider uit Degania. Asjer en Ilan blijven terneergeslagen achter. Dan arriveert Sam ook in Jeruzalem. Onder leiding van commandant Mosje Dayan gaan ze alle drie naar het zuiden om te vechten tegen de Egyptenaren. Daar wordt Ilan dodelijk gebeten door een slang. Asjer en Sam raken zwaargewond bij een bombardement. In het ziekenhuis van Tel Aviv wordt voor hun leven gevochten. Leah, de zus van Sam en vriendin van Asjer, komt samen met Gili, de vriendin van Sam, naar hen toe. Gelukkig gaat het dan wat beter met de jongens.

#### Beoordeling:

Dit boek is een heruitgave van 'Gemar tow'. Deze heruitgave is na toestemming van mevrouw Kanis, uitgegeven als vervolg op 'Strijd in Palestina'. Er zijn wat verouderde woorden vervangen, maar de stijl is hetzelfde gebleven. Door dit boek krijg je een beeld van de vreselijke strijd die de Joden moesten voeren om hun staat te behouden. Vele doden zijn gevallen. Sommige soldaten spreken over hun joods geloof, ze noemen God de Eeuwige en vragen Hem om ontferming voor hun verdrukte volk. Ze vertrouwen op Hem, anders redden ze het niet.

#### Eindoordeel:

*Warm aanbevolen*



<b>Titel:</b>	<b>DE ZWARTE RUITER EN HET SPAANSE GOUD</b> <i>Serie 'De Zwarte Ruiters' deel 3</i>
<b>Auteur:</b>	<i>Adri Burghout</i>
<b>Omslag/ill.:</b>	<i>Albert Bloemert / Adri Burghout</i>
<b>Uitgeverij:</b>	De Banier, Apeldoorn
<b>Leeftijd:</b>	Vanaf 12 jaar
<b>Aantal blz.:</b>	185
<b>Prijs:</b>	€ 12,95

#### **Inhoud:**

Joshua gaat met een groep mannen op zoek naar het Spaanse goud om een mormonentempel te kunnen bouwen. Hij vraagt zijn oude oom Gary om hulp. Deze raadt hem echter af om nu de bergen in te trekken: er is volop sneeuw op komst. Joshua en zijn mannen gaan toch. Ze komen al snel in een sneeuwstorm terecht. Tijdens de eerste nacht in de hut overlijdt één van de mannen onder verdachte omstandigheden. Even later verdwijnt Lucas, één van de andere mannen. Gary vindt Lucas zwaargewond voor zijn hut. Als Lucas even later overlijdt, roept Gary samen met Brother Mac, een rondreizende prediker, de hulp in van Mike Lewis, een marshal met als bijnaam 'De Zwarte Ruiters' en zijn vriend Mantooha, de indiaan. Ondertussen is Joshua op zoek naar de mijn waar het goud verborgen is. Ook dit gaat niet zonder slag of stoot. Eén man raakt zwaargewond en overlijdt later. Er is een explosie en drie mannen raken opgesloten in de mijn, maar als ze bevrijd worden, richten ze hun wapens onverwachts op hun bevrijders en laten hen gebonden achter. Gelukkig vindt Mike hen snel. In de hut houden die drie mannen intussen Brother Mac en nog twee mannen, onder schot. Juist dan komt Gary binnen en worden de drie zelf gevangen genomen. Dan blijkt dat de indiaan Pinguana, de vriend van Joshua, de saboteur was. Het goud is helemaal niet belangrijk voor hem en de andere indianen. Pinguana vlucht met staven dynamiet en gooit die in de mijn. Door de explosie kan niemand meer bij het goud komen, precies wat de indiaan wilde bewerkstelligen.

#### **Beoordeling:**

Een spannend boek voor jongens en meisjes. Dit derde deel uit de serie 'De Zwarte Ruiters' is goed zelfstandig te lezen. Een verhaal met veel vaart en onverwachte wendingen. De mooie tekeningen verduidelijken het verhaal. De christelijke identiteit is door het boek verweven.

#### **Eindoordeel:**

*Warm aanbevolen*



<b>Titel:</b>	<b>HELP! HOE HOU IK HET VOL?!</b>
	<i>Serie: 'Samen'</i>
<b>Auteur:</b>	<i>Mirjam Schippers</i>
<b>Omslag/ill.:</b>	<i>Albert Bloemert</i>
<b>Uitgeverij:</b>	De Banier, Apeldoorn
<b>Leeftijd:</b>	Vanaf 12 jaar
<b>Aantal blz.:</b>	303
<b>Prijs:</b>	€ 14,95

### Inhoud:

In het samengesteld gezin waar Fleur en Fenna wonen, is het een drukke van belang. Fleur heeft veel op haar bordje. Ze heeft haar bijbaantje, huiswerk, gitaarles en JV. Daarnaast heeft ze verkering met Juda dat ook tijd kost. Ze voelt zich door dit alles moe en gestrest en ze zoekt naar een manier waarop ze wat meer rust kan krijgen. Als het haar te veel wordt, zijn er gelukkig oom Julian en haar moeder. Ze helpen Fleur om keuzes te maken. Ze stopt met gitaarles en met het maken van overuren in de supermarkt, zodat ze het minder druk heeft. Fenna geniet van haar nieuwe bijbaan in het naaiatelier. De eigenaresse heeft veel vertrouwen in Fenna en laat haar een trouwjurk vermaken. Dan ontdekt Fenna dat iemand haar werk saboteert. Ze vermoedt dat het haar collega Lauren is. Fenna weet niet wat ze hiermee moet, maar uiteindelijk confronteert ze Lauren ermee. Dit vindt Fenna heel spannend, maar het loopt gelukkig goed af. Lauren geeft toe dat ze fout is geweest. Fenna gaat voor het eerst naar de JV en ontmoet daar Benjamin. Ze vindt hem erg leuk en krijgt gevoelens voor hem. Ze moet echter een teleurstelling verwerken, als ze ontdekt dat Benjamin al een vriendin heeft.

### Beoordeling:

Dit betreft het vijfde deel van de serie 'Samen'. Het is handig als je eerst de andere delen hebt gelezen, maar je zou het ook als los deel kunnen lezen. Het boek lees vlot. Je zit snel in het verhaal en wordt heerlijk meegenomen in de wereld van Fleur en Fenna. De steun van hun ouders (als het moeilijk is) wordt op een mooie wijze weergegeven, wat het boek ook meerwaarde geeft. Daarnaast zie je als rode draad de christelijk strekking in het boek. Een leuk boek wat warm wordt aanbevolen.

### Eindoordeel:

*Warm aanbevolen*



<b>Titel:</b>	<b>HET GEBED VAN MOEDER ANNA VERHOORD</b>
<b>Auteur:</b>	Trijntje Zegers-Venema
<b>Omslag/ill.:</b>	Henk van den Brink
<b>Uitgeverij:</b>	De Ramshoorn, Goes
<b>Leeftijd:</b>	12+
<b>Aantal blz.:</b>	151
<b>Prijs:</b>	€ 16,95

### Inhoud:

Eindelijk na tachtig jaar is de oorlog voorbij. Er is vrede voor de Republiek der Nederlanden. Prins Willem II heeft het voor het zeggen, maar wordt ziek en sterft. Een aantal dagen na zijn overlijden, wordt zijn zoon geboren maar dan grijpen de regenten de macht. In Goes woont moeder Anna en de Heere heeft haar iets moois beloofd. Ze krijgt een zoon en ze noemt hem Bernardus Smijtegelt. Het is een bijzonder kind, want hij wil niets doen waar hij de Heere verdriet mee doet. En zo mag deze biddende moeder zien dat haar zoon voor predikant gaat studeren en later predikant wordt te Borssele. Dit is een kleine gemeente op het eiland Zuid-Beveland. Daarna krijgt hij een beroep uit Voorburg en naar Goes en naar deze laatste gemeente neemt hij het beroep aan. In Goes dient hij de gemeente twee jaar. Zijn derde standplaats is de gemeente van Middelburg. Daar wordt hij door zijn oom Pieter bevestigd in het ambt. Heel zijn leven blijft hij ongetrouwd. Al zijn krachten geeft hij aan de dienst van God. Voor velen is hij in zijn leven tot zegen geweest door zijn preken en door zijn persoonlijkheid. Aan het einde van zijn leven wil hij nog eenmaal met zijn bedienden spreken en samen met hen bidden en danken. Enkele dagen hierna sterft hij. Tot op de dag van vandaag mag hij velen nog tot zegen zijn.

### Beoordeling:

Het boek is eenvoudig van taal en is een aansprekend boek. Het geeft op een boeiende en begrijpelijke wijze de geschiedenis weer van deze bekende voorvader. De christelijke identiteit komt een aantal keer nadrukkelijk naar voren.

### Eindoordeel:

*Warm aanbevolen*





<b>Titel:</b>	<b>ELLEN</b>
<b>Auteur:</b>	<i>Gea Veldkamp</i>
<b>Uitgeverij:</b>	Den Hertog, Houten
<b>Leeftijd:</b>	Vanaf 12 jaar
<b>Aantal blz.:</b>	173
<b>Prijs:</b>	€ 15,90

#### Inhoud:

Ellen staat aan het begin van haar toetsweek. Haar vriendin Annefloor gaat het gemakkelijk af, maar Ellen krijgt de stof niet geleerd. Ze wordt door Tiemen benaderd om aan een groepsapp deel te nemen om de stof te oefenen. Als ze ontdekt dat daarin dezelfde vragen voorbijkomen als tijdens de toetsen, voelt Ellen nattigheid. Daarbij komt dat Tiemen laat blijken dat hij haar graag mag, maar ze krijgt ook een andere kant van Tiemen te zien als ze uit de groepsapp wil stappen. De afstand met haar vriendin Annefloor wordt langzaamaan groter. Thuis loopt het ook allemaal niet lekker. Tijdens de vakantie wil Ellen even niets met school te maken hebben en gaat ze vrijwilligerswerk doen bij een kringloopwinkel. Daar ontmoet ze Laura. De broer van Laura (Boaz) blijkt de meester van Ellens broertje te zijn. Boaz lijkt Ellen meer dan leuk te vinden. Na de vakantie wordt het Ellen allemaal teveel en meldt ze zich ziek van de stress. Als er op school wordt ontdekt dat er fraude is gepleegd met de toetsen en Tiemen wordt geschorst, neemt Ellen haar mentor in vertrouwen en vertelt ze haar alles over de groepsapp. Wat is het fijn om daarna weer goed contact met haar vriendin Annefloor te krijgen, wat weer als vanouds voelt!

#### Beoordeling:

Dit boek is een vervolg op het boek Annefloor. Het boek leest heerlijk ontspannen, als een echt meidenboek. Je kunt je snel inleven in de wereld van Ellen, ook als er geschreven wordt over haar thuissituatie, waarbij haar ouders druk zijn en te weinig oog voor Ellen hebben. Je voelt de stress die bij Ellen oploopt, maar je wil ook graag weten hoe het boek uiteindelijk afloopt. In het christelijke gezin is haar kleine broertje Bas een leuke rode draad in het verhaal, waarbij de humor niet ontbreekt. Het boek wordt dan ook warm aanbevolen.

#### Eindoordeel:

*Warm aanbevolen*





<b>Titel:</b>	<b>SCHADUW PRINS</b>
<b>Auteur:</b>	Henk Koesveld
<b>Uitgeverij:</b>	Den Hertog, Houten
<b>Leeftijd:</b>	13-15 jaar
<b>Aantal blz.:</b>	254
<b>Prijs:</b>	€ 17,90

#### Inhoud:

Het boek speelt zich af in 1798 in Parijs. Het leven is verre van gemakkelijk voor Luc. De vader van Luc heeft negen jaar geleden meegedaan met de Franse Revolutie. Hij sloopte daar met zijn vrienden het grote kasteel Bastille. De moeder van Luc wilde niets met de revolutie te maken hebben. Maar dat ging niet zo gemakkelijk in die tijd. Want als je tegen de revolutie was, had je de kans om onthoofd te worden. Op een gegeven moment ziet Luc, als klein jongetje, hoe de gendarmes zijn moeder wegvoeren. Dat beeld vergeet hij nooit meer. Toch moet er brood op de plank komen. Luc probeert met zijn vader in de straten van Parijs de kost te verdienen. Hierbij ontmoet hij verschillende mensen die een rol gaan spelen in zijn leven. Zo ontmoet hij Claire, zij is de dochter van de beul van Parijs. Maar ook een Engelsman die meer te weten wil komen over wie nu die nieuwe beroemdheid in Frankrijk is, met de naam generaal Napoleon. Op een gegeven moment wordt Luc verplicht om mee te gaan met de Franse vloot. Ze varen naar Egypte en brengen daar Napoleon en zijn soldaten. In Egypte ziet hij de piramides en Luc komt erachter dat naast deze piramides daar ook Engelse spionnen zijn.

#### Beoordeling:

Dit is opnieuw een boek van deze schrijver dat je al vrij snel begint te boeien. Ook is het een spannend boek, een historisch jeugdboek. De christelijke identiteit komt in dit boek niet naar voren.

#### Eindoordeel:

*Aanbevolen*



<b>Titel:</b>	<b>EEN NIEUW THUIS</b> <i>vervolg op 'Een nieuwe start' en 'Een nieuw begin'</i>
<b>Auteur:</b>	<i>Simone Foekens</i>
<b>Uitgeverij:</b>	Den Hertog, Houten
<b>Leeftijd:</b>	13-15 jaar
<b>Aantal blz.:</b>	173
<b>Prijs:</b>	€ 15,90

#### Inhoud:

De zussen Tamar en Lydia hebben het erg naar hun zin in Huislo. Ze wonen er inmiddels twee jaar. Michel, de vriend van Lydia, woont bij hen in huis. Het is soms lastig voor Lydia als Michel zich met andere dingen bezighoudt. Na het overlijden van oma komt opa in een tiny house bij hen op het erf wonen. Het gezin is hier erg blij mee en ze lopen dan ook regelmatig bij hem binnen. Lydia zit in haar examenjaar, maar wordt plotseling ziek, Pfeiffer. Gelukkig knapt ze na verloop van tijd weer op, zodat ze toch haar examen kan doen. Tamar beleeft van alles, maar het is wel schrikken als ze plotseling een ongeluk krijgt. Tamar trekt regelmatig met haar klasgenoot Jens op, maar krijgt in de gaten dat Lars, de broer van Jens, haar wel erg leuk vindt! Tamar en Lydia zijn echte paardenliefhebbers. Het is dan ook erg verdrietig als het met het oude paard Bella niet goed gaat, waardoor Bella naar een bepaardenhuis zou moeten. De dames vinden echter een andere oplossing, waardoor Bella bij hen kan komen.

#### Beoordeling:

Het boek is een vervolg op 'Een nieuwe start' en 'Een nieuw begin'. Het is echter ook als los deel goed te lezen. Het boek is vloeiend geschreven. Je leest het in één adem uit. Het is ook een realistisch boek. Het gaat niet alleen over voorspoed en leuke dingen, maar ook tegenspoeden worden in het boek benoemd. De christelijke strekking is duidelijk aanwezig, zodat het lezen ook erg vertrouwd voelt. Het is dan ook een aanrader om het boek te gaan lezen!

#### Eindoordeel:

*Warm aanbevolen*



<b>Titel:</b>	<b>STRIJD TEGEN HET KWAAD</b> <i>Het Trias-project, case 1</i>
<b>Auteur:</b>	<i>Janwillem Blijdorp</i>
<b>Omslag/ill.:</b>	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
<b>Uitgeverij:</b>	Mes, Vierhouten
<b>Leeftijd:</b>	Vanaf 15 jaar
<b>Aantal blz.:</b>	212
<b>Prijs:</b>	€ 14,95

### Inhoud:

Inleiding: Nabib en Abigaïl uit Nigeria, worden, samen met een grote groep schoolkinderen, ontvoerd door de strijders van Boko Haram. Ze worden opgesloten en gedwongen om hun christelijk geloof op te geven en moslim te worden. Daarna gaat het verhaal over Nick, zijn broer Tom en zus Melanie. Ze zijn, voor het eerst sinds jaren, weer bij elkaar gekomen om hun vader te begraven. Hun vader heeft een bijzondere erfenis en opdracht achtergelaten. Nick, is nu directeur van alle fabrieken, Tom is gevechtspiloot en Melanie een fotomodel, maar ook in het diepste geheim een CIA-agente. Samen moeten ze van hun vader de driehoek Trias gaan vormen. Een speciale eenheid die geheime missies moet gaan uitvoeren. Samen met generaal Stevens zetten ze een project op. Ze gaan de ontvoerde kinderen in Nigeria bevrijden. Het is een hele spannende operatie. Abigaïl wordt als levend schild door de rebellen gebruikt, maar ze getuigt van haar geloof in Jezus Christus. Mede door haar broer Nabib en de leden van het Trias-project, lukt het uiteindelijk om de kinderen weer veilig in hun eigen dorp terug te brengen. Hoewel Tom en Melanie niet meer in God geloven, worden ze toch aan het denken gezet door het vaste geloof van enkele teamgenoten en van de kinderen die ze bevrijd hebben.

### Beoordeling:

Een nieuwe serie voor de oudere kinderen, een Young adult thriller. Het is een spannend en origineel boek. Het is opgedeeld in twee gedeeltes: het eerste deel heet 'Een bijzondere laatste wens'. Hierin wordt beschreven wat vader voor ogen had met het Trias-project. Dit gedeelte is een tikje langdradig, maar dat wordt in het tweede deel: 'Strijd tegen het kwaad', helemaal goedge maakt. Bijzonder hoe christelijke jongeren door genade, hun geloof in de moeilijkste omstandigheden, onder Boko Haram, vast weten te houden.

### Eindoordeel:

*Warm aanbevolen*





<b>Titel:</b>	<b>ERFENIS UIT JERUZALEM</b> <i>Logboek Lammers – deel 13</i>
<b>Auteur:</b>	<i>Bert Wiersema</i>
<b>Omslag/ill.:</b>	<i>Cees van der Steldt</i>
<b>Uitgeverij:</b>	Mes. Vierhouten
<b>Leeftijd:</b>	Vanaf 12 jaar
<b>Aantal blz.:</b>	194
<b>Prijs:</b>	€ 13,95

#### Inhoud:

Mr. William Wilson overlijdt plotseling. Het lijkt op een ongeluk, maar het bewijs getuigt van moord. William heeft twee testamenten op laten stellen, één voor als hij een natuurlijke dood is gestorven en één voor als hij is vermoord. Hij heeft een familielid die verwacht alles te erven, Bradley Wilson. Horatio Pyke, de Earl van Sokesbury, wil het landgoed van Bradley kopen. Dit heeft alles te maken met de schat van de Parkerexpeditie die verborgen lijkt te liggen op het landgoed van Harington Hall. Dit zou onder andere gaan om de Ark van het verbond. Naast deze mensen is ook Caesar Crown bij de onthulling van het testament, omdat William hem nog veel geld schuldig was. Uit het testament blijkt dat professor Lammers uit Groningen alles erft. Hij is een Bijbelse archeoloog en moet van William de zoektocht naar de schat voortzetten. Lammers neemt de erfenis aan en gaat op zoek. Samen met zijn gezin volgt hij de aanwijzingen en vindt de schat. Alleen Horatio Pyke komt precies bij Harington Hall binnen als ze de schat gevonden hebben en hij probeert de schat te stelen. De commissaris komt net op tijd en de schat blijft voorlopig in Harington Hall. Van Harington Hall willen ze een plek gaan maken waar oude veteranen hun laatste dagen kunnen doorbrengen. Dit stond officieel in het andere testament. Ook blijkt de moord toch een ongeluk, de butler, een vriend van William, heeft met een spel, zijn baas per ongeluk dood geschoten.

#### Beoordeling:

Het is een spannend boek met veel informatie. Vanaf het begin is het opletten tijdens het lezen. Er komen namelijk veel namen voorbij. Dit maakt het boek geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar. Het boek heeft een christelijke strekking. Ze gaan naar de kerk, de zoektocht vindt deels rondom de Bijbel plaats en Psalm 23 wordt ook bij de zoektocht betrokken.

#### Eindoordeel:

*Warm aanbevolen*



<b>Titel:</b>	<b>TERREUR OP DE ARARAT</b> <i>Logboek Lammers – deel 8</i>
<b>Auteur:</b>	<i>Bert Wiersema</i>
<b>Omslag/ill.:</b>	<i>Cees van der Steldt</i>
<b>Uitgeverij:</b>	Mes. Vierhouten
<b>Leeftijd:</b>	Vanaf 12 jaar
<b>Aantal blz.:</b>	200
<b>Prijs:</b>	€ 10,95

### **Inhoud:**

Mister Abdemir uit Istanbul wil de schatten uit het Topkapi-paleis stelen. Hij huurt daarvoor een man in die zich Tarkan laat noemen. Op een spectaculaire wijze weet Tarkan dit voor elkaar te krijgen. Helaas verongelukt het vliegtuigje, waarmee hij de schat vervoert, op de Ararat. Tarkan is de enige overlevende. Samen met Abdemir zet hij een expeditie op, zogenaamd om de ark van Noach te zoeken. Hiervoor wordt professor Lammers uit Groningen uitgenodigd. Onder leiding van een ervaren bergbeklimmer gaan de professor, zijn twee zonen en twee terroristen (onder het mom van militairen) de berg Ararat op. Moeder en Jessica blijven achter in het militaire kamp onderaan de berg. Als het boven op de berg uit de hand loopt en de professor met zijn zonen in levensgevaar zijn, zorgen moeder en Jessica samen met majoor Bayram voor hulp.

### **Beoordeling:**

Dit deel van Logboek Lammers is herschreven en heeft een nieuwe voorkant gekregen. Het is weer een spannend verhaal, met direct een pakkend begin. Het blijft boeien tot het einde. Je komt van alles te weten over de werkwijze van de terreurbende in Istanbul, het militaire kamp bij de Ararat en een bergexpeditie. Over de ark en de zondvloed wordt gediscussieerd, maar professor Lammers geeft duidelijk zijn Bijbelse visie weer. Ook vertelt hij dat het christendom de enige godsdienst is, waarin God heel dichtbij is. Hij heeft Zijn eigen Zoon naar de aarde gestuurd.

### **Eindoordeel:**

*Warm aanbevolen*





<b>Titel:</b>	<b>EEN NIEUW BEGIN VOOR NOA</b>
<b>Auteur:</b>	<i>Thea Zoeteman</i>
<b>Uitgeverij:</b>	Den Hertog, Houten
<b>Leeftijd:</b>	13-15 jaar
<b>Aantal blz.:</b>	256
<b>Prijs:</b>	€ 18,90

### **Inhoud:**

Noa is een echte puber die leuke vrienden en vriendinnen heeft. Ze beleeft veel avonturen met hen, al baalt ze er soms wel van dat ze regelmatig straf krijgt. Ze wordt een tijdje verliefd op Thijs, de broer van haar vriendin, maar merkt dat haar vriendin Anne dit niet leuk vindt. Dit zorgt voor spanning, maar wordt uiteindelijk wel uitgepraat tussen de meiden. In haar vrije tijd is Noa veel op de manege te vinden. Dan blijkt er een pyromaan in het dorp actief te zijn. Als de manege in vlammen opgaat, is Noa erg verdrietig. Op een gegeven moment doet Noa een ontdekking die naar de dader leidt. Voordat ze alarm kan slaan, wordt ze door de pyromaan ontvoerd en opgesloten. Als ze na een bange nacht door voorbijgangers wordt bevrijd, wordt de politie ingelicht en de dader aangehouden. Tot grote schrik van Noa is het een bekende van haar.

### **Beoordeling:**

Een goed geschreven boek dat van het begin tot het einde blijft boeien. Het boek is vlot geschreven, waarbij vreugde en verdriet zich afwisselen. Ook de humor ontbreekt niet. Het is een echt meidenboek waarbij de christelijke strekking aanwezig is. Je voelt je thuis in dit boek en wil het zo snel mogelijk uit hebben. Dit komt ook omdat de spanning tot het einde aanwezig is, totdat duidelijk is wie de pyromaan is.

### **Eindoordeel:**

*Warm aanbevolen*





<b>Titel:</b>	<b>SPANNING ROND EEN SPOOKSCHIP</b> <i>Wessel Wolff</i>
<b>Auteur:</b>	<i>Adri Burghout</i>
<b>Omslag/ill.:</b>	<i>Adri Burghout</i>
<b>Uitgeverij:</b>	Mes, Vierhouten
<b>Leeftijd:</b>	Vanaf 12 jaar
<b>Aantal blz.:</b>	143
<b>Prijs:</b>	€ 10,95

#### Inhoud:

Wessel werkt voor de KNRM. Tijdens de reddingsacties valt het op dat er een schip vaart, waarvan de AIS is uitgeschakeld. In het dorp vallen nog meer dingen op. Zo komen er steeds drie Russen, twee mannen en een vrouw, in de kaaswinkel. Elena, de nieuwe hulp, verstaat Russisch. Ze hoort dat er iets niet pluis is. Ook ziet Wessel, tijdens het hardlopen, een duikboot in de buurt van het strand. Zo stapelen de mysteries zich op. Op een gegeven moment wordt er een elektriciteitshuisje opgeblazen. Dit hebben de drie Russen gedaan. Er zijn echter ook andere Russen en zij proberen de drie Russen te vergiftigen. Bij de vrouw mislukt dit en zij schakelt hulp in. Wessel doet aan het einde een speculatie bij de politie hoe het precies zit, maar de politie mag officieel niets zeggen. Het lijkt allemaal op een politiek spelletje.

#### Beoordeling:

Het is een interessant boek met een christelijke strekking. De identiteit is te merken aan kleine dingen, bijvoorbeeld dat ze op zondag naar de kerk gaan. Er worden veel moeilijke woorden en termen gebruikt. Ook is het een raadselachtig einde. Het is niet heel duidelijk hoe het nu precies allemaal zit rondom het spookschip. Het lijkt er ook op dat er een romance ontstaat tussen Wessel en Elena, maar aan het einde van het boek hebben ze alleen een afspraak om samen kibbeling te gaan eten. Dit blijft door het boek heen een beetje vaag. Verder gaat het ook nog over wat mensen uit de vorige series, daardoor is het boek niet helemaal geschikt om los te lezen. De laatste bladzijden gaan over iemand die terugkomt. Dit overvalt Wessel, maar waarom is niet duidelijk.

#### Eindoordeel:

*Aanbevolen*