

Alle jongeren moeten doeners worden

'De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld', zegt God bij monde van Jakobus.

Deze tekst leent zich voor het volgende: Houd aan het begin van een verenigingsavond een Bijbelstudie van tien minuten over deze tekst. Bid om Gods zegen, moed en bewaring en ga vervolgens op bezoek bij weduwen, eenzamen en hulpbehoevenden.

53

Hieronder een aantal nieuwtestamentische teksten die ons aanzetten tot doen, meer dan tot denken:

Mattheüs 7:21: 'Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.'

Jakobus 2:15-17: 'Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel; en iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat heen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddriftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood.'

Openbaring 14:13: 'En ik hoorde een stem uit de hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.'