

**Als de  
verhouding  
met die  
Ene maar  
goed is**

**Het kost vaak onevenredig veel moeite om doeners kennis en begrip van Bijbel en geloofsleer bij te brengen.**

Gelukkig hebben we geen boekgodsdienst maar een Persoonsgodsdienst. Ze hoeven niet alles te weten en te begrijpen, als de relatie met die ene Persoon maar goed is: Jezus.

# 16

Je zult catechisatie moeten geven ...

Van maar weinig kerkelijke activiteiten geldt zo sterk dat inspanning en resultaat ver uit elkaar liggen. Is die catecheseles wel zoveel voorbereidingstijd waard, als je van tevoren weet dat een deel van je catechisanten de inhoud toch niet snapt en onthoudt?

Dit is het gevoel dat de Prediker weergeeft. Alles is ijdel, zinloos. Waarom? Omdat het resultaat niet opweegt tegen de inspanning. Het is absurd zoveel moeite te moeten doen voor zo weinig opbrengst.

Twee dingen kunnen ons moed geven om door te gaan:  
In de eerste plaats: aan het eind van het boek Prediker (12:14) blijkt dat ook de inspanningen die hier zinloos blijken, in Góds oog belangrijk zijn. Zo belangrijk zelfs dat Hij ze in Zijn gericht brengt.  
In de tweede plaats: nergens in de Bijbel wordt een minimum aan theologische kennis beschreven. Het enige wat telt is: een herstelde relatie met God door het geloof in Jezus Christus.