

**De  
kwalen  
van veel  
doeners:  
onrust en  
ongeduld**

**Je zult een doener zijn die maar kort kan luisteren en stilzitten, die altijd iets moet doen of maken, die alle uren van de week 'moet' werken ...**

Wat heb je dan veel behoefte aan denkers in je nabije omgeving die voor en namens jou de rust opzoeken om te lezen, te mediteren, te bidden en vooral: niets te doen.

# 31

Voor of namens een ander Bijbellezen, mediteren en bidden, kan dat?

Ja, het is zelfs heel Bijbels:

Mozes sprak namens Israël met God en God aanvaardde dat.

Job bracht namens zijn kinderen een offer ter verzoening van hun zonden en God sprak goed van hem.

De priester sprak bij het reukofferaltaar namens het volk het gebed uit; dat was op Gods bevel.

De Heere Jezus verscheen namens Zijn volk met Zijn verzoeningswerk voor God. Alles was volbracht.

Veelzeggend is ook dit: in de evangeliën worden veel genezingen beschreven. In ongeveer de helft van de beschrijvingen komen zieken niet op eigen kracht, maar worden zij gebracht of gedragen. En zij werden net zo goed genezen als de anderen.

En dan het voorbeeld van de Heere Jezus: Hij bad namens Zijn discipelen, vaak ook in de nacht. Want Hij was één met hen. Hij is het waard dat we Hem daarin navolgen.