

Echt luisteren? Dat doen we pas als het over onszelf gaat

Dus:

- Gebruik bij een inleiding voorbeelden uit de leeftijdsgroep: 'Vorige week sprak ik een van jullie ...'
- Maak gebruik van de kenmerken van de leeftijdsfase: 'De meesten van jullie vinden het vreselijk om een loser te zijn; daarom ...'
- Spreek uit wat je denkt dat zij denken: 'Ik heb het idee dat jullie denken ... Klopt dat?'

46

Wie gedreven wordt door het ideaal om anderen de rijkdom van het Evangelie voor te houden, heeft de neiging om vooral tót de hoorders te spreken. Daar is op zichzelf niets mis mee. Prediking is verkondiging. En dat is aanzeggen wat God bekend gemaakt heeft. Maar willen we de aandacht van onze hoorders echt richten op die boodschap, dan doen we er goed aan ook óver hen te spreken.

Spreekt iemand voortdurend tót ons, dan worden we moe en dwalen onze gedachten heel gemakkelijk af. Maar spreekt iemand óver ons terwijl we erbij zijn, dan willen we alles horen wat hij te zeggen heeft, ook al duurt het uren.

Jongeren zijn er, omdat ze in ontwikkeling zijn, extra benieuwd naar hoe anderen over hen denken. En die nieuwsgierigheid, die gevoeligheid, mogen we gerust gebruiken.