

Leren door doen, effectief en gevaarlijk

We kunnen bezorgd zijn om het gedrag van onze jongeren.

Daar zit echter iets achter waarvoor zij zelf niet gekozen hebben: hun leerstijl.

De meesten leren door doen. Door van alles te doen wordt voor hen duidelijk wat wel en niet kan. Ze hebben daarbij veel aan opvoeders die niet in de eerste plaats vertellen hoe het moet, maar vóórdoen hoe het moet.

35

Het getuigt van wijsheid als we onze kinderen enige ruimte geven om te experimenteren en te onderzoeken, zodat ze er zelf achter komen wat wel en niet verantwoord is. Geven we ze die ruimte niet, dan leren ze niet wat ze hun hele leven hard nodig hebben: strijden.

Het is opmerkelijk dat de Heere Zelf voor die manier van opvoeden koos. Hij liet heidense volken in Kanaän overblijven om de jonge generaties van Israël te bekwamen in de strijd:

‘Dit nu zijn de heidenen, die de HEERE liet blijven, om door hen Israël te verzoeken, allen, die niet wisten van al de krijgen van Kanaän; alleenlijk, opdat de geslachten der kinderen Israëls die wisten, opdat Hij hun de krijg leerde, tenminste degenen, die daar tevoren niet van wisten’ (Richteren 3:1 en 2).