

# Theo- logische beschou- wingen zijn be- trekkelijk

Overdracht van een zuivere, Bijbelse theologie is onmisbaar, maar voor de meeste jongeren en andere kerkmensen zijn theologische beschouwingen en discussies alleen zinvol als ze merkbaar praktisch nut hebben, of leiden tot waarachtig christelijk leven.

# 2

‘Wat is waarheid?’ vroeg Pilatus schouderophalend en hij wendde zich af. Hij had niet door dat de Waarheid voor hem stond.

Het Bijbelse begrip ‘waarheid’ is niet in de eerste plaats gelijk hebben of theologisch juiste opvattingen hebben. Want juiste ideeën zitten alleen maar in het verstand. Waarheid is in de eerste plaats iets van het hart. Het gaat over wie we zijn. Het is geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, waarachtigheid. De waarheid is dus een Persoon: de Heere Jezus Christus. Hij heeft nooit tegen Zijn discipelen gezegd: ‘Ik heb de waarheid en die geef Ik aan jullie door.’ Hij sprak wel: ‘Ik ben de Waarheid, blijf in Mij.’

Veel kerkmensen, jongeren en ouderen, zijn theologisch weinig onderlegd. Zij hebben veel behoefte aan onderwijs in waarachtig, christelijk leven. Voelen zij misschien beter aan wat waarheid is dan zij die theologisch geschoold zijn?