

# Zoek dagelijks Zijn aan- gezicht

## **Hoe motiveer je doeners (en denkers) tot dagelijks Bijbellezen?**

Leg ze eens uit dat de onzichtbare God een gezicht heeft. Aan het gezicht kun je zien wie iemand is. In de Bijbel kun je zien Wie God is. Meer nog: het Woord is vlees geworden. In Jezus Christus heeft God een gezicht gekregen. En Hij beveelt het niet dreigend, maar Hij verzoekt het liefdevol: 'Zoek dagelijks Mijn aangezicht!'

# 14

Nee, dagelijks Bijbellezen is geen gebod. Gelukkig maar voor al die doeners die moeite hebben met lezen. Maar het dagelijks voedsel van Gods Woord hebben ze wel nodig.

Diezelfde doeners hebben vaak ook moeite met abstract denken. Dus het heeft geen zin te spreken over geloofszaken, zonder dat zij concrete mensen voor zich zien die ze in praktijk brengen.

Ze hebben mensen met een herkenbaar gezicht nodig, mensen in wiens leven het Woord van God handen en voeten krijgt, mensen in wie het Woord vlees en bloed wordt. Dan gaan ze ook beseffen dat achter dat moeilijke Boek een levende Persoon staat, Die hen vriendelijk aankijkt en hen uitnodigt met Hem te spreken, over Hem te lezen en vooral met Hem te wandelen.