

# Profetie

Thema: Lijden en sterven  
Jesaja 53

## VOORAF

De profeet Jesaja leeft in de dagen van de Judese koningen Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, dus zo rond het jaar 750 voor Christus. Hij wordt door de HEERE geroepen om Zijn profeet te zijn. Zijn profetie begint met indringende woorden. Het volk dient de HEERE nog wel, maar het is slechts buitenkant. De kinderen van het verbond leven niet als kinderen. Jesaja 1 laat zien dat God kinderen heeft groot gemaakt en verhoogd, maar die kinderen zijn hun God en Vader vergeten. In het dienen van de HEERE klopt geen hart dat op de HEERE vertrouwt en dat God lief heeft boven alles en de naaste als zichzelf. Vanwege die houding van ongeloof, van wantrouwen jegens de Heere en ongehoorzaamheid aan Zijn woord en geboden zal de toorn van God komen. Jesaja wordt geroepen om het oordeel van God aan het volk aan te zeggen. God zal Zijn volk in ballingschap voeren. Vanaf Jesaja 40 klinken er woorden van troost en redding, bedoeld voor het volk in ballingschap dat zucht onder het oordeel. Bekend zijn de eerste woorden van Jesaja 40: 'Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.' De vraag dringt zich dan op hoe het mogelijk is dat het oordeel wordt afgewend en de zonde verzoend is. Op die vraag geeft Jesaja 53 ons een antwoord. Gods knecht zal het doen. Jesaja 53 is een van de meest belangwekkende profetieën over het lijden en sterven van Gods Messias, de Heere Jezus.

## UITLEG VAN DE TEKST

Voordat gesproken wordt over het lijden en ster-

ven van de Knecht des HEEREN is al over Zijn verhoging gesproken. In Jes. 52: 13-15 wordt duidelijk dat de verhoging van de Knecht des HEEREN Zijn smaad en het lijden ver overtreft. De lijdende Knecht is dezelfde als de triomferende Koning.

In hoofdstuk 53 gaat de profeet verder in op het lijden van de Knecht des HEEREN. Jesaja zet in met de vraag: 'Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?' Wie gelooft de prediking waarin het lijden van de Messias wordt voorzeggd? Kijkend naar Jes. 52 zouden we ons af kunnen vragen wie gelooft dat de lijdende Knecht dezelfde is als de triomferende Koning. Door alle eeuwen heen heeft de mens zich geërgerd aan het kruisevangelie. Paulus zegt dat de gekruisigde Christus voor de Grieken een dwaasheid is en voor de Joden een ergernis (1 Kor. 1: 23). Jesaja vraagt ook: 'En aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?' Om de prediking van de lijdende Knecht te geloven is de arm van God nodig. Het ingrijpen van de HEERE is nodig om dit geloven. Wie met natuurlijke ogen naar de lijdende Knecht kijkt, begrijpt niet wat er gaande is. In de openbaring van de arm van de HEERE gaat het om bekendmaking in de meest diepe zin van het Woord, zodat met hart en ziel de prediking van de lijdende Knecht wordt geloofd.

Het begin van de lijdende Knecht is onaanzienlijk. Vers 2 herinnert aan Jes. 11: 1. Zo op het oog was Hij een onbetekenend takje. Maar dit takje of twijgje is wel voor het aangezicht van God opgeschoten. God draagt er zorgt voor dat dit onbetekenende Rijsje opschiet en groeit. Intussen had Hij geen gedaante noch heerlijkheid. Zijn Koninklijke waardig-

heid heeft Hij afgelegd. Hij groeit op tussen gewone mensen. Hij stelt menselijk gezien niets voor. Er was geen gestalte dat wij Hem zouden begeerd hebben. In deze nederige vernederde Mens ziet een ongelovige niet de grote Koning. Uiterlijk is Hij niet anders dan andere mensen. Hij wordt zelfs veracht. Hij wordt tot de onwaardigste onder de mensen. Niemand geeft Hem de eer die Hem toekomt. Integendeel, men verwerpt Hem als een misdadiger. Hij is een Man van smarten. Een Lijder in de meest diepe zin van het woord. Hij neemt de smart op Zich. Ziekte blijft Hem niet bespaard. Hij wordt verzocht in krankheid. Iedereen verbergt zijn gezicht voor Hem. De mensheid, inclusief de profeet heeft Hem veracht. Iedereen ging aan Hem voorbij.

De profeet laat vervolgens zien wat de oorzaak van die smart en het lijden is. Hij heeft de krankheden en de smarten van de mens op Zich genomen. De ziekte en de smarten die wij hebben verdiend. De Man van smarten komt en Hij neemt ze op Zich. Dat is niet te begrijpen. Alle menselijk lijden, het gevolg van de zonden, neemt Hij vrijwillig op Zich. Helaas zag en ziet de mens dat niet. Wij leggen het op onze manier uit en zeggen dat Hij door God geplaagd en verdrukt werd. Maar, zegt Jesaja, door de Heilige Geest: 'Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld.' Het lijden van de Heere Jezus gaat steeds scherper oplichten in deze profetie. Hij ondergaat dat lijden tot het einde. Hij wordt er zelfs onder verbrijzeld. Door dit lijden is er verzoening. Hij stelt Zich in de plaats van zondaren. Jesaja zegt: 'De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.' Door het oordeel op Zich te laten aankomen, is er vrede voor zondaren. Mensen, die vanwege de zonde de toorn en het oordeel van God verdiend hebben, mogen ontdekken dat Jezus het oordeel gedragen heeft en dat de toorn van God over de zonde geblust is. In Jezus zien we dat God in gunst en niet in wraak lust heeft. De hitte van Gods gramschap is geblust (vgl. Ps. 85: 1, berijmd). Door het werk van de Knecht des HEEREN is het mogelijk dat God Zijn vriendelijk aangezicht over ons laat lichten.

Jezus Christus redt van de ergste kwaal, van de zondekwaal. De oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, heeft hij weggenomen (avondmaalsformulier). In Zijn lijden en sterven ligt wat wij nodig hebben. Van ons is niets goeds te zeggen, van de Heere Jezus des te meer. Onschuldig laat Hij de schuld van mensen op Zich aankomen. In het zesde vers tekent Jesaja de mensheid: 'Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg; doch de HEE-

RE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.' Wij zijn van de HEERE vandaan gegaan. Wij zijn als afgedwaalde schapen. Wij richten ons leven in naar ons eigen goeddunken. Wij halen daarmee Gods oordeel over ons heen. God laat onze ongerechtigheden echter op Christus aankomen en Hij neemt ze op Zich.

In het zevende vers komt de beschrijving van de lijdende Knecht tot een climax: 'Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.' Zelfs als de doodstraf wordt geëist en Hij op vreselijke wijze wordt behandeld, zwijgt Hij. De vergelijking met een lam dat wordt geslacht is sprekend. De Heere Jezus is het ware Paaslam, Dat wordt geslacht. Zoals een schaap dat geschoren wordt zwijgt, zo zwijgt de Heere Jezus. Hij verweert Zich niet en klaagt niet.

In vers acht beschrijft Jesaja het doel en de uitkomst van dit lijden. De lijdende Knecht heeft aan het kruis Gods oordeel over de zonde gedragen. Wanneer dat voltooid is, roept Hij: 'Het is volbracht!' Christus heeft verzoening teweeggebracht. Wie zal Zijn leeftijd kunnen uit spreken? Hij is uit het land van de levenden afgesneden vanwege de overtreding van Zijn volk. Hij is de dood ingegaan, zodat van zondaren die de dood hebben verdiend geldt: wie in Hem gelooft, zal met Hem leven.

Jesaja spreekt in vers 9 over het graf van de Heere Jezus. Als een misdadiger is Hij gestorven. Zijn lichaam zou dan ook in een massagraf van misdadigers terecht moeten komen. Het is anders gegaan. Hij is begraven in het graf van een rijke. Jozef van Arimathéa stelt zijn nieuwe graf ter beschikking voor Christus. Dit is een teken dat het schandelijke lijden voorbij is. Hij heeft immers geen onrecht gedaan en er is geen bedrog in Zijn mond geweest. Onschuldig is Hij veroordeeld. Onschuldig is Hij de dood ingegaan. Hij voldeed aan Gods eis. Hij werd verbrijzeld, opdat mensen gered zouden kunnen worden. Dat zal ook gebeuren: 'Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien.' Door Jezus' offer worden mensen gered. Wedergeboren door het onvergankelijke zaad van het Woord van God. Gods kinderen zullen eeuwig met Hem leven, hun leven wordt tot in eeuwigheid verlengd. Zo gaat het welbehagen van de HEERE door. God wil immers dat mensen in Zijn Zoon het leven zoeken en vinden. Niets zal de wil van God kunnen tegenhouden. Jesaja zegt: 'Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden.' Christus Jezus verheugt Zich erin dat door Zijn werk velen worden behouden en gered. Door het leren ken-

nen van Hem wordt genade ontvangen, dan weet je: Hij heeft mijn ongerechtigheid gedragen.

Christus overwint de machten en machtigen, ze zijn, Zijn buit geworden. De dood, de duivel en al de machten van de hel heeft Hij gevangen genomen. Dat is het gevolg van het feit dat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood en met de overtredders is geteld geweest en Hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtredders gebeden heeft.

In de Heere Jezus is de profetie van Jesaja in vervulling gegaan. Jezus heeft de zonden daadwerkelijk gedragen voor overtredders. Hij heeft zelfs voor overtredders gebeden. Hij verzoent vijanden met God door Zijn bloed.

### TER OVERWEGING

Het is goed om dit gedeelte op de kinderen te laten inwerken. We kunnen dat op verschillende manieren doen.

- We kunnen dit gedeelte aan de hand van een Bijbelstudie behandelen. Door te letten om de context waarin de profeet Jesaja deze woorden uitsprekt kunnen er lijnen worden getrokken naar ons leven. Wij zijn, evenals Israel, in Gods verbond opgenomen. De heilige Doop is daarvan een teken en zegel. De Heere heeft gezegd dat Hij onze God is. Maar God vraagt in het verbond nieuwe gehoorzaamheid. Wij worden geroepen om deze God lief te hebben en te dienen. Om in Hem te geloven. Maar we doen dat niet. Om onze zonden hebben wij, net als Israel, het oordeel van God verdiend. De zonde staat tussen ons en de Heere in. Hoe kan dat goed komen? Kunnen wij dat zelf? Nee. Maar Jesaja heeft het over de Knecht des HEEREN. Over de Heere Jezus. Hij droeg de straf die wij verdienden. En als we in Hem geloven, dan is er vrede met God. Dan is er verzoening.
- We kunnen vanuit dit gedeelte de lijn trekken naar het Nieuwe Testament. Naast de tekst van

Jes. 53 kan de vervulling van de profetie, zoals die in de evangeliën beschreven wordt, worden neergezet. Bij dit gedeelte is de geschiedenis van de kamerling te lezen (Hand. 8: 26-40). De kamerling leest de boekrol van Jesaja. Hij is net bij Jes. 53 als Filippus zich bij hem voegt. De kamerling weet niet wat er met dit gedeelte bedoeld wordt. Filippus verkondigt vanuit dit gedeelte de Christus. Vanuit het Nieuwe Testament mogen we ook het Oude Testament uitleggen.

- We mogen vanuit dit gedeelte de vraag naar ons toe laten komen of wij de prediking van de gekruiste en de opgestane Christus geloven. Weten wij van het ingrijpen van God in ons leven? Het gaat er om dat we komen tot de geloofsovergave aan de Zaligmaker van zondaren. Wat betekent het om in Hem te geloven? Wat is geloof eigenlijk?

### GELOOFSLEER

- We kunnen vanuit dit gedeelte een lijn trekken naar artikel 21 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: 'Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige Hogepriester is, met eedzwering, naar de orde van Melchizédek, en dat Hij Zichzelf in onze naam voor Zijn Vader gesteld heeft, om Zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, Zichzelf opofferende aan het hout van het kruis, en vergietende Zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorspeld...'
- We kunnen verwijzen naar de Dordtse Leerregels hoofdstuk 2, artikel 2: 'Maar alzo wij zelf niet kunnen genoegdoen, en ons van de toorn van God bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid Zijn eniggeboren Zoon ons tot een Borg gegeven, Die, opdat Hij voor ons zou genoegdoen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is.'
- Wat betreft de betekenis en de aard van het geloof zie Heidelbergse Catechismus, zondag 7, vraag en antwoord 21.

