

De Heilige Geest

Thema: Hemelvaart en Pinksteren
Joël 2: 28-32 / Handelingen 2: 14-21

UITLEG VAN DE TEKST

Aan het begin van zijn preek gaat Petrus in op de verwarring (vers 12) en de spot (vers 13). Dronkenschap is hier onmogelijk, want het is pas 'de derde ure van de dag', dus negen uur in de morgen. En voor het derde uur (na zonsopgang) werd door de Joden helemaal niet gegeten, laat staan wijn gedronken. Het gaat hier om de vervulling van Gods beloften gesproken door de profeet Joël. In Joël 2 wordt gezegd dat in 'de laatste dagen', dat is de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Heere Jezus, de Geest zou worden uitgestort op alle vlees. Daardoor zouden grote veranderingen komen. Met de Heilige Geest vervuld zullen 'uw zonen en uw dochters profeteren'. Profeteren is volgens de kanttekeningen: 'God klaarlijk kennen en anderen van Hem onderrichten.' Profeteren is staan in Gods raad, leven uit Gods gunst en van daaruit het Woord van God naar buiten dragen. Anderen winnen met het Woord. Wijst dit niet op de prediking van het evangelie aan alle creaturen? Ver weg in de dienst van zending en evangelisatie, maar ook dichtbij. Profeteren is hier niet waarzeggen, maar de waarheid zeggen, overal. In het gesprek met de ander, op je werk en op school.

'Uw jongelingen zullen gezichten zien.' Al zijn dat nu niet meer gezichten in de oudtestamentische betekenis van het woord, in zekere zin zullen ze werkelijk een gezicht hebben, maar dan in de betekenis van inzicht. Inzicht in eigen zonde, maar ook een zicht op Christus, op de verlossing door Hem, op Zijn Koninkrijk, op de grote werken Gods. Wat hebben we nodig om door de Heilige Geest bearbeid te worden en ingeleid te worden in de kennis van Jezus Christus.

'En uw ouden dromen dromen.' De dromen die de Geest laat dromen zullen stuk voor stuk uitkomen. Over de inhoud van die dromen is ons niets bekend. Toch mogen we uit het Woord weten dat de zaligheid hier en nu en straks een zaligheid is, die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Een werkelijkheid die de stoutste dromen overtreft.

In vers 18 wordt met het citaat uit Joël 2: 29 aangegeven dat God Zijn Geest ook zal uitstorten op slaven en slavinnen. In de verzen 19 en 20 worden tekenen genoemd die aan de wederkomst van Christus vooraf gaan. Maar een ieder die de Naam des Heeren zal aanroepen (om behouden te worden), zal zalig worden (vers 21).

TER OVERWEGING

Aangezien de pinkstergeschiedenis pas volgende week verteld moet worden, kan deze zondag met name worden ingegaan op het werk van de Heilige Geest.

Het is de Heilige Geest die mensen de vrijmoedigheid geeft om over de Heere en Zijn werk te spreken. Petrus, die Zijn Meester tot driemaal toe verloochend heeft, maar bij de Zee van Tiberias ook weer in zijn ambt is hersteld, spreekt nu van Hem. Hij is nu niet bang, vervuld met de Heilige Geest spreekt hij. Wij kunnen ook bang zijn voor anderen en onze mond houden, terwijl we eigenlijk hadden moeten spreken. Dan moeten we bidden om de Heilige Geest, die de vrijmoedigheid geeft om te spreken.

Diezelfde Geest zorgt er ook voor dat we de Naam des Heeren gaan aanroepen. En wie de Heere echt

nodig heeft, zal niet beschaamd uit komen. Bena-
druk maar dat 21e vers in de vertelling!

GELOOFSLEER

In zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus
wordt een zondag besteed aan de Heilige Geest.
Hij is samen met de Vader en de Zoon waarachtig
en eeuwig God en dus geen persoonlijk kracht of

straling zoals de Jehovagetuigen zeggen. De Heili-
ge Geest maakt ons door een waar geloof Christus
en al Zijn weldaden deelachtig. Hij troost ons en
blijft eeuwig bij ons. In zondag 21 gaat het over de
'heilige algemene Christelijke Kerk'. Met Pinkste-
ren zien we hoe de Heere door Zijn Geest en
Woord een gemeente vergadert, beschermt en
onderhoudt.