

# De messias aangekondigd

Periodethema: God blijft trouw  
Maleachi 4

## UITLEG VAN DE TEKST

Het laatste hoofdstuk van het Oude Testament staat deze keer centraal: Maleachi 4. Dit Bijbelboek deelt ons niets mee over de persoon van de profeet. Zijn naam betekent 'Mijn bode' of 'Mijn engel'. Maleachi spreekt over de verwaarlozing van de dienst aan God door de priesters. Daarnaast spreekt hij over huwelijksontrouw en het gemengde huwelijk. Tegelijkertijd moet hij het volk Israël voorbereiden op de komst van de Messias. Hij doet dat in de eerste helft van de vijfde eeuw voor Christus. Het is de tijd na de terugkeer van de Joodse ballingen uit Babel en van het herstel van de stad Jeruzalem en de tempel. 'Want ziet', zegt Maleachi (vers 1). Deze aanduiding wordt gebruikt om iets te benadrukken. 'Die dag komt', zeg hij. Het is niet gemakkelijk om precies aan te geven over welke 'dag' dit gaat. In het begin van hoofdstuk 3 wordt gesproken over de komst van de Engel Die voor Gods aangezicht gaat. Zijn verschijning (Mal. 3: 2) zal vuur en loutering brengen. Dat kan (vanuit het Nieuwe Testament) uitgelegd worden als een verwijzing naar de komst van Johannes de Doper en later de Heere Jezus. Er is nog een mogelijkheid. De Joden denken dat de Messias bij Zijn komst een grote ommekeer zal brengen in hun ellendige situatie. Maleachi moet hen in dit gedeelte voorhouden dat Zijn komst alleen heil betekent voor degenen die de Heere van harte vrezen. Voor alle anderen zal Zijn komst alleen maar onheil brengen. In deze uitleg gaat het dus om het eind der tijden. Het ziet op de dag waarop God komen zal en oordelen, 'de grote dag des Heeren' die wij later zijn gaan identificeren met de wederkomst van de Heere Jezus. Dan vindt het oordeel (de scheiding) plaats.

'Die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten.' Het is het beeld van een boer die opruiming houdt en vuil verbrandt op zijn eigen grond. Gods oordeelsvuur steekt de stoppels aan. Met wortel en tak zullen ze worden uitgeroeid. 'Ulieden (vers 2) daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan.' Met de Zon der gerechtigheid wordt de Heere Jezus aangeduid. Aan het eind van het Oude Testament wordt steeds duidelijker gesproken over Hem in Wie de Schriften vervuld worden. In de donkere nacht van zonde en schuld verschijnt Christus als het Licht der wereld. De gerechtigheid is hier de verlossende gerechtigheid die Christus verworven heeft in de weg van lijden en sterven en die Hij uit genade schenkt. Voor wie gaat dan die Zon op? 'U daarentegen, die Mijn Naam vreest.' De Heere belooft genezing onder Zijn vleugels. Zoals de stralen van de zon zich als vleugels over de aarde uitbreiden en het de mens goed doet daaronder te zijn, zo is er bij Hem genezing/vergeving van al onze zonden. 'Hij heelt gebrokenen van harte en Hij verbindt z' in hunne smarte, die in hun zonden en ellenden tot Hem zich ter genezing wenden' (Ps. 147: 2a ber.). Zoals kalfjes blij zijn als ze in het voorjaar de stal mogen uitgaan en de wei in, zo schenkt Christus vreugde in het hart over Zijn verlossing. In vers 3 wordt duidelijk dat zij, die de Heere vrezen, ook een actieve rol zullen hebben in het oordeel. 'Gij zult goddelozen vertreden.' Ze zullen tot as worden onder uw voeten. In de tussentijd (vers 4) moeten zij die de Heere vrezen vasthouden aan de wet van Mozes, eens gegeven op de berg Horeb.

Wie met God leeft, moet zich houden aan de grondwet van die relatie (het verbond), de wet. Wanneer komt die dag? Dat wordt niet duidelijk gezegd. Wel wat er aan vooraf gaat. Voor die dag (vers 5) zal de profeet Elia komen. Met hem wordt Johannes de Doper bedoeld (Matth. 11: 14). Hij zal in de kracht van Elia het volk voorbereiden op de komst van de Messias. Dat is voor Israël het teken dat God verder gaat met Zijn heilsplan. Maleachi vermeldt als laatste (vers 6) wat de uitwerking zal zijn van zijn prediking. Zowel vaders als kinderen zullen zich tot de Heere bekeren en Hem gezamenlijk dienen. Ook de verdeeldheid zal een einde hebben.

#### **TER OVERWEGING**

Vanuit dit gedeelte kan benadrukt worden dat er aan de komst van de Heere Jezus twee kanten zitten. Het is zoals Johannes de Doper later zal zeggen. 'Wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem' (Joh. 3: 36). Door de verkondiging van het evangelie en de reactie van de hoorders hierop vindt de voorlopige scheiding tussen de goddelozen en rechtvaardigen al plaats.

Op de dag van de wederkomst van Christus zal die scheiding zichtbaar en definitief zijn. Met het oog op het kerstfeest kan wat uitgebreider bij de Naam van de Heere Jezus, die hier wordt genoemd, stil worden gestaan: Zon der gerechtigheid. Er kan een link gelegd worden naar de lofzang van Zacharias: 'Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deez' zon een helder licht.' Het bevel uit vers 4 om de wet te gedenken geldt nog steeds. Voor ons geldt dat niet t.a.v. de hele Thora, maar wel als het gaat om de Tien geboden. Gedenken betekent niet alleen ergens aan denken, maar ook daaraan vasthouden. Ook nu nog wil dat de Heere dat we naar Zijn geboden leven. Helaas is onze werkelijkheid dat we niet één van die geboden houden. We staan er schuldig aan. Dat mag ons uitdrijven naar de Heere om in die weg ook te bidden: 'Gun door 't geloof in Christus krachten, om die (geboden) te doen uit dankbaarheid.' Wat een heerlijke uitwerking zal de prediking van Johannes hebben: vaders en kinderen zullen samen voor de Heere buigen. Dat is ook het doel van ons zondagsschoolwerk.

#### **GELOOFSLEER**

Artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de wederkomst.