

Geroepen

Periodethema: de rondwandeling
Markus 1: 14-20 en 2: 14-17

a. De roeping van de eerste discipelen (Mark. 1: 14-20)

UITLEG VAN DE TEKST

In de vorige les lasen we de geschiedenis van de doop van de Heere Jezus en de verzoeking in de woestijn. Johannes heeft de Heere Jezus aangewezen als Degene Die komen zou. Hij heeft middels zijn prediking het volk op de komst van het Lam van God voorbereid.

Nu de Heere Jezus er Zelf is, is Johannes' taak ten einde. Johannes is inmiddels opgepakt door koning Herodes en zit in de gevangenis (vers 14). Maar het Woord gaat door. Immers, wat doet de Heere Jezus in Galilea? 'Predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods.' Wat de Heere Jezus zegt, wordt in vers 15 samengevat: 'de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u en geloof het Evangelie.' Daarbij valt op dat de Heere Jezus heel duidelijk zegt dat er nu een nieuwe tijd gekomen is. Degene Die Johannes eerder heeft aangewezen, is nu gekomen. Het woord voor tijd (kairos) duidt een speciale tijd aan. De door God bepaalde tijd en de door de profeten voorzegde tijd. 'De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen.' Dat klinkt als de vreugderoep! Daar is onlosmakelijk de oproep tot bekering en geloof in het Evangelie mee verbonden. En die bekering is mogelijk, want het Koninkrijk van God is niet alleen naderend (prediking van Johannes), het is ook toegankelijk (prediking van de Heere Jezus).

Vervolgens beschrijft Markus de roeping van een viertal discipelen (vers 16-20). Hij vermeldt dat de Heere Jezus bij de Galilese zee wandelt, het meer dat ten oosten van de provincie Galilea ligt. Hij ziet

twee broers, Simon en Andréas, bezig met het net uit te werpen in de zee. Het zijn vissers. Volgens Joh. 1: 35-43 waren Simon en Andréas leerlingen van Johannes de Doper geweest en ook enigszins leerlingen van de Heere Jezus. De Heere Jezus zegt tot hen: 'volgt Mij na en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden' (vers 17). Het beeld dat mensen als vissen gevangen worden, komen we al in het Oude Testament tegen, maar dan wel in negatieve zin (vgl. Ezech. 29: 4). De Heere Jezus gebruikt dit beeld om de bediening van de discipelen aan te duiden, die in de plaats komt van het dagelijkse werk dat zij tot dan toe deden. Ze zullen voortaan mensen in plaats van vissen vangen. En... ze laten terstond rs der mensen zult worden"e doop van de Heere Jezus en de verzoeking in de woestijn op het rooster. Hemzelf (vs. doven halles in de steek en volgen Hem. Even verder ziet Hij nog twee broers, Jakobus en Johannes. Ze zijn met hun vader, Zebedéüs, bezig de netten in orde te maken. De Heere Jezus roept hen en ook zij volgen Hem.

TER OVERWEGING

- Juist dit gedeelte mag ons moed geven om door te gaan met ons werk. Allereerst omdat God Zijn eigen Woord vervult, ook al weten wij lang niet altijd precies hoe dat zal gaan. Johannes mocht de Heere Jezus aankondigen en in Hem het komende Koninkrijk van God. De Heere Jezus kwam en liet ook duidelijk zien wat dat Koninkrijk was en hoe je er deel aan kunt krijgen. Het werk van Johannes is klaar en toch gaat het door.
- We zien in dit gedeelte dat het Woord van God onweerstandelijk werkt. De vissers, die onvoorwaardelijk volgen als de Heere hen roept, zijn

volgelingen geweest van Johannes de Doper. Zo had de Heere Jezus hen leren kennen en hadden zij de Heere Jezus leren kennen.

- Nu was het gebruikelijk dat een Joodse rabbi niet zelf zijn leerlingen zocht, maar juist omgekeerd: de leerling zocht een rabbi. Hun discipelschap was vrijblijvend en niet permanent. Nu het visseizoen was aangebroken, gingen ze terug naar hun netten.
- Dan komt de Heere Jezus langs. Ze kennen Hem als Degene van Wie Johannes de Doper zei: 'Die na mij komt, is meer dan ik.' Johannes had Hem zelfs aangewezen: 'zie, het Lam Gods, Dat de zonden der wereld wegneemt.' Hij wacht niet af of ze Hem wel zullen gaan volgen. Nee, Hij roept hen om te volgen. Zij kiezen niet Hem, maar Hij kiest hen!
- Een belangrijke en tegelijk bemoedigende boodschap voor onze kinderen. Zo worden ze klaargemaakt voor de dienst van de Heere. En wat die dienst voor allen, die door Zijn Woord geroepen werden is, lezen we in antwoord 32 van de Heidelbergse Catechismus op de vraag: 'waarom wordt gij een Christen genaamd?'

b. De roeping van Levi (Mark. 2: 14-17)

UITLEG VAN DE TEKST

Na de roeping van de eerste discipelen volgen er een aantal wonderen van de Heere Jezus. In dit gedeelte over de roeping van Levi, zal de Heere Jezus nog duidelijker tonen dat Hij gekomen is om op de aarde mensen te verlossen van hun zonden. De Heere Jezus komt langs een tolhuis. Dergelijke tolhuizen waren overal in Israël te vinden en ook in Kapernaüm, deze plaats was één van de grensplaatsen van het gebied van Herodes Antipas. Het lag aan de grote handelsweg van Mesopotamië en Syrië naar Fenicië en Egypte en bezat één van de drie Romeinse hoofdtolkantoren in dit gebied naast Caesarea en Jericho. Hier werd belasting geïnd over geïmporteerde goederen. Omdat de tolontvangers in dienst van de Romeinen waren en daarbij vaak erg hebzuchtig en inhalig te werk gingen, waren ze bij de Joden bepaald niet geliefd en werden ze zelfs diep veracht, ze werden beschouwd als landverraders. Zij stonden bekend als erge zondaren.

De Heere Jezus ziet de tollenaar in zijn tolhuis, achter de geldmuntjes die zoveel voor hem betekenen. De man heet Levi, de zoon van Alfeüs (uit Matth. 9 weten we dat de man ook Mattheüs wordt genoemd). Als Christus de man ziet, weet Hij ook alles van hem. Zijn hebzucht, zijn zonden, alles wat hem bezighoudt. Hij spreekt slechts: 'Volg Mij!' En het is

genoeg. Levi laat zijn tolhuis en zijn geld in de steek om de Heere Jezus te volgen. Dit is voor hem geen tijdelijke bevliesing. Later vinden we hem terug onder de twaalf discipelen van de Heere Jezus. Voortaan zal zijn leven niet meer staan in het teken van het aardse geld, maar in het teken van de hemelse schatten. Dat is Gods werk! Levi besluit een grote maaltijd voor de Heere Jezus te organiseren in zijn huis. Hier nodigt hij vele andere tollenaars en zondaren uit. Allen mogen weten welke grote verandering er in zijn leven plaats heeft gevonden. Allen moeten kennismaken met de Heere Jezus. Voor allen is het belangrijk om te horen wat Hij te zeggen heeft.

Ondertussen houden de Schriftgeleerden en de Farizeeën goed in de gaten wat er gebeurt. Zij nemen het de Heere Jezus uiterst kwalijk dat Hij om wil gaan met zulke zondige mensen (vers 16). Blijkbaar durven zij het niet rechtstreeks tegen Hem te zeggen. Zij spuien hun gramschap bij Zijn discipelen. Gods Zoon heeft het wel door. Hij komt Zijn discipelen te hulp (vers 17). Hij zal de vrome Farizeeën uitleggen waarom Hij met zulke zondige mensen aan tafel wil zitten. Hij is immers gekomen om zondige mensen zalig te maken van hun zonden?! Daarom zoekt Hij ook hoeren en tollenaars op. Niet om hen in hun zonden te laten of om mee te doen met hun zonden, maar om hen daarvan te bekeren. Hij gebruikt het treffende beeld van een medicijnmeester (dokter). Wie gezond is, gaat niet naar de dokter, want wie gezond is, heeft geen dokter nodig. Maar wie ziek is, heeft de dokter wel nodig. Zo is het ook in het geestelijke. Wie denkt dat hij rechtvaardig (goed) is, heeft geen behoefte aan de Zaligmaker van zondaren. Maar wie een zondaar is, heeft niets zo nodig als vergeving van zijn zonden. Daarom hebben zondige mensen, zoals de tollenaars, de Heere Jezus juist nodig en Hij roept ze! Dit 'roepen tot bekering' houdt daarmee ook in dat deze mensen voor zichzelf erkennen zondaars te zijn en daar berouw over hebben. Dit gold immers voor de tollenaars en zondaars met wie Jezus heeft gegeten (zie vers 15). De Heere Jezus is juist gekomen om 'zondaars', geestelijk 'zieken', te roepen en wel 'tot bekering', tot volle gemeenschap met Hem en met de God. Dáárom wil Hij met hen eten en drinken! Overigens: Christus wil hiermee niet zeggen dat de Farizeeën rechtvaardig zouden zijn, alsof zij minder zondig zouden zijn dan de tollenaars. Het probleem met hen is alleen, dat zij van zichzelf wel dénken dat zij rechtvaardig (goed) zijn. Daarom hebben zij geen boodschap aan de Zaligmaker van zondaren. Zolang dat zo blijft, sluiten zij zichzelf af van de éne Naam onder de hemel gegeven tot zaligheid.

TER OVERWEGING

- De Heere Jezus zegt niet alleen dat Hij macht heeft om de zonden te vergeven. Hij toont ook

dat Hij gewillig is om dat te doen. Daarbij laat Hij metterdaad zien dat Hij zelfs raad weet met de grootste zondaren. Je kunt voor de Zaligmaker niet té zondig zijn. Hij wil zelfs eten en drinken met hen, die door anderen met de nek worden aangekeken.

- Als de Heere Jezus Levi roept, moet deze alles achterlaten om Hem te volgen. Leven met Christus betekent breken met je oude leven zonder Hem, om voortaan voor Hem te leven. De Heere liefhebben betekent ook de zonde haten en vlieden (zie B2.21 onder 'Geloofsleer').
- Levi schaamt zich niet voor de Heere Jezus. Al zijn collega's en vrienden worden uitgenodigd om kennis te maken met Hem. Allen mogen horen van de verandering, die God in zijn leven heeft bewerkt. Een beschamend voorbeeld voor ons!
- De Schriftgeleerden en de Farizeeën voelen zich ver verheven boven de tollenaars. Zij denken dat zij veel beter zijn. Wat zit dat ook ons in het bloed! We moeten leren dat wij in onszelf geen haar beter zijn dan de ergste zondaren. Anders beseffen we niet hoezeer we Christus nodig hebben als de Zaligmaker van onze zonden. Spreek daar ook over met de kinderen. Laat daarbij alle nadruk vallen op het wonder dat de Heere Jezus juist zondige mensen (groot en klein) roept: 'volg Mij!' Zonder Hem blijf je eeuwig ongelukkig. Alleen bij Hem is het werkelijk goed. We worden allen geroepen om een discipel, een volgeling van de Heere Jezus te worden.

GELOOFSLEER

In deze Bijbelgedeelten zien we hoe de Heere Jezus Zijn discipelen roept, om 'visser der mensen' te worden.

Zie hiervoor de Dordtse Leerregels (I, 3):

'En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertieren verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de Gekruisigde.

Want hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezond worden?' (Rom. 10: 14-15.)

Ook klinkt in dit gedeelte de roeping tot bekering. Bekering is omkeren: de zonde in je leven gaan haten en God gaan liefhebben. Van de website 'ABC van het geloof':

'Bekering betekent: je omkeren, een draai van honderdtachtig graden maken, van de dood naar het leven. En die oproep tot bekering geldt voor iedereen! Bekering begint in je hart door de wedergeboorte. De Heilige Geest leert je anders kijken en anders denken (Ef. 4: 23). Plotseling zie je hoe je leven echt is: hoe duister en doods, je ruikt de graf-lucht die ervan afkomt. Je beseft dat je jezelf niet kunt redden. Net als de verloren zoon: opeens zag hij wat een enorme puinzooi hij van zijn leven had gemaakt. Zijn ogen gingen open (Luk. 15: 17) en hij keerde zich toen letterlijk om, terug naar de Vader. Hoe meer je breekt met de zonde, hoe meer je ontdekt hoe diep die zonde in je zit. Op eigen kracht kun je hier nooit mee dealen. Er is maar één oplossing: je steeds weer keren naar de Heere Jezus en Hem vragen: 'Wees mij zondaar genadig.' Zo raak je steeds meer geworteld in Hem.'

