

Een doofstomme genezen

Periodethema: de rondwandeling
Markus 7: 31-37

UITLEG VAN DE TEKST

Na het wonder van de genezing van de bezeten dochter verlaat de Heere Jezus het gebied van Tyrus en Sidon en gaat naar het oostelijk gebied (de streek van Dekka= tien, polis=stad) rond het meer van Galilea. Daar brengen zij iemand bij Hem die dubbel gehandicapt is. Kennelijk was deze man zelf niet in staat om naar Jezus toe te komen.

Hij is doof en spreekt met moeite, wat waarschijnlijk een gevolg is van zijn doofheid. Ook ditmaal zijn de verwachtingen hoog gespannen. De Heere Jezus hoeft alleen Zijn hand op hem te leggen en hij zal genezen: 'ze baden Hem, dat Hij de hand op hem legde' (vers 32). Met andere woorden: ze smeken Hem.

De Heere Jezus gaat deze doofstomme man niet in het openbaar genezen. Hij neemt hem apart. Bij de genezing maakt de Heere Jezus gebruik van gebarentaal! Hij steekt Zijn vingers in de oren van de dove. Voor de dove is dat een teken dat de Heere zijn doofheid wil genezen. Verder doet de Heere speeksel op Zijn vingers en raakt daarmee de tong van de man aan. Een teken dat Hij het spraakgebrek wil genezen. De eigenlijke genezing vindt niet plaats door deze gebaren, maar door het machtswoord van de Heere Jezus: Effatha! Dit Aramese woord betekent: wordt geopend! Wanneer de Heere dit woord uitspreekt, ziet Hij opwaarts naar de hemel. Hij vraagt als het ware om de kracht van de Vader, Die werkt door de Zoon. In vers 34 lezen we dat de Heere Jezus zuchtte. In dit zuchten zit verdriet. Het leed van de man raakt Hem diep. In dit zuchten zit ook verlangen. Het uitzien naar het moment waarop de man kan horen en spreken.

Als de Heere Jezus 'Effatha' heeft uitgesproken, worden zijn oren geopend én de band van zijn

tong losgemaakt. Dit dubbele wonder zorgt ervoor dat de man gelijk recht, dat is goed verstaanbaar, kan spreken.

Hierna zegt de Heere Jezus de man en zijn begeleiders, dat ze over dit wonder met niemand mogen spreken. Maar zij kunnen het niet voor zich houden. En hoe nadrukkelijker Hij het hun verbiedt, des te meer vertellen zij het. Mensen raken door het horen van dit wonder buiten zichzelf van verbazing. Ze zien de genezing van de man als iets heel bijzonders. Ze denken aan de belofte uit Jesaja 35: 5 en 6 en zien deze genezing als een Messiaans teken, een teken van de komende heilstijd, zonder te beseffen dat Jezus Zelf de Messias is. De woorden 'heeft alles welgedaan', wijzen tevens naar Genesis 1: 31: 'en ziet het was zeer goed!' Goed! Zoals het was voor de zondeval. Zoals het door het werk van Jezus Christus zal zijn in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde! Door Jezus Christus. Voor de gelovigen. Tot eer van de Vader!

TER OVERWEGING

- Het kan niet genoeg benadrukt worden wat een groot voorrecht het is wanneer wij goed kunnen horen en spreken. Misschien kennen de kinderen iemand die doof is. Het is heel moeilijk om hem of haar iets te vertellen. Soms doe je dat door gebarentaal. Dat kan worden geleerd op het doveninstituut dat ook Effatha heet.
- Eigenlijk zijn wij allen doof, geestelijk doof. Doof voor wat de Heere tot ons zegt in Zijn Woord. Daardoor kunnen we geen goede woorden spreken van de Heere. Wie Hij is en wil zijn voor een arme, verloren zondaar. Daarom is het voor ons allen nodig dat onze geestelijke oren geopend worden, opdat we horen wat nodig is. Dat we be-

keerd moeten worden, een nieuw hart moeten krijgen, de Heere liefkrijgen en met vreugde gaan dienen, ook met onze mond! En dat kan! Door de Heere Jezus, Die de Zaligmaker van kinderen wil zijn en ze tot Zich roept om hen te geven wat ze nodig hebben tot zaligheid.

GEOLOFSLEER

In dit gedeelte proeven we in de woorden van Markus over de ziekte van deze man een verwijzing naar Jesaja 35: 5-6: 'alsdan zullen der blinden ogen

opengedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Alsdan zal de kreupele springen als een hert en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis.'

Het wonder dat de Heere Jezus doet, houdt de belofte in dat gelovige doven straks nieuwe oren en zij die een spraakgebrek hebben een nieuwe tong zullen hebben. De Heere maakt alle dingen nieuw. Op de nieuwe aarde zullen er geen doven meer zijn en zal niemand meer moeizaam spreken.