

Bartimeüs genezen

Periodethema: de rondwandeling
Markus 10: 46-52

UITLEG VAN DE TEKST

De Heere Jezus is op weg naar Jeruzalem om daar Zichzelf te geven tot in de dood des kruises. Onderweg trekt Hij met Zijn discipelen en een grote schare door Jericho. Bij het verlaten van Jericho is daar een blinde bedelaar, die de Heere Jezus aanroept. Mattheüs en Lukas vermelden in hun evangelie ook de genezing van blinden bij Jericho. Lukas echter als zij Jericho binnengaan en Mattheüs spreekt over twee blinden. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de drukke weg van Jericho naar Jeruzalem voor blinden en bedelaars een uitstekende plaats was om te gaan bedelen. In verband met het aanstaande Pascha kwamen er dan veel pelgrims langs. Opvallend is dat de blinde hier met name genoemd wordt: Bartimeüs (zoon van Timeus). Misschien was hij voor de lezers van het Evangelie geen onbekende.

Wanneer de blinde Bartimeüs hoort dat de Jezus van Nazareth eraan komt, roept hij Hem aan. Hij noemt Hem: Jezus, Zoon van David. Hieruit spreekt verwachting. De Zoon van David is de titel die aan geeft, dat in Jezus van Nazareth de door God gezonden Messias gezien wordt. Hij vraagt om Goddelijke ontferming (lichamelijke genezing en eeuwig behoud).

Geïrriteerde omstanders proberen hem het zwijgen op te leggen. Waarom willen ze dat hij zich stil houdt? Ergeren ze zich aan de manier waarop Bartimeüs Jezus aanspreekt, als de Zoon van David? Het kan ook zijn dat ze van mening zijn dat Jezus van Nazareth ongehinderd Zijn reis naar Jeruzalem moet kunnen voortzetten en daarom niet gestoord kan worden door een arme bedelaar. Wat ook nog een mogelijkheid is, is dat ze Jezus' aanwezigheid onder het volk voor de Farizeeën verborgen willen

houden. Ze weten dat zij uit zijn op Jezus' gevangenneming (Mark. 3: 6).

Maar hun bestraffingen hebben het tegenovergestelde effect: 'hij riep zoveel te meer', met andere woorden: hij gaat alleen nog maar harder om Jezus roepen.

De Heere Jezus hoort het luide geroep van Bartimeüs, staat stil en vraagt de omstanders om de blinde bij Hem te brengen. Nu ze zien dat Jezus Zelf wél oog heeft voor de nood van deze man, verandert hun houding. Nu doen ze vriendelijk tegen de bedelaar en bemoedigen hem zelfs. Het afwerpen van de mantel (bovenkleed) kan gedaan zijn om zo sneller bij de Heere Jezus te komen (vgl. 2 Kon. 7: 15). We kunnen er ook een teken van onwaardigheid in zien.

Op de vraag wat hij van Hem verlangt, antwoordt Bartimeüs dat hij weer ziende mag worden. Met deze vraag laat hij horen dat zijn geroep gedaan is in het geloof, in het vertrouwen dat Jezus hem dit ook kan schenken. Het kan zijn dat hij van andere genezingen heeft gehoord. Hij spreekt de Heere Jezus vol respect aan met Rabbouni, wat 'mijn meester' betekent (vgl. Joh. 20: 17).

De uitdrukking 'uw geloof heeft u behouden' mogen we hier in dubbele betekenis opvatten. Het heeft betrekking op de genezing van zijn blindheid, maar het is ook een bevestiging van zijn eeuwige behoud. Dat was de reden ook dat Bartimeüs bad om ontferming. Hierin zien we het geloofsvertrouwen van deze blinde man. Hij vertrouwt zich met alles toe aan zijn Meester. De Heere Jezus zegt dat zijn geloof hem behouden heeft. Dat wil zeggen dat het geloofsvertrouwen de weg tot genezing gebaad heeft, niet het geloof van Bartimeüs doet het wonder, maar de Heere Jezus. Waarschijnlijk is

hij na zijn genezing een volgeling van de Heere Jezus geworden.

TER OVERWEGING

- Het is goed om aan de kinderen duidelijk te maken hoe erg het is als je niets kunt zien. Misschien kennen ze wel iemand die blind is. Zeker als je vanaf je geboorte nooit wat hebt kunnen zien, weet je niet hoe de dingen om je heen eruit zien. Het is dan ook te begrijpen dat Bartimeüs van zijn blindheid verlost wil worden.
- Het is belangrijk om in de vertelling ook te wijzen op onze geestelijke blindheid. Van nature zien we niet wie we zelf zijn, wat de Heere in Zijn Woord van ons vraagt en Wie de Heere Jezus is. Daar moeten onze 'blinde zielsogen' voor geopend worden. Daar mogen we de Heere om smeken: 'dat ik ziende mag worden.' In deze geschiedenis gebeurt dat ook. Bartimeüs ziet de dingen om hem heen, maar hij mag ook iets zien van Gods genade. Hij ziet dat de Heere Jezus de Zaligmaker is. Daarom zegt de Heere Jezus ook dat zijn geloof hem behouden heeft.
- Wat ligt hier een indringende oproep voor ons om aan de kinderen de heerlijkheid van de Heere Jezus te schilderen. De blinde zag niets! Maar hij hoorde dat Jezus 'onderweg' was. Dat hebben anderen hem moeten vertellen. Zo mogen wij met dit Woord vertellen Wie Hij is.
- Het openen van de ogen van blinden is een teken dat de Heere Jezus de Messias is. Jesaja spreekt daar al over (Jes. 29 en 35). Des te aangrijpender is het dat de Joden de Heere Jezus niet als de Messias zien. Ze hebben het bewijs, maar leggen het naast zich neer. Bartimeüs is hen tot een voorbeeld. Hij ziet de Heere Jezus als de Messias, daarom noemt hij Hem ook Zoon van David.
- We mogen benadrukken dat dit wonder iets duidelijk maakt van de heerlijkheid van het Koninkrijk van Christus. In dat Koninkrijk zal niemand zeggen dat hij ziek of blind is. Elke inwoner van dat Koninkrijk zal de Heere Jezus zien in Zijn glans en majesteit. De hel daarentegen is de plaats waar niets van de heerlijkheid van Jezus te

zien is, ook al had je hier op aarde twee goede ogen. Des te belangrijker is het hier op aarde de Heere Jezus te zoeken. Hij zegt ons niet voor niets: 'Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben' (Joh. 8: 12).

GELOOFSLEER

De blinde Bartimeüs belijdt wie Jezus is: de Zoon van David. Al proberen mensen hem tot zwijgen te brengen, dat doet hij niet. Hij roept nog harder. De Heere wil dat wij Zijn Naam in het openbaar belijden. Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven.

We zien bij Bartimeüs wat vraag en antw. 21 van de Heidelbergse Catechismus belijdt:

'wat is een waar geloof?' 'Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus' wil.'

In deze geschiedenis zien we ook iets van het komende Koninkrijk van God vgl. het slot van art. 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis:

'En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God, Zijn Vader en Zijn uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden; hun zaak, die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als kettters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die groten dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften van God, in Jezus Christus, onzen Heere.'