

Elia bij de beek Krith

Periodethema: Elia

1 Koningen 16: 29 - 17: 7

a. Achab koning over Israël (1 Kon. 16: 29-34)

UITLEG VAN DE TEKST

Achab wordt koning over Israël in het 38e jaar van Asa, de koning van Juda. Achab zetelt in Samaria. Hij regeert 22 jaar. Dat is in het Tienstammenrijk een uitzonderlijk lange periode. Van Achabs vader Omri werd al gezegd dat hij meer kwaad deed in de ogen van de Heere dan al degenen, die voor hem geweest waren. Achab maakt het echter nog erger. Alle koningen van het Tienstammenrijk wordt verweten dat zij de door Jerobeam ingestelde kalverenverering in Dan en in Bethel in stand hielden, maar bij Achab wordt dat nog het minst erge genoemd.

Dat Achab trouwt met Izebel, de dochter van Eth-Baäl, de koning van de Sidoniërs, is nog ernstiger. Het huwelijk zal door politieke motieven zijn ingegeven en diende waarschijnlijk ter bekrachtiging van een vredesverdrag. Sidonië grensde aan de Israël. Dit huwelijk blijkt echter ook godsdienstige gevolgen te hebben. Izebel voert in Israël de Baäldienst in. Achab neemt actief deel aan de verering van deze afgod. In Samaria laat hij een tempel voor Baäl bouwen. Daar kan op het daarvoor bestemde altaar aan Baäl geofferd worden. Hij richt ook een bos op ter ere van de afgod. Waarschijnlijk wordt met dat bos een afgodsbeeld of een boomstronk bedoeld ter ere van de godin Asjera. Door de afgodendienst te stimuleren wekt Achab de toorn van de Heere op, meer dan alle koningen voor hem.

In de tijd van Achab wordt Jericho herbouwd door een zekere Hiël. Jozua had na de verwoesting van de stad gezegd dat degene die dit zou doen, de muren zou grondvesten ten koste van zijn eerstge-

borene en de poorten zou plaatsen ten koste van zijn jongste zoon. Zo gebeurt het ook. De oudste zoon van Hiël, Abiram, sterft bij het leggen van het fundament. Zijn jongste zoon Segub sterft bij het plaatsen van de poorten.

De vermelding van deze gebeurtenis bevestigt dat de woorden van God in vervulling gaan. Het volk wordt zo gewaarschuwd de woorden van Gods profeten te geloven. Als het volk doorgaat op de ingeslagen weg, zal de Heere het volk hun land ontnemen.

TER OVERWEGING

Een aantal zaken kunnen worden uitgelegd:

1. In Israël diende men tot nog toe de God van het verbond, ook al deed men dat op een verkeerde manier. Jerobeam had in Dan en Bethel gouden kalveren neergezet, zodat het volk niet meer naar Jeruzalem hoefde om God te dienen. Hij deed dit uit angst. Het volk zou wellicht toch weer aansluiting zoeken met het Tweestammenrijk als zij daar elk jaar drie keer heen zou trekken. Om dat te voorkomen plaatst hij alternatieve heiligdommen. De koningen na Jerobeam laten deze heiligdommen, tegen de wil van de Heere in, bestaan. Daarmee leggen zij de basis voor wat er onder de regering van Achab gebeurt. De zonde is een hellend vlak. Wie niet breekt met de zonde, zet de deur open naar een volgende zonde.

2. Achab maakt een grote fout door met Izebel te trouwen. Met haar haalt hij de Baäldienst binnen. Hij blijkt deze dienst nog te stimuleren ook. Een relatie met iemand van een andere godsdienst kan grote gevolgen hebben. Nu blijkt ook dat Achab niet van harte de Heere dient. Wie de Heere liefheeft, kan zich niet inlaten met een andere gods-

dienst. We kunnen geen twee heren dienen. God wil ons helemaal.

3. God houdt Zijn woord. Dat geldt wat betreft Zijn beloften, dat geldt ook Zijn bedreiging. De vloek, die over Jericho is uitgesproken, blijft van kracht. De woorden van God komen uit. Degene die Jericho opbouwt, verliest twee van zijn kinderen. Wie het Woord van de Heere negeert, zal de straf van God ontvangen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.

Israël ziet in dit gebeuren dat het oordeel van God niet te ontlopen is. Het volk wordt door dit gebeuren teruggeroepen tot de Heere. Zo worden wij ook teruggeroepen door alles wat er om ons heen gebeurt. Laten we alle roepstemmen die tot ons komen, ter harte nemen en tot de Heere gaan.

b. Het oordeel aangezegd (1 Kon. 17: 1-7)

UITLEG VAN DE TEKST

Achab krijgt te maken met het oordeel van God. De profeet Elia, afkomstig uit Tisbe in Gilead, komt met Gods Woord naar hem toe. Elia zegt tegen Achab dat er gedurende een aantal jaren geen regen zal vallen en geen dauw zal zijn. Het zal pas weer gaan regenen op het moment dat Elia opnieuw zal spreken.

De aankondiging van de droogte is een vervulling van de verbondsvloek waarvan de Heere had voorzien dat deze over Israël zou komen wanneer het volk Zijn inzettingen zou verlaten (Lev. 26: 18-20). Op deze wijze laat God zien dat Baäl geen god is. Volgens de aanhangers van Baäl geeft deze god vruchtbaarheid. Niet Baäl maar de God des hemels geeft vruchtbaarheid. De Heere alleen kan regen geven en regen inhouden.

We weten niet hoe Achab op de woorden van Elia reageert. Uit het feit dat God tegen Elia zegt dat hij zich verbergen moet, kunnen we opmaken dat Achab boos is op Elia.

Elia moet naar het oosten trekken en zich verborgen houden bij de beek Krith, op de plaats waar deze beek aan de Jordaan ontspringt. Op deze plaats is water genoeg. Voor eten zal de Heere Zelf

zorgen. Hij gebiedt de raven eten te brengen. Dat op zich is al een wonder. Raven eten alles wat maar eetbaar is. Hier zorgen zij voor voedsel voor Elia. Elke ochtend en elke avond komen de raven Elia brood en vlees brengen. De onreine raven zijn tegen hun natuur in gehoorzaam aan de Heere.

Het contrast valt op. Het volk van de Heere is ongehoorzaam. Onreine dieren blijken God te gehoorzamen. God toont ook hierin Zijn macht. Hij voorziet Zijn knecht van eten en drinken, terwijl het volk honger lijdt.

Na verloop van tijd droogt de beek uit, vanwege het feit dat het niet meer regent.

TER OVERWEGING

Een aantal zaken kan nader worden uitgelegd:

1. Jakobus grijpt in zijn brief terug op dit gebeuren (Jak. 5: 17). Hij vertelt dat Elia om droogte heeft gebeden. In 1 Koningen wordt dat niet verteld. Wat Jakobus zegt, mogen we dan ook als een verdere uitwerking van dit gebeuren zien. God verhoorde het gebed van Elia.

Een oprecht gebed vermag veel. Wij hebben allemaal dit bidden te leren. Laten we het maar zeggen met de discipelen: 'Heere, leer ons bidden.'

2. De Heere is de Enige, Die voor vruchtbaarheid zorgt. Velen in Israël meenden dat Baäl dat zou doen. Op Baäl is van toepassing wat in Psalm 115 staat. Afgoden zijn door mensenhanden gemaakt en kunnen niets uitrichten. Wij moeten het daarom van niemand anders leren verwachten dan van de Heere.

3. God zorgt voor Zijn knechten en kinderen. God brengt Elia bij de beek Krith, zo heeft hij water in overvloed. De Heere zendt raven met eten. Op een bovennatuurlijke wijze zorgt God voor Zijn knecht. Met de Heere komt een mens nooit beschaamd uit.

GELOOFSLEER

God straft de zonde ook met tijdelijke straffen. Zie de Heidelbergse Catechismus, zondag 4. Tegelijkertijd is dat ook Gods genade. Hij laat Zijn volk niet zomaar los, zoals Hij ook Adam en Eva na de zondeval niet losliet. Zie de Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 17.