

# Elia's hemelvaart

Periodethema: Elia  
2 Koningen 2: 1-13

## UITLEG VAN DE TEKST

De Heere maakt Elia duidelijk dat hij van zijn aardse post zal worden afgelost. Hij zou met een onweder, dit woord kan ook vertaald worden met stormwind of noodweer, ten hemel opgenomen worden. Het leek Elia het beste dat zijn nieuwe knecht hier maar niet bij zou zijn. Misschien wilde Elia in eenzaamheid dit alles doormaken. Of wellicht speelde de gedachte bij Elia dat het beter was dat niemand de plaats zou weten waar de Heere hem van de aarde wegnam. In elk geval, Elia dringt erop aan dat Elisa hem nu verder alleen laat trekken. Dit alles bespreekt Elia met Elisa als zij naar Gilgal, dat vijftien kilometer ten noorden van Jeruzalem ligt, gaan. Maar Elisa wil er niets van weten. Hij blijft zijn meester trouw. Hij gebruikt zelfs een eedformule om te bevestigen dat hij bij Elia blijft. In Bethel (twintig kilometer ten noorden van Jeruzalem) gekomen, spreken de zonen der profeten over Elia's naderende einde. In Israël kwamen er naast de afzonderlijke profeten, ook profeten in groepen voor. Vooral ten tijde van Elia en Elisa. Door Gods Geest gedreven, trokken zij door het land. Zij werden door muziek in opwindung gebracht en trokken ook anderen met zich mee. In hun optreden doen zij denken aan heidense profeten. Samuël heeft deze groepen in wat meer geordende banen geleid, terwijl Elia hen later in dienst heeft gesteld van de hervorming. De benaming 'zonen der profeten' (vers 3) betekent eenvoudig: behorend tot de groep der profeten, dus profeet. Ze woonden bij elkaar, maar hadden elk hun gezin.

Elia dringt erop aan dat Elisa bij deze groep van profeten blijft, maar Elisa wil er niet van weten. Zo komen ze in Jericho aan en zetten koers in de richting van de Jordaan. Een vijftigtal profeten volgen

op afstand Elia en Elisa en ze zien dat zij halthouden bij de Jordaan op een plaats die niet doorwaadbaar is. Gespannen kijken zij toe wat er nu gaat gebeuren. Elia slaat met zijn mantel op het water, zodat het wijkt en zij over een drooggevalen stuk de overkant kunnen bereiken.

Nu mag Elisa iets vragen aan Elia. En hij vraagt twee delen van Elia's geest. Twee delen is een dubbel deel, het hoofddeel, dat in een gezin aan de eerstgeborene toekwam. Elisa wil graag een groot deel van de Geest, door wiens kracht Elia zijn profetisch ambt heeft kunnen vervullen. Zo wil hij bekwaam zijn om het werk van Elia voort te zetten. Elia kan hierover niet beschikken, maar hij legt het in de hand van zijn God. Als Elisa het wegvaren van Elia mag zien, zal de Heere het gevraagde hem zeker schenken. Het zien van het Godswonder was dus een teken van Gods genade voor Elisa. Zo prattend met elkaar lopen deze twee mannen door.

Dan ineens zijn daar vurige paarden en wagens, die scheiding maken en Elia wegnemen. Dat deze paarden en wagens vurig zijn, is een teken dat zij in dienst van God staan. Elisa scheurt, ten teken van grote rouw, zijn kleren. Elisa verwacht zoveel van Elia en tegelijk verwacht het volk zoveel van Elisa. Vandaar zijn uitroep: 'Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters!' Een uitroep dat Elia Israëls' bescherming, steun en kracht was. Opeens ziet Elisa de mantel van Elia liggen. Dit is voor hem een waarborg en onderpand dat hij delen zal in de geestelijke erfenis van Elia. Met deze mantel komt Elisa opnieuw voor de Jordaan te staan. Dan vraagt hij: 'Waar is de Heere, de God van Elia?' Uit dit woord spreekt Elisa's gevoel van verlatenheid en nood, maar met deze woorden doet hij ook een beroep op Elia's God, van Wie hij het alleen ver-

wacht. Met Elia's mantel slaat hij het water, zodat hij er bij wijze van spreken ook droogvoets doorheen kan gaan.

**TER OVERWEGING**

God haalt Zijn trouwe dienstknecht thuis. Elia heeft de dood niet behoeven door te maken. Zijn werk, Gods werk, is voortgezet door Elisa. Zijn naam is blijven voortleven in de geschiedenis van Israël. De naam van Elia wordt genoemd in verband met de verwachting van de komst van de Messias. Met de Heiland heeft hij samen met Mozes gesproken over de uitgang, die de Zaligmaker, als Borg en Middelaar te volbrengen had, uit Jeruzalem.

Een groot man is heengegaan, een verlies voor de aarde, maar winst voor de profeet zelf, die nu ongestoord in de hemelse heerlijkheid zijn God mag dienen. Laten we onze kinderen vertellen dat, waar ze de Heere van harte dienen, ook hen eenmaal

deze heerlijkheid wacht. We mogen wijzen op Hem, die meer was dan Elia, de Heere Jezus Christus. Hij heeft dood en graf overwonnen en zo de dood gemaakt tot een doorgang tot het eeuwige leven. Door het geloof met Hem verbonden, is voor de Zijnen ook deze toekomst weggelegd. Hij heeft gezegd: 'Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.' Dat roept ons wel op om de Heere te dienen, waar we ook gesteld zijn. Want al vallen er dienstknechten van God weg, Zijn werk gaat door. In Zijn dienst wil Hij ook jongeren en kinderen gebruiken. Geef maar aan hoe de kinderen in hun omgeving de Heere kunnen dienen.

**GELOOFSLEER**

Zie voor gaven om God en de naaste te dienen de Heidelbergse Catechismus, zondag 21 (vraag 55) en voor het eeuwige leven zondag 22 (vraag 58).