

# Jericho ingenomen

Periodethema: Israël naar Kanaän  
Jozua 5: 13-15 en 6

## a. De Vorst van het heir des HEEREN (Joz. 5: 13 - 6: 5)

### UITLEG VAN DE TEKST

De Israëlieten hebben hun tentenkamp vlakbij Jericho opgeslagen. Jozua zelf loopt nog wat verder in de richting van de stad. Het zou kunnen zijn dat Jozua de omgeving nog wat beter in zich op wil nemen. Hij verkent de omgeving. Tijdens deze tocht ziet hij, terwijl hij zijn ogen opslaat, plotseling een Man voor zich staan. Deze Man heeft een uitgetrokken zwaard in Zijn hand. Jozua moet daar het zijne van weten en loopt in de richting van de Man. 'Hoort U bij ons of bij onze tegenstanders?' vraagt Jozua Hem. 'Ik behoor tot geen van beiden', zegt de Man. En dan voegt Hij er aan toe: 'Ik ben de Vorst van het leger van de HEERE, Ik ben nu gekomen.' Dat 'nu' van de Man zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat de Israëlieten net het Pascha hebben gevierd en zich lieten besnijden. Jozua gelooft de Man en legt zich heel eerbiedig voor Hem neer. Jozua vraagt: 'Wat heeft mijn Heere tot Uw knecht te zeggen?' De Man antwoordt dat Jozua zijn schoenen uit moet trekken, omdat de plaats waarop hij staat heilig is. Dat herinnert aan dat wat Mozes moest doen toen de HEERE bij het brandende braambos naar hem toekwam. Dat gebeurde met het oog op de uittocht van het volk uit Egypte. Hier bij Jozua gaat het om de intocht in het beloofde land. In beide gevallen geeft de HEERE onderwijs over dat wat er gedaan moet worden. Intussen staat God Zelf voor het volk in. Hij vervult Zijn belofte. Terwijl Jericho (genoemd naar de maangod) de poort van de stad gesloten heeft vanwege de belegering van de Israëlieten, geeft de HEERE Zijn bevelen. Hij laat zien hoe de geheel vergrendelde

stad in de handen van Jozua zal vallen. Hoe mensen de situatie dan ook inschatten, het staat vast dat de stad voor Israël is. Heel nadrukkelijk zegt de HEERE: 'Ik heb Jericho met haar koning en haar strijdbare helden in uw hand gegeven.' Die belofte is zo vast, dat die al als voltooid mag worden gezien. In de vervulling van die belofte worden Jozua en het volk wel ingeschakeld. De HEERE geeft nauwkeurige aanwijzingen in dat wat ze moeten doen. Een week lang moeten de soldaten dagelijks rond de stad trekken. In het midden van de stoet moet de ark megedragen worden, voorafgegaan door zeven priesters met een ramshoorn. Op de zevende dag moeten zij zevenmaal rond de stad gaan. Dan zullen de priesters met een langgerekte toon op hun ramshoorn blazen. Het volk zal daarop moeten juichen. Dan zal de stadsmuur van Jericho instorten.

### TER OVERWEGING

Afhankelijk van wat we in deze vertelling willen benadrukken, kunnen we de volgende zaken uitwerken:

1. We kunnen ons voorstellen dat Jozua opziet tegen de inname van het land. Het is dan ook bijzonder dat de Heere hem juist nu opzoekt en aanspreekt. Wanneer de Heere mensen een opdracht geeft, geeft Hij ook wat nodig is om die opdracht te vervullen.
2. De Vorst van het heir des HEEREN mag gezien worden als een verschijning van de Heere Jezus voordat Hij mens werd. Enerzijds staat Hij boven alle menselijke partijen, anderzijds kiest Hij partij voor hen die de Vader aan Hem toevertrouwt. Zoals Hij ervoor zorgt dat Israël Kanaän binnentrekt, zo zullen de gelovigen het hemelse Kanaän bin-

nentrekken. Niet omdat ze het land van de belofte op eigen kracht veroveren. Maar ze gaan er binnen, omdat Hij het hen geeft.

3. Jozua moet zijn schoenen uit doen, omdat hij op heilige grond staat. Waar de HEERE spreekt, staan wij op heilige grond. Dat vraagt ook van ons eerbied. We moeten eerbiedig luisteren naar het Woord van God en ons eerbiedig gedragen als we in Gods huis komen.

## b. De verwoesting van Jericho (Joz. 6: 6-27)

### UITLEG VAN DE TEKST

Jozua volgt de opdracht van de HEERE op. Hij vraagt aan de priesters om de ark op te nemen en die te dragen. Aan weer andere priesters wordt de opdracht gegeven op de ramshoorn te blazen. Zij zullen 'voor het aangezicht des HEEREN gaan', dat is voor de ark uit. Voor deze priesters moeten de gewapende mannen lopen. Achter de ark loopt de rest van het volk. Terwijl het volk rond Jericho loopt, wordt er op de ramshoorn geblazen. Dit zal, in tegenstelling met hoe dat op de zevende dag zal moeten gaan, met korte stotende tonen zijn. Intussen moet het volk zwijgen. Zes dagen lang trekt het volk eenmaal langs de stad. De bevolking van Jericho schijnt zich afwachtend op te stellen. Het kan niet anders dan dat zij diep onder de indruk moeten zijn geweest over dit gebeuren. Op de zevende dag trekt het volk zevenmaal rond de stad. Wanneer de priesters de zevende maal op hun horens blazen, begint het volk te juichen. Heel nadrukkelijk gaat het hier niet om oorlogsgejoel, maar om een overwinningroep. God heeft hen naar Zijn belofte de stad al in handen gegeven. Jericho met alles wat in haar is, is voor de HEERE. Zij wordt verbannen. Alles wat leeft, wordt gedood met uitzondering van Rachab en degenen die bij haar in huis zijn. De reden daarvan ligt in het feit dat zij de verspieders verborgen heeft. Het volk wordt gewaarschuwd zich niets van het verbannene toe te eigenen. Alles is voor de HEERE. Door toch iets mee te nemen komt heel Israël onder de ban en wordt het in het ongeluk gestort. Alle zilveren, gouden, koperen en ijzeren voorwerpen zijn voor de Heere. Dit alles wordt bij de schat voor het huis des Heeren gebracht.

De uitwerking is voor Jericho verpletterend. Terwijl de priesters op de hoorns blazen en het volk juicht, storten de muren van de stad in. Over het puin heen klimt het volk de stad in. Gedisciplineerd gaat iedereen recht vooruit. Zo wordt de stad ingenomen en de ban voltrokken. Alles wat leeft, wordt door het zwaard gedood. Rachab de hoer wordt met haar familie door de twee verkenners, die ze

verborgen had, uit het huis gehaald. Zij worden buiten de legerplaats van Israël gebracht. Later zullen zij een plaats krijgen te midden van het volk. Jericho wordt vervloekt en tot een teken gesteld van wat er verder nog gaat gebeuren. Wie de stad op zal bouwen, zal daarvoor worden gestraft. Het zal de bouwer zijn kinderen kosten. We weten dat de stad door een zekere Hiël is herbouwd en dat hem dat twee van zijn kinderen gekost heeft (1 Kon. 16: 34). Intussen gaat het gerucht van Jozua door het hele land. Men spreekt over dat wat de HEERE heeft gedaan.

### TER OVERWEGING

De volgende zaken kunnen in de vertelling worden meegenomen:

1. De ark wordt meegevoerd als een teken van de aanwezigheid van God. Dat betekent niet dat de ark op eigen initiatief mag worden meegenomen. Eigenmachtig handelen wordt gestraft (zie 1 Sam. 4). Gods aanwezigheid is niet te claimen. Hij gaat mee op grond van Zijn belofte.
2. Het feit dat Israël, voordat de stad kan worden ingenomen, zevenmaal om de stad moet trekken, kan als een beproeving worden gezien. Ze moeten leren alles aan de HEERE over te geven en alles van Hem te verwachten. Men moet het niet van eigen inzicht hebben, maar van de HEERE. Laat Hem besturen, waken, het is wijsheid wat Hij doet.
3. Gods beloften zijn vast. Voordat de stad in handen van de Israëlieten valt, heeft de HEERE die al gegeven. Zo wordt er later ook gesproken over de komst van de Heere Jezus (Jes. 9: 5). Ook in het doopformulier wordt de vastheid van Gods beloften benadrukt. Het zou daarom vreselijk zijn als wij die beloften niet zouden geloven. God schenkt Zijn beloften met bevel tot geloof en bekering. Door Zijn Geest schenkt Hij wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven.
4. De Kanaänieten worden gedood, omdat de maat van hun zonde vol is. De Heere gebruikt Israël om het oordeel over de heidense volken die Kanaän bewonen te voltrekken. Later zal God Israël straffen door middel van andere heidense volken.
5. Dat Rachab wordt behouden is een teken, een voorbode, van het feit dat na Pinksteren vele heidenen tot geloof zullen komen. Zondaren worden getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaarlijke Licht. Van haar staat geschreven dat ze door het geloof niet is omgekomen met de ongehoorzaam (Hebr. 11: 31). Bijzonder is het feit dat Rachab, een heidense en zondige vrouw, een plaats krijgt in het geslachtsregister van de Heere Jezus (Matth. 1).

### GELOOFSLEER

- We zien in dit gedeelte opnieuw dat geloof en gehoorzaamheid nauw met elkaar zijn verbonden.

- Zoals Israel door geloof en gehoorzaamheid het land in bezit krijgt, zo geldt dat ook voor ons en de kinderen. De Heere heeft ons in Zijn verbond de eeuwige zaligheid beloofd. Hij vraagt geloof en een leven met Hem.
- God is de heilige God. Wie Hem dient, kan dat alleen met eerbied en diep ontzag doen.

