

# Israël verslagen bij Ai

Periodethema: Israël naar Kanaän  
Jozua 7

## a. Israël voor Ai verslagen (Joz. 7: 1-9)

### UITLEG VAN DE TEKST

Na de inneming van Jericho is het 't meest logisch dat Jozua direct doorstoot naar het centrum van het land Kanaän. Het plaatsje Ai vormt echter een obstakel. Ai lag aan de grote verbindingsweg tussen Noord en Zuid. Wie Ai en daarmee die weg in handen kreeg, kon het land in tweeën delen, daarmee kreeg men toegang tot de Ebal en de Gerizim. Mozes had al gezegd dat tussen die twee bergen een altaar voor de Heere moest worden opgericht (Deut. 27: 5). Dat geeft aan de verovering van Ai een bijzondere lading. Het is dan ook teleurstellend dat men bij Ai wordt teruggeslagen. Aangrijpend is de reden waarom men wordt teruggeslagen. Men heeft het verbond gebroken en genomen van datgene wat onder de ban lag. Achan, een man uit de stam van Juda, heeft dit op zijn geweten. God moet hierover wel op het volk toornen.

Omdat Achan zijn diefstal in het geheim heeft gepleegd, weet Jozua hier niets van. Vol goede moed heeft hij er verspieders op uitgestuurd. We weten niet of Jozua hier handelt in opdracht van de Heere. We weten wel dat de verspieders optimistisch zijn. Ai kan gemakkelijk worden ingenomen. Jozua heeft daarvoor niet meer dan een paar duizend soldaten nodig. De drieduizend man die door Jozua naar Ai worden gezonden, worden echter verslagen. Er vallen zesendertig slachtoffers. Deze nederlaag hebben de Israëlieten niet voorzien. Ze zijn er ondersteboven van. Hun hart versmelt en wordt als water. Wanneer Jozua van de nederlaag hoort, scheurt hij zijn kleren en valt met zijn gezicht naar

de aarde gekeerd voor de ark neer. Jozua legt zijn nood voor de HEERE neer. Hij vraagt waarom God het volk door de Jordaan deed gaan, terwijl ze nu worden verslagen. Hierdoor zal de Naam van de HEERE worden aangetast.

### TER OVERWEGING

De volgende zaken kunnen benadrukt worden:

1. Elke zonde roept Gods toorn op. God kan de zonde niet zien. Het doen van de zonde heeft grote gevolgen. Hier heeft dat vooral ook te maken met het nadrukkelijke bevel van de HEERE dat alles van Jericho voor Hem zou zijn. Achan berooft God. God wordt aangetast in Zijn eer. Uiteindelijk is dat het wezen van de zonde. Daarom kan de zonde niet ongestraft blijven. We mogen er echter wel op wijzen dat God in Zijn Zoon ontkoming van de straf aanbiedt. Jezus Christus liet de straf op de zonde op Zich aankomen, opdat zondaren behouden zouden worden.
2. Achan denkt dat hij zijn zonde verborgen kan houden. Ook al kunnen zonden voor mensen verborgen blijven, voor God blijft niets verborgen. Hij doorziet ons. Niet alleen in dat wat we doen, ook in dat wat we denken. Waar we verkeerde begeerten en gedachten belijden, vragen we om bewaring voor het doen van dat wat we in gedachten begeerden. Achan echter voedt zijn begeerten en weerstaat de verleiding niet (Jak. 1: 14-15).
3. De eer van de HEERE ligt Jozua zwaar op het hart. Hij vraagt zich af hoe de heidense volken zullen reageren als ze zien dat Israël verslagen kan worden. Hij is bang dat de Naam van de HEERE dan gelasterd zal worden. Laten wij ook bang zijn voor het lasteren van de Naam van de HEERE. Laten wij de HEERE prijzen en grootmaken. Dat is Hij waard.

## b. Achan aangewezen en gestraft (Joz. 7: 10-26)

### UITLEG VAN DE TEKST

De HEERE geeft Jozua de opdracht te gaan staan. Israël heeft gezondigd. Dat is de reden dat het volk verslagen werd bij Ai. God kan niet met het volk zijn als zij de zonden tolereren. Dat wat Gods ongenoegen oproept, moet worden weggedaan. Deze zonde kan niet worden verzoend, ze moet verdwijnen. Jozua zal het volk de volgende dag dan ook moeten heiligen. Hij zal hen moeten vertellen dat er een ban onder het volk is. Zolang die ban er is, zal het volk geen stand kunnen houden tegen de vijanden. Het volk moet zich groeperen per stam. God zal de stam die verantwoordelijk is voor deze situatie aanwijzen en binnen die stam de betreffende familie. Tenslotte wordt in de familie dan de man die schuldig is aangewezen. Alles wat bij hem hoort, zal verbrand worden, omdat hij Gods verbond heeft overtreden. Jozua doet zoals de HEERE hem beveelt. De stam van Juda blijkt de schuldige in haar midden te hebben. In die stam wordt het geslacht van Zarchi geweest en de familie van Zabdi. Het net sluit zich steeds dichter om de dader, maar hij zwijgt. Totdat hij tenslotte wordt aangewezen. Dan kan hij niet meer zwijgen en moet erkennen wat hij gedaan heeft. Hij erkent dat hij een Babylonische mantel, tweehonderd sikkels zilver en een staaf goud heeft weggenomen. De buit heeft hij in zijn tent verstopt. Als Jozua de buit heeft laten halen, wordt Achan met zijn gezin, zijn bezittingen en zijn vee buiten het legerkamp gebracht. In het dal van Achor wordt Achan gestenigd en verbrand. Daarna wordt er een hoop stenen op de plaats van het oordeel neergegoid.

### TER OVERWEGING

1. De zonde van één persoon kan een smet op het hele volk leggen. Daarom moet de zonde worden geweerd. Dat geldt ook voor een christelijke gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Ananias en Saffira. De zonde moet ontmaskerd worden en verdwijnen. Daarom moeten ook vandaag aan de dag door het Woord de zonden worden aangewezen, zodat mensen de zonden ook zullen laten en verlaten. God immers kan de zonden niet toelaten en aanzien. Dat verscherpt de oproep met alles, wat voor God niet kan bestaan, tot de HEERE te vluchten. Achan nam die mogelijkheid niet waar (hij bleef zwijgen tot het te laat was), laten wij dat wel doen.
2. Het is opvallend dat het dal van Achor later in de Bijbel opnieuw wordt genoemd. Door Hosea wordt het een deur der hoop genoemd. Te midden van het oordeel laat God het leven verkondigen. Wie in Christus het oordeel ontvlucht, zal behouden worden en leven. Jezus Christus laat de vloek op zich aankomen, opdat er door Hem ontkoming van het oordeel zal zijn.

### GELOOFSLEER

- God is de heilige God. Hij verdraagt de zonde niet.
- De gemeente dient heilig te zijn, omdat God heilig is. De zonde kan en mag daarom in de gemeente en evenmin in het leven van ons geen plaats hebben.
- God is de Alwetende. Hij kent en doorgrondt ons. Voor Hem kunnen we niets verborgen houden.
- Heidelbergse Catechismus, zondag 36. De Naam van de HEERE ijdel gebruiken, betekent letterlijk tot ijdelheid opheffen. Als we Gods Naam eren, dan houden we Zijn Naam hoog. Die Naam ijdel gebruiken, betekent dat we Zijn Naam van geen gewicht achten en door de modder halen. Of dat we in ons leven er anderen oorzaak toe geven dat te doen.