

Les 1: Beloofd is beloofd



Gods belofte aan Abram en de geboorte van Izak

Thema

God belooft Abram een grote schat: een belangrijk nageslacht dat de hele wereld goed zal doen. Zo'n belangrijke schat, dat iedereen op de hele wereld er gelukkig door kan worden. Abram moet er lang op wachten, maar uiteindelijk begint God Zijn belofte te vervullen als Izak wordt geboren. Izak krijgt ook kinderen, zij krijgen ook kinderen enz. Het wordt een heel groot volk en uiteindelijk wordt daar de Heere Jezus uit geboren. Door Hem is er echt geluk, zegen van God, voor ieder die in Hem gelooft. God doet wat Hij belooft. Het vraagt geloof om daarop te vertrouwen, ook al lijkt het heel anders te gaan. Soms laat God je op de vervulling van Zijn belofte wachten. Je merkt dan niets van God. Maar God blijft trouw aan Zijn beloften. Daarom moeten we blijven bidden en vragen om de vervulling van die belofte. Het is zonde om de Heere niet op Zijn Woord te vertrouwen. De Bijbel zegt dat we Hem dan tot een leugenaar maken (1 Johannes 5:10). De Heere Jezus is ook daadwerkelijk gekomen. Dat horen we in de vierde vertelling.

Bijbelgedeelte

Genesis 12:1-4, 15:1-6, 21:1-8

Kernboodschap

God doet wat Hij belooft.

Bijbeltekst bij de kernboodschap

Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. (Genesis 15:5)

Aanleren Bijbeltekst

Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. (Hebreeën 10:23b)

Kerntoepassingen

Toepassing niet-gelovig kind: De Heere God doet wat Hij belooft. Hij belooft ook jouw zonden te vergeven als je in Hem gelooft.

Toepassing gelovig kind: Je mag vertrouwen op Gods beloften en Hem ook om vervulling van Zijn beloften vragen.

Hulpmiddelen

Vertelplaten



Verteloverzicht

1. Abram denkt na over het nageslacht dat God hem heeft beloofd. (Genesis 12:1-4)

.....

.....

.....

2. Abram moet op reis, naar het land dat God hem zal wijzen.

.....

.....

.....

3. God spreekt tot Abram. (Genesis 15:4)

.....

.....

.....

4. Abram kijkt in het donker naar de sterren. (Genesis 15:5)

.....

.....

.....

5. God belooft hem: “Zo groot zal je nageslacht zijn”.

.....

.....

.....

6. Abram wordt Abraham en Saraï wordt Sara.

.....

.....

.....

7. Izak wordt geboren. (Genesis 21:1)

.....

.....

.....

8. Er is blijdschap in hun leven: God doet wat Hij belooft!

.....

.....

.....

9. Abraham krijgt een groot nageslacht.
Daar zal ook de Heere Jezus uit geboren worden.

.....

.....

.....



Uitleg en achtergrondinformatie

Genesis 12:1-4

Vers 1 We ontmoeten Abram voor het eerst in Genesis 11 (vanaf vers 26). Hij woont met zijn familie in Ur der Chaldeeën, gelegen in het huidige Irak. In deze stad werd de maangod Sin vereerd. Jozua 24:2 vertelt dat ook Abrams familie 'andere goden' diende. In Ur verschijnt de HEERE aan Abram en zegt: 'Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal' (zie Handelingen 7:3). Let op: de HEERE zegt bij deze verschijning in Ur nog níet: 'Ga uit uws vaders huis.' Abram heeft op een makkelijke manier gehoor kunnen geven aan deze opdracht. Zijn vader Terah vat namelijk het plan op om met zijn familie naar Haran te gaan, een plaats die zo'n duizend kilometer ten noordwesten van Ur ligt. Abram gaat mee. Waarom Terah naar Haran wilde, is niet bekend. Misschien zocht hij nieuwe weidegrond voor zijn vee. Ook Haran was een centrum voor de verering van de maangod Sin. Vanuit Haran, dat min of meer Abrams tweede vaderland geworden was, roept de HEERE Abram opnieuw, maar nu met een toevoeging: 'Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.' Of Terah op dat moment al gestorven was, is niet helemaal duidelijk. Opvallend is dat de HEERE Abram niet vertelt wélk land Hij hem wijzen zal. Daarmee wordt Abrams gehoorzaamheid, geloofsvertrouwen en geduld op de proef gesteld (zie Hebreëen 11:8).

Dat de HEERE Abram roept is een bewijs van Gods verkiezende genade. In een familie waar 'andere goden' gediend werden, kiest de HEERE uit genade een man uit, langs wiens nageslacht Hij Zijn heilsplan wil gaan uitvoeren. Daar mogen we Gods wijsheid en genade in bewonderen. Abrams roeping stemt ook tot verootmoediging: het laat zien dat de HEERE begint, waar van de kant van ons mensen niets te verwachten is (zie Jozua 24:3).

Abrams roeping is tenslotte ook een bemoediging. Als de HEERE zo genadig is dat Hij een heidense afgodendienaar verkiest, dan is er hoop voor de grootste zondaar. Op deze genade van God mogen we pleiten in ons gebed (zie Nehemia 9:7). De opdracht die Abram krijgt, is niet eenvoudig. De cirkel wordt steeds nauwer getrokken: land, familie, het huis van zijn vader. Dat betekent voor Abram niet alleen zijn vertrouwde omgeving en een stuk veiligheid achterlaten, maar ook breken met de goden. Voor de oude oosterling was de macht van de goden namelijk beperkt tot het gebied waar ze vereerd werden.

Vers 2-3 Bij de roeping uit Haran geeft de HEERE ook een aantal beloften. Allereerst drie beloften voor Abram zelf: een groot nageslacht (Israël en in zekere zin álle gelovigen uit Joden en heidenen), de zegen van de HEERE en eer. Abram krijgt ook de belofte, dat 'in hem' alle geslachten van de aarde gezegend zullen worden. Deze zin heeft twee betekenissen, die elkaar niet uitsluiten maar aanvullen:

- Met 'in u' wordt eigenlijk 'in Abrams zaad (nageslacht)' bedoeld. En bij dat 'zaad' of nageslacht gaat het uiteindelijk om de Heere Jezus, Die uit Abram geboren wordt. In Hém ontvangen mensen dé zegen. We hebben hier dus een Messiaanse belofte!
- De Hebreeuwse uitdrukking voor 'in u' kan ook vertaald worden als: 'met u'. De betekenis is dan, dat alle geslachten van de aarde samen met Abram gezegend worden. Zo wordt de tekst uitgelegd in Galaten 3:8-9. Wie door een waar geloof de toevlucht neemt tot Christus, wordt gezegend, samen met de gelovige Abram.



Vers 4 Abram gaat. Hier blijkt enerzijds zijn geloofsgehoorzaamheid (zie ook Hebrëen 11:8): Abram is gehoorzaam aan de opdracht van de HEERE. Anderzijds blijkt zijn geloofsvertrouwen: de HEERE had ook beloften gegeven. Lot, de zoon van Abrams broer Haran, die al was overleden in Ur (Genesis 11:27-28), gaat mee.

Genesis 15

Vers 1 De derde verschijning in Kanaän. Waarschijnlijk vindt deze verschijning plaats in Hebron. 'Visioen' is een openbaringsmiddel van God dat Abram in wakende toestand ontvangt. De gebeurtenis vindt 's avonds of 's nachts plaats (vers 5). God belooft voor Abram een Schild te zijn, Hij zal Abram beschermen. Hij zal voor Abram ook 'een zeer groot Loon' zijn of hem 'een zeer groot loon' geven. De uitdrukking 'loon' moeten we goed begrijpen. Enerzijds wordt níet bedoeld dat Abram het loon uitbetaald krijgt, dat hij met zijn geloof en gehoorzaamheid aan de HEERE verdiend heeft. Anderzijds is het wel zo dat het zoeken en gehoorzamen van de HEERE een grote zegen met zich mee brengt, die in de Bijbel als 'loon' kan worden aangeduid (Psalm 19:12; Hebrëen 11:6). Omdat het zoeken en gehoorzamen van de HEERE ten diepste alleen te danken is aan Gods genade, is dit loon 'genadeloon'.

Vers 2-3 'Heere HEERE': in het Hebreeuws staan hier twee verschillende namen, Adonai (Heerser, Gebieder) en Jahweh (Ik zal zijn Die Ik zijn zal, de Verbondsgod). Abram roept God hier dus aan als de almachtige God, Die het voor het zeggen heeft, én als de Verbondsgod, Die trouw blijft aan wat Hij heeft gesproken. Nadat de HEERE Abram een groot loon heeft beloofd (vers 1), vraagt Abram wat God hem dan zal geven (vers 2). De HEERE had Abram namelijk al een groot nageslacht en daarmee dus een kind beloofd (Genesis 12:2; 12:7; 13:15-16). Maar Abram heeft nog steeds geen kind ontvangen! Abram is nu van plan om zijn bezit na te laten aan zijn knecht Eliëzer. In vers 2 en 3 brengt Abram de nog on vervulde beloften onder Gods aandacht. Zo mogen en moeten ook wij, als de HEERE ons in Zijn Woord dingen belooft, met deze beloften biddend tot de HEERE gaan.

Vers 4-5 De HEERE belooft Abram echter in uitdrukkelijke bewoordingen een lijfelijke zoon (vers 4) en ook een talrijk nageslacht (vers 5). Dan leidt de HEERE Abram uit zijn tent.

Vers 6 Paulus schrijft in Romeinen 4 over Abrams geloof. Dit geloof steunt op twee pijlers, namelijk op Gods almacht (vers 17, 21) en op Gods trouw en waarheid van wat Hij belooft (vers 18, 20). Daarbij heeft Abram niet gezien op de omstandigheden (vers 19). Met dít geloof, dít groot denken van de HEERE, geeft hij God de eer (vers 20). Dit geloof wordt Abram 'tot gerechtigheid gerekend', dat wil zeggen: door dit geloof is hij rechtvaardig voor God. Precies dit geloof is voor ons allen nodig. Het geloof dat niet ziet op de omstandigheden, maar zich verlaat op Gods almacht én op Zijn belofte, die trouw en waarheid is. Alleen door dit geloof komt God aan Zijn eer in ons leven en worden mensen gerechtvaardigd voor God.

Genesis 17

In Genesis 17 staat dat de Heere nogmaals aan Abram verschijnt en zijn naam verandert in Abraham. 'Want Ik zal u vader van een menigte van volken maken'.

Genesis 21

Vers 1-2 Als hier staat dat de HEERE Sara bezoekt, is dat met genade, om Zijn belofte te



vervullen. Dit in tegenstelling tot het bezoeken met Zijn straffen. Al zo vaak hadden Abraham en Sara zich afgevraagd of de belofte nog wel vervuld zou (kunnen) worden. Nu gaat die in vervulling. De herhaling in deze verzen onderstreept dat God Zijn belofte zéker vervult. Zo is Izak het kind van het wonder, dat menselijk gezien niet geboren kon worden (Genesis 18:11).

Vers 3-5 Al eerder (Genesis 17:19) had de HEERE de naam van het kind gegeven: Izak (= hij (of: men) lacht). Zo roept Abraham de naam van zijn kind uit; het Hebreeuwse woord voor 'noemen' betekent ook 'roepen'. Zoals Hij beloofde, is de Engel des HEEREN nu ook aanwezig in de tent (Genesis 18:10). De grote Zoon van Izak is hier aanwezig. Dit kind is het begin van Christus. Abraham lacht: God vervulde na 25 jaren Zijn belofte, als hij al 100 is. Sara lacht nu in geloof. Dit kind is het bewijs van de trouw van God. Als Izak acht dagen is, besnijdt Abraham hem, naar de opdracht die de HEERE eerder gaf (Genesis 17:10) en ontvangt hij het teken van Gods verbond aan zijn lichaam. Zo ontvangen wij het nieuwtestamentische teken en zegel in de heilige doop.

Vers 6-7 Sara aanbidt de HEERE, Die machtige wonderen deed en Zijn belofte vervulde, terwijl dat naar de mens onmogelijk was.

Vers 8 Als Izak geen borstvoeding meer krijgt, maar overgaat op vast voedsel, organiseert Abraham naar gewoonte een feestmaaltijd. Izak is dan ongeveer drie jaar. Wellicht is er extra grote vreugde geweest, omdat Izak het teken is van de Heiland Die komt. Via de lijn van Izak zullen alle geslachten gezegend worden.



Vertelling

Inleiding

Beloofd is beloofd! Misschien zeg je dat wel eens tegen je moeder, die een ijsje aan je heeft beloofd of je zusje, die heeft gezegd dat je na haar op de computer mag. Lotte had ook iets beloofd, luister maar. Lotte heeft haar vriendin Anne beloofd dat ze woensdagmiddag bij haar mocht gaan spelen. Anne heeft er zoveel zin in! Maandag hadden ze het afgesproken. Op dinsdag dacht ze: nog één nachtje slapen! En nu is het zover. Eindelijk gaat ze bij Lotte spelen. In de pauze op het schoolplein wil ze naar Lotte toelopen. Ze speelt bij het klimrek met Joost. “Hoi”, zegt Anne. Lotte kijkt haar aan. Anne zegt: “Ik heb echt zin in vanmiddag! Wat zullen we gaan doen?” Lotte kijkt ineens van Joost weer naar Anne en zegt dan: “Sorry, ik ga toch met Joost spelen vanmiddag.” “Maar wij hadden toch afgesproken?”, zegt Anne teleurgesteld. “Daar weet ik niets meer van” zegt Lotte. En snel loopt ze weg. Anne kijkt haar na en fluistert zachtjes: “Maar beloofd is toch beloofd...?”

Wie kan mij vertellen wat een belofte betekent? Een belofte is zeggen dat je zeker iets zult doen of geven. Wat is belangrijk als je iemand iets belooft? Dat je het altijd nakomt. Wat je belooft moet je doen. Als je een snoepje aan iemand belooft, moet je die geven. Als je belooft met iemand te spelen, moet je ook met die persoon gaan spelen.

In de Bijbel staan ook veel beloften die de Heere God heeft gegeven. En weet je wat zo mooi is? Hij vergeet ze niet en Hij komt ze allemaal na! Alles wat Hij belooft, dat doet of geeft Hij ook! Daar gaan we vandaag van horen.

Tip: je kunt ook een objectles als inleiding gebruiken. Zie hoofdstuk 7.8.

Kern

➔ *Open de Bijbel bij Genesis 15. Laat de Bijbel tijdens de vertelling openliggen.*

Het is heel donker buiten. Dat komt omdat het nacht is. Buiten zijn allemaal tenten opgezet. Je kunt ze bijna niet zien. Zo donker is het. In een van die tenten ligt Abram. Hij slaapt niet, maar hij denkt na. God heeft hem iets beloofd. Een grote schat, maar hij heeft het nog steeds niet gekregen. Hij denkt er vaak over na. Het is al zo lang geleden dat God hem heeft beloofd dat hij een zoon zal krijgen. Maar hij is nu al een stuk ouder geworden. En nog steeds heeft hij geen zoon gekregen. Straks is hij te oud geworden om nog een zoon te krijgen. Zo denkt en piekert Abram in deze nacht. Zou God hem vergeten zijn?



Een aantal jaar geleden heeft de Heere God tot hem gesproken. Hij denkt er steeds weer aan terug. Luister maar wat God tegen Abram zei. Dat staat in de Bijbel:

➔ Lees Genesis 12:1 voor: *Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.*

Abram moest het land waar hij woonde achterlaten. Op weg naar een ander land. Het land waar hij nu woont. Hij kende God nog helemaal niet. Wel kende hij veel andere goden. Veel mensen dachten dat een zelfgemaakte god hen kon helpen. Maar dat waren nepgoden. Zij leefden helemaal niet. Abram weet nu beter. De HEERE, de levende God, sprak tot hem! Hij moest naar een ander land gaan en God zou hem de weg wijzen. Dat was niet het enige wat God tegen Abram zei. Hij beloofde Abram iets bijzonders: “Abram, ik zal je tot een groot volk maken.” Nou, dat geloofde Abram eerst niet hoor. Hij heeft geen kinderen en zijn vrouw Saraï kan geen kinderen krijgen.

Toch kan de HEERE dingen doen die voor ons onmogelijk lijken. En wat God belooft, dat doet Hij ook. Zo denkt Abram in deze nacht terug aan de tijd toen hij nog in Haran woonde. Nu ligt hij in zijn tent in het land Kanaän. God heeft hem de weg gewezen naar het land Kanaän. Dat land zal voor hem en voor zijn familie zijn. Als hij terugdenkt weet hij dat de HEERE hem al veel heeft gegeven, maar nog geen zoon! En al helemaal geen grote familie.

Dat was best moeilijk voor Abram. Abram leerde God kennen en merkte dat God te vertrouwen is. Toch was het best moeilijk voor hem om te blijven vertrouwen op wat de HEERE hem had beloofd, omdat hij er nog niets van zag. Hij moest erop blijven vertrouwen dat God hem een zoon zal geven. Vertrouw jij op de Heere? Hij is betrouwbaar en Hij doet wat Hij zegt! Het doet de Heere verdriet als we Hem niet vertrouwen. God wil dat we in alles Hem gehoorzamen en Hem liefhebben. Hij wil ook jou geven wat je nodig hebt om Hem te vertrouwen en te volgen, iedere dag weer. Abram weet wel dat de HEERE aan hem denkt, maar toch kan hij het soms maar moeilijk geloven. In de tent denkt hij nog een tijdje na.

En ineens begint God tegen Abram te praten! “Abram, wees niet bang, ik bescherm je en Ik zal je belonen.” Abram komt overeind. “Maar HEERE, wat zult u dan aan mij geven? Ik heb geen kinderen.”



“Abram, ga je tent uit en ga eens naar buiten.” Abram doet wat God van hem vraagt. Hij maakt de tent open en loopt naar buiten. De donkere nacht in. Weer spreekt God tegen hem: “Abram, kijk eens omhoog naar de sterren en probeer ze eens te tellen. Kun je dat?”



- ➔ Lees Genesis 15:5 voor: *Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.*
- ➔ *Laat een plaat met heel veel sterren aan de kinderen zien en vraag hen ook de sterren te tellen. Lukt dat?*

Abram kijkt omhoog. Hij ziet ontelbaar veel sterren aan de hemel staan. Kleine lichtjes schitteren daar in die donkere nacht. Hij probeert ze even te tellen. Dat lukt niet. Het zijn er zoveel! De HEERE spreekt weer tot hem: “Zo groot zal je nageslacht zijn.” Dat betekent: “Zo groot zal je familie worden.” De Heere God belooft het hem nu weer! Zal het dan echt gebeuren?

Ja, echt waar! Hij zal een kind krijgen en die zal ook weer kinderen krijgen en die ook weer en zo verder. Hij krijgt zo’n groot nageslacht, zo’n grote familie, dat het ontelbaar zal zijn.

Als Abram dit ziet, komt er rust in zijn hart. “HEERE, ik geloof wat U zegt. Ik zal op Uw woord vertrouwen.”

Wat is de Heere God goed. Hij stelt Abram gerust en geeft hem alweer een teken dat hij een zoon zal krijgen. God doet wat Hij belooft! Als God iets zegt, is het heel zeker dat Hij het zal doen. Daar mogen we op vertrouwen. God heeft Abram ook lief en Abram de HEERE. Heb jij de HEERE al lief? Geloof jij wat Hij zegt tot jou? Hij belooft dat Hij al je verkeerde dingen wil vergeven. Dat Hij je leven nieuw wil maken. God doet wat Hij belooft; gebeurt dat ook bij Abram?

toepassing



Jazeker! God schenkt Abram en Saraï een kindje. Eigenlijk heten ze nu geen Abram en Saraï meer, maar Abraham en Sara. God had gezegd: “Je zult vanaf nu geen Abram meer heten, maar Abraham. En Sara zal geen Saraï meer heten, maar Sara.” Abraham betekent: vader van heel veel mensen. Wat zijn Abraham en Sara gelukkig! De HEERE heeft hen een klein kindje gegeven. Abraham noemt het kindje Izak. Sara is wel negentig jaar oud. En toch heeft ze een zoon gekregen. Kijk eens naar haar gezicht; ze lacht! Ze is zo gelukkig! Een jaar geleden lachte ze ook. Niet van blijdschap, maar omdat ze niet geloofde dat ze nog een kindje zou krijgen. Ze is zo blij. En ze zegt: “God heeft mij aan het lachen gemaakt. Iedereen die dit hoort zal met mij meelachen om wat God aan ons heeft gegeven! Ik heb Abraham een zoon gegeven nu hij al zo oud is”. God doet wat Hij belooft! Ook al moesten ze er jaren op wachten. God vergeet niet wat Hij belooft. Hij laat mensen niet in de steek.



En weet je wat nu zo bijzonder is? Abraham zou een groot nageslacht, een grote familie krijgen. Uit deze familie zal de Heere Jezus geboren worden. Ook als klein Kindje, net als Izak. Dat is ook een belofte die de HEERE heeft gegeven. Het duurt nog heel veel jaren voor de Heere



Jezus echt geboren wordt. Wel meer dan 1000 jaar. Maar steeds weer wijst de HEERE erop dat Jezus naar de aarde zal komen als klein Kindje. Had dat een leuke reden? Nee. Het was voor Hem veel heerlijker om in de hemel te blijven. Toch is Hij naar de aarde gekomen. Hij kwam om het goed te maken. Goed tussen mensen en God. Om de zonden, die tussen de mensen en God instaan, weg te doen. Zonde doen jij en ik ook. Dat kun je merken als je lelijke dingen zegt of ruzie maakt. Als je niet luistert naar je vader of moeder als ze iets van je vragen. Het is zonde als jij zelf wilt bepalen wat je doet, denkt of zegt, in plaats van dat je op zoek gaat naar wat God graag wil. Door de zonde kun je niet meer dichtbij God zijn. Maar de Heere Jezus is naar de aarde gekomen. De Heere Jezus is als een grote schat, vol van waarde. Een schat die de hele wereld goed zal doen. Zo'n belangrijke schat, dat jij en ik en iedereen op de wereld er gelukkig door kan worden. Hij zal Zijn volk redden van de zonde. Gods plan is om ons te redden van de duisternis van de zonde. God doet wat Hij heeft beloofd!

Slot

toepassing *De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om mensen te redden. Geloof je dat? God wil ook in jouw leven komen. Dan krijg je nieuw leven, nieuwe blijdschap. Ook dat belooft God aan jou! Als je in Hem gelooft, wil Hij dat zeker doen! Daar mag je Hem ook om vragen. En als God iets zegt, is het heel zeker dat Hij het zal doen. Daar mag je op vertrouwen! Wat is God goed! Hij is trouw. Als je daar straks meer over wilt weten of als je daar vragen over hebt of als je daar zomaar even over door wilt praten, dan mag je straks naar mij toekomen. Ik zit dan daar en als jij dan komt, weet ik dat je hierover met mij wilt praten.*

➔ *Ken jij nog meer beloften van God?*

Geef de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen over de vertelling.

