

Les 5: **GROEN** - Hoe kan ik elke dag leven met God?

9.1 Welkom en introductie van het Woordeloos boek - Groen

Verwelkom de kinderen, geef hen persoonlijke aandacht en leg de regels uit van jouw club. Introduceer daarna het Woordeloos boek.

Vandaag gaan we verder met het lezen uit het Woordeloos boek. We hebben de gouden bladzijde gelezen. Zó is God! Zo schitterend mooi. Zo rijk. Zo belangrijk. We hebben de zwarte bladzijde gelezen. Zó zijn wij. God maakte ons heel goed. Maar wij keerden ons van God af: we hebben Hem niet lief en we doen lelijk tegen elkaar, we zondigen. En zo ging het grote geluk van het leven met God verloren. Toen kwam de rode bladzijde. Wij hebben straf verdiend, maar de Heere Jezus ging in onze plaats staan. Hij droeg de straf. Als je op de Heere Jezus vertrouwt, komt alles weer goed tussen God en jou en worden je zonden vergeven. We hebben de witte bladzijde gelezen over een nieuw leven van liefde tot God en liefde voor elkaar. God geeft ons alles wat we nodig hebben om te groeien in zo'n leven met Hem. Vandaag gaan we de groene bladzijde lezen en leren we wat God ons allemaal gegeven heeft om te leren leven met Hem.

Tip: Houd tijdens de vertelling het Woordeloos boek in je handen en wijs van tijd tot tijd op de groene bladzijde. Je kunt dan op het moment dat je het over zonde hebt, omslaan naar zwart, als het gaat over Gods heerlijkheid, naar goud en als het gaat over reinheid wit laten zien. Zo leren de kinderen het Woordeloos boek kennen.



BELANGRIJK

Belangrijk: Bekijk bij hoofdstuk 4.5 welke hulpmiddelen je nodig hebt voor deze les.

9.2 Onderwijsleergesprek

Hoe word je goed, zoals God je heeft bedoeld?

Doelen:

- De kinderen begrijpen dat de relatie met God begint met de vergeving die de Heere Jezus verdiende.
- De kinderen begrijpen dat de relatie met God vorm krijgt in *luisteren* en *vertellen*.
- De kinderen leren dat dagelijks Bijbellezen belangrijk is om te leren luisteren naar God.
- De kinderen leren dat bidden 'praten met God' is.

Uitwerking

Vraag aan de kinderen wat zij denken dat je kunt doen om elke dag samen met God te leven. Hoe doe je dat eigenlijk? Wat doe je dan samen met God? Laat het hen eventueel eerst zelf opschrijven om hen even na te laten denken. Schrijf daarna de antwoorden op een groot vel papier of op een whiteboard, nog zonder die te beoordelen. (Het kan zijn dat de kinderen niet zoveel kunnen bedenken, dat is geen probleem.)

Als je een vriend wilt worden van de koning en elke dag met hem wilt praten, moet je veel leren, hard werken en heel belangrijk worden. Dat hoeft bij God niet. We hoeven geen moeilijke dingen te doen om met God om te gaan. We hoeven niet precies goed en geschikt te zijn. (*Wijs eventueel op de lijst van de kinderen de dingen aan die te maken hebben met hard je best doen.*) Eigenlijk begint het precies andersom: God wil samen met óns leven. Hij heeft alle moeilijke dingen gedaan die daarvoor nodig zijn. Daarom kwam de Heere Jezus. Hij stierf aan het kruis en zorgt ervoor dat onze verkeerde dingen, onze zonden vergeven kunnen worden en Hij zorgt ervoor dat ons leven nieuw kan worden als we in Hem geloven.

Maar hoe kunnen we nu elke dag samen met God leven? God wil zomaar elke dag met ons praten. Wij hoeven alleen maar te luisteren naar wat Hij zegt en we hoeven alleen maar Hem te vertellen wat ons bezighoudt. Elke dag kun je zo met God praten. Als je het fijn vindt om met elkaar te praten, dan heb je echt een goede relatie. Stel je voor:

Als je nooit met je vader of moeder zou praten, hoe zou je dat vinden? 's Morgens kom je uit bed, maar jullie zeggen niks. 's Middags kom je uit school, maar jullie zeggen weer niks. 's Avonds zwijgen jullie de hele avond... Dat zou niet goed zijn. Dan heb je geen echte relatie met elkaar.²

Wat is er nodig om een fijne relatie te hebben met iemand? Dat je elkaar heel veel vertelt en dat je echt goed naar elkaar luistert. God wil zo'n goede relatie met ons hebben. En daarom vertelt Hij ons heel veel en Hij wil ook graag naar ons luisteren als wij Hem veel vertellen.

Hoe vertelt God ons iets? Door de Bijbel! Daarin vertelt Hij Wie Hij is en hoe Hij is. Over wat Hij fijn vindt. Over wat Hij gedaan heeft. Over wat Zijn plannen zijn. Over hoeveel Hij ons liefheeft. Over de manier waarop Hij voor ons wil zorgen. Over hoe ons leven nieuw en goed kan worden. En over nog een heleboel dingen. Maar iemand kan wel veel vertellen, maar dat

betekent nog steeds niet dat je een echte relatie hebt. Je moet ook luisteren als iemand iets vertelt. Stel je voor:

's Middags uit school loop je samen met je vriendinnetje naar huis. Je vertelt haar over een leuk plan dat je hebt bedacht. Maar ze begint bloemetjes te plukken en luistert niet. De volgende morgen probeer je opnieuw om het plan te vertellen, maar ze begint over haar poes die jonkies krijgt. 's Middags gaat het precies hetzelfde en ook de volgende dag... Uiteindelijk geef je het maar op. Aan zo'n vriendin kun je je verhaal niet kwijt. Ze is leuk om mee te spelen, maar ze heeft eigenlijk geen interesse in jou.

Dat God dus veel aan jou vertelt, is belangrijk, maar ook dat jij naar Hém luistert. God wil jou heel veel vertellen. Hij wil alles samen met jou delen. Hoe kun jij interesse tonen voor wat God jou wil vertellen? Hoe kun jij naar Hem luisteren?

Wijs op de Bijbel. Hierin staat wat God ons vertelt.

Vertel hoe je de Bijbel zelf gebruikt om elke dag naar God te luisteren. Wees concreet: 'Elke dag lees ik een stukje. Meestal als ik uit bed kom. Ik lees het nog een keer over en soms nog een derde keer. Ik denk erover na. Later op de dag kijk ik soms opnieuw naar hetzelfde stukje. Zo probeer ik heel goed te luisteren naar wat God tegen mij zegt. Ik denk dan na over wat ik gelezen heb. Ik kies niet elke dag zomaar een stukje uit. Ik lees gewoon op volgorde. Als jij ook elke dag naar God wilt luisteren, begin dan maar bij Markus en lees elke dag een klein stukje.' (*Laat zien waar de kinderen Markus kunnen vinden in de Bijbel.*)

Maar niet alleen luisteren naar God is belangrijk. Als je zelf niks vertelt, heb je nog steeds niet echt een vertrouwelijke band met elkaar. Hoor maar eens wat een groot verschil dat maakt:

Elke dag als Jan thuiskomt, vertelt hij aan zijn zus wat hij heeft gedaan. Zijn zus luistert geduldig. Fijn is dat. Maar zelf vertelt ze nooit iets. Eigenlijk kent Jan haar niet goed. Hij zou niet weten wat ze de hele dag doet. Met zijn vriend is dat anders. Zijn vriend vertelt hem alles. Echt alles. Over zijn geheime hutten. Waarvoor hij spaart. En als hij weer eens driftig is geweest en z'n moeder heeft uitgescholden. Ze zijn hartsvrienden. Ze vertrouwen elkaar door en door!

God wil dat jij Hem veel vertelt. Dat je laat merken dat je Hem vertrouwt. Maak dit concreet door over jezelf te vertellen: 'Ik vertel God elke dag wat me bezighoudt. 's Morgens als ik uit bed kom, vertel ik Hem mijn plannen. Ik vraag Hem om mij te helpen om Hem niet te vergeten en om aan Zijn liefde te denken. Ik vraag Hem om mij te helpen om andere mensen lief te hebben en niet lelijk tegen hen te doen. Als ik uit de Bijbel lees, vraag ik God of Hij mij wil helpen het te begrijpen. Als ik lees over Gods liefde, vertel ik Hem dat ik ook Hem liefheb. Ik vraag Hem dan om mij meer te leren over Zijn liefde en om mij ook meer liefde te geven. Overdag bid ik ook vaak. Soms gewoon terwijl ik bezig ben, in mijn hart. Dan vertel ik Hem waarover ik denk en wat ik doe. Ik vertrouw Hem. Ik weet dat Hij naar mij luistert. En aan het einde van de dag bid ik weer. Ik vertel Hem wat niet goed lukte en vraag om vergeving. Ik dank Hem voor de Heere Jezus. Ik vraag Hem of ik lekker mag uitrusten. Zo praat ik met God.³

² Om afwisseling aan te brengen, kun je ook een andere medewerker vragen om deze voorbeelden in de ik-vorm te vertellen of eventueel de voorbeelden met een groepje uitbeelden.

³ Je kunt ergens in het programma een oefening invoegen om samen met de kinderen te inventariseren waarvoor je kunt bidden. Schrijf die dingen op. Bid daarna samen met hen voor deze dingen. Zo kunnen de kinderen horen hoe je je vragen daadwerkelijk omzet in een gebed.



Wijs naar de lijst van dingen die de kinderen aan het begin hebben genoemd. Zeg dat je een heleboel dingen kunt doen, maar dat dat nog niet betekent dat je samen met God leeft. Als je een echte relatie met God hebt, luister je elke dag naar Hem (= lees je uit de Bijbel) en praat je elke dag met Hem (= bidden). Zo leer je Hem steeds beter kennen. Zo leer je Hem steeds meer vertrouwen. Zo leer je steeds meer over de liefde van de Heere Jezus. Zo verandert je leven steeds meer en ga je steeds meer op Hem lijken. Er komt rust en blijdschap in je hart. Je wilt er voor een ander zijn. Je wordt langzamerhand geduldiger. En als je het toch fout doet, vertel je het tegen God en vraag je of Hij je opnieuw vergeeft. Dan komt de blijdschap in je hart weer terug.

9.3 Vertelling

Bijbelgedeelte

- Handelingen 8:26-40
- Kolossenzen 2:6-7
- Efeze 3:14-21

Kernboodschap

- God geeft je alles wat je nodig hebt om te leren leven met Hem.

Doelen

- De kinderen begrijpen welke middelen God geeft om te leren leven met Hem.
- De kinderen zien het belang van dagelijks Bijbellez.
- De kinderen weten waarom het nodig is om altijd te bidden.
- De kinderen begrijpen hoe zingen je kan helpen groeien in het geloof.
- De kinderen begrijpen waarom je niet in je eentje christen kunt zijn.
- De kinderen zien welke rol getuigen speelt in het leven van een christen.
- De kinderen merken dat al deze middelen ons met de Heere Jezus verbinden als we ze gelovig gebruiken.
- De kinderen merken hoe mooi het is dat God ons alles geeft en dat het geen moeilijke dingen zijn die Hij van ons vraagt.

Optie om de vertelling over twee lessen te verdelen of in te korten:

Deze vertelling is moeilijk te splitsen. Hij is korter dan de andere vertellingen in deze map. Je kunt de vertelling eventueel inkorten door één psalm te noemen bij het kopje 'zingen', iets minder te vertellen over de kerk en de doop en de samenvatting iets korter te houden.



Overzicht van de vertelling

1. Bloem - *God geeft je alles om dagelijks te leren leven met Hem.*
2. Stoet - *De rijke man heeft alles, maar bidt om God te mogen kennen - Als we elke dag bidden om met God te leven, luistert God.*
3. Tempel - *De rijke man aanbidt God en wordt bemoedigd door het zingen - Als je zingt over God, leer je op Hem vertrouwen en word je blij.*
4. De man koopt het Boek - *Als je wilt leren over God, moet je de Bijbel lezen.*
5. De man vindt het moeilijk - *Als je de Bijbel moeilijk vindt, moet je andere christenen (in de kerk) vragen om het uit te leggen.*
6. God stuurt Filippus en hij vertelt over de Heere Jezus. De man gelooft en wordt gedoopt - *Als je de Heere Jezus je reinigt van de zonden, mag je gedoopt worden.*
7. Het grote verlangen van de man is vervuld. Hij is gelukkig - *Jij kunt ook zo mooi groeien door te bidden, Bijbel te lezen, te zingen en naar de uitleg van andere gelovigen te luisteren. Je kunt ook helpen om andere mensen te laten groeien als je vertelt over Jezus.*

Vertelling

Als je een bloemenzaadje hebt en je legt het in een donkere kast, gaat het dan groeien? Nee. Wat heeft het zaadje nodig om een mooie bloem te kunnen worden? Vruchtbare grond, water, zonlicht, warmte. God geeft aan het kleine zaadje alles wat het nodig heeft om te groeien. En dan groeit het vanzelf.

➔ *Laat een bloem zien. Je kunt ook kiezen voor een grote papieren bloem met vijf verschillende kleuren blaadjes.*

Als God nieuw leven in jou geeft, ben jij eigenlijk net als zo'n zaadje. God geeft jou alles om net zo mooi te worden als een mooie bloem. Hij geeft je de Geest van de Heere Jezus. Dan ga je op de Heere Jezus lijken. Je gaat dan God liefhebben (*1e blaadje*). Je gaat heel veel houden van andere mensen (*2e blaadje*). Je wordt blij om wie God is (*3e blaadje*). Je gaat anderen vertellen over God, omdat je wilt dat ze ook zo gelukkig worden (*4e blaadje*). Je hebt vrede in je hart (*5e blaadje*).

Als een bloem geen water krijgt, gaat hij hangen. Dan is hij niet langer mooi. En als hij te weinig grond heeft ook. En als de zon niet schijnt, groeit hij niet. Zo is het ook met jou. Jij hebt geen grond nodig om te groeien. Jij hebt andere dingen nodig. God geeft jou alles wat je nodig hebt om te leren leven met Hem (*wijs op de kernboodschap*). In deze les leren we welke dingen God aan jou geeft om elke dag met Hem te leren leven (*Het gaat vandaag over de groene bladzijde, over groeien in het leven met God*).

➔ *Laat de groene bladzijde zien.*



Bidden

Tjonge, wat een mooie wagen! Vanbinnen is hij bekleed met zijde. Vanbuiten is hij rood gemaakt. Gouden stangen houden een dakje van rood fluweel omhoog. Een koetsier ment de paarden. En op de wagen zit een man. Hij moet wel heel rijk zijn, dat hij op zo'n mooie wagen rijdt. En hij komt van heel ver. Hij komt uit Afrika. Je ziet het aan zijn huidskleur.

Deze man werkt aan het hof van de koningin van Ethiopië. Hij zorgt voor haar paleizen en voor haar schatten. Hij is rijk en belangrijk. En nu heeft hij een lange, gevaarlijke reis ondernomen. Helemaal door de woestijn. Het was heet. En er waren rovers. En het duurde erg lang. Maar hij wilde het graag. Want hij is niet gelukkig met zijn rijkdom.

➔ *Wijs op de zwarte bladzijde.*

Hij heeft alles wat hij wil, maar hij is onderweg naar Jeruzalem om God te aanbidden. Hij heeft al veel gehoord over de Heere God. Hij wil daar nóg meer van weten. Daarom heeft hij de beslissing genomen om op reis te gaan. Hij wil naar de tempel waar God aanbeden wordt. Daar wil hij tot God bidden.



→ *Wijs op de groene bladzijde.*

toepassing

God luistert altijd als we bidden. Hij wil je ook geven wat je nodig hebt.

→ *Wijs op de kernboodschap. Bid ook elke dag om met de Heere te leren leven.*



In Jeruzalem stond in die tijd de tempel. Dat was een soort paleis voor God. Alles was er van goud.

→ *Wijs op de gouden bladzijde.*

Zingen

De mensen gingen erheen om God te aanbidden. Daar gaat de belangrijke man ook heen. Als hij bij de tempel komt, stapt hij van zijn wagen af. Zo kun je haast niet meer zien hoe belangrijk hij is. Hij staat gewoon naast de andere mensen. Hij voelt zich ook niet meer belangrijk. GóD is belangrijk, dát voelt hij. Hij zakt door zijn knieën en knielt voor God. Hij doet zijn armen omhoog en met heel zijn hart roept hij het uit: 'U alleen bent God!' Hij aanbidt God.

Na een tijd staat hij op. Hij hoort muziek. Een groep mensen staat te zingen. Voor God. Hij luistert naar wat ze zingen en zijn hart zingt mee.

→ *Lees in psalm 4 parafrazerend: 'Wie kan ons leren wat goed is? U, Heere! U maakt mij veel blijer dan al mijn rijkdom.' (In de Bijbel is opgeschreven wat ze in de tempel zongen.)*

Als de man zo staat te luisteren naar het zingen, voelt hij dat hij gelukkig wordt. Het lege gevoel gaat weg. Het geluk van God komt in zijn hart.

→ *Wijs op de kernboodschap. Dit is waarom wij zingen op de club. Zingen van God kun je elke dag. God heeft ons het zingen gegeven om elke dag met Hem te leven.*

De man luistert. Even later klinkt er weer een lied.

→ *Lees in psalm 5 parafrazerend: 's Morgens bid ik en ik wacht tot U luistert, Heere. U houdt niet van verkeerde dingen. Maar ik kom nu bij U en ik buig mij voor U. U helpt de mensen die U liefhebben altijd.' Wat een mooi lied! Wat een bemoediging! De belangrijke man heeft God gevraagd of hij Hem beter mag leren kennen. Nu zingen ze hier dat God naar hem luistert. Dit is waarvoor hij kwam. Aanbidden in de tempel. Maar hij moet weer terug. De koningin wacht. Het werk wacht. Het is tijd... Hij zucht.*



Bijbel

Maar voor hij weer gaat, koopt hij iets. Het is een boek. In het boek staat een deel van de Bijbel: alles wat de profeet Jesaja geschreven heeft (misschien weet je dat nog van de eerste dag). In die tijd was zo'n boek verschrikkelijk duur en zag er ook anders uit dan onze boeken. Bijna niemand kon zo'n boek betalen. Maar de man is rijk en wil er graag veel geld voor geven. Hij weet nog maar zo weinig van God. Hij wil meer leren.

→ *Wijs op de groene bladzijde.*

toepassing

Als je wilt leren over God moet je de Bijbel lezen. Alles wat wij jullie vertellen over God, komt uit de Bijbel. We verzinnen niet zomaar wat. Als je elke dag in de Bijbel leest, leer je langzamerhand heel veel over God. Zeker als je daarbij ook nog bidt en aan God vraagt of Hij je wil helpen het te begrijpen.

Blij gaat de man met zijn Bijbel in zijn wagen zitten. De koetsier roept iets naar de paarden. En daar gaan ze. De man let er niet op. Hij kijkt in zijn Bijbel. Hij kan nou eenmaal niet in de tempel blijven, maar nu heeft hij iets van God waardoor hij nog meer kan leren.

Hij leest, en hij leest, en hij zucht... Hij leest nog eens over wat hij heeft gelezen, en hij zucht nog eens... Hij is al een heel eind, maar het valt hem niet mee. De Bijbel gaat toch over God? Uit de Bijbel kan hij toch leren over God? Hier gaat het over iemand die lijdt en sterft. En die dat allemaal doet, zonder tegenspreken. Hoe zit dat? Wie is dat toch? Wat heeft dit allemaal met God te maken? Hij zucht weer... Eigenlijk heeft hij iemand nodig die het hem uitlegt.

Andere christenen

toepassing

Vaak is het moeilijk om de Bijbel te begrijpen. Niet alleen voor kinderen, ook voor grote mensen. We hebben elkaar nodig om het te begrijpen. Daarom gaan we op zondag naar de kerk. Daar wordt de Bijbel uitgelegd. En we praten er met elkaar over. God heeft het zo bedoeld dat we elkaar nodig hebben. Alle mensen die in God geloven, horen bij elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar. Altijd helpen we elkaar om meer te begrijpen over God. Jij mag ook altijd naar de kerk komen om meer te leren over God. Je mag op zondag (noem de tijd) gewoon naar binnen lopen en ergens gaan zitten. Er zitten wel meer kinderen in de kerk. Dan komt even later de dominee binnen en die leest uit de Bijbel en gaat het uitleggen. Na de kerkdienst mag je aan iedereen vragen wat je niet begrijpt. Zo heeft de Heere God de kerk bedoeld.



De man kijkt weer in zijn Bijbel. Ineens loopt er iemand naast de wagen. God heeft Filippus gestuurd. Filippus is iemand die vaak met andere mensen praat over God. Want God heeft de man wel gezien. Hij weet dat de man graag meer wil leren. God wil ons altijd helpen als we meer over Hem willen leren.

→ *Wijs op de kernboodschap.*

'Begrijpt u wat u leest?' vraagt Filippus aan de man. 'Nee', zegt de man verbaasd. 'Kom alstublieft bij mij op de wagen zitten en leg me uit over Wie dit gaat. Lijdt Jesaja zelf zo erg?' 'Nee', zegt Filippus, 'dit gaat over Jezus. Jezus is de Zoon van God. Hij is uit de hemel naar de aarde gekomen om te lijden en te sterven aan het kruis voor de zonden van de mensen.'



→ *Wijs op de rode bladzijde.*

Later is Jezus weer levend geworden. Nu is Hij weer bij Zijn Vader in de hemel. Alleen door de Heere Jezus kun je weer terugkomen bij God.'

Geloof

Filippus vertelt verder. En de man luistert. Nu hij over Jezus hoort, voelt hij weer hetzelfde als toen hij in de tempel stond en op zijn knieën zakte. Jezus! Jezus is de Zoon van God. Jézus is belangrijk.

Filippus legt uit hoe deze man ook bij de Heere Jezus kan horen. Jezus had niks verkeerd gedaan. Maar de man wel. En jij en ik ook. Daarom kunnen we niet zomaar bij God zijn. Maar de Heere Jezus droeg de straf voor al die verkeerde dingen. Iedereen mag zijn zonden bij de Heere Jezus brengen. Iedereen mag in de Heere Jezus geloven. En dan zijn al die zonden weg. Dan heb je vrede met God. Dan vindt God je helemaal goed alsof je nooit iets verkeerd gedaan hebt.

→ *Wijs op de witte bladzijde.*

Doop

'We hebben daar ook een teken van', zegt Filippus. 'Als iemand in Jezus Christus gelooft, wassen we hem met water aan de buitenkant. Dat is een teken dat Jezus het hart van zo iemand schoonmaakt van alle verkeerde dingen die hij heeft gedaan. Door dat teken weet je heel zeker: God vindt mij goed, net zo goed als Jezus, alsof ik nooit iets verkeerd gedaan heb. Ik heb vrede met God. Dat wassen noemen we dopen.'

'Dan wil ik gedoopt worden!' roept de man. 'Kijk, daar is water, daar langs de weg. Doe het maar meteen.' 'Geloof je met je hele hart?' vraagt Filippus. 'Ik geloof dat Jezus Christus de

Zoon van God is', zegt de man. 'Dan mag het', zegt Filippus.



toepassing *In de kerk dopen we nog steeds mensen. Iedereen die oud genoeg is om echt te begrijpen wat het is om in de Heere Jezus te geloven en die met zijn hele hart gelooft, mag gedoopt worden. En ook de kinderen van zo iemand als hij of zij al kinderen heeft. Misschien heb je weleens gezien dat een klein kindje werd gedoopt. Dat kindje kreeg water op het hoofd. Het werd aan de buitenkant gewassen. Dat betekent dat de Heere Jezus de zonden aan de binnenkant afwast.*

Deze man gelooft met zijn hele hart. 'Stop', roept hij naar de koetsier. Ze klimmen van de wagen af en lopen het water in. Het water gaat over de man heen.



De man komt weer omhoog. Blij is hij! Het lijkt wel of zijn hart ervan opspringt. Hij weet: 'Nu ik Jezus ken, ken ik God.' En niets, niets is zo belangrijk als God. Het was geen onzin dat hij niet genoeg had aan al zijn rijke dingen en dat hij daar niet gelukkig van werd. Het was geen onzin dat hij zich leeg voelde zonder God. Hiernaar verlangde hij. Dit is geluk! Dit is Gods liefde! Hier had hij om gebeden. Hier ging hij voor naar Jeruzalem. Dit voelde hij bij het zingen in de tempel. Hier las hij voor in de Bijbel. Dit vertelde Filippus hem. Nu voelt hij het in zijn hart: vrede met God. Blijdschap om Jezus. Deze blijdschap zal hij nooit meer kwijtraken.

Samenvatting

Denk weer eens aan de bloem aan het begin van deze les. Deze man is God gaan liefhebben. (*eerste blaadje*). Hij is ook heel blij geworden om wie God is (*derde blaadje*). Hij heeft vrede in zijn hart gekregen (*vijfde blaadje*). Ik denk dat ook de andere blaadjes erbij gaan komen. Want de Geest van de Heere Jezus is in zijn hart. God heeft hem alles gegeven wat hij nodig heeft om een mooie bloem te worden, om elke dag met God te leven.

Kunnen jullie zeggen door wélke dingen hij zo mooi groeide?

- Wat deed de man in de tempel? (*Aan*)*bidden*.
- Wat hoorde de man in de tempel, waardoor hij iets van God leerde? *Zingen*.
- Wat nam de man mee naar huis om meer te leren over God? *Bijbel*.
- Waarvoor zorgde God toen hij het niet begreep? *Iemand die het hem uitlegde*.

Deze vier dingen hebben we altijd nodig om meer te leren over God en met Hem te leren leven. En jij kunt iemand anders ook helpen om te groeien. Jij kunt nu aan iemand anders doorvertellen wat jij hebt geleerd op de club. Dan gebruikt God jou, net als Filippus, om iemand anders heel gelukkig te maken.

