



Evangeliestek
GELOVEN ALS EEN KIND

Mijn gebed



Evangeliestek

GELOVEN ALS EEN KIND

Heere, ik dank U voor alles wat U geeft. We krijgen iedere dag veel: eten, kleding, een huis om in te wonen en nog veel meer.

Heere, wees met mensen die ziek zijn. Wilt u voor hen zorgen.

Heere God, er zijn mensen die niet mogen geloven in u. Wees met hen. Dat ze toch over u mogen horen.

Heere Jezus, ik leg mijn zonden voor u neer. Ik dank u dat u ook mijn redder wilt zijn. Vergeef ook mijn zonden.

Heere wilt u zijn met mensen die anderen over u vertellen. Help ook mij om over u aan anderen te vertellen. Dat steeds meer mensen in u gaan geloven.

Heere God, ik dank u voor de mooie schepping die u aan ons geeft. Help ons daar goed mee om te gaan.