

# Gehoorzaamheid

Periodethema: De Tien Geboden  
Lukas 2: 40-52

## KERNTEKST

'... Hij was hun onderdanig.' (Luk. 2: 51)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

God heeft het hoogste gezag. Jezus moest zijn in de dingen van Zijn Vader. Dat betekent: alles wat te maken heeft met de dienst van God. Hij is in de eerste plaats onderdanig aan Zijn hemelse Vader. Maar daarnaast is Hij ook gehoorzaam aan Zijn moeder Maria en aan vader Jozef.

## BEGINSITUATIE

De vorige keer ging de vertelling over het vierde gebod in de serie 'De Tien Geboden': 'Onderhoud de sabbatdag dat gij die heiligt'. Nu staat het vijfde gebod centraal: 'Eer uw vader en uw moeder...'. Dit vijfde gebod staat op de tweede tafel van de wet. In dit gedeelte gaat het over het liefhebben van de naaste als onszelf. De tweede tafel is nauw verbonden met de eerste. Waar oprechte liefde is voor de Heere Jezus, is ook liefde voor de naaste.

## DOELSTELLINGEN

- De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de Heere Jezus.
- Het bezig zijn in de dingen van het Koninkrijk van God.
- Jezus is onderdanig aan Zijn ouders.

## INDELING

- Een bijzonder Kind.
- De viering van het Pascha.
- De voorbereiding op het werk van Jezus.
- Zijn wijsheid.
- Het verwijt van moeder Maria.
- Het huis van Zijn Vader.

- De Heere Jezus weerlegt het verwijt van Zijn moeder.
- Hij gaat gewillig met Zijn ouders mee en gehoorzaamt hen.

## OPMERKINGEN

Wat wil God in het vijfde gebod? Leg dat nog eens uit voordat u met de vertelling begint. In vraag 104 van de Heidelbergse Catechismus staat: 'Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde, en trouw bewijze (...) en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren.'

## ZINGEN

Psalm 121: 1 en 4; 118: 14.

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 121: 1 Zoals de Heere Jezus Zijn ogen opslaat naar de bergen aan de horizon, de bergen waarachter Jeruzalem ligt en het huis van Zijn Vader, zo mogen ook wij vertrouwen dat de Heere rondom ons is, dag en nacht, als we tot Hem bidden.

## MATERIALEN

Een kaart van Israël om de route aan te wijzen van Nazareth naar Jeruzalem. Een plaat van de tempel en de bijgebouwen kan verhelderend zijn.

## BORDPLAN

Zet deze zin op het bord. 'Jezus is de mensen in alles gelijk geworden, maar niet in hun zonden.'

## INTRODUCTIE

Ben je weleens brutaal tegen je vader of moeder? (Dan volgt er een gesprekje over vraag 104 van de Heidelbergse Catechismus zoals in de opmerkingen hierboven werd genoemd.)

Aan wie moet je gehoorzaam zijn? Is dat gemakkelijk? Waarom wel of waarom niet? Wie heeft het hoogste gezag? Neem de kinderen mee naar de boodschap van de vertelling zonder de geschiedenis te vertellen.

## BRUGZIN

De Heere Jezus groeit op als elk ander kind. Moeder Maria zorgt voor Hem. Vader Jozef werkt voor Hem. Van Maria leert Hij de eerste woordjes. Later luistert Hij aandachtig naar wat ze vertelt over de hemel en over God. Hij is een kind als alle kinderen. Maar Hij is toch anders dan zij. Het grootste verschil is dat Hij geen kwaad doet! Heilig is Hij geboren en heilig is Zijn leven, ook als kind. Is dat zo? In het verhaal van vandaag lijkt de Heere Jezus Zijn ouders niet te gehoorzamen... Luister maar eens.

## Vertelling

Stel dat jij in Nazareth zou wonen en Jezus is je buurman, hoe zou je Hem dan noemen? De mensen in Nazareth noemen Hem 'Jezus, de Zoon van Jozef', of 'de Zoon van de timmerman'. Dat Jozef Zijn pleegvader is, weten ze niet. Maria weet dat wel. Maar denkt ze er altijd aan dat Hij meer is dan de Zoon van Jozef?

Als Jezus twaalf jaar oud is, komt er een dag waar Hij lang naar uitgezien heeft. Hij mag met Zijn ouders mee naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Hij is nu 'Zoon der wet', te vergelijken met een 'belijdend lid' in onze kerken. Hij kent de gebeden en is onderwezen in de Bijbelse geschiedenis en in de betekenis van de Joodse feestdagen en van de wet. Hij vindt het fijn om met deze dingen bezig te zijn. Het is Zijn liefste bezigheid. Zeg eens eerlijk: hoe is dat bij ons?

Het is een lange reis naar Jeruzalem. De velden liggen groen en glanzend onder de voorjaarszon, het koren is rijp. In de tijd van het Pascha begint de oogst en overal staan de wijngaarden in bloei. Ze lopen het dal van Jizreël door, Jezus, Jozef en Maria, samen met veel meer mensen uit Galilea. Ze steken de Jordaan over en 's nachts slapen ze in een herberg. Door het Overjordaanse land reizen ze verder. Hoe dichterbij Jeruzalem, hoe drukker het wordt. In hun beste kleren trekken de mensen naar Jeruzalem, de heilige stad en hun gezang klinkt ver over de zonnige velden. Ze zingen de liederen van Hammaäloth en Jezus zingt mee met een heldere stem: *'k Sla de ogen naar 't gebergte heen, Vanwaar ik dag en nacht, des Hoogsten bijstand wacht.'*

Hij kijkt en ziet de bergen waarachter Jeruzalem ligt. Als Hij op de top van één van die bergen staat, ziet Hij voor het eerst de stad: de witte huizen, de groene bomen, de prachtige marmeren tempel met de gouden tinnen. Om de stad een kring van bergen en daartussen aan de ene kant de Olijfberg en aan de andere kant een kale top, Golgotha... De mensen haasten zich om Jeruzalem te bereiken. Ze stromen juichend door de poorten de stad in en tussen hen gaat een kleine jongen in een wit kleed. Een Jongen op Wie ze allemaal wachten, van Wie ze zingen. *'Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de Heere rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid' en Die hun eens een beter paasfeest zal brengen.*

Zeven dagen duurt het Pascha en al die tijd blijft Jezus met Maria en Jozef in Jeruzalem. Hij staat erbij als de priester het paaslam slacht. Hij ziet hoe het bloed wordt opgevangen, het kostbare bloed dat eens het volk Israël in Egypte had verlost van de dood en dat wijst naar Zijn kostbare bloed dat ook eens vergoten zal worden. Hij eet ongezuurde koeken en staat naast Jozef in de voorhof van de tempel. Hij bidt en zingt mee en niemand heeft zoveel eerbied als Hij. Ook voelt niemand zich meer thuis in de tempel dan Hij.

Op de achtste dag is het feest voorbij. De straten stromen leeg en ook Jozef en Maria gaan met vele anderen de poort door, op weg naar huis. Ze zien Jezus niet. Het is druk onderweg en Hij is vast al vooruit gegaan met andere bekenden. Hij is gehoorzaam en verstandig. Ze zien Hem straks wel. Maar als het avond is, hebben ze Hem nog niet gevonden, ook niet bij hun familieleden. Maria is nu bang en onrustig. Ze slaapt die nacht niet. Steeds moet ze aan Jezus denken en allerlei gedachten spoken door haar hoofd. De volgende morgen vroeg gaat ze met Jozef terug, de stroom van huiswaarts kerende mensen tegemoet. Haar angstige ogen zoeken tussen de rijen. Ze komen bij de poort van Jeruzalem zonder dat ze hun Kind gevonden hebben. Dan is het avond, de duisternis valt en ze kunnen niet verder zoeken. Er volgt een angstige nacht. Zodra het licht wordt, zoeken ze verder. Maria gunt zich geen rust. Ze loopt de nu stille straten door en vraagt aan iedereen: 'Hebt u Jezus gezien? Weet u waar mijn Kind is?' Ze zoekt en vraagt, bleek en radeloos van angst en verdriet. Is haar Kind nog in de stad? Waar zou Hij toch gebleven zijn? Hij is toch altijd gehoorzaam geweest? Tenslotte komen Jozef en zij bij de tempel. Het is er stil. Een enkele priester is er bezig en een paar mensen doen er hun gebed. Uit de bijzalen klinken de stemmen van Schriftgeleerden, die hun leerlingen in de wet onderwijzen. Maria gaat ook in de bijzalen zoeken, net als de bijzalen bij onze kerken en als ze in één van die zalen kijkt, schreeuwt ze het bijna uit, want

dáár ziet ze Jezus. Haar Kind! Rustig als altijd zit Hij daar, tussen die geleerde mannen en Hij luistert en vraagt. En zij staan om Hem heen, verbaasd over Zijn verstandige antwoorden. Hij is in het huis van Zijn Vader! Heerlijk is dat voor Hem. Maar intussen denkt Hij ook aan Jozef en Maria. Ze zullen Hem missen... Nee, zij zijn geen ogenblik uit Zijn gedachten, maar Hij kán niet weggaan. Hier voelt Hij Zich thuis! Hier moet Hij zijn. Begrijpt Maria dat? En Jozef? Maria staat een ogenblik sprakeloos. Het is alsof ze door de grond gaat. Daar zit Hij rustig in de tempel, terwijl zij zoveel angsten hebben uitgestaan. Ze vliegt naar Hem toe. 'Kind', snikt ze, 'waarom heb Je ons dit aangedaan? Je vader en ik hebben Je met angst gezocht. We hebben zó in angst gezeten.' 'Je vader en ik', zegt ze, net als alle mensen in Nazareth. Maar Jezus Zelf weet al beter. 'Waarom hebben jullie naar Mij gezocht?' vraagt Hij vriendelijk. 'Weten jullie niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van Mijn Vader?' Mijn eigenlijke Vader is in de hemel, bedoelt Jezus en Hij moet bezig zijn in de dingen van die Vader. Jozef en Maria begrijpen die woorden niet. Ook later heeft Maria verdriet om Hem omdat ze niet kan begrijpen dat Hij de wil van Zijn Vader doet. Maar ze bewaart al deze dingen in haar hart. Jezus staat op en gaat gehoorzaam met hen mee, de tempel uit, de stra-

ten door, terug naar Nazareth. Hij is hen in alles gehoorzaam!

### **AFSLUITING**

Wat vinden jullie: was de Heere Jezus in deze vertelling nu gehoorzaam of niet? Wat doet de Heere Jezus hier? Hij luistert naar Zijn vader en moeder terwijl Hij liever andere dingen zou doen. Jezus heeft in Zijn kinderjaren nooit gezondigd. Hij was nooit brutaal of gemeen, Hij haalde geen kattenkwaad uit en zei ook nooit lelijke woorden tegen Jozef en Maria. Hij heeft het vijfde gebod: 'Eer uw vader en uw moeder' volmaakt onderhouden. Weet je waarom? Met Zijn heiligheid en met al Zijn onschuld kan Hij onze zonden, ook de zonden van onze kinderjaren, bedekken en vergeven. Daarom: eert uw vader en uw moeder! Doe je dat? Altijd? En als je het toch niet doet? Bid dan om vergeving. En lees dit verhaal nog eens in de Bijbel!

### **VERWERKING**

De laatste zinnen hierboven zijn al een 'verwerking'. De kinderen worden aan het denken gezet. Voer een kort gesprek over de zin op het bord: 'Jezus is de mensen in alles gelijk geworden, maar niet in hun zonden.' Begrijp je nu beter wat deze zin betekent?

