

Niet liegen

Periodethema: de Tien Geboden, het negende gebod.
Handelingen 5: 1-11

KERNTEKST

'Gij hebt de mensen niet gelogen, maar Gode...'
(Hand. 5: 4).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Wie liegt, liegt niet alleen tegen mensen, maar ook tegen God.

BEGINSITUATIE

In deze vertelling, die hoort bij de serie over de Tien Geboden, valt het licht op het negende gebod: 'U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten'. We hebben in de vorige geschiedenissen gezien hoe David zondigde tegen het zesde, zevende en achtste gebod. Vandaag gaat het over twee mensen uit het Nieuwe Testament en over 'liegen'.

DOELSTELLINGEN

- Het werk van satan.
- De schijnheiligheid van Ananias en Saffira.
- Zonde tegen mensen maar bovenal tegen God.
- Een voorbeeld van het komende oordeel van God.

INDELING

- Liefde in de eerste Pinkstergemeente.
- Een listig plan.
- Een onverwachte dood.
- Een tweede dood.
- Het plan van de satan ligt in duigen.
- Het Godsoordeel wekt grote vrees binnen en buiten de gemeente.

ZINGEN

Psalm 32: 3 en 119: 1

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 119: 1 Zalig, gelukkig, zijn de mensen die een oprecht en eerlijk hart hebben en God, als het hoogste goed, zoeken met al hun krachten.

BORDPLAN

'Niet liegen', is het thema van deze vertelling. Ik zou de tekst van het negende gebod op het bord schrijven.

Ook zou ik de namen van Petrus, Josef = Barnabas, Ananias, en Saffira op het bord noteren.

INTRODUCTIE

Wat doen mensen in deze tijd niet om mee te tellen. Kijk maar wat ze doen om op televisie te komen of in de krant te staan. Zij willen graag in beeld zijn. Dan horen ze erbij! Maar die zucht naar eer en aanzien brengt ons helemaal van het spoor van de HEERE af. Herken je dat? Zit je er mee als in je hart bepaalde begeerten leven waarvan je weet dat ze niet goed zijn? Lieg je weleens? Ja, wie liegt er nooit? Steek je vinger eens op? Je weet dat liegen niet goed is, maar waarom doe je het dan? Om straf te ontlopen of om stoer te doen? Maar... wie gelooft er later nog een leugenaar? De leugen houdt zelden lang stand. Het is duizend keer beter om de waarheid te vertellen, ook al is dat moeilijk! De Heere is een God van de waarheid. En de leugen hoort bij de grote bedrieger, de satan. De Heere Jezus zegt: 'Hij is de leugenaar van het begin, de mensenmoordenaar.'

BRUGZIN

Vandaag gaat het over twee mensen die in de gemeente 'gezien' willen worden en daar alles voor over hebben. Je zult ook horen hoe erg de leugen is, luister maar goed. Ik vertel ook hoe je van de leugen af kunt komen!

Vertelling

Wie van jullie weet het nog: wat is het wonder van Pinksteren? Dat de Heilige Geest uitgestort is en er drieduizend mensen bekeerd werden! Beide antwoorden zijn waar! Hoe kun je merken dat de mensen bekeerd zijn? Ze zijn vol van de Heilige Geest en de dingen van deze aarde werden opeens onbelangrijk voor hen. De mensen die bij de eerste gemeente van Christus hoorden, leefden met elkaar als broers en zusters. Ze leefden in liefde en er was geen jaloezie of egoïsme onder hen. Ze hadden hun naaste lief als zichzelf. In de Bijbel staat: 'De menigte die geloofde, was één van hart en één van ziel.' Dan maak je nooit meer ruzie, omdat je vindt dat iets van jou is! Hoe dat komt? Door de Heilige Geest, Die je hart vol van liefde maakt.

Ik zal je een voorbeeld geven. Er zijn zelfs mensen die een huis of een akker verkopen en het geld naar de apostelen brengen. Zo doet ook Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen heeft. Zoon der vertroosting betekent dat. Hij verkoopt zijn akker, brengt het geld mee naar de 'kerk' en legt het neer aan de voeten van de apostelen. Dan kunnen de apostelen het uitdelen aan mensen die het nodig hebben. Hij kan niet anders. Hij geeft het als een offer aan God. De blijdschap in zijn hart dringt hem ertoe. En de apostelen nemen dat geld en delen ervan uit aan ieder die het nodig heeft. Zo leeft die eerste gemeente in liefde samen. Maar de satan sluipt rond om Gods werk te

verstoren en zoekt naar een hart waardoor hij de gemeente kan binnendringen. Hij vindt het hart van Ananias en dat van Saffira, zijn vrouw.

Ananias is evenals de anderen bij de apostelen gekomen om gedoopt te worden, maar hij heeft Jezus niet echt lief. Eigenlijk houdt hij meer van zichzelf en van zijn geld. Weet je, zo zitten we allemaal in elkaar. Denk maar eens goed na! Ananias heeft gezien wat Barnabas en anderen gedaan hebben en hij heeft er grote bewondering voor. Hij is een beetje jaloers. Hij wil ook wel geëerd worden als een man die veel goeds doet. Als hij nu eens een stuk land verkoopt en het geld naar de apostelen brengt? Zo gezegd, zo gedaan. Samen met Saffira verkoopt hij een stuk land. Maar nu wordt het moeilijk. Op de tafel ligt een zak geld. Moet hij al dat geld naar de apostelen brengen? Hij kan ook wel een gedeelte van het geld brengen en het andere deel zelf houden. Maar dan zullen de apostelen zeggen: 'Waarom brengt hij niet alles?' Ze zouden hem wel eren, maar toch niet als Barnabas. Als Ananias zover is met zijn gedachten, fluistert er een stem in zijn hart: Niemand hoeft het toch te weten dat je een gedeelte van het geld weggeeft? Natuurlijk. Ananias knikt blij. Hij doet alsof hij alles brengt en houdt een gedeelte achter. Dat is het! Dan zal hij ook de volle eer ontvangen en als weldoener bekend worden en het kost hem niet zoveel geld. Hij overlegt zijn plan met Saffira. Zij vindt het een prachtig plan al is het een leugen, maar niemand merkt er immers iets van? Ze doen het. Ze verbergen een deel van het geld en met het andere deel gaat Ananias op weg. In gedachten ziet hij de gezichten van de apostelen voor zich. Hij verheugt zich al op de dank, de roem en de eer. Maar Ananias, je gaat naar de gemeente van de Heere... Zo wil de satan tussen de waarheid de leugen zaaien, tussen de tarwe het onkruid. Dat zal zich uitbreiden en groeien en het goede zaad verstikken. Dan komt er niets terecht van Gods Koninkrijk. Satan vergeet echter dat God Zelf over de gemeente waakt en niet wil dat Zijn heilige werk bedorven wordt.

Met een glimlach legt Ananias het geld aan de voeten van de apostelen. Verwachtingsvol kijkt hij Petrus aan. Maar Petrus is vol van de Heilige Geest. Hij doorziet Ananias, want God heeft zijn ogen verscherpt. Hij ziet de zondige ziel van deze schijnheilige man en schudt bedroefd het hoofd. 'Ananias', zegt hij, 'hoe heeft de satan uw hart zo kunnen vervullen dat u de Heilige Geest bedriegt en iets achterhoudt van de opbrengst van uw land? U had eerlijk moeten zeggen dat dit niet al het geld is. Dan was het goed geweest. Want u hoeft niet alles weg te geven. Maar nu liegt u tegen de mensen en ook tegen God! Tegen de Heilige Geest! Ik zie dat de satan in uw hart woont. U bent geen kind van God.' Wat gebeurt er nu? Bij het horen van deze

woorden valt Ananias neer. Een paar mannen lopen naar hem toe. Te laat! Ananias is al gestorven. God heeft hem gestraft. Enkele jonge mannen dragen het lichaam van Ananias weg en begraven het. En over alle mensen komt grote vrees, omdat God de zonde in Zijn gemeente zo streng gestraft heeft.

Ondertussen zit Saffira thuis te wachten. Wat blijft haar man lang weg. In gedachten ziet ze haar man in de gemeente, omringd door de apostelen. Drie uur later denkt ze: laat ik eens gaan kijken. Maar zó vreemd, er heerst een doodse stilte als ze binnenkomt. Ze ontmoet vreemde, ernstige blikken. En haar man? Ze ziet hem niet. Dan roept Petrus haar bij zich. Aan zijn voeten ziet ze het geld liggen dat Ananias gebracht heeft. Petrus wijst ernaar en vraagt ernstig: 'Zeg eens, hebben jullie het land voor zoveel verkocht?' Hij hoopt dat Saffira de waarheid zal zeggen. Nog heeft ze tijd om zich te bekeren. Maar Saffira heft het hoofd op en kijkt Petrus recht aan. 'Ja', zegt ze, 'voor zoveel!' Dat zijn haar laatste woorden. Petrus zegt: 'Hoe heb je met elkaar af kunnen spreken om de Heilige Geest op de proef te stellen? Ik hoor de voetstappen van hen die je man begraven hebben, bij de deur. Nu zullen ze ook jou wegdragen.' En op hetzelfde moment valt Saffira dood aan de voeten van de apostelen, naast het geld dat ze meer liefhad dan de Heere Jezus. En de jonge mannen die net Ananias begraven hebben, nemen nu het dode lichaam van Saffira en dragen het weg. Ze begraven haar bij haar man. Wat een vreselijke straf...

AFSLUITING

Misschien ben je geschrokken en vraag je je af: is dit niet een te zware straf? Er liegen toch wel meer mensen, ook in de Bijbel, zonder dat ze direct sterven? Maar wat hadden Ananias en Saffira gedaan? Ze deden net alsof ze heel goed waren en intussen hielden ze de helft van het geld voor zichzelf. Ze leken vroom, maar ze bedoelden zichzelf. Dat is

een leugen. Petrus had duidelijk gemaakt dat het een zonde tegen God was. Dat is geen kleinigheid. Dat lijkt wel zo, maar voor God is het een ontkennen van Zijn bestaan, Zijn macht. Wie in de zonde volhardt, sterft. En wij? Jullie gaan naar de kerk. Maar doe je dat uit liefde tot God? Jullie bidden maar zeg eens eerlijk, doe je dat ook uit liefde voor God? Je zegt: ik bid heel vaak terwijl ik even later vergeten ben wat ik gebeden heb. De mensen in Jeruzalem zijn bang geworden. Ik ook! De Heere vertelt ons dit verhaal om onszelf te onderzoeken. Jullie moeten Hem vertellen dat je een hart hebt, vol van leugens. Je mag Hem vragen of Hij jouw hart schoon wil maken. Hij wil dat we tot Hem bidden om vergeving. Hij wil ons bewaren voor de 'vader van de leugens' (de duivel) en ons de Heilige Geest geven. Lieg je dan nooit meer? Nee, maar dan krijg je verdriet over de neiging om te liegen. Dan krijg je de waarheid lief!

VERWERKING

U zou een quiz kunnen houden over straffen van God.

1. Een apostel die vol was van de Heilige Geest.
2. Een man die 120 jaar aan de ark heeft gebouwd en met zijn gezin werd gered.
3. Een man die door de Heere uit Sodom werd gered.
4. Een knecht van God die steeds tegenover een mopperend volk stond.
5. Een knecht van de Heere, die het volk in Kanaän gebracht heeft.
6. De man die een akker verkocht en een deel van het geld aan de apostelen bracht.
7. De man die samen met twee vrienden tegen Mozes en Aäron in opstand kwam.
8. De man die spullen uit Jericho gestolen heeft.
9. De stad die door God verwoest is vanwege grote zonden (2x).
10. Een vreselijke straf waarbij bijna alle mensen van de wereld zijn omgekomen.

