

Jezus geboren

Periodethema: Geboorte
Mattheüs 1

KERNTEKST

'En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.' (Matth. 1: 21)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Wie zegt dat? De engel van de Heere. Het is dus een boodschap uit de hemel. De engel zegt het tegen Jozef. Hij wil hem duidelijk maken wat er allemaal gaat gebeuren. Jozef heeft zo zijn vragen. Als wij vragen hebben, wordt het tijd dat we luisteren als de Heere spreekt. Weet je wanneer Hij spreekt? Als de Bijbel opengaat. De engel vertelt dat Maria een Zoon zal krijgen. Hij heet Jezus. Geen andere Naam. Hij heet zo en is zo. Hij zal Zijn volk zalig maken. Hij zal ze verlossen van het hoogste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Ja, dat is Zijn liefste werk. Verlossen van zonden. Zonden vergeven. Opnieuw geboren laten worden. Een nieuw hart geven.

BEGINSITUATIE

Na een periode van blij verwachten wordt een kindje geboren. Bij Elizabeth en Zacharias is dat Johannes (de Heere is genadig) en bij Maria (en Jozef) is dat Jezus (Zaligmaker). Als we in Matth. 1 beginnen te lezen, zien we het geslachtsregister van de Heere Jezus. De namen volgen elkaar op. Hij gewon, gewon, gewon... (we zouden zeggen: kreeg een kindje) Misschien niet zo aantrekkelijk om te lezen, maar wel leerzaam. Moet je eens goed opletten wie er allemaal in staan. Ken je hun namen?

DOELSTELLINGEN

- Het geslachtsregister van de Heere Jezus heeft ons wat te zeggen. Daarom lezen we het.

- We lezen namen van mensen die wij liever niet in onze familie zouden willen hebben. Wat heeft dat ons te zeggen? De Heere Jezus gaat niet voorbij aan mensen die zondig zijn. Hij wil hen verlossen. In Zijn familieregister staan zondaren.
- Alles is op orde. Misschien zien we niet altijd de orde in het Koninkrijk, maar God is een God van orde. Kijk naar het aantal jaren.
- Over de geboorte van de Heere Jezus is veel te zeggen; het gebeurt op Gods tijd en plaats.
- Kinderen moeten weten dat God ingrijpt in het leven van Jozef als hij wil vertrekken. Hij vertelt hem in een droom door de mond van een engel dat hij moet blijven. Maria zal een zoon baren, Gods Zoon Immanuël.

INDELING

- Geslachtsregister (de stamboom bestuderen we samen).
- En verder... (vanaf vers 18).
- De geboorte was zoals God wilde.
- Maria, een maagd werd zwanger.
- Maakt het Jozef verdrietig?
- Jozef krijgt hoog bezoek.
- Jozef blijft bij Maria.
- Gods Zoon, Jezus – Zaligmaker / Gods Zoon, Immanuël – God met ons.

OPMERKINGEN

- Er is een verschil in het geslachtsregister van Mattheüs (die voor de Joden schreef) en Lukas (die voor de heidenen schreef). Mattheüs begint bij de grote Joodse namen: Abraham en David. Lukas begint bij Adam (vader van alle mensen). Vanaf Salomo loopt die via een andere lijn, de lijn van Maria (zie de kanttekeningen). Mattheüs

volgt de lijn van Jozef, dat is tegelijk de lijn van het koninklijk zaad.

- Mattheüs 1, het eerste deel leent zich niet zo voor een vertelling. Toch slaan we het niet over. We pakken onze Bijbels en lezen vers voor vers. Je kunt het ook in groepen laten lezen en dan twee namen per groep laten noteren. Namen waar we wat meer van willen weten of waar we al wat van weten. Je kunt de namen op kleine papiertjes zetten en door de kinderen in volgorde laten opplakken. Zo komen ze alle namen tegen en zien ze de volgorde en krijg je mogelijk de vragen rond bepaalde mensen. Ruth hoort bij de familie van de Heere Jezus. Wie was Ruth? (Een heidense vrouw die met Naomi meekwam uit Moab naar Bethlehem). Schrijf bij haar naam eens wat je kunt vinden in Ruth 1: 16.

LEES VERS 1-15.

1. Het gaat hier over het geslacht van de Heere Jezus. Hij is de Zoon van David, Die Zijn eigen stamboom samenstelt. Hij komt uit het geslacht van Abraham. Hij, de Zoon van God, is de lang beloofde Messias.
2. Izak en Jakob met zijn kinderen: Juda en zijn broers. Juda wordt genoemd. Uit zijn nageslacht komt de Messias voort.
3. Juda had kinderen bij Thamar; Fares en Zara. Fares kreeg Esrom en Esrom Aram.

Wie is Thamar? Zij kreeg een kindje van haar schoonvader Juda. Ook dat kwam voor in de familie van Jezus.

Zo gaan we door tot en met vers 15. Dan lezen we in vers 16 dat Jakob een zoon kreeg: Jozef, de man van Maria. In dit zelfde vers lezen we van de geboorte van Jezus Christus.

Heb je namen in dit geslachtsregister zien staan waar je wat meer van weet? Abraham, Izak en Jakob. Juda, Rachab, Boaz en Ruth met Obed. Jesse en koning David (van hem hebben we ook een zwarte bladzijde; de geschiedenis met Bathseba) enz. Let op, David ontving de belofte van een eeu-

wige Zoon op Zijn troon, toen Bathseba nog niet in beeld was.

Wat lees je dan in vers 17? Al de geslachten van Abraham tot David zijn veertien geslachten. Van David tot de Babylonische wegvoering veertien en van de Babylonische wegvoering tot Christus zijn ook veertien. Is dat toevallig? Nee, dat kan niet. In Gods Koninkrijk zijn geen toevallige dingen. God bestuurt alles. Van geslacht tot de geslacht. Hij regeert. Hij is de Koning van Zijn Koninkrijk en heeft alle macht in hemel en op aarde.

In vers 18 begint de vertelling van vandaag.

ZINGEN

Ps. 89: 9 en 89: 2

'Laat ons loflied vrolijk rijzen... Boven bidden, boven denken...' (OMK)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 89: 9. De psalmist looft God. Hij is goed en trouw. Zijn verbond met David (die type van de Heere Jezus is) blijft vast staan en zal worden uitgevoerd. Daar zorgt God voor. Davids rijk is een eeuwig rijk, Gods Zoon is een eeuwig Koning. De Kerk, gemeente van God heeft het zwaar, maar God zorgt. De psalm past bij advent.

Ps. 89: 2. God is trouw. Hij gaat door met Zijn werk. Van kind tot kind. Van het ene op het andere geslacht. Is in jullie familie ook Gods trouw te zien? Hoe dan? Soms zie je dat de Heere in een familie steeds weer Zijn kinderen heeft, mensen die Hem liefhebben en dienen.

MATERIALEN

- Bijbels. Pen en papier als je in groepen wilt werken of als je de kinderen aantekeningen wilt laten maken. Kaartjes met de namen uit het geslachtsregister van de Heere Jezus.
- Misschien is er een geslachtsregister (stamboom van het koningshuis) voorhanden of is er iemand die thuis een stamboom heeft.

INTRODUCTIE

- Wie weet heel veel van zijn voorgeslacht of familie? Ik heb het dan over je vader, je moeder, je opa, je oma, overgrootmoeder en overgrootvader (dat zijn de moeder en vader van je opa en oma). Wie heeft er thuis een geslachtsregister? Weet je waar je familie vandaan komt? Misschien wel uit het buitenland.
- Het koningshuis daar weten we wel wat van; Koning Willem Alexander – Koningin Beatrix – Koningin Juliana – Koningin Emma en...
- Misschien ben je wel familie van iemand die heel rijk was of juist heel arm. Of van iemand die in de

gevangenis heeft gezeten. Dat is niet zo leuk. Daar praat je liever niet over.

- Het is alsof we in een fotoboek van de familie kijken. Daar zie je opa en daar zie je je broer. Hier was het allemaal nog goed, maar toen...

BRUGZIN

Vandaag lezen we het geslachtsregister van de Heere Jezus. Het lijkt alsof we even in een fotoboek kijken. Wat voor een mensen zijn dat allemaal? Wie behoren tot Zijn familie? (Zie onder opmerkingen wat we lezen en doen.)

VERTELLING

We hebben al veel vaker gehoord over de geboorte van de Heere Jezus. Toch is het vandaag weer nieuw. Het blijft nieuw. Ik raak er nooit op uitgekeken. Hoe is het mogelijk dat Hij geboren werd. Gods Zoon. Uit een jonge vrouw, zonder man, een Kindje klein en teer. Hier sta ik en ik begrijp het niet. Nee, we kunnen de wonderen niet begrijpen. Het onmogelijke is gebeurd. Gods werk. Van Wie is dit Kindje? Hij is de Zoon van God. Hij is door de Heilige Geest in Maria 'geweven'. Hij is geboren uit haar, die maar een heel eenvoudige vrouw is. Ze was ondertrouwd met Jozef. Nog geen man en vrouw, maar wel zwanger. Zwanger uit de Heilige Geest. Hoe? *Ik weet het niet. Is niet zo belangrijk dat ik het weet. Het gaat erom dat ik het geloof.* Maria krijgt een Kindje. God heeft daarvoor gezorgd.

Jozef hoort dat Maria zwanger is en wil haar in het geheim verlaten. Hij begrijpt het niet. Nee, dat begrijp ik. Hij is een eerlijke man. Rechtvaardig. Kan hij wel met haar trouwen? Maria krijgt een baby, maar die baby kan niet van hem zijn. De mensen zullen wel denken. Ze zullen over het jonge stel gaan praten. Als Maria na drie maanden terugkomt van Elizabeth, is het te zien. Heb je het gehoord? Hadden we niet verwacht van Jozef en Maria of... Jozef denkt: Laat ik maar weggaan, dat is beter. Als ik weg ben, zullen ze Maria wel met rust laten. Ze zullen over mij praten. Zeker weten. Ze zullen er schande van spreken. *Roddelen dat kunnen wij soms ook zo goed. Het is verkeerd, want we spreken dan slecht van een ander. Roddel jij nooit? Praat je altijd goed over iemand anders?*

Jozef is van plan haar stil te verlaten. Hij is het zeker van plan, maar dan grijpt de Heere in. Een engel van de Heere komt bij Jozef op bezoek. In een droom hoort Jozef zijn stem: 'Jozef, zoon van David, niet bang zijn. Je kunt met Maria trouwen. Wat in haar groeit, is van de Heilige Geest.' Het Kindje is van God. 'Zij zal een Zoon baren en Zijn Naam zal Jezus zijn. Zaligmaker. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.' Hij zal de zonden wegdoen, overwinnen. Ik kan me indenken dat Jozef na die droom stil is. Stil voor God. Vol verwondering en blijdschap. De engel vertelt hem dat de profeet Jesaja al eerder heeft gezegd: 'Zie een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren.' Een jonge, ongetrouwde

vrouw een zoon baren? Is dat Maria? 'Hij zal Immanuel - God met ons - heten.'

Nu Jozef dat weet, gaat hij er niet vandoor. Nee, hij blijft bij Maria en zij wordt zijn vrouw. Zo gaat hij later met haar op weg. Op weg om beschreven te worden. Op bevel van de keizer in de streek waar je geboren bent of je familie vandaan komt. Daar op die plek in Bethlehem en precies op Gods tijd. De tijd is vervuld. Vol. Daar in de stal van Bethlehem wordt Jezus geboren. Ere zij God!

AFSLUITING

- Vandaag hebben we even in het familiealbum van de Heere Jezus gekeken. Ik las daar namen van mensen die het niet zo best hebben gedaan. Toch staan ze erin. De Heere schaamt Zich niet om in de rij van zondige mensen te staan. Hij is in alles aan de mensen gelijk geworden (uitgenomen de zonden) en juist daardoor kon Hij als Zaligmaker voor zondaren sterven.
- De geboorte van de Zaligmaker was één groot wonder. Een maagd werd zwanger uit de Heilige Geest. Immanuel werd geboren, God met ons.
- Een geslachtsregister staat niet voor niets in de Bijbel. De Heere gaat door met Zijn werk van geslacht tot geslacht. Hij werkt nog. Zijn huis zal vol worden. Daar boven juicht een grote schare. Maar zij die niet naar Hem luisteren en Hem niet nodig hebben als hun Zaligmaker, die komen niet thuis in het Vaderhuis. Hij zal tegen hen zeggen: 'Ga weg van Mij, Ik heb u niet gekend.'
- Een gesprek over seksualiteit (voor het huwelijk) zou op gepaste wijze hier een plaats kunnen krijgen.

VERWERKING

- De verwerking zit met name in het eerste deel van de les, het Bijbellezende (keuze: de naamkaartjes op volgorde leggen) en het nadenken over de namen.
- Jezus is God. Jezus is mens. Denk eens even over de zin na. Hoe weet ik dat? Hoe zie ik dat? Als Zoon van God toont Hij Zijn macht en zien we dat Hij zieken beter maakt. Als mens zien we Hem huilen bij het graf van Lazarus en heeft Hij verdriet over de schare.
- Zoek Jes. 7: 14 op. Wat staat daar? Noteer de tekst met sierletters op een vel papier.
- Wat staat er in Num. 5: 11 vv. Wat zou Jozef hebben kunnen doen?

