

Het huis op de rots

Periodethema: De Bergrede
Mattheüs 7: 24-29

KERNTEKST

'Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet...' (Matth. 7: 24a)

'En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet...' (Matth. 7: 26a)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere Jezus vat Zijn onderwijs zeer kernachtig samen. Het gaat in het evangelie om twee werkwoorden: horen en doen! De Heere Jezus zegt dat hier in een actieve vorm en laat het hier ook bij. Wij moeten daar niet te snel iets passiefs van maken. Probeer deze opdracht in al zijn scherpte te laten staan!

BEGINSITUATIE

De Heere Jezus sluit Zijn preek, de Bergrede, af met een gelijkenis. Hij heeft een lange preek gehouden, maar met de vertelling van vandaag zou je dat alles als het ware kunnen samenvatten in één centrale vraag: wat doen we met dat Woord? Horen we het aan en gaan we vervolgens over tot de orde van de dag? De Heere vraagt om een antwoord!

DOELSTELLINGEN

- De kinderen begrijpen de beeldspraak van de gelijkenis.
- Ze zien dat het op 'horen en doen' aankomt.
- Ze denken na over hoe zij hun levenshuis bouwen.

INDELING

- Jezus vat Zijn onderwijs samen in een gelijkenis.
- De wijze man.
- De dwaze man.
- Wie is wijs en waarom?

OPMERKING

Christus wordt in de Bijbel vaak met een Rots vergeleken. Maar hier in dit gedeelte wordt dat eigenlijk niet gedaan! Het is alleen een verhaal ter vergelijking. 'Iemand die Mijn woorden hoort en doet, is wijs. Hij wordt dus hier alleen vergeleken met een man die zijn huis op een rots bouwt.'

ZINGEN

Psalm 89: 7

UITLEG VAN DE PSALM

'Horen en doen' zijn de kernwoorden in de gelijkenis vandaag. In psalm 89: 7 wordt bezongen hoe zalig het volk is, dat naar Gods klanken *hoort*. Zij wandelen en *doen* er ook naar! God zal nooit hun val gedogen. Hun levenshuis heeft een fundament en zal eeuwig blijven staan!

BORDPLAN

Horen en doen.

INTRODUCTIE

1. Gesprek over het bouwen van huizen. Wat komt er allemaal niet voor kijken? Architect, berekeningen, tekeningen, uitvoerder, fundament, afwerking, oplevering enz.
2. Gesprek: Wie is echt wijs? Lastige vraag! Ken jij wijze mensen? Waarom zijn die volgens jou wijs? Leg dat eens uit.
3. Ik denk dat de meesten van jullie op het strand wel eens een zandkasteel gebouwd hebben. Met een schep maak je een grote hoop zand. Het zand druk je wat in elkaar zodat het een stevige berg wordt. En dan ga je zand wegscheppen. Je maakt van de berg zand een vierkant. En als je dat gedaan hebt, schep je uit het midden van de berg ook het zand weg waardoor als het ware de muren van het zandkasteel ontstaan. Op de vier hoeken maak je torens en o ja, ook nog een deur, een poort moet erin komen. En natuurlijk openingen voor de ramen. En dan tot slot komt er om het kasteel een gracht. Prachtig is het geworden! Een zandkasteel op het strand.

Maar kijk eens, de zee komt op. De golven komen steeds dichterbij, want het wordt vloed. Dichter en dichter komt het water bij het zandkasteel. O kijk, de gracht is nu vol water. Maar het kasteel staat er nog. Maar er komt nog een golf en nog één en nog een golf komt aangerold, en dan... De eerste muur van je zandkasteel stort in. En het duurt niet lang of ook de tweede muur stort in elkaar. En na niet al te lange tijd is er van je mooie zandkasteel niets meer te zien. Hoe komt dat? Wel, water is veel sterker dan zand. En jouw zandkasteel had geen stevig fundament.

BRUGZIN

Wie is wijs? De Heere Jezus laat aan het einde van Zijn preek (de Bergrede) horen wie er echt wijs is. Luister maar...

Vertelling

Weet je dat jij ook een bouwer bent? Ja echt! De één bouwt misschien al elf jaar, de ander al twaalf jaar. We bouwen allemaal ons levenshuis. En dat is goed. Dat mag ook, dat moet zelfs... Maar, zegt de Heere Jezus, het gaat er wel om hoe je bouwt. Is jouw levenshuis goed gebouwd. Bouw jij goed? Ben jij echt een wijze bouwer?

Aan het einde van de Bergrede heeft de Heere Jezus het ook over twee bouwers. Hij vertelt dat door middel van een gelijkenis. Ja, er zijn maar twee manieren van bouwen. Geen drie of vier. Je bouwt of wijs of dwaas. Dat is heel aangrijpend! Je kunt niet een beetje dit of dat, nee, het is het één of het ander: wijs of dwaas.

Laten we eens bij die bouwers gaan kijken. Ze zijn allebei bezig. Prachtig werk. Die dwaze bouwer

pakt het op het eerste gezicht best wel handig aan. Hij begint gelijk met bouwen. Dat is even handig en het gaat ook veel sneller. Die wijze man begint met graven, dat kost toch een hoop tijd. Nee hoor, dan die andere bouwer, die gaat veel sneller. Die is al met zijn muren bezig, terwijl zijn buurman nog aan het graven is.

En moet je voorstellen... Die dwaze bouwer is echt geen prutser hoor. Moet je kijken hoe mooi zijn muren worden. In een paar dagen is hij al bovenaan. Hij legt snel en vlot het dak erop. Wat een handige jongen. Vind je niet? En moet je zien hoe snel hij dat allemaal doet. Misschien hebben de mensen in de buurt wel een beetje gelachen om die andere bouwer. Dat schiet toch niet op. Die is (bij wijze van spreken) nog aan het metselen, terwijl zijn snelle buurman al heerlijk in het zonnetje bij zijn huis aan het genieten is. Die is natuurlijk al lang klaar. Ja, die snelle bouwer is zo dom nog niet. Ja, zo kan het allemaal lijken...

Uiteindelijk zijn beide huizen af. Ook van die langzame bouwer. Beide huizen zien er niet anders uit, tenminste dat vertelt de Heere Jezus niet. Aan de buitenkant kun je misschien wel geen verschillen zien. Of het kan zelfs wel zo zijn dat het huis van de snelle bouwer er mooier uitzag. Ja, wie zal het zeggen. Maar dan...

Dan wordt het aangrijpend! De lucht betreft. Het wordt donker. Dreigende onweerskoppen aan de hemel. De slagregens komen. Het begint zo hard te regenen dat de waterstomen eraan komen rollen. Het begint ook nog eens te stormen. Kijk eens! Het huis van de snelle bouwer kraakt en schudt. Er komen scheuren in de muur. Het stort in! Wie had dat gedacht? 'Help!', schreeuwt hij nog, maar er is geen redden meer aan. Wat een verschrikkelijk einde. Het zag er aan de buitenkant zo mooi uit, maar wat blijft er nu van over?

En kijk daar eens! Daar staat nog dat andere huis. Het is het huis van die wijze bouwer. Het staat er nog steeds. Het is blijven staan, terwijl de wind en de slagregens tegen het huis aanbeuken. Hoe komt dat toch?

De Heere Jezus vertelt ons duidelijk hoe dat komt. Het geheim van de wijze bouwer zat onder zijn huis. Zijn huis had een fundament! Het was op de steenrots gebouwd. Je zag dat niet zo direct aan de buitenkant, maar het was een verschil van levensbelang! Een verschil van leven of dood! Aangrijpend!

Het is dus ontzettend belangrijk *hoe* je bouwt. Dat is een verschil van leven of dood! Maar misschien

denk jij nu: Hoe bouw je nu eigenlijk goed? Daar geeft de Heere Jezus gelukkig een heel duidelijk antwoord op. Luister goed! Het klinkt eigenlijk ook heel eenvoudig: Je bent wijs, zegt de Heere Jezus: als je Mijn woorden *hoort* en *doet*. Als je zo luistert naar Zijn stem, ligt er een fundament onder je levenshuis.

AFSLUITING

Het kan zijn dat er hier twee verschillende kinderen zitten. De één denkt dat hij het zelf redt in zijn leven. Hij is bijvoorbeeld trots op wat hij allemaal presteert op school. Hij heeft de Heere daarbij eigenlijk helemaal niet nodig. Daarnaast zit misschien een andere jongen. Hij weet dat hij niet zonder de Heere Jezus kan. Hij bidt vaak. Hij heeft de Heere eigenlijk overal bij nodig. Hij kan niet zonder Hem. Als je die twee kinderen ziet zitten, zie je eigenlijk geen verschil. Maar wat is het verschil groot! De eerste bouwt zijn levenshuis zonder God nodig te hebben, dus zonder fundament. De tweede verwacht het in alles van de Heere! Wat een verschil! Want wie met de Heere Jezus leeft en op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Ook niet als de tegenslagen komen, als er stormen over je levenshuis gaan. Zelfs in de laatste storm, de dood en het eindoordeel, zal je levenshuis niet vallen.

Dat belooft de Heere Jezus hier. Is dat niet geweldig!

VERWERKING

- In dit Bijbelgedeelte heeft de Heere Jezus het over slagregens en waterstromen. Wat bedoelt de Heere Jezus met deze woorden? Laat de kinderen daarvan voorbeelden noemen. Kijk dan met de kinderen naar het verschil in uitwerking tussen het huis van de wijze en van de dwaze man.
- Laat de kinderen voorbeelden geven van dingen/zaken/personen waar wij op kunnen vertrouwen. Geef dan aan dat met het sterven dit alles weg valt. Alleen het geloof in de Heere Jezus en het vertrouwen op Hem gaat over de dood heen!
- Wat zijn goede werken? Spreek hier met de kinderen over naar aanleiding van de punten die vanuit antwoord 91 van de Heidelbergse Catechismus ons worden aangereikt:
 - uit een waar geloof.
 - naar de Wet van God.
 - tot eer van God.

en bedenk: daarbij het is niet of – of, maar en – en!

Zingen:

Psalm 89: 7; 25: 2; 91: 1; 71: 2; 62: 1 en 5

