

Korach, Dathan en Abiram

Periodethema: Aäron
Numeri 16: 1-35

KERNTEKST

'Maar indien de HEERE wat nieuws zal scheppen, en het aardrijk zijn mond zal opendoen en verslinden hen met alles wat hunne is, en zij levend ter helle zullen nedervaren, alsdan zult gij bekennen, dat deze mannen den HEERE getergd hebben' (Num. 16: 30).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De geschiedenis van vandaag is bijzonder ingrijpend. God is heilig. We zijn geroepen om ook deze 'kant' van God aan onze kinderen te laten zien. Maar die Zijn wet beminnen, hebben grote vrede!

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de eerste van het thema Aäron. Gods verkiezing van Aäron komt niet aan de orde. Opmerkelijk: boven op de Sinaï wijst God bij Mozes Aäron aan als hogepriester, terwijl Aäron onder aan de berg het gouden kalf maakt (Ex. 28 en 32).

DOELSTELLINGEN

De kinderen leren

- dat het vreselijk is om met God en Zijn knechten te spotten.
- dat God geen angst wil, maar gehoorzaamheid (in liefde).
- wie Korach, Dathan en Abiram zijn, wat ze deden en hoe het met hen is afgelopen.
- dat God enkel en alleen op Zijn manier gediend wil worden.

INDELING

- Opstand in het leger.
- Korach.

- Morgen.
- God antwoordt.

OPMERKINGEN

- Deze geschiedenis vloeit voort uit Num. 14: 4. Laat ons een hoofd opwerpen en terugkeren naar Egypte.
- Levend ter helle varen staat tegenover Henoeh en Elia, die levend ten hemel opvoeren. HSV: 'levend naar het graf afdalen'. Sheool (Hebr.) kan ook graf betekenen, maar hier gaat het m.i. wel over iets wat dieper is dan een kuil van twee meter.
- De plaats van handeling is mij niet helemaal duidelijk. Bijvoorbeeld: bleven de 250 mannen bij de tabernakel wachten, toen Mozes met het volk naar de tenten ging? Was Korach samen met de 250 mannen bij de tabernakel of was hij bij zijn tent?
- De Levieten moesten zich rondom de tabernakel legeren; Korach (nakomeling van Kahath) ten zuiden. Daaromheen legerden zich de andere stammen. De stam van Ruben ten zuiden. Zo stonden de tenten van Korach, Dathan en Abiram bij elkaar (Num. 2: 10; 3: 29).

ZINGEN

Psalm 119: 69 en 83; 90: 7 (Psalm van Mozes); 106: 9 en 10.

UITLEG VAN DE PSALM

Vandaag hebben we te maken met de heiligheid van God. Die is volmaakt. Zalig is hij die er voor mag vallen, met verloochening van zichzelf. Want wij zijn onvolmaakt, onrechtvaardig en ons leven zondigt steeds maar weer tegen de allerbeste wet-

ten. Deze erkenning geeft vrede in het hart (Ps. 119: 83). Hoe? Alleen dankzij Christus, Die als het Lam Gods de zonden der wereld heeft weggedragen. Let op dat God van ons eist dat wij op Zijn waarheid letten, enz. Dat betekent: Gods wet moet ons diepste oogmerk zijn, maar tegelijk zal die wet ons veroordelen en alleen dankzij Christus, maar in Hem volkomen, zullen wij leven tot Gods eer.

INTRODUCTIE

Iedereen doet wel eens iets verkeerd, ik ook. Dan hebben we straf verdiend. Maar weet je wat heel erg is? Als je boos wordt, omdat je straf krijgt. Want dan ben je niet eerlijk, dan zoek je de schuld niet bij jezelf. Straf is niet bedoeld om je te plagen, maar om je te helpen, zodat je het de volgende keer niet weer doet. Boos worden omdat je straf krijgt, is ook heel gevaarlijk. Dan krijgt de duivel veel macht in je harten en dan ga je soms nog ergere dingen doen.

BRUGZIN OF BEGINZIN

De Israëlieten waren boos, omdat ze straf hadden. En dan gebeuren er vreselijke dingen. Luister maar.

Vertelling

OPSTAND IN HET LEGER

‘Het is teveel voor jullie!’ Wie roept dat? Kijk, daar staat een menigte van Israëlieten rondom Mozes en Aäron. ‘Het is teveel voor jullie!’ Het lijkt heel aardig: Mozes en Aäron, jullie hebben zoveel werk met dit volk, je kunt het bijna niet meer aan. Wij willen jullie een handje helpen. ‘Wij zijn toch allen Gods volk? Wij zijn toch allen hetzelfde?’ Maar het is heel gemeen en brutaal. Dat kun je wel horen aan de laatste zin: ‘Waarom willen jullie de baas spelen over dit volk?’ O, Mozes en Aäron hebben er toch niet zelf voor gekozen om macht te hebben over dit volk?

KORACH

De woordvoerder is Korach. Hij is een achterneef van Mozes en Aäron, uit de stam van Levi. Korach mocht al meer dan de andere Israëlieten. Hij mocht met de Levieten de priesters helpen in de dienst van de tabernakel. (Ruwe vergelijking: de dominee en de ouderlingen.) Maar daar is Korach niet tevreden mee. Waarom mag Aäron wel hogepriester zijn en hij niet? Waarom moet Mozes alles voor het zeggen hebben?

Korach heeft twee vrienden uit de stam van Ruben: Dathan en Abiram. Met zijn drieën zullen ze daar wel eens verandering in brengen. O, wat is dat erg.

MATERIALEN

Afbeelding van hogepriester (kan ook volgende week).

BORDPLAN

Korach (stam van Levi)

Dathan en Abiram (stam van Ruben)

Denken ze er dan echt niet aan dat Mozes en Aäron knechten van God zijn?

Korach, Dathan en Abiram hebben nog meer mannen gevonden die aan hun kant staan. Weet je hoeveel? Wel tweehonderdvijftig (!!) mannen van de belangrijkste in Israël. (Ruwe vergelijking: burgemeesters en ministers, Kamerleden, mannen die een vooraanstaande plaats hebben in het volk.) Met zijn allen staan ze tegen Mozes en Aäron op. Tweehonderddrieënvijftig tegen twee.

Korach, Dathan en Abiram voelen zich heel sterk. Want heel het volk is ontevreden over de gang van zaken. Het volk heeft straf. Ze mogen het beloofde land niet in. Omdat ze niet wilden luisteren naar de goede boodschap van Jozua en Kaleb, maar wel naar de slechte boodschap van de andere tien verspieders. Daarom moeten de Israëlieten nog veertig jaar door de woestijn trekken, totdat de mensen boven de twintig gestorven zijn. Wat is dat erg. Wat is dat een diepe teleurstelling.

Ik kan goed begrijpen dat de Israëlieten niet erg vrolijk zijn. Alleen, er is wel een vraag: Op wie zijn ze boos? Op God en Mozes, omdat ze straf krijgen of op zichzelf, omdat het hun eigen schuld is? Korach, Dathan en Abiram zijn boos op Mozes. Ze hebben nu wel lang genoeg naar Mozes en Aäron geluisterd. Weet je wat ze eigenlijk willen? Mozes en Aäron aan de kant zetten en zelf de leiding nemen over het volk. Weet je hoe dat heet? Revolutie.

En zo komt het dat er een menigte van boze Israëlieten rondom Mozes en Aäron staat. Wat moeten Mozes en Aäron doen? Mozes knielt neer en buigt met zijn gezicht op de aarde. Weten jullie wat dat betekent? Mozes kan zelf niets. Daarom legt hij het in de handen van God. En zo zal het gaan. God zal het oplossen. Maar pas op, want wie Gods knechten aantast, die raakt God aan. God laat niet met Zich spotten.

MORGEN

‘Goed’, zegt Mozes tegen Korach en de tweehonderdvijftig mannen, ‘jullie zijn ook heilig? Kom dan morgen terug. Dan zullen wij zien wie de Heere heeft uitverkoren om Hem te dienen. Neem een schaal met wierookpoeder mee. Aäron zal dat ook doen. En offer het reukwerk voor de Heere.’ Jon-

gens en meisjes, zouden die mannen dat durven? Weten jullie nog wat er gebeurd is met die twee zonen van Aäron, de priesters die de Heere wilden dienen op hun eigen manier, Nadab en Abihu en hoe ze door het vuur uit de tabernakel zijn gedood?

Mozes wil Korach nog waarschuwen. Hij zegt: 'Je mag al als Leviet in de tabernakel dienen en wil je nu ook nog hogepriester worden?' Mozes wil Dathan en Abiram spreken, maar als hij ze laat roepen, krijgt hij een verschrikkelijk antwoord terug: 'Wij komen niet! Je hebt ons al genoeg ellende bezorgd door ons eerst uit Egypte op te voeren en ons nu in deze woestijn te laten sterven. Wij komen niet!' Ze doen net alsof Mozes een bedrieger is, alsof het zijn schuld is dat ze niet in het beloofde land mogen komen. Je kunt wel zeggen: ze haten Mozes.

De volgende morgen vroeg komen Korach en de tweehonderdvijftig mannen bij de tabernakel. Allemaal hebben ze hun wierookschaal in de hand. Achter hen staat het volk. En aan de andere kant staat Mozes met naast hem Aäron. Hij heeft ook een wierookvat in zijn hand. In het wierookvat zitten gloeiende stukken houtskool. Dan strooien ze wierookpoeder daarop en offeren ze aan de Heere. Uit alle wierookvaten stijgt rook op voor God.

Korach kijkt brutaal rond. Mozes en Aäron? Zie je wel, er gebeurt niets. Korach heeft heel het volk achter zich. Het is heel spannend, ja angstig. Er hangt een grimmige sfeer. En wat moeten Mozes en Aäron beginnen? Niets. Maar het hoeft ook niet, want God zal antwoord geven. Ineens schijnt er een helder licht vanuit de wolkkolom, die boven de tabernakel is. De heerlijkheid van God verschijnt.

GOD ANTWOORDT

God spreekt! 'Ga opzij, Mozes en Aäron, en Ik zal dit volk in één ogenblik vernietigen!' En, gaat Mozes opzij? Nee, hij valt op zijn knieën en bidt: 'O God, als één man gezondigd heeft, zult u dan heel het volk straffen?' Zien jullie hoe vriendelijk Mozes is?

Maar Mozes voelt in zijn hart hoe groot de kracht van God is. Hoe God getergd is en dat God op een duidelijke en vreselijke manier zal spreken. Dathan en Abiram zijn niet gekomen. Zij zijn in hun tenten gebleven. Daarom loopt Mozes nu naar hun tenten toe. En de Israëlieten er achteraan. De tenten van Korach, Dathan en Abiram staan vlak bij elkaar.

Dathan en Abiram staan brutaalweg voor hun tent. Dan waarschuwt Mozes het volk: 'Mensen, ga opzij. Heb toch niets te maken met deze goddeloze mannen. Raak niets van hun spullen aan. Want vandaag zal God laten zien wie Hem getergd hebben.

Vandaag zal Hij iets doen wat nog nooit gebeurd is. De aarde zal zijn mond opendoen en deze mensen levend verslinden.' O, Korach, Dathan en Abiram, buig toch voor Mozes... maar nee, met hun vrouwen en kinderen blijven ze ijskoud staan. En dan, o vreselijk, Mozes is nog maar net uitgesproken of er klinkt een vreselijk gerommel in de bodem, de grond beweegt en dan stort een groot stuk grond weg in de diepte, precies onder de tenten van Korach, Dathan en Abiram. Alles wat erop staat, valt naar beneden. Ook Korach, Dathan, Abiram, hun vrouwen, hun kinderen. Ze gillen, schreeuwen, krijzen het uit. Samen met hun tenten en alles wat zij hebben, verdwijnen ze in de diepe afgrond. In de Bijbel staat: Korach, Dathan en Abiram voeren levend naar de hel! De Israëlieten vluchten weg, ze rennen voor hun leven. En dan glijdt er een hele berg zand en steen over hen heen. Niets is er meer van deze goddeloze mannen te zien. Het lijkt net of de aarde zijn mond weer sluit.

Tegelijk schiet er een bliksem vanuit de wolkkolom of vanuit de tabernakel. Alle tweehonderdvijftig mannen worden getroffen en vallen dood op de grond. Hun wierookvaten vallen uit hun handen en rollen over de grond.

En weet je wat wonderlijk is? God zegt: 'Die hebben ze aan Mij gebracht en die zijn voor Mij.' Eleazar, de zoon van Aäron, moet ze oppakken en ze helemaal plat slaan, zodat er koperen platen ontstaan. Die platen worden aan het brandaltaar opgehangen, zodat de mensen deze geschiedenis nooit meer vergeten en het zeker weten dat alleen Aäron en zijn zonen het wierookoffer mogen brengen.

AFSLUITING

Jongens en meisjes, wat is dit een ontzettend verhaal. Wat heeft God ernstig en duidelijk gesproken. Maar nu mag ik jullie ook nog iets moois vertellen. Kijk (neem de Bijbel in de hand), hier open ik het boek van de Psalmen (bijv. 42, 84) en wat lees ik daar? 'Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.' of 'Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm voor de kinderen van Korach.' Weten jullie wat dat betekent? De kinderen van Korach hebben niet meegedaan met de opstand van hun vader. Deze Levieten bekleden later een belangrijke functie in de tempel. Het zijn de zangers geworden in de tempel. O, als je dat gezang zou kunnen horen, 'zelfs vindt de mus een huis o Heere, bij uw altaren, mijn Heere en mijn God', zou je dat niet heel mooi vinden? Die zingende Levieten zijn een voorbeeld van die schare die niemand tellen kan in de hemel en die daar eeuwig mogen zingen tot Gods eer. En daarom eindig ik met een vraag, een ernstige vraag. Korach, Dathan en Abiram voeren levend naar de hel, vreselijk. Maar zijn kinderen zingen

eeuwig tot Gods eer in de hemel. Jongens, meisjes, waar willen jullie zijn? Zul je dan nooit meer brutaal zijn tegen je vader en moeder?

VERWERKING

- Woordspel met namen uit Num. 14, 16 enz.
- Gesprek over Godsvreze = diep ontzag met kinderlijk vertrouwen (Ps. 119: 69 en 83)
- Gesprek over gedrag tegenover vader en moeder. Ten diepste zijn wij niet beter. Maar voor wie zichzelf veroordeeld, wil Jezus een Zaligmaker zijn en is Christus onze Hogepriester.