

Aäron priester

Periodethema: Aäron
Num. 16: 41 - 17: 13

KERNTEKST

'En hij stond tussen de doden en tussen de levenden' (Num. 16: 48).

'En zie, Aärons staf, voor het huis van Levi, bloeide' (Num. 17: 8).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Het licht straalt op Aäron. Hij is de hogepriester, die God heeft verkozen om tussen Zijn heiligheid en het volk in te staan. In Num. 16 lijkt de hogepriester het verschil te maken tussen leven en dood. Daarmee wordt het gewicht van zijn ambt op een aangrijpende manier onderstreept. De bloeiende staf is juist een liefelijke manier. De Geest maakt doden levend.

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de tweede van het thema 'Aäron' en een direct vervolg op de geschiedenis van de vorige week.

DOELSTELLINGEN

De kinderen leren zien

- in het volk de hardnekkigheid van het ongeloof, tegelijk een beeld van onszelf.
- de kracht van de verzoening door het reukoffer, wat heen wijst naar Christus' voorbede
- de goedheid van God die in de bloeiende staf van Aäron de weg aanwijst, waardoor een schuldig volk bij een heilig God kan leven.

INDELING

- Opstand.
- God grijpt in.
- Aäron doet verzoening.
- De staf van Aäron.

OPMERKINGEN

De staf van Aäron bracht amandelbloesem en vruchten voort. De bloemen lijken op appelbloesem, met wat kleinere bloemen. Heel mooi dus. De amandelboom is de vroegst bloeiende boom in Israël en heet daarom ook 'waakboom'. (Vgl. Jer. 1: 11 vv.) Aangezien het volk al twee jaar in de woestijn was, kan het bloeien in één nacht nooit uit de natuur verklaard worden, te meer niet daar er ook vruchten te zien waren. God 'tart' de natuurwetenschap.

ZINGEN

Psalm 132: 6; 24: 2 (over Gods heiligheid); 77: 11 (over Mozes en Aäron) en 106: 9-10.

UITLEG VAN DE PSALM

Een gebed om Gods zegen over de priesters (in de tempel) De tweede helft is een gebed voor het huis van David. Onberijmd: 'Daar zal Ik David een hoorn doen uitspruiten; Ik heb Mijn gezalfde een lamp toegericht.' Het ziet op de belofte dat God altijd een zoon van David op zijn troon zal geven.

MATERIALEN

Afbeelding van een hogepriester en amandelbloesem.

BORDPLAN

Wat is verzoening?

INTRODUCTIE

Weten jullie nog wat we vorige week gehoord hebben? Over Korach, Dathan en Abiram die levend door de aarde zijn opgeslokt! En van de 250 mannen die zo ineens door het vuur van de Heere zijn gedood! Nou, als zulke dingen gebeuren, dan zullen de Israëlieten toch wel luisteren, denk je niet? Kan God nog duidelijker spreken?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Maar wat denken jullie dat er in de Bijbel staat?

Vertelling

OPSTAND

‘Maar des anderen daags (de volgende dag) murmurde de ganse vergadering der kinderen Israels tegen Mozes en tegen Aäron, zeggende: Gijlieden hebt des HEEREN volk gedood’ (vers 41).

Hoor je dat? Eigenlijk is het te erg om te vertellen, maar steeds komt hetzelfde verhaal in de Bijbel terug. Heel het volk komt boos op Mozes en Aäron af. En wat denk je? Mozes krijgt de schuld! Eigenlijk zeggen ze: Mozes, je bent een moordenaar, ja, je bent een moordenaar van de kinderen van God. Vind je dat niet erg?

Waarom zijn de Israëlieten zo boos? Ik denk dat ze diep in hun hart tegelijk heel verdrietig en bang zijn. Want moet je voorstellen dat zo ineens drie families in de grond verdwijnen en dat zo ineens tweehonderdvijftig bekende mannen dood neervallen. Dat is niet niks. En stel je voor dat Mozes jouw leider is. Een man die, als hij dat wil, zo de aarde onder je voeten kan wegtoveren, zodat je levend naar de hel geslingerd wordt. Zou je je dan op je gemak voelen?

Maar tegelijk lijkt het net alsof de Israëlieten blind zijn voor zichzelf, voor hun eigen schuld. Je kunt eigenlijk niet begrijpen, waarom ze niet voor God en Mozes buigen. Weten jullie hoe dat heet? Dat is de kracht van het ongeloof. Ongeloof is vijandschap tegen God. Maar nu moeten we wel oppassen. Want ten diepste zijn wij precies hetzelfde. De Bijbel is een spiegel. Daarin laat God zien wie de mens is. Maar ook Wie Hij voor zulke mensen wil zijn.

GOD GRIJPT IN

Zo dringt het volk op naar de tabernakel, tegen Mozes en Aäron. Maar jongens en meisjes, Mozes is de knecht van God. Wie hem aanraakt, raakt God Zelf aan. Kijk eens naar de tabernakel. De wolk die normaal boven de tabernakel hangt, heeft nu heel de tabernakel bedekt en vanuit die wolk verschijnt een helder licht: de heerlijkheid des Heeren, de schechina. God Zelf grijpt in. O, kinderen, dan is het niet best. Want God is heilig en kan niets met de zonden vandoen hebben. ‘Ga opzij, Mozes en

Aäron, ga opzij en Ik zal al deze mensen in één ogenblik verteren, verslinden, doden.’ Maar, Mozes en Aäron gaan niet opzij. Ze vallen voor God op hun knieën. En helpt dat?

Kijk, daar en daar (kijk om je heen) vallen Israëlieten dood neer, de een na de ander. Alsof er een onzichtbare moordenaar in het leger van de Israëlieten huishoudt. In de Bijbel staat: ‘Een grote toorn is van de Heere uitgegaan. De plaag is aangevangen.’ Dat betekent: het geduld van de Heere met Israël is op en het zal niet lang meer duren of het hele volk ligt dood op de grond. Er is een vreselijke plaag onder het volk uitgebroken. O, wat moet er gebeuren?

AÄRON DOET VERZOENING

‘Snel’, zegt Mozes tegen Aäron, ‘snel, neem een wierookvat en offer reukwerk voor de Heere. Doe verzoening over dit volk.’ Aäron pakt het wierookvat, doet gloeiende houtskool daarin van het brandaltaar en loopt daarmee naar de menigte van de Israëlieten. Als hij midden tussen alle Israëlieten staat, strooit hij het wierookpoeder over de gloeiende houtskool. De wierook smelt en smeult weg. Er stijgt een heerlijk ruikende rook op naar de hemel. En dan, even plotseling als dat de plaag begon, zo plotseling stopt hij ook. Want, zo staat het in de Bijbel, Aäron heeft verzoening gedaan over het volk. Verzoening betekent dat de toorn van God gestild is. Verzoening betekent dat God niet meer boos, maar helemaal tevreden is. Verzoening betekent dat er niets meer tussen God en de Israëlieten in staat. Wonderlijk.

Zie je die hogepriester staan in zijn mooie kleding? In het zonlicht is de muts stralend wit en blinkt de gouden plaat op zijn voorhoofd. Zijn lange witte onderkleed reikt tot de voeten en wordt tot de knieën bedekt met een prachtig hemelsblauwe bovenkleed. Op de borst draagt hij de efod, een soort kunstige ‘bodywarmer’, waarop twaalf edelstenen in gouden kastjes zitten. En zijn lange sjaal van wit, rood, paars en hemelsblauw en gouddraad heeft hij om zijn middel gebonden. En in zijn hand heeft hij het wierookvat. Heel apart, het lijkt net alsof hij op een grens staat. In de Bijbel staat: ‘En hij stond tussen de doden en tussen de levenden.’ De plaag is gestopt.

De plaag is echt verschrikkelijk geweest. Weten jullie hoeveel mensen daar aan gestorven zijn? 14.700 mensen. En het volk? Ze zijn doodsbang. Ze zeggen: ‘Zie, wij geven den geest, wij vergaan, wij allen vergaan.’ Maar God zal hen helpen.

DE STAF VAN AÄRON

Want dan zegt God tegen Mozes: ‘Ik zal er voor zorgen dat de Israëlieten niet meer tegen Mij opstaan, dat ze niet meer tegen jullie mopperen en dat zij daardoor niet meer sterven. Luister, uit elke stam

moet de overste, de hoofdman één stok, een staf, brengen. Elke overste moet zijn naam op zijn stok schrijven. Ook Aäron. Hij doet dat voor de stam van Levi. Die twaalf stokken moet je in de tabernakel leggen, voor de ark. Dan zal Ik laten zien, wie Ik verkoren heb om voor Mij hogepriester te zijn. Want de stok van die man zal bloeien.'

Kijk daar komen alle mannen met hun staf. Op elke staf staat hun naam. Twaalf stokken, van elke stam één. Mozes neemt de stokken in ontvangst. Dan neemt hij ze mee, de tabernakel in. Hij schuift ze onder het voorhangsel door, voor de ark van God. Dan gaat hij weer naar buiten.

De volgende morgen gaat Mozes de tabernakel in. Hij pakt de stokken en neemt ze mee naar buiten. Daar staan de Israëlieten. Van elke stam mag de hoofdman zijn stok terugnemen. Ook Aäron. En dan staan die twaalf mannen naast elkaar, elk met zijn stok in zijn hand. En weet je wat je ziet? Elf kale, dode stokken. Maar kijk nu eens naar de stok van Aäron. Wat is die mooi! Hij zit vol kleine witte bloemen, net als appelbloesem. In één nacht is die kale, dode tak van Aäron tot leven gekomen en zit hij vol bloemen. Ja, kijk hier en daar zie je zelfs al vruchten zitten: amandelnoten. Ja, nu kunnen alle Israëlieten het met hun eigen ogen zien wie de Heere verkoren heeft om Hem te dienen, het is Aäron. Hij is de hogepriester.

'Breng deze bloeiende staf in de tabernakel en bewaar hem daar bij de ark. Aan deze staf kunnen de Israëlieten altijd zien dat Ik Aäron tot hogepriester heb verkoren. Want het is zo'n ongehoorzaam en eigenzinnig volk.' Dat zegt God tegen Mozes en zo is het gebeurd en zo is het oproer uit eindelijk gestild. Israël heeft kennis gemaakt met de heiligheid van God. Alleen via Mozes en Aäron kan God gediend worden. Die les heeft het volk geleerd.

AFSLUITING

Jongens en meisjes, hoe vonden jullie dit verhaal? Er zit iets ergs in en iets moois. Als je denkt aan al

die mensen die gestorven zijn, dan word je wel verdrietig. Het waren er veertienduizendzevenhonderd. Ik zie daarin drie keer zeven: 14 (= 2 x 7). Zeven is een bijzonder getal in de Bijbel, het getal van God.

Maar er is ook iets moois! Wat? Een bloeiende staf. Ja, maar ook Aäron, de hogepriester, dat hij stond tussen de levenden en de doden. Wat zou dat betekenen? Hoe kan die plaag ophouden, alleen door dat rokende wierookvat? Begrijp je dat? Wie van jullie weet wat een hogepriester deed? Hebben we nu nog een hogepriester? Ja, de Heere Jezus in de hemel. De Heere Jezus is de Hogepriester in de hemel. En weet je wat Hij daar doet? Bidden voor Zijn volk. En als de Heere Jezus bidt tot Zijn Vader, dan is de Vader niet meer boos op Zijn kinderen, ook al zijn ze nog zo stout en onverbetelijk. Weet je hoe dat komt? Omdat Jezus Zijn bloed heeft gestort. Hij heeft het offer gebracht. Daarom moest Aäron het reukwerk aansteken met kolen van het altaar. Begrijp je dat?

VERWERKING

Een quiz over hogepriesters.

antwoorden (op het bord schrijven):

Aäron / Abjathar / Eli / Jojada / Jozua / Kajafas / Zacharias / Zadok

vragen (voorlezen):

Brak zijn nek / Broer van Mirjam / Getrouwd met Elizabeth / Kreeg schone nieuwe kleren van God / Maakte het gouden kalf / Redde Joas uit handen van Athalia / Vader van Eleazar / Vader van Hofni en Pinehas / Vader van Johannes / Veroordeelde de Heere Jezus / Vluchtte naar David / Was niet streng genoeg voor zijn goddeloze zonen / Werd door de satan beschuldigd / Werd hogepriester bij Salomo / Zag een engel in de tempel.

Andere optie: Lees een vraag en geef (als ze het niet gelijk weten) letter voor letter het goede antwoord.

