

Aäron en Mozes sterven

Periodethema: Aaron

Numeri 20: 2-13; 22-29 en Deuteronomium 34

(Lees voor jezelf ook Deut. 3: 23-28 en 32: 49-52.)

KERNTEKST

'En Aäron stierf aldaar' (Num. 20: 28).

'Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar ... naar des HEEREN mond' (Deut. 34: 5).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Twee dienstknechten van God sterven in het laatste jaar van de woestijnreis. Hun sterven is betekenisvol. Voor Aäron: het ambt is niet aan zijn persoon gebonden. Voor Mozes: hij maakt plaats voor Jozua. Alles wijst heen naar Christus, in Wie ook voor Mozes en Aäron de volle zaligheid ligt.

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de laatste in de serie over Aäron.

DOELSTELLINGEN

De kinderen

- weten waarom Mozes en Aäron het volk niet in Kanaän mogen brengen.
- zien dat Mozes en Aäron zelf daar beter mee af zijn.
- leren hieruit dat God heilig is (en niet met de kleinste zonde van doen kan hebben).
- zien dat dit een diepe betekenis heeft, alleen uit genade kunnen wij zalig worden.

INDELING

- Mozes staat op de berg.
- Mozes slaat op de rots.
- Mysterie.
- Aäron sterft.
- Mozes sterft.
- Jozua = Jezus.

OPMERKINGEN

De 'val van Mozes' kunnen wij niet zonder meer verklaren met ongehoorzaamheid. Dat Mozes op de rots sloeg, was niet in overeenstemming met

Gods bevel. Dat is waar, maar als we deze maatstaf langs ons eigen leven leggen, wie kan dan zalig worden? God neemt de kleinste zonde bloedserieus, ook van Mozes. Maar God 'strafte' Zijn trouwe knecht niet zo zwaar om één struikeling, die menselijkerwijs zo goed te begrijpen is, terwijl Hij het volk (vaak op de voorspraak van Mozes) bijna eindeloos genadig is. Hier is meer aan de hand.

De staf waarmee Mozes sloeg, duidt op zijn ambtelijke bediening. In zijn slaan heeft Mozes God niet geheiligd voor de ogen van de kinderen Israëls. Daarom mag hij het volk niet in het beloofde land brengen. Mozes is de man van de wet. Dat Mozes geen genade vindt bij God, duidt erop dat er bij God een wet is, waar Mozes niet tegenop kan. Dat is de wet van Gods genade (vgl. Rom. 8: 2-3 'de wet des Geestes des levens'). Deze geschiedenis is een oudtestamentisch plaatje van het volle evangelie. Achter de Steenrots mag het volk schuilen tegen de vloekende wet van Mozes. Mozes krijgt een opvolger: Jozua (= Jezus). Hij brengt het volk (bijna) probleemloos in het beloofde land.

ZINGEN

Psalm 16: 6 en ook 90: 4 (van Mozes); 106: 18 (over Mozes); 105: 22 (over de steenrots); 17: 8 (blij vooruitzicht).

UITLEG VAN DE PSALM

Net zoals Mozes op de berg, zo mag de dichter iets zien van de heerlijke toekomst die hem wacht. (De verreijkter van het geloof, Bunyan.) Dit vooruitzicht geeft kracht in de moeilijkste wegen. (In de geestelijke wapenrusting is het de helm der zaligheid.)

MATERIALEN

Kaartje op het bord met de berg Hor en de berg Nebo.

INTRODUCTIE

Soms gebeurt er iets in je leven wat niet eerlijk is. Je broertje zit jou te plagen. Je krijgt ruzie. En wat denk je, jij krijgt straf. Op school: je vriendinnetje vraagt iets aan jou. Je geeft antwoord en precies dat ziet de juf en jij moet blijven. Ga je dan hard mopperen? Het gebeurt ook wel andersom. Jij hebt iets gedaan wat niet mag. Maar gelukkig heeft je vader dat niet gemerkt. Je krijgt geen straf. Mopper je dan ook?

BRUGZIN

Vandaag gaat het weer over Mozes en Aäron. Maar er is iets dat eigenlijk niet eerlijk is. Luister maar.

Vertelling

MOZES STAAT OP DE BERG

Boven op de berg Nebo staat een man. Het is Mozes, de knecht van God. Hij is oud. Honderdtwintig jaar. Maar dat zou je niet zeggen als je hem daar zo ziet staan. Kijk eens naar zijn benen. Die zijn nog sterk als van een jonge kerel. Kijk eens naar zijn ogen, in Israël zouden ze zeggen: zo scherp als van een adelaar.

Weten jullie wat Mozes daar doet? Hij heeft een opdracht gekregen van de Heere. Ik denk dat, als de Heere diezelfde opdracht aan jullie zou geven, je dan wel heel bang zou worden. Weet je hoe die opdracht luidt? Klim op deze berg, de berg Nebo en sterf. *(Herhaal dit nog eens om op de kinderen te laten inwerken.)* Dat had God gezegd. Mozes is op de berg geklommen. Bang om te sterven is hij niet. Maar voordat hij gaat sterven, krijgt hij nog iets heel moois van de Heere. Je zou zeggen, een cadeautje. Iets waar hij heel erg naar verlangd heeft. Want voordat hij gaat sterven, mag Mozes het beloofde land zien.

Eerst was Mozes daar niet blij mee geweest. Weet je waarom? Hij had het volk zo graag in het beloofde land gebracht. Dat zou toch een prachtige afsluiting van zijn loopbaan geweest zijn? Maar de Heere had gezegd: Nee, dat mag jij niet.

Jongens en meisjes, Mozes mag voor straf het beloofde land niet in. Wat zeg je nu? Mozes, de knecht van God, krijgt straf? Mozes heeft zelf Gods wet uit Gods handen gekregen. Je weet wel, op de berg Sinaï. En krijgt Mozes nu straf? Mozes was toch juist zo'n bijzondere profeet? In de Bijbel staat dat er nooit een profeet geweest is, zoals hij. Want alle profeten kregen de boodschap van God door dromen of visioenen. Maar tot Mozes sprak God rechtstreeks, net zoals twee vrienden met elkaar praten, hardop. En krijgt de Mozes nu STRAF? Hoe kan dat nu?

MOZES SLAAT OP DE ROTTS

Wat is er dan gebeurd? De Israëlieten zwerven nu bijna veertig jaar door de woestijn. En dan is er geen water te vinden in die vreselijke woestijn. Geen water, dat betekent de dood: je kinderen, je vrouw, je man en je vee. En wat doen ze? In plaats van bidden en op God vertrouwen, gaan ze voor de zoveelste keer mopperen. Met gebalde vuisten keert het volk zich tegen Mozes en Aäron. En weet je wat ze zeggen? 'Waarom heb je ons eigenlijk uit Egypte gehaald? Daar hadden we ten minste nog lekker eten en drinken. Maar hier in deze vreselijke woestijn sterven wij allemaal van dorst. Je hebt ons helemaal niet gebracht in een land dat vloeit van melk en honing!' Ja, je schrikt ervan. Maar hoor nu wat er volgt: 'Waren wij maar met onze broeders, Korach, Dathan en Abiram gestorven.' Is het niet vreselijk?

Jongens en meisjes, wat hebben de Israëlieten geleerd in deze veertig jaar? Toch eigenlijk niets? Ja, de Heere heeft gelijk, als Hij zegt dat het een hardnekkig volk is, onverbeterlijk.

Mozes en Aäron vluchten naar de tabernakel. Laat de Heere het maar zeggen. En ja, de Heere is er. Vanuit de wolk verschijnt een licht, de heerlijkheid des Heeren. Luister wat God zegt: 'Neem de staf van Aäron. (Je weet wel, die staf die gebloeid had en die nu al 38 jaar in de tabernakel bewaard bleef.) Ga met die staf naar de hoge bergwand, naar de rots. Roep daar heel het volk van de Israëlieten samen. SPREEK dan voor hun ogen tegen de rots. Dan zal de rots hen water geven. *(Herhaal deze opdracht nog een keer goed voor de kinderen.)*

Kijk, daar gaan Mozes en Aäron. De staf in de hand. Ze roepen alle Israëlieten samen. Daar staat Mozes. Hij is rood van toorn. Hij houdt een ernstige preek voor het volk. 'Jullie zijn ongehoorzaam. Elke keer is het weer hetzelfde met jullie. En nu staan we hier bij deze steenrots. Moeten we soms water voortbrengen uit deze dode kale steenrots?' *(Vraag aan de kinderen wat hij verkeerd doet. => Hij spreekt tegen het volk in plaats van tegen de steenrots.)*

Het volk luistert. Ja, Mozes heeft gelijk. Ze zijn helemaal verkeerd. Achter Mozes verrijst de steenrots. Zwijgend, onbeweeglijk staat hij daar. Net alsof hij ook alles heeft gezien en gehoord. En dan draait Mozes zich om. Hij loopt naar de steenrots, nog steeds vol van toorn. Maar kijk nu! *(Vertel het alsof er iets ergs gaat gebeuren, bijvoorbeeld dat er een huis in brand staat.)* Mozes slaat twee keer met de staf uit alle macht tegen de rots. Het lijkt net alsof hij zijn woede koelt op die grote onbeweeglijke rots. 'Kijk, dit verdienen jullie, Israëlieten.' Maar dan.. kijk! De steenrots breekt open! En wat denken jullie? Er komt WATER uit! Water, hier in deze

vreselijke woestijn. Niet zo'n klein beetje ook. Nee, het lijkt net een rivier van heerlijk, koel water. Wat een wonder! Het leven van de Israëlieten is gered. Ze mogen drinken, zij en hun kinderen en hun beesten. En dat terwijl ze het niet verdienen.

Maar Mozes? O, hij heeft zich vergist! Hij heeft niet gedaan wat God zei. En dan klinkt het uit de mond van de Heere: 'Omdat jullie, Mozes en Aäron, niet gedaan hebben wat Ik gezegd heb, zullen jullie de kinderen van Israël niet in het beloofde land brengen!' O, wat schrikken Mozes en Aäron. Jongens en meisjes, God is zo heilig! Zelfs Mozes, de man Gods en Aäron, de hogepriester mogen voor straf het beloofde land niet in.

MYSTERIE

Maar ook de Israëlieten schrikken, Want ze voelen wel aan dat de struikeling van Mozes eigenlijk hun schuld is. Hoe vaak hebben ze niet op Mozes gemopperd! Hoe vaak heeft Mozes bij God op zijn knieën gelegen om het volk te redden van de toorn van God? Wie kent een man met zoveel geduld als Mozes? In de Bijbel staat dat niemand zo zachtmoedig was als hij. En mag hij nu zelf het beloofde land niet in?

Mozes heeft heel vaak gebeden of hij toch niet met het volk over de Jordaan mocht gaan. Maar God is onverbiddelijk. 'Nee, dat mag niet.' Mozes kan dat niet begrijpen. En jij, kan jij dat begrijpen? God is zo heilig.

En toch klopt er iets niet. Om één (in onze ogen begrijpelijke) fout (wie heeft in zijn boosheid nooit verkeerde dingen gezegd of gedaan?) mogen Mozes en Aäron het beloofde land niet in en de Israëlieten die elke keer weer mopperen en de ergste dingen zeggen wel? Alsof zij heilig en zonder zonden zijn! Weten jullie, dit is een mysterie, een Goddelijk geheim. Daar wil ik het straks met jullie nog over hebben. Want het is wel een mooi geheim.

AÄRON STERFT

De Israëlieten zijn verder getrokken. En wat de Heere gezegd heeft, gebeurt. Als het volk vier maanden later bij een berg komt, de berg Hor, dan zegt de Heere tegen Mozes: 'Ga met Aäron en zijn zoon Eleazar de berg op. Want Aäron zal sterven.' Heel het volk kijkt hen na. Aäron kun je goed herkennen aan zijn mooie priesterlijke kleding. Hemelsblauw met wit, rood en purper. En in de zon schittert het goud. Maar nu hebben ze afscheid van hem genomen. Hij gaat omhoog. Eleazar, zijn zoon, loopt erbij in witte kleding.

Bovenop de berg trekt Mozes de mooie priesterkleding van Aäron uit. En hij trekt ze Eleazar, zijn zoon aan. Nu is Aäron géén hogepriester meer. Maar het hoeft ook niet meer. Er is nu een nieuwe hogepriester gekomen. Vol blijdschap kijkt Aäron naar zijn zoon. Het ambt is van zijn schouder geno-

men. En dan sterft Aäron, boven op de berg.

Als het volk een uur later omhoog kijkt, zien ze daar twee mannen van de berg afdalen. Het is Mozes én de hogepriester. Aäron is gestorven, dat klopt, maar nu is er een nieuwe hogepriester: Eleazar. Want de hogepriester blijft.

MOZES STERFT

Daarna is er veel gebeurd. Maar vlak voordat het volk over de Jordaan het beloofde land in zal trekken, is ook voor Mozes het bevel gekomen: 'Klim op de berg en ... sterf.' En zo komt het, dat Mozes daar staat te kijken.

Vol liefde laat de Heere Mozes het beloofde land zien. Jongens en meisjes, wat denken jullie, wat is mooier: het beloofde land binnengaan of het land zien? (*Waarschijnlijk zullen de kinderen voor het eerste kiezen.*) Maar als de Heere Mozes het land laat zien, dan ziet hij het zoals geen mens het gezien heeft. Zo mooi. Want Mozes ziet het niet met aardse ogen, maar met verlichte ogen, met geloofsogen. Daarom ziet Mozes niet zomaar een land, maar hij ziet het door God beloofde land. Luister wat de Heere zegt: 'Dit is het land dat Ik Abraham, Izak en Jakob beloofd heb.' Prachtig. Maar de Heere zegt nog iets. 'Maar u zult daar niet naar toe gaan.' En als Mozes die woorden hoort, sterft hij. En dan? Dan is Mozes EEUWIG in het beloofde land. Dan is hij voor eeuwig binnen in het land waar nooit geen pijn of verdriet is. Dan is Mozes in de hemel. Hij heeft meer gekregen dan dat hij vroeg! Mozes heeft de kroon der rechtvaardigheid ontvangen! (Die tekst hebben jullie geleerd.)

AFSLUITING

Jongens en meisjes, dit is de laatste vertelling over Mozes en Aäron. Vinden jullie het niet een beetje verdrietig? Mozes en Aäron ze hebben zo hun best gedaan, ze hebben het steeds zo moeilijk gehad en nu mogen ze allebei het beloofde land niet in. Ja, als je er zo naar kijkt, lijkt het inderdaad verdrietig. Maar toch mag de dood van Mozes en Aäron ons heel blij maken. Weet je waarom? Mozes en Aäron moeten plaats maken voor iemand anders. Dat is Gods geheim. Ik denk dat jullie wel weten, Wie ik bedoel.

Ons verhaal heeft dus een diepe betekenis. Ik probeer het uit te leggen. Mozes is de man van de wet. Gods wet eist volmaaktheid. Wat zegt de wet? Alleen wie zonder zonden is, mag naar de hemel. Wie van jullie is er zonder zonden? Steek je vinger maar op. Niemand! Zelfs Mozes niet. Op grond van de wet kan er dus niemand in de hemel komen. Wij hebben allemaal de dood verdiend.

Maar in de woestijn is iets bijzonders gebeurd. Mozes sloeg op de rots, omdat hij boos was op het volk. Dankzij die rots kreeg het schuldige volk water. Water in de woestijn is leven. Later zegt Paulus

het zo: die steenrots is Christus. Door de Heere Jezus krijgt een doodschuldig volk het leven. Eeuwig leven. Weet je waarom? Omdat de Heere Jezus aan het kruis - ik zeg het maar zo - alle klappen van Mozes heeft gedragen. De straf die wij verdienen, is op de Heere Jezus gekomen. Uit Zijn zijde kwam bloed en water. Zien jullie de vergelijking met de steenrots in de woestijn? Het water van de doop is daar een beeld van. Het is eigenlijk hetzelfde water als uit de steenrots. Gewassen in het bloed van Christus zijn wij heilig voor God, zonder zonden en zo staat de hemel voor ons open. Vind je dat niet mooi?

Mozes en Aäron moeten plaats maken voor iemand anders. Wie is de opvolger van Mozes? Juist, Jozua. Jozu... Jezu... Jezus. Jozua, en niet Mozes,

brengt het volk in Kanaän. Zo kunnen wij alleen zalig worden dankzij de Heere Jezus.

VERWERKING

Een quiz over bergen. Welke naam hoort bij welke berg?

- Ararat: Noach.
- Areopagus: Paulus (in Athene).
- Hermon: Jordaan (oorsprong).
- Hor: Aäron.
- Horeb: Elia.
- Karmel: Elia.
- Nebo: Mozes, sterven.
- Olijfberg: Heere Jezus, hemelvaart.
- Sinäi: Mozes, wetgeving.
- Sion: tempel.